

Mattheüs 24 en 25

uitgewerkt naar een studie van A. Klein Haneveld, B014

IV Petra - een geheime schuilplaats deel 1

Mattheüs 24:15-28

15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel , den profeet, staande in de heilige plaats; (die [het] leest, die merke daarop!)

16 Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen;

17 Die op het dak is, kome niet af, om iets uit zijn huis weg te nemen;

18 En die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn klederen weg te nemen.

19 Maar wee den bevruchten, en den zogenden [vrouwen] in die dagen!

20 Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat.

21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.

22 En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.

23 Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet.

24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden.

25 Ziet, Ik heb [het] u voorzegd!

26 Zo zij dan tot u zullen zeggen: Ziet, hij is in de woestijn; gaat niet uit; Ziet, [hij] [is] in de binnenkameren; gelooft het niet.

27 Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen.

28 Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden.

Het einde der eeuw

De vraag van de discipelen in was:

Mattheüs 24:3

3 En als Hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot Hem alleen, zeggende: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk [zal] het teken [zijn] van Uw toekomst [aanwezigheid], en van de voleinding der wereld [aioon of eeuw]?

En dan geeft de Heer drie antwoorden achter elkaar. Het eerste antwoord begint meteen in Mattheüs 24:4 en loopt tot en met Mattheüs 24:14. Het is een heel algemeen antwoord dat een verslag geeft van wat er zou gebeuren tot aan het einde der eeuw. Het einde der eeuw is tegelijkertijd het definitieve begin van de toekomstige eeuw, namelijk de duizend jaren, het definitieve aanbreken van het

Koninkrijk van Christus hier op aarde over alle volkeren. Het is het moment waarop dat Koninkrijk gevestigd is. Maar daarover later meer.

Mattheüs 24:14

14 En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen.

Meestal wordt helemaal niet gevraagd welk einde. Meestal leest men er gewoon overheen. Maar je moet natuurlijk vragen: het einde van wat? Waar gaat het over? De vraag was: Wat is het teken van het einde der eeuw? En de Heer zegt hier dat het Evangelie van het Koninkrijk gepredikt zal worden aan alle volken en dan zal het einde komen.

Het Evangelie van het Koninkrijk

Let wel, het *Evangelie van het Koninkrijk*. Dat is de boodschap dat de Here Jezus Zijn Koninkrijk op aarde zal oprichten. Het is een boodschap die wij vandaag aan de dag in principe niet prediken. Niet omdat het niet waar is, maar omdat er een andere boodschap is die hoger is en die belangrijker is dan deze.

De boodschap die we vandaag prediken is dat iemand eerst wederom geboren moet worden voordat hij sowieso enige zegening van de Heer kan ontvangen. Wij prediken daarom dat men moet geloven in de Here Jezus om behouden te worden, om wedergeboren te worden. Als u dat doet in deze tegenwoordige tijd, dan betekent dit dat u deel krijgt aan het lichaam van Christus. En dat betekent dan ook dat uw hoop, uw toekomstverwachting, niet in de eerste plaats het aanbreken van het Koninkrijk van de Here Jezus hier op aarde en in Jeruzalem is. Uw toekomstverwachting is het moment waarop de Heer ons zal thuishalen naar onze eeuwige bestemming. En dat is niet Jeruzalem, maar dat is het "Jeruzalem dat boven is", namelijk de hemel.

Daarna moet dat Evangelie van het Koninkrijk gepredikt worden aan de mensen. Want degenen die dan tot geloof komen, die zullen deel krijgen aan dat rijk hier op aarde, aan hen wordt dat rijk ook gepredikt. Aan hen wordt niet gepredikt dat als ze geloven of zich bekeren, dat ze dan in de hemel zullen komen. Dat is namelijk niet zo en dat staat ook niet in de Schrift.

Het blijft zo dat de hemelse bestemming van gelovigen een uitzondering is. Dat is namelijk alleen van toepassing op de *eerste* gelovigen na de opstanding van Christus, degenen die als eerstelingen deel krijgen aan het opstandingsleven en dus aan het opstandingslichaam van Christus, de Gemeente. De Gemeente is het eerste wat in de hemel komt en de Gemeente is in principe ook het laatste wat in de hemel komt. Daarvoor was het zo dat de mensen die geloofden gestorven zijn en zij zullen opgewekt worden "ten jongsten dagen". En als ze gelovigen waren, zullen ze inderdaad op de nieuwe aarde leven.

De twee getuigen



Hoe zit dat dan met “de twee getuigen”?

Nadat de Gemeente van de aarde weg is, zullen twee getuigen optreden in de straten van de stad, namelijk Jeruzalem, volgens Openbaring 11.

Openbaring 11:3-6

3 En Ik zal Mijn twee getuigen [macht] geven, en zij zullen profeteren duizend tweehonderd zestig dagen, met zakken bekleed.

4 Dezen zijn de twee olijfbomen, en de twee kandelaars, die voor den God der aarde staan.

5 En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan, en zal hun vijanden verslinden; en zo iemand hen wil beschadigen, die moet alsoo gedood worden.

6 Dezen hebben macht den hemel te sluiten, opdat geen regen regene in de dagen hunner profetering; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te verkeren, en de aarde te slaan met allerlei plage, zo menigmaal als zij zullen willen..

Het gaat hier om Mozes en Elia. Er wordt namelijk gezegd dat zij macht hebben om water in bloed te veranderen en om de hemel te sluiten, zodat het niet regent. Het eerste is van toepassing op Mozes. Dat is de enige waarvan we weten dat hij water in bloed kon veranderen.

Exodus 7:20

20 Mozes nu en Aaron deden also, gelijk de HEERE geboden had; en hij hief den staf op, en sloeg het water, dat in de rivier was, voor de ogen van Farao, en voor de ogen van zijn knechten; en al het water in de rivier werd in bloed veranderd.

En Elia is degene die bad, en het regende niet, 3,5 jaar lang.

1 Koningen 17:1,7

1 En Elia, de Thisbiet, van de inwoneren van Gilead, zeide tot Achab: [Zo] [waarachtig] [als] de HEERE, de God Israels, leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord!

7 En het geschiedde ten einde van [vele] dagen, dat de beek uitdroogde; want geen regen was in het land geweest.

Lukas 4:25

25 Maar Ik zeg u in der waarheid: Er waren vele weduwen in Israel in de dagen van Elias, toen de hemel drie jaren en zes maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het gehele land.

Hier zegt de Here Jezus dat en dat is merkwaardig, want ik weet niet waar Hij dat vandaan gehaald heeft. In het Oude Testament staat niet dat het om een periode van 3,5 jaar zou gaan. Ik heb het niet kunnen vinden, tenminste. Maar de Here Jezus zegt het in de synagoge.

De apostel Jakobus herhaalt het in zijn brief:

Jakobus 5:17

17 Elias was een mens van gelijke bewegingen als wij; en hij bad een gebed, dat het niet zou regenen; en het regende niet op de aarde in drie jaren en zes maanden.

Er zijn dus twee plaatsen in de Bijbel waar staat dat het 3,5 jaar lang niet regende omdat Elia erom vroeg.

De Joden verwachten Elia nog steeds. Vóórdat de Messias komt, komt Elia.

Maleachi 4:5

5 Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN komen zal.

Het bijzondere is nu dat alleen al die tijdsperiode van 3,5 jaar het verband legt met de periode van zeven jaar die begint na de opname van de Gemeente, beter bekend als de zeventigste week van Daniël.

Grote verdrukking

Die periode valt uiteen in twee gelijke helften van 3,5 jaar, waarbij het in de eerste helft vrede is, omdat Israël dan een verbond heeft met een andere vorst. En in de tweede helft van die zeven jaar, dus de laatste 3,5 jaar, zal een haastig verderf hen overkomen. Het wil zeggen dat dan inderdaad die grote verdrukking begint. Want die gruwel der verwoesting, waarvan Daniël gesproken heeft, die zal worden opgericht in het midden van de zeventigste week, in het midden van die periode van zeven jaar.

Daniël 9:27

*27 En hij zal velen het verbond versterken een week; en [in] **de helft der week** zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste.*

En dan wordt er gezegd door de Heer:

Mattheüs 24:21

21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.

Die twee getuigen treden op in die eerste 3,5 jaar, voordat de verdrukking komt. Het blijkt uit Openbaring 11 dat er geen gelovigen waren in Israël of in Jeruzalem aan het eind van die 3,5 jaar, nadat dus Mozes en Elia, de twee getuigen, hun

dienst voltooid hadden. Die gelovigen zijn er wel, maar die hebben precies gedaan wat de Here Jezus, maar ook de oudtestamentische profeten, altijd al gepredikt hadden: uitgaan buiten de legerplaats. In letterlijke zin dit keer. En vluchten naar de woestijn. Want daar heeft God Israël een plaats bereid waar Hij Israël zal voeden en onderhouden.

In de woestijn

Die plaats is vandaag de dag al te vinden.



Het is in Petra, de oude ruïnestad in de woestijn van Edom, hoofdstad van de Nabateeërs, compleet uitgehouwen in de rotsen. De vroegere hoofdstad van Ezau, van Edom, de broer van Jakob.

Jakob gaat schuilen bij Ezau. De jongste gaat toch nog een keer schuilen bij de oudste. Israël zal een toevlucht, een schuilplaats hebben in de woestijn.



In Petra, de stad die uitgehouwen is in de rotsen. Prachtige woningen, prachtige gevels die niet opgericht zijn, maar die uitgehouwen zijn in de rots. De berg is weggehakt en het huis staat overeind. Dat wil zeggen: de berg is vaak niet helemaal weggehakt, maar alleen maar een stukje naar achteren.



De prachtigste gevels kun je daar zien die er in het verleden gebouwd zijn. Maar naar Bijbelse norm zijn die huizen graven, want ze zijn in de spelonk, onder het aardoppervlak, in de berg. Dat zijn dus inderdaad graven, eventueel rotsgraven. Daarin zullen ze schuilen. Want degene die zijn leven aflegt in deze wereld zal het behouden. Dat is precies hetzelfde, maar dan voor Israël. Ze zullen vluchten in hun graven. Ze schuilen in de rots zelf. En wie is de Rotssteen van Israël?

Deuteronomium 32:18

18 Den Rotssteen ¹, Die u gegeneerd heeft, hebt gij vergeten; en gij hebt in vergetenis gesteld den God, Die u gebaard heeft.

Numeri 24:21

21 Toen hij de Kenieten zag, zo hief hij zijn spreuk op, en zeide: Uw woning is vast, en gij hebt uw nest in een steenrots ² gelegd.

Sela

U hebt misschien ook wel eens gelezen in de psalmen dat er dan staat: 'sela'? Er werd altijd gezegd dat het een teken is wat met de muziek te maken heeft. Maar men heeft daar geen enkel argument voor. De een zegt dat het een rust betekent, de ander zegt dat het betekent dat men nu wat meer accent moet leggen, weer een ander zegt weer wat anders. Er zijn verschillende verklaringen, maar het enige wat men kan bedenken is dat het woord 'sela' verband moet houden met de muziek, want men weet niet hoe men het woord een plaats zal geven in de Hebreeuwse tekst. Maar het hoeft helemaal geen probleem op te leveren, want dat woord 'sela', zoals het in de Psalm staat, is precies hetzelfde als de naam Sela, of het woord 'sela', wat elders wordt vertaald met rotssteen. Het is daarom de naam van de stad Petra. Petra is Grieks voor een rotssteen.

Mattheüs 16:18

18 En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen.

¹ Hier staat het woord tsoer; ons woord rots is daarvan eigenlijk een anagram. Niet sela, maar sela en tsoer zijn wel synoniemen. De vertalers probeerden het verschil te maken met rotssteen en steenrots etc.

² Dit was het eind van de spreuken van Bileam en het woord dat hier is vertaald met "steenrots" is "sela".

En 'sela' is Hebreeuws voor steen. Het woord sela in de psalmen is in principe precies datzelfde woord rotssteen of de naam van de stad Sela. Alleen heeft het een andere uitgang. Dat kun je in de uitspraak niet horen, maar er staat een andere letter aan het eind van dat woord, waardoor het de betekenis krijgt van 'in Sela' of 'te Sela' of 'naar Sela', of 'over Sela'. Kortom, het betekent gewoon dat er een voorzetsel bij gezet moet worden. En welk voorzetsel, dat mag men zelf kiezen, afhankelijk van de context waarin het gebruikt wordt.

Voorbeeld van Habakuk

Habakuk 3:1-3

1 Een gebed van Habakuk, den profeet, op Sijgjonoth.

2 HEERE! als ik Uw rede gehoord heb, heb ik gevreesd; Uw werk, o HEERE! behoud dat in het leven in het midden der jaren, maak het bekend in het midden der jaren; in den toorn gedenk des ontfermens.

3 God kwam van Theman, en de Heilige van den berg Paran. Sela. Zijn heerlijkheid bedekte de hemelen, en het aardrijk was vol van Zijn lof.

Habakuk 3 begint met "een gebed" en het wordt opgevat als een psalm. De profeet bidt en zegt dat hij het woord van de Heer gehoord heeft en er rekening mee houdt, het vreest. Hij accepteert het en wenst het te aanvaarden en bidt dan vervolgens: Heer, houd uw werk in het leven, houd uw werk in stand of zet uw werk voort, maak uw werk af. Zoiets als: "Laat niet varen het werk uwer handen."

Dan staat er: "Behoud dat in het leven in het midden der jaren." En dan is de vraag: in het midden van welke jaren dan wel? En dan lees ik even verder. "Maak het bekend in het midden der jaren." Hij bidt of de Heer Zijn werk wil afmaken in het midden der jaren, maar ook of Hij het bekend wil maken in het midden der jaren. En dan blijkt vervolgens dat de laatste woorden van Habakuk 3:2 verband houden met de toorn. "In den toorn, gedenk des ontfermens." In de toorn, gedenk aan uw ontferming. Of: In de toorn, gedenk aan wat door Hosea geprofeteerd is.

Denk aan Ruchama. Ontferming is dat de Heer zich weer zou ontfermen over het volk. Lo Ruchama zou Ruchama worden. Dat wat niet ontfermd was, daarover zou de Heer zich ontfermen, namelijk over Israël, want dat staat er gewoon bij in Hosea.

Hosea 2:22

22 En Ik zal ze Mij op de aarde zaaien, en zal Mij ontfermen over Lo-ruchama; en Ik zal zeggen tot Lo-ammi: Gij zijt Mijn volk; en dat zal zeggen: O, mijn God!

Dat bidt Habakuk hier en dat gaat over het midden der jaren, wanneer de verdrukking, de toorn van God over Israël komt.

In het midden van de zeventigste week, komt de toorn van God over Israël. En Habakuk bidt: Heer, denk eraan, U zou zich ontfermen over het volk. Maar dat wist Habakuk toch niet? Nee, maar u weet toch waarschijnlijk ook wel dat dit niet door Habakuk geschreven is, maar door de Heer Zelf, die woorden aan Habakuk gegeven heeft? En dat al deze oudtestamentische profetieën gegeven werden in verband met historische gebeurtenissen toen, maar dat ze gegeven werden, opgeschreven staan, vanwege de toepassing in de toekomst?

Dus het gaat over "in het midden der jaren." Het gaat over iets wat in leven gehouden moet worden. Het werk van God, dat in leven gehouden moet worden. Dat werk van God is uiteraard Israël, wat in leven gehouden moet worden. En dat in het midden der jaren, want de toorn komt over Israël.

Waar moet Israël dan in leven gehouden worden? Hoe? In het land? Dat kan niet, want het land wordt uitgeroeid. Die grote verdrukking komt over het land. Dus waar is dan die ontferming? Waar zou de Heer Zich nou moeten ontfermen over Israël? Dat staat in het volgende vers. Daar staat: "God kwam van Theman." En dan moet u zich niet laten misleiden door het feit dat dit in de verleden tijd staat. Want men kan net zo goed vertalen met "God komt van Theman." [In de NBG'51 is het zo vertaald]

Tijden in het Hebreeuws

De vertalers weten gewoon niet hoe het vertaald moet worden. Ze moeten kiezen. Tijden bestaan niet in het Hebreeuws; verleden, tegenwoordige, of toekomstige tijd. Dat bestaat in het Nederlands, maar in het Hebreeuws niet. Dus de vertalers moeten kiezen hoe ze het vertalen zullen. En vandaar dat de profetieën die tot vandaag aan de dag nog toekomst zijn in de verleden tijd in de Bijbel staan. Jesaja 53 bijvoorbeeld, over het lijden van de Here Jezus:

Jesaja 53:7

7 [Als] dezelfde geest werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open.

Maar van daaruit was het: "zou Hij zijn mond niet opendoen." Want het was nog toekomst. En ik noem een andere profetie:

Jesaja 14:12

12 Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! [hoe] zijt gij ter aarde nedergehouden, gij, die de heidenen krenktet!

Maar satan is nog niet uit de hemel gevallen, dat is nog toekomst.

God kwam van Theman

Dus: God kwam van Theman. God is nog niet van Theman gekomen. God zal van Theman komen. Dat is toekomst nog. "God kwam van Theman en de heilige van de berg Paran." Er worden hier twee dingen genoemd die komen: God en vervolgens de Heilige. Die beide uitdrukkingen zijn van toepassing op de Messias, op de Here Jezus Christus. God



kwam van Theman, namelijk Christus zal van Theman komen en vervolgens: de Heilige komt van de berg Paran, Christus zal van de berg Paran komen. Dat zijn niet twee verschillende dingen, dat is precies hetzelfde.

Theman betekent Zuiden. Sommige vertalingen geven dat ook. Er staat dan het Zuiderland, soms ook het zuiden. Het is een landstreek in het zuiden, zuidelijk van Israël. En dan staat er de berg Paran. Maar de berg Paran of het gebergte van Paran, ligt inderdaad in het zuiden. En er staat precies over welk deel van het gebergte het gaat. Dat staat er achteraan. Alleen bij mij staat er dan punt. Sela. Punt eerst en dan los: Sela. Want men weet niet wat dat woord ertussen moet. Maar je moet gewoon vertalen. God kwam van Theman en de Heilige van de berg Paran, van Sela. Of: te Sela of: in Sela. En als je Sela dan ook nog vertaalt naar het Grieks, dan krijg je: Hij kwam van de berg Paran, namelijk van Petra. En Petra maakt onderdeel uit van het gebergte van Paran ten zuiden van Jeruzalem, in het gebied Theman. En het behoort tot het gebied van Edom.

God komt van Theman, namelijk van de berg Paran, namelijk van Petra. Want als de Heer straks komt met Israël, en Hij zijn volk zal terug verzamelen in het land, komt Hij regelrecht van deze plaats in de woestijn, van Petra. Want het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn.

Jeremia 31:2

2 Zo zegt de HEERE: Het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn, [namelijk] Israel, als Ik henenging om hem tot rust te brengen.

Dit hoofdstuk spreekt over het nieuwe verbond wat God zou oprichten met Israël. Het volk der overgeblevenen van het zwaard. Het overblijfsel van Israël, het gelovig overblijfsel van Israël, heeft genade gevonden. Niet in Jeruzalem, maar in de woestijn.

De Heer zal eens Zijn voeten zetten op de Olijfberg en de berg zal scheuren en de inwoners van Jeruzalem zullen kunnen vluchten, het land uit. Naar de woestijn staat er. Door de vallei mijner bergen. Waar naartoe? Naar die plek in de woestijn? Naar Petra. In de woestijn van Edom. De rode woestijn. De bergen daar zijn ook

rood. Ze zien er net zo uit als dat Ezau heette. Edom betekent namelijk rood. Theman, Paran, Petra of Sela. Dat is op z'n Hebreeuws al drie namen. Dat kan niet missen. Daar is die plek in de woestijn en daar zal de Heer Israël redden. Daar zal Hij Zich over hen ontfermen. En daar zal Hij hen ook bewaren in de toorn of tijdens de toorn, namelijk tijdens de verdrukking. Dat is wat je hier in Habakuk leest.

Sela in de Psalmen

En om dat dan verder te illustreren gaan we nu naar de Psalmen. Naar de eerste Psalm waar de uitdrukking voorkomt.

Psalm 3

1 Een psalm van David, als hij vlood voor het aangezicht van zijn zoon Absalom. (3:2) O HEERE! hoe zijn mijn tegenpartijders vermenigvuldigd; velen staan tegen mij op.

*2 (3:3) Velen zeggen van mijn ziel: Hij heeft geen heil bij God. [in] **Sela.***

3 (3:4) Doch Gij, HEERE! zijt een Schild voor mij, mijn eer, en Die mijn hoofd opheft.

*4 (3:5) Ik riep met mijn stem tot den HEERE, en Hij verhoorde mij van den berg Zijner heiligheid. [in] **Sela.***

5 (3:6) Ik lag neder en sliep; ik ontwaakte, want de HEERE ondersteunde mij.

6 (3:7) Ik zal niet vrezen voor tienduizenden des volks, die zich rondom tegen mij zetten.

7 (3:8) Sta op, HEERE, verlos mij, mijn God; want Gij hebt al mijn vijanden op het kinnebakken geslagen; de tanden der goddelozen hebt Gij verbroken.

*8 (3:9) Het heil is des HEEREN; Uw zegen is over Uw volk. [in] **Sela.***

Want het heil bij God is *in Sela*. Je kunt het vertalen met "in de Rotssteen". Dan is het ook goed, dan is het ook duidelijk voor ons. Want de Rotssteen is Christus, zegt Paulus.

Numeri 20:11

11 Toen hief Mozes zijn hand op, en hij sloeg de steenrots [sela] tweemaal met zijn staf; en er kwam veel waters uit, zodat de vergadering dronk, en haar beesten.

1 Korinthe 10:4

4 En allen denzelfden geestelijken drank gedronken hebben; want zij dronken uit de geestelijke steenrots, die volgde; en de steenrots [Petra] was Christus.

Maar het is ook letterlijk waar. Het is die stad daar. En dan gaat het verder. Psalm 3:3: "Doch Gij, Heere, zijt een schild voor mij, mijn eer en die mijn hoofd opheft. Ik riep met mijn stem tot de Heere en Hij verhoorde mij van de berg Zijner heiligheid *in Sela* of *te Sela*." Of desnoods *naar Sela*. Want de verhoring kan eruit bestaan, dat iemand naar Sela gebracht wordt. En deze zelfde David schulde inderdaad regelmatig in de spelonken, in het gebergte van Paran. Er waren meerdere plaatsen waar de ware David geschuld heeft, maar één daarvan is inderdaad in het gebergte van Paran.

1 Samuël 25:1

1 En Samuel stierf; en gans Israel vergaderde zich, en zij bedreven rouw over hem, en begroeven hem in zijn huis te Rama. En David maakte zich op, en toog af naar de woestijn Paran.

Het speelt een rol in de geschiedenis van David, die schuilt in het gebergte, in de spelonken van Paran, in de woestijn. En David is een model, is een beeld van die geschiedenis van Israël daar in die tijd.

Dan krijgen we Psalm 3:9. Dat is het laatste vers van Psalm 3. "Het heil is des Heren. Uw zegen is over uw volk *in Sela*." En dan heb ik niks bijzonders gedaan,

heb ik alleen het woord 'sela' opgezocht in het Hebreeuws. En gezien dat de laatste letter veranderd was en dat het dan betekent "in de rotssteen" in plaats van gewoon het woord rotssteen. Of eventueel, als je het als plaatsnaam opvat, "in Sela." En dan heeft het niks meer met muziek te maken. Tenminste niet met de techniek van de muziek. Maar dan heeft het gewoon te maken met de tekst van de Schrift. Er is geen speld tussen te krijgen. Grammaticaal niet. Het Hebreeuws is volledig perfect daarin.

En dan kom je tot de ontdekking dat Israël in de toekomst zal schuilen in Sela.

Geschiedenis beleg van Jeruzalem

Het blijkt dat Israël dat in het verleden al meerdere keren gedaan heeft. In het jaar 67 van onze jaartelling werd Jeruzalem omsingeld door de Romeinen. Toen is die omsingeling weer opgeheven, precies zoals de profeten gezegd hadden. Die profeten zeiden dat in verband met de tijden van Nebukadnezar, in het jaar 587 voor onze jaartelling bij de verwoesting van Jeruzalem. Toen werd ook een beleg om de stad gelegd. Het beleg werd opgeheven en daarna kwam Nebukadnezar opnieuw terug. Precies zoals aangekondigd.

Jeremia 21: 8-10

8 En tot dit volk zult gij zeggen: Zo zegt de HEERE: Ziet, Ik stel voor ulieder aangezicht den weg des levens en den weg des doods.

9 Die in deze stad blijft, zal sterven door het zwaard, of door den honger, of door de pestilentie; maar die er uitgaat en valt tot de Chaldeen, die ulieden belegeren, die zal leven, en zijn ziel zal hem tot een buit zijn.

10 Want Ik heb Mijn aangezicht tegen deze stad gesteld ten kwade en niet ten goede, spreekt de HEERE; zij zal gegeven worden in de hand des konings van Babel, en hij zal ze met vuur verbranden.

De Heer haalt later dezelfde profetieën aan en zegt:

Lukas 21:20

20 Maar wanneer gij zien zult, dat Jeruzalem van heirlegers omsingeld wordt, zo weet alsdan, dat haar verwoesting nabij gekomen is.

Wanneer gij zult zien dat Jeruzalem door heirlegers omsingeld wordt, dan moet je vluchten. En dat is gebeurd in het jaar 67 van onze jaartelling. Ook toen is dat beleg opgeheven en het is bekend dat toen inderdaad een heleboel Joden uit Jeruzalem gevlucht zijn naar Petra. Waarom? Waarom naar Petra? Waarom naar die stad? Waarom naar Sela? In de eerste plaats omdat blijkt uit de profetieën dat daar de schuilplaats is voor Israël in verband met de toekomst.

Prediking in de 70^e week

Elia en Mozes, wanneer zij zullen prediken in de eerste helft van de zeventigste week, zullen precies dát prediken, namelijk dat ze moeten geloven in de Here Jezus. Dat Jezus van Nazareth de Messias is en dat Hij Zijn toorn zal uitgieten over ongehoorzaam Israël, een ongelovig Israël, zoals Hij dat in het verleden ook altijd gedaan heeft. Op zich is dat niks bijzonders. Ze kunnen daarbij citeren uit de hele Bijbel en in ieder geval het hele Oude Testament, waar God altijd precies hetzelfde deed. Maar ook het Nieuwe Testament, waar de Heer precies hetzelfde aankondigde. Die verdrukking zou komen over Israël en die is tot nog toe niet geweest. Dat is wat ze prediken. En dat als iemand tot geloof komt, hij de stad moet verlaten, vluchten voor het te laat is.

Ze kunnen daarbij zelfs nog gebruik maken van de brieven van Paulus:

Hebreeën 13:12,13

12 Daarom heeft ook Jezus, opdat Hij door Zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden.

13 Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende.

Want Christus heeft ook buiten de stad geleden, staat er, smaadheid gedragen in de woestijn. En het grote misverstand tot vandaag aan de dag is nog dat men denkt dat er redding is in de Joodse staat en Jeruzalem. Maar dat is niet zo. De redding is er in de woestijn.

Iemand die zijn huis, zijn maagschap of zijn land verlaat, dat is een gelovige. En God zal zo iemand brengen naar het land wat God voor hem bestemd heeft. Dat land is Kanaän. Maar het neemt niet weg dat een Israëliet zelfs Kanaän zal moeten verlaten om vervolgens door de Heer Zelf naar Kanaän gebracht te zullen worden. Dat is wat de Schrift zegt. Er kan geen enkel misverstand over bestaan en men heeft het geweten in het verleden en men weet het ook in de toekomst.

William E. Blackstone

William E. Blackstone is de schrijver van het boek "Jesus is coming" (1908; door "Het Evangelisatiewerk in België", later "De Belgische Evangelische Zending", in het Nederlands uitgegeven in 1923). Dit boek heeft heel veel opschudding veroorzaakt, voor de oorlog in de dertiger jaren.

Hij heeft een zeer belangwekkend werk gedaan onder het Joodse volk, speciaal in de Joodse staat. De heer Blackstone stierf in 1935, 94 jaar oud, maar voor zijn dood had hij een openbaring van God (sic), dat vele Joden, wier ogen geopend waren voor het vreselijk verraad van de Antichrist, een toevlucht zouden vinden in de holen en grotten van het bergmassief rondom Petra. Uit een fonds van 5 miljoen dollar zond Dr. Blackstone in 1935 een groep christelijke werkers naar Petra met kisten met Hebreeuwse Bijbels die in koperen dozen waren verpakt. Deze werden verzegeld in uitgehouwen gewelven in het gebergte van het Petra-gebied tot de dag, waarop, volgens de Bijbel, de Joden zullen vluchten van Jeruzalem naar het Petra-gebergte. Te midden van de Grote Verdrukking zullen deze Bijbels met aangestreepte passages, die de afstamming van Christus en het werk en bedrog van de antichrist zullen aantonen, gevonden worden door de vervolgte Israëlieten. Deze aangestreepte gedeelten zullen het Joodse volk aantonen hoe ze misleid en verraden zijn door de antichrist en dat Jezus Christus werkelijk hun Messias is, hun enige hoop. Slechts de toekomst zal de resultaten van dit, in zijn soort, enige plan van Dr. Blackstone openbaren.

Deze Petra

De schuilplaats is niet alleen geestelijk in Sela, in de Rotssteen, maar ook letterlijk in de Rotssteen. Want de Here is de Sela, de Petra, de Rots van Israël. En dan is het natuurlijk bijzonder interessant om nog eens te beluisteren wat de Here Jezus zei tegen Petrus.

Mattheüs 16:18

18 En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen.

Waarom zegt Hij dat nou zo? Dan zeggen we: dat betekent rots. Dat is een rotsvast getuigenis en dat is natuurlijk waar. Maar het is ook letterlijk waar. De naam Petra, die moet men gekend hebben. Men sprak Grieks in die dagen. De Heer heeft hoogstwaarschijnlijk de naam Petra in het Grieks gezegd, al sprak hij dan misschien Aramees. En het moet voor de mensen toen toch in ieder geval een verwijzing zijn geweest naar die stad in het gebergte van Edom.

Petra, geestelijk gezien, is Christus en daarin zijn wij gevluht. Wij zijn met Hem begraven. We zijn begraven in Zijn doop, in onze Petra, in onze rots. Maar letterlijk straks in de toekomst, in verband met Israël, is het zo dat Israël zal vluchten naar de woestijn. Niet naar Jeruzalem, maar uit Jeruzalem, naar Petra.

Edom en Bozra

En dan hebben we meteen geen probleem meer met dat hoofdstuk in Jesaja.

Jesaja 63:1,2

1 Wie is Deze, Die van Edom komt met besprenkelde klederen, van Bozra? Deze, Die versierd is in Zijn gewaad? Die voorttrekt in Zijn grote kracht? Ik ben het, Die in gerechtigheid spreek, Die machtig ben te verlossen.

2 Waarom zijt Gij rood aan Uw gewaad, en Uw klederen als van een, die in de wijnpers treedt?

Dit gaat over de wederkomst van Christus. Maar de profetie is niet zo bekend, omdat men niet begrijpt hoe de Heer nou ineens uit Edom en uit Bozra kan komen. Maar het staat er echt.

“Waarom zijt gij rood?” Edom staat hier, in het Hebreeuws. Waarom zijt gij Edom? Waarom zijt gij rood aan uw gewaad?

De Heer zal Zijn uitverkorenen bijeen vergaderen. Hij zal Israël bijeen vergaderen, uiteindelijk in Petra, in Sela, in Edom dus. En vanuit Petra in Edom zal hij optrekken naar Jeruzalem met de verzamelde Israëlieten.

Zoals Jozua eens deze zelfde weg ging, zo gaat de Heer straks met Israël precies dezelfde weg. De andere Jozua, Yeshua Mashiach, Jezus Christus, zal Israël alsnog of opnieuw langs de koninklijke weg (de uitdrukking staat in Numeri) naar Jeruzalem en Kanaän brengen.

Numeri 20:17

17 Laat ons toch door uw land trekken; wij zullen niet trekken door den akker, noch door de wijngaarden, noch zullen het water der putten drinken; wij zullen den koninklijken weg gaan, wij zullen niet afwijken ter rechter [hand] noch ter linkerhand, totdat wij door uw landpalen zullen getrokken zijn.

Dat is wat er gaat gebeuren. En vandaar dat hier staat: “Wie is Deze die van Edom komt?”



Als je direct vanuit Petra naar het noorden gaat, richting Jeruzalem, bijna een kilometer of vijf, dan ben je in Bozra. Petra was ooit de hoofdstad van Edom, maar Bozra was ook ooit de hoofdstad van Edom en de eerste stad die men dan tegenkomt.

De eerste plaats die men tegenkomt en die in handen valt van de Messias Zelf, Die dan Zijn Koninkrijk gaat oprichten. Niet Jeruzalem, niet de hoofdstad van Jakob, van Israël, maar de hoofdstad van Ezau: Petra en dan uiteraard Bozra. En dat is waar hier over gesproken wordt.

Hij komt uit Petra, vervolgens uit Bozra en dan gaat hij naar Jeruzalem. En dan wordt er gezegd: "Wie is Deze, Die van Edom komt?" Ze kennen Hem niet.

De Here Jezus is wedergekomen en Hij heeft Zijn uitverkorenen verzameld in de woestijn. En dan wordt opnieuw en alsnog het land in bezit genomen.





De profetie van Micha

Micha is de profetie waarin gezegd wordt dat de Messias in Bethlehem geboren zal worden.

Micha 2: 12,13

12 Voorzeker zal Ik u, o Jakob! gans verzamelen; voorzeker zal Ik Israels overblijfsel vergaderen; Ik zal het te zamen zetten als schapen van Bozra; als een kudde in het midden van haar kooi zullen zij van mensen deunen.

13 De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken; zij zullen doorbreken, en door de poort gaan, en door dezelve uittrekken; en hun koning zal voor hun aangezicht henengaan; en de HEERE in hun spits.

Dit gaat over de verzameling van Israël in de toekomst.

De betekenis is duidelijk: ze worden tezamen gezet als schapen in Bozra. Daar horen ze thuis, bij Ezau, in Edom. Dat Petra (of Sela), direct ten zuiden van Bozra, is precies een natuurlijke schaapskooi. Die stad is uitgehouwen in de rotsen. De huizen zijn gehakt in de bergen, maar je kunt er maar zo niet komen. Want die stad is omringd door bergen en het zijn bergen waar je in principe niet overheen kunt.



De enige manier om erin te komen is via de zogeheten Siq.

Dat is een smalle kloof van 1,2 kilometer lang, dwars door de berg heen. Men kan er ook niet met motorvoertuigen komen.



Men moet zich in de berg begeven. Er komt nauwelijks licht in en die kloof moet je helemaal uitwandelen. En als je niet wilt wandelen, dan kun je op een ezel.

Op een ezel

Die kennen we toch? Want de Koning was in vernedering en kwam op een ezel. Pas in heerlijkheid komt Hij op het paard, maar in vernedering was het de ezel. De ezel is een beeld van de vernederde, de buiten geworpen koning. De ezel heeft dus te maken met de eerste komst van Christus in vernedering.

De Koning kwam op een ezel, Hij zou Zijn Koninkrijk niet hebben, anders kwam Hij op een paard. Maar het was de ezel die sprak, weet u nog? Dat was een ander ezel, maar met dezelfde betekenis. Dat was de ezel die sprak. Want God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. In vernedering.

Hebreeën 1:1

1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon;

God heeft in deze laatste dagen gesproken door de Zoon. Diezelfde Hebreeën-brief opent zo, maar eindigt met:

Hebreeën 13:13

13 Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende.

Ga dan uit buiten de legerplaats. Maar je moet op een ezel om de Messias te ontmoeten. Je moet op een ezel, als je niet te voet gaat tenminste. Dwars door de Siq, dwars door de kloof, dwars door de vallei mijner bergen en schuilen in de berg zelf.

Zacharia 14:5

5 Dan zult gijlieden vlieden [door] de vallei Mijner bergen (want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal), en gij zult vlieden, gelijk als gij vloodt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, den koning van Juda; den zal de HEERE, mijn God, komen, [en] al de heiligen met U, [o] [HEERE]!

En dan blijkt er in de berg een stad te zijn. Dat weet je niet van tevoren. Nou ja, je weet het, anders ging je er niet in, maar dat kun je niet zien. Je moet erin gaan. Vertrouwen op de berg, op de rots die vast gefundeerd is en in de berg, in de rots, daar zal Israël de Heer ontmoeten, zoals eens Mozes de Heer ontmoette terwijl hij schuilde in de rots. In de Sela, in de Petra. Daar moet je het woord vertalen natuurlijk. Maar zo was dat dus al, het een is een beeld van het ander. Je ziet de hele Bijbel door precies dezelfde plaatjes.

Schaapskooi

Wat hier wordt gezegd in Micha is: Ik zal het overblijfsel van Israël tezamen zetten als schapen van Bozra en als een kudde in het midden van haar kooi zullen zij van mensen deunen. Dat wil zeggen, die schapen bestaan uit mensen en zitten in die schaapskooi. Dat is een muur rondom met een smalle opening waar één schaap tegelijk door kan.

Er gaat één schaap tegelijk door en daar is de herder en die telt ze.



En nu gaat het andersom gebeuren. Nu gaat men eruit, één voor één. En dan staat er: De Doorbreker, degene die dwars door de berg breekt, zal voor hun aangezicht optrekken. Zij zullen doorbreken en door de poort gaan, door de siq, ze gaan gewoon weer naar buiten door de kloof, en door dezelve uittrekken.

Moet u zich voorstellen, zo'n massa mensen één voor één ongeveer naar buiten, misschien dan hooguit twee naast elkaar, maar dan wordt het wel krap. Zo smal is het echt hoor.

En dan gaan ze naar buiten en hun Koning zal voor hun aangezicht heengaan. En Jehovah, de Heere in hun spits. Dat is wat er gebeurt. En dan komt de profetie: Wie is het die van Edom komt?

Deuteronomium 33:2,3

2 Hij zeide dan: De HEERE is van Sinai gekomen, en is hunlieden opgegaan van Seir; Hij is blinkende verschenen van het gebergte Paran, en is aangekomen met tien duizenden der heiligen; tot Zijn rechterhand was een vurige wet aan hen.

3 Immers bemint Hij de volken! Al zijn heiligen zijn in Uw hand; zij zullen in het midden tussen Uw voeten gezet worden; een ieder zal ontvangen van Uw woorden.
