

# Mattheüs 24 en 25

uitgewerkt naar een studie van A. Klein Haneveld, B014

## III. Oudtestamentische profetieën - deel 1

---

### **Mattheüs 24:15-36**

---

---

*15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel , den profeet, staande in de heilige plaats; (die [het] leest, die merke daarop!)*

---

---

*16 Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen;*

---

---

*17 Die op het dak is, kome niet af, om iets uit zijn huis weg te nemen;*

---

---

*18 En die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn klederen weg te nemen.*

---

---

*19 Maar wee den bevruchten, en den zogenden [vrouwen] in die dagen!*

---

---

*20 Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat.*

---

---

*21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.*

---

---

*22 En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.*

---

---

23 Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet.

---

---

24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden.

---

---

25 Ziet, Ik heb [het] u voorzegd!

---

---

26 Zo zij dan tot u zullen zeggen: Ziet, hij is in de woestijn; gaat niet uit; Ziet, [hij] [is] in de binnenkameren; gelooft het niet.

---

---

27 Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen.

---

---

28 Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden.

---

---

29 En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden.

---

---

30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.

---

---

31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van [het] [ene] uiterste der hemelen tot het [andere] uiterste derzelve.

---

---

32 En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is.

---

---

*33 Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat [het] nabij is, voor de deur.*

---

---

*34 Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn.*

---

---

*35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.*

---

---

*36 Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen.*

---

## Opsomming van profetieën

Het hele hoofdstuk is een redevoering naar aanleiding van de vraag van de discipelen over wanneer de tempel zal worden afgebroken en wat het teken zal zijn van de toekomst des Heren en van de voleinding der eeuw.

---

### **Mattheüs 24:3**

---

---

*3 En als Hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot Hem alleen, zeggende: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk [zal] het teken [zijn] van Uw toekomst, en van de voleinding der wereld?*

---

### **Algemeen antwoord**

De Here Jezus geeft een antwoord in verschillende delen. In de eerste plaats geeft Hij een algemeen antwoord, zomaar een mededeling. En dat is een antwoord wat loopt tot en met Mattheüs 24:14.

### **Antwoord gebaseerd op oudtestamentische profetieën**

Vanaf Mattheüs 24:15-36 krijgen we weer een antwoord op dezelfde vraag, maar nu gebaseerd op de profetieën. In dit Schriftgedeelte wordt door de Here Jezus steeds verwezen naar de oudtestamentische profetieën. Dat was niet of nauwelijks het geval in dat eerste gedeelte tot en met vers 14, maar het is uitdrukkelijk het geval in dit Schriftgedeelte.

## ***Grote verdrukking***

Het begint met:

---

### ***Mattheüs 24:15***

---

*15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel , den profeet, staande in de heilige plaats; (die [het] leest, die merke daarop!)*

---



Dit is een verwijzing naar dat wat heel Israël weten kon, wat in ieder geval deze discipelen weten konden, omdat het in het boek Daniël staat. En zo gaat het verder. Er wordt gezegd:

---

### ***Mattheüs 24:21***

---

*21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.*

---

Dit is ook een verwijzing naar Daniël:

---

**Daniël 12:1,2**

---

---

*1 En te dier tijd zal Michael opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws volks staat, als het [zulk] een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op dienzelfen tijd toe; en te dier tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek.*

---

---

*2 En velen van die, die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, dezen ten eeuwigen leven, en genen tot versmaadheden, [en] tot eeuwige afgrijzing.*

---

Verder is het een verwijzing naar heel wat andere profetieën in het Oude Testament die deze verdrukking, deze grote verdrukking, aankondigen.

Er wordt verwezen naar valse christussen en valse profeten die zouden opstaan en die, indien het mogelijk ware, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Ook dat is terug te vinden, bijvoorbeeld in het boek Daniël, maar zelfs al in Deuteronomium en in de meeste profetische boeken van het Oude Testament. En zo gaat het door tot:

---

**Mattheüs 24:28**

---

---

*28 Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden.*

---

Dit is eveneens een verwijzing naar profetie in het Oude Testament, waar dat dode lichaam ook inderdaad genoemd wordt. En dan blijkt dat dit dode lichaam een beeld is van een ongelovige joodse staat.

## **De dag des Heeren**

Daarna krijgen we dat er gezegd wordt:

---

### **Mattheüs 24:29**

---

*29 En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden.*

---

Dit is in ieder geval een aanhaling uit Joël 2, dat is een van de meest bekende profetieën waar dit voorkomt.

---

### **Joël 2:31**

---

*31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komt.*

---

Maar het komt voor in een heleboel andere profetieën. Er zijn zeker meer dan tien plaatsen in het Oude Testament waar dit wordt aangekondigd. "De verduistering van de zon, de maan, de sterren, enzovoorts."

Verder wordt het ook nog aangehaald in het Nieuwe Testament: In de andere Evangeliën, waar deze zelfde redevoering van de Here Jezus geciteerd wordt en in Handelingen 2. Het is het onderwerp van de toespraak van de apostel Petrus op de Pinksterdag. Hij leest de hele profetie ook voor uit Joël 2.

---

### **Handelingen 2:20**

---

*20 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heeren komt.*

---

En verder komt het voor in Openbaring.

---

**Openbaring 6:12**

---

*12 En ik zag, toen Het het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving; en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed.*

---

Kortom, dit is een aaneenschakeling van Schriftplaatsen uit het Oude Testament.

**Teken van de Zoon des Mensen**

Dan wordt er gezegd:

---

**Mattheüs 24:30**

---

*30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.*

---

Dit is een aanhaling uit Zacharia 12 (en deels Zacharia 13). Het zijn allemaal bekende Schriftgedeelten.

---

**Zacharia 12:10-12**

---

*10 Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als [met] de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene.*

---

*11 Te dien dage zal te Jeruzalem de rouwklage groot zijn, gelijk die rouwklage van Hadadrimmon, in het dal van Megiddon.*

---

---

*12 En het land zal rouwklagen, elk geslacht bijzonder; het geslacht van het huis Davids bijzonder, en hunlieder vrouwen bijzonder; en het geslacht van het huis van Nathan bijzonder, en hun vrouwen bijzonder;*

---

### **Terugverzameling van de uitverkorenen**

Dan staat er:

---

#### **Mattheüs 24:31**

---

*31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van [het] [ene] uiterste der hemelen tot het [andere] uiterste derzelve.*

---

Dit kun je in ieder geval vinden in Deuteronomium, want daar staat het letterlijk, in Deuteronomium 30.

---

#### **Deuteronomium 30:3,4**

---

*3 En de HEERE, uw God, zal uw gevangenis wenden, en Zich uwer ontfermen; en Hij zal u weder vergaderen uit al de volken, waarheen u de HEERE, uw God, verstrooid had.*

---

*4 Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, van daar zal u de HEERE, uw God, vergaderen, en van daar zal Hij u nemen.*

---

Maar ook vele andere profetieën spreken over hetzelfde, want het gaat over de verzameling van Israël door de Heer zelf, of door de engelen van de Heer, maar in principe maakt dat geen verschil. Het gaat erom dat de Heer dat doet via Zijn engelen.



## **De vijgenboom**

Daarna staat er:

---

### **Mattheüs 24:32**

---

*32 En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is.*

---

Het Oude Testament heeft heel wat te vertellen over de vijgenboom. Profetieën over de vijgenboom, die inderdaad alsnog vruchten zou voortbrengen. De vijgenboom is een beeld van de Joodse staat.

## **Chronologie**

Hier wordt dus een aaneenschakeling gegeven van oudtestamentische profetieën. Wanneer wij de oudtestamentische profetieën bestuderen, dan bestuderen we bepaalde feiten, dat wil zeggen bepaalde aangekondigde gebeurtenissen, want die worden nu eenmaal in het Oude Testament vermeld.

Een van de grootste problemen bij de bestudering van de profetieën in het Oude Testament is dat er nauwelijks bij staat in welke volgorde de profetieën zullen worden vervuld. Dat wil zeggen, er is een heleboel feitenmateriaal te vinden, maar de vraag blijft altijd: Wat is de juiste volgorde van de gebeurtenissen?

## **Algemene richtlijn**

Er is een algemene richtlijn voor die volgorde van de gebeurtenissen en die wordt gegeven door de apostel Petrus:

---

### **1 Petrus 1:10,11**

---

*10 Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade, aan u [geschied];*

---

---

*11 Onderzoekende, op welken of hoedanigen tijd de Geest van Christus, Die in hen was, beduidde en te voren getuigde, het lijden, [dat] op Christus [komen] [zou], en de heerlijkheid daarna [volgende].*

---

Hier wordt gezegd dat de profetieën handelden over het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Hiermee is duidelijk dat de profeten zelf al de conclusie getrokken hadden dat de profetieën met betrekking tot het lijden van de Christus eerst vervuld zouden worden en daarna de profetieën die spraken over Zijn verheerlijking.

## **Volgorde van gebeurtenissen rond de wederkomst**

Er zijn zoveel profetieën die spreken over de verheerlijking van Christus en alles wat daarmee samenhangt, of, zoals je ook kunt zeggen, de wederkomst van Christus en al wat daarmee samenhangt! En een van de belangrijkste vragen in dat verband is: in welke volgorde gaat dat gebeuren? En dat is niet zomaar theorie, want het heeft zelfs te maken met de gebeurtenissen die wij vandaag aan de dag bij wijze van spreken in onze kranten lezen.

### ***Terugverzameling en bekering van Israël***

Er wordt bijvoorbeeld aangekondigd dat de Heer Israël zou verzamelen uit al de volkeren en dat Hij ze uiteindelijk zal brengen in Palestina, het land dat Hij hen erfelijk beloofd heeft. Maar aan de andere kant zijn er profetieën die spreken over het feit dat Israël als natie tot geloof zou komen. Dat ze de Naam des Heeren zouden aanroepen en op die manier zalig zouden worden en dat dan de Heer aan hen zou verschijnen, met name dan op de Olijfberg. En de eenvoudige vraag is nu: wat gebeurt er eerst? De bekering van Israël en de wederkomst van Christus op de Olijfberg? Of eerst de terugverzameling van Israël en dán pas de bekering? Dit is eenvoudig te beantwoorden, omdat uit Zacharia 14 blijkt dat daar eerst de Heer de vijanden van Israël tegen Israël zal verzamelen. Daarna zal Hij verschijnen op de Olijfberg. En pas daarna zal Hij Israël terugverzamelen. Dat is de volgorde.

Dat betekent dat de volgorde van de gebeurtenissen is:

1. Israël komt tot geloof.

2. Dan zal de Heer terugkeren op de Olijfberg.
3. Daarna pas zal Israël terugverzameld worden naar het land.

Dan zegt men: dat kan toch niet? Want hoe kunnen ze nu de Heer aanroepen als ze niet eerst in het land verzameld zijn? Als de Heer op de Olijfberg komt en Israël ziet Hem dan, dan moeten ze toch eerst verzameld zijn? Dat is wel waar, maar de vraag is alleen maar: door wie zijn ze dan verzameld? Als de Heer komt op de Olijfberg, dan is dat juist de gelegenheid waarbij Hij Israël zal laten vluchten, het land uit, dwars door de Olijfberg naar de woestijn.

---

### **Zacharia 14:4,5**

---

*4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten; en de Olijfberg zal in tweeen gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, [zodat] er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft deszelve naar het zuiden.*

---

*5 Dan zult gij lieden vlieden [door] de vallei Mijner bergen (want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal), en gij zult vlieden, gelijk als gij vloodt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, den koning van Juda; den zal de HEERE, mijn God, komen, [en] al de heiligen met U, [o] [HEERE]!*

---

En dat betekent dat de uiteindelijke definitieve terugverzameling van Israël door de Heer Zelf pas plaatsvindt ná de wederkomst op de Olijfberg en niet daarvoor. Dat is niet alleen geconcludeerd uit Zacharia 14, maar dat staat ook in Deuteronomium 30. Er staat dat Israël tot geloof zal komen in het buitenland en dat de Heer hen dan vervolgens uit het buitenland zal verzamelen naar hun land.

---

### **Deuteronomium 30:1-3**

---

*1 Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek, die ik u voorgesteld heb; zo zult gij het weder ter harte nemen, onder alle volken, waarheen u de HEERE, uw God, gedreven heeft;*

---

---

*2 En gij zult u bekeren tot den HEERE, uw God, en Zijner stem gehoorzaam zijn, naar alles, wat ik u heden gebiede, gij en uw kinderen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel.*

---

*3 En de HEERE, uw God, zal uw gevangenis wenden, en Zich uwer ontfermen; en Hij zal u weder vergaderen uit al de volken, waarheen u de HEERE, uw God, verstrooid had.*

---

## **Huidige staat Israël**

Als wij vaststellen dat Israël nu verzamelt in Palestina, dan moet ik in de eerste plaats zeggen dat dit nauwelijks waar is, omdat maar een heel klein percentage van het wereld-Jodendom zich verzamelt in Palestina. Het grootste percentage is daar niet te vinden namelijk. Het is misschien goed om te weten dat alleen al in de stad New York net zoveel Joden wonen als in heel Palestina en dan hebben we het nog niet over de Russische Joden.

Het is weliswaar vervulling van de Bijbelse profetie, omdat de Schrift dat wel had aangekondigd, maar daarom nog niet de vervulling van de belofte die God aan Israël gedaan heeft. Want dat is een ander verhaal. En juist omdat wat vandaag gebeurt niet de vervulling is van de belofte, zal de Heer hen alsnog het land uitdrijven, omdat Zijn belofte is dat Hij heel Israël, allen dus, zal terugverzamelen. Dat betekent dat, voor zover ze voor die tijd zelf zijn teruggekomen, de Heer ze er eerst weer uit zal zetten.

## ***Exacte volgorde van gebeurtenissen***

Hier in Mattheüs 24 wordt uitdrukkelijk gesproken over de exacte volgorde van de vervulling van een hele reeks van profetieën. In Mattheüs 24:30 hebben wij gelezen over de wederkomst van de Here Jezus op de Olijfberg, al staat de Olijfberg er niet bij genoemd. En vers 31, het volgende vers dus, spreekt over de verzameling van Israël, door de engelen, naar het beloofde land. U vindt hier de exacte volgorde. Ik had dit al uit Deuteronomium 30 en Zacharia 14 gehaald, maar hier staat het weer, netjes op rij.

# Bekering van Israël

Voordat het zover is, voordat de Heer verschijnt aan Israël, op de Olijfberg en voordat de Heer Zelf Zijn uitverkorenen, gelovige Israëlieten, Zijn gelovige volk, zal terugverzamelen, moet er nog heel wat gebeuren. Al was het maar dat Israël dan toch eerst tot geloof zal moeten komen.

## **Einde der (tegenwoordige) eeuw**

De vraag van de discipelen was naar het einde der eeuw. Het einde der eeuw vindt niet plaats op het moment van de opname van de Gemeente aan het eind van de tegenwoordige bedeling, maar pas definitief bij het begin van de duizend jaren. Dat is veertig jaar later, op het moment dat de satan, die inmiddels op de aarde geworpen was, gebonden zal worden. Pas dan is de tegenwoordige eeuw beëindigd, want dan is de god dezer eeuw gebonden en nedergeworpen. En als de god dezer eeuw zijn functie niet meer kan uitoefenen, als satan niet meer aan de macht is, dan eindigt uiteraard ook "deze tegenwoordige boze eeuw."

---

### ***Galaten 1:4***

---

*4 Die Zichzelfen gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar den wil van onzen God en Vader;*

---

De tegenwoordige eeuw is boos omdat de boze de vorst is van deze eeuw. Deze tegenwoordige eeuw eindigt veertig jaar na de opname van de Gemeente. En waar de discipelen naar vroegen was niet: Wanneer vindt de opname van de Gemeente plaats? Dat kon trouwens ook niet, want ze wisten helemaal van de Gemeente niets af. Dat was nog helemaal niet aan hen geopenbaard. Dat werd later geopenbaard via de apostel Paulus. Zij vragen naar het einde der eeuw en daarop geeft de Heer antwoord.

## **Grote sprong**

Daardoor krijgen we te maken met het verschijnsel dat wanneer nu oudtestamentische profetieën letterlijk worden aangehaald, er een grote sprong wordt gemaakt. Want die hele periode van de Gemeente waarin wij nu leven, die maakte geen

onderdeel uit van de *letterlijke* profetieën van het Oude Testament. Gemeentelijke waarheden liggen wel degelijk in die profetieën verborgen, maar er is geen letterlijke profetie over die periode van de Gemeente.

### ***Periode van zeven jaar***

Als nu de Heer gaat citeren uit het Oude Testament, dan betekent dat, dat daarin de hele tegenwoordige periode, de hele tegenwoordige bedeling, wordt overgeslagen. En als de Heer dan in Mattheüs 24:15 spreekt over "de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, de profeet," dan heeft Hij het over iets wat gebeuren zou in een bepaalde periode van zeven jaar - een periode van zeven jaar die nog verband houdt met de geschiedenis van Israël.

---

#### ***Daniël 9:27***

---

*27 En hij zal velen het verbond versterken een week; en [in] de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste.*

---

En dat gebeurt dan dus na de opname van de Gemeente. Om precies te zijn, volgens het boek Daniël is het zo dat deze gruwel der verwoesting er zal staan precies in het midden van deze periode van zeven jaar. Zo hebben we dan in het Oude Testament een profetie met betrekking tot de tijdrekening.

### ***Tijdrekening***

De Bijbel staat vol met getallen en zelfs met tijdrekening. We vinden zo'n profetie over de tijdrekening, die werd gegeven aan Daniël, in Daniël 9. Daar ga ik nu niet heel uitgebreid op in, maar ik verwijs u naar een [uitgebreide studie over het boek Daniël](#).

---

#### ***Daniël 9:2***

---

*2 in het eerste jaar van zijn regering, merkte ik, Daniël, in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de HEERE tot de profeet*

---

*Jeremia gekomen was: zeventig jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan.*

---

---

***Jeremia 25:11,12***

---

*11 En dit ganse land zal worden tot een woestheid, tot een ontzetting; en deze volken zullen den koning van Babel dienen zeventig jaren.*

---

*12 Maar het zal geschieden, als de zeventig jaren vervuld zijn, [dan] zal Ik over den koning van Babel, en over dat volk, spreekt de HEERE, hun ongerechtigheid bezoeken, mitsgaders over het land der Chaldeen, en zal dat stellen tot eeuwige verwoestingen.*

---

Vervolgens wordt tot Daniël gezegd:

---

***Daniël 9:24***

---

*24 Zeventig weken zijn bestemd over uw volk, en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten, en om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht, en den profeet te verzegelen, en om de heiligheid der heiligheden te zalven.*

---

"Uw volk," dat wil zeggen, Daniëls volk. En aangezien Daniël een Jood was uit de stam van Juda, gaat het over het Joodse volk. De heilige stad van de Joden, dát is uiteraard Jeruzalem.

***Zeventig weken***

Zeventig weken zijn bestemd over Israël. Tot wanneer? Tot het aanbreken van het Messiaanse rijk over Israël. Dat is heel kort door de bocht, maar wat hier wordt gezegd, heeft allemaal te maken met het aanbreken van het Koninkrijk van Christus, óf het Messiaanse rijk, maar dat is precies hetzelfde, over Israël. En dat is wat in het boek Daniël aan de orde is. En dat is ook wat in Mattheüs 24 aan de orde is. De discipelen verwachtten de vestiging, de openbaring van het Koninkrijk van

Christus, van hun Messias. En ze vroegen: wanneer komt dat nou eigenlijk? Hoe zit dat nou? En precies diezelfde vraag had Daniël ook in ditzelfde hoofdstuk. Het hele boek Daniël handelt daarover en Daniël krijgt ook antwoord. Dan wordt de tijdrekening gegeven aan Daniël. Denk erom, nog zeventig zevens en dan is het zover. Dan is het koninkrijk weer weggenomen van Babel en van de Medo-Perzen en van de Grieken en van de Romeinen en van al wat daar nog op volgen zou.

Dan is het Koninkrijk weer teruggegeven aan het volk waar het van weggenomen was, aan Israël en dus aan het Davidische koningshuis. Daar gaat het boek Daniël over. Dat begint met het aanbreken van de Babylonische ballingschap. Er wordt uiteengezet hoe uiteindelijk het koninkrijk over de volkeren der aarde, of het koningschap over de volkeren der aarde, weer zal terugkeren bij het koningshuis van David. En dat betekent dus bij de Here Jezus, want dat is de enige overlevende uit het koningshuis van David. Zeventig zevens, zeventig weken, dat is een tijdrekening dus.

## **Weken van jaren**

Het woord "week" wordt in de Bijbel gebruikt voor elke eenheid van zeven. De kleinste eenheid daarvan is een week van dagen zoals wij hem nog kennen; een week is dan een periode van zeven dagen. Maar we kennen ook een week van weken in de Bijbel. Dat is namelijk een periode van zeven weken. Want er zouden zeven weken verlopen tot op het Wekenfeest.

---

### ***Deuteronomium 16:8-10***

---

---

*8 Zes dagen zult gij ongezuurde [broden] eten, en aan den zevenden dag is een verbods [dag] den HEERE, uw God; [dan] zult gij geen werk doen.*

---

---

*9 Zeven weken zult gij u tellen; van dat men [met] de sikkel begint in het staande koren, zult gij de zeven weken beginnen te tellen.*

---

---

*10 Daarna zult gij den HEERE, uw God, het feest der weken houden; het zal een vrijwillige schatting uwer hand zijn, dat gij geven zult, naardat u de HEERE, uw God, zal gezegend hebben.*

---



Je kunt tot zeven tellen in verband met dagen, zeven dagen. Maar je kunt ook tot zeven tellen in verband met weken, dan heb je zeven weken. Dat is 49 dagen. Dat gebeurt in de Schrift. En zo kun je ook rekenen met weken van jaren. Namelijk zeven jaren, jaarweken. Het is een woord wat u zelf in uw Bijbel kunt vinden, het komt voor in Leviticus.

---

### **Leviticus 25: 8**

---

*8 Gij zult u ook tellen zeven jaarweken, zevenmaal zeven jaren; zodat de dagen der zeven jaarweken u negen en veertig jaren zullen zijn.*

---

En Jakob werkte zeven jaren bij zijn oom Laban. Voor een vrouw. "En ziet, het was Lea." Jakob had dat niet verwacht. Hij had verwacht getrouwd te zijn met Rachel. En hij gaat dus klagen bij zijn schoonvader, die tegelijkertijd zijn oom was. En Laban maakt er geen probleem van. Die zegt:

---

### **Genesis 29:27**

---

*27 Vervul de week van deze; dan zullen wij u ook die geven, voor den dienst, dien gij nog andere zeven jaren bij mij dienen zult.*

---

Wijzend op Rachel. Zodat daar gesproken wordt over een week. En er staat in hetzelfde vers bij: denk erom, dat is een periode van zeven jaar. Een week van jaren dus. Precies zo'n week van jaren hebben we hier ook in Daniël 9:24.

En hier zijn het zelfs zeven weken van jaren. En mocht u dat een beetje te ver gaan, dan zal ik u nog een ander vers voorhouden.

---

### **Daniël 10:2**

---

*2 In die dagen was ik, Daniel , treurende drie weken der dagen.*

---

Drie weken der dagen. Waarom staat dat daar? Drie weken der dagen? Wel, omdat er ook weken van jaren en weken van weken en weken van maanden ook, bestaan. En omdat in het voorgaande, namelijk in het eind van hoofdstuk 9, gesproken was

over weken van jaren, wordt in hoofdstuk 10 bij het woord weken weer gezegd: Denk erom, het gaat nou weer gewoon over weken van dagen.

## **490 jaren tot de bekering van Israël**

In Daniël 9:24 staat: zeventig maal zeven jaar, zeventig weken, zijn bestemd over uw volk. En zeventig maal zeven is 490. Dat wil zeggen dat 490 jaren zouden verlopen tot aan het moment dat het Koninkrijk van Christus over Israël zal worden gevestigd. Let wel, niet tot aan de opname van de Gemeente. Dat is helemaal niet aan de orde, ook niet tot aan het duizendjarig rijk, want dat is ook niet aan de orde. Het gaat over Israël en dat is het moment waarop Israël tot geloof komt, zeven jaar na de opname van de Gemeente. Het moment waarop Israël de naam des Heren aanroept en dus zalig wordt en dus de Heer ook verschijnt.

### ***Verzamelen in de woestijn***

Het is het moment van het verschijnen van de Heer op de Olijfberg en dus ook van het scheuren van de Olijfberg. De eerste uitdrukkelijke, openbare regeringsdaad van de Heer, de Messias van Israël, tot Israël, is het scheuren van de Olijfberg, zodat Hij het volk laat vluchten, het land uit. Dat is de eerste daad die Hij doet, dat Hij hen gaat verzamelen waar Hij hen zou verzamelen volgens de profetieën. Men zegt: Hij zal hen verzamelen in het land. Dat is waar. Maar Hij zal hen eerst verzamelen in de woestijn, en vanuit de woestijn zal Hij hen brengen naar het land. Dat zeggen de profeten. Dus precies zoals Hij het eens deed bij de verlossing uit Egypte. Hij verzamelde hen in de woestijn en vanuit de woestijn bracht hij hen naar het land. En dat is wat de Heer in de toekomst zal doen. Hij zal hen tezamen zetten als schapen van Bozra.

---

#### ***Micha 2:12:***

---

*12 Voorzeker zal Ik u, o Jakob! gans verzamelen; voorzeker zal Ik Israels overblijfsel vergaderen; Ik zal het te zamen zetten als schapen van Bozra; als een kudde in het midden van haar kooi zullen zij van mensen deunen.*

---

Dat is in de woestijn en vanuit die woestijn zullen ze optrekken naar het land om het alsnog in bezit te nemen. Zoals eens Jozua Israël uit de woestijn bracht in het

land, zo zal straks de andere Jozua (Joshua), die wij dan kennen onder de naam Jezus, maar in het Hebreeuws is het dezelfde naam Joshua, hen opnieuw brengen uit de woestijn in het beloofde land. Langs dezelfde weg, wat genoemd wordt "de koninklijke weg," de "Kings Highway," zeggen de Engelsen. Langs de koninklijke weg zullen ze het land opnieuw in bezit nemen. Die 490 jaar die in Daniël worden aangekondigd zouden verlopen tot op dat moment. Tot op de bekering van Israël en dus het aanbreken van het Messiaanse rijk over Israël.

### ***Oprichting van het Koninkrijk over Israël***

En dat is precies wat de apostel Petrus predikte op de Pinksterdag: Als Israël tot geloof zou komen, zou de Heer wederkeren uit de hemel om Zijn Koninkrijk over Israël op te richten. Handelingen 2, Handelingen 3, Handelingen 4 ook nog zelfs. Het gaat allemaal over dat onderwerp. Als Israël tot geloof komt, zal de Heer Zijn Koninkrijk over hen oprichten en zal Hij verschijnen op de Olijfberg.

---

#### ***Handelingen 1:11***

---

*11 Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkewijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren.*

---

Daniël 9:24 zegt dus dat dit 490 jaar zal duren. En de vraag is alleen: wanneer begint die 490 jaar te tellen? Want wanneer het ophoudt weten we, namelijk bij het aanbreken van het Koninkrijk van Christus over Israël.

### ***Begin van de 490 jaren***

Wanneer begint het te tellen? Dat staat erbij.

---

#### ***Daniël 9:25***

---

*25 Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken; de straten, en de*

*grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden.*

---

We beginnen te rekenen "vanaf de uitgang des Woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te herbouwen."

De 490 jaar worden niet gerekend vanaf de terugkeer uit ballingschap. Ook niet vanaf de herbouw van Jeruzalem, laat staan vanaf de herbouw van de tempel. Dat zijn allemaal verschillende data in Ezra, Nehemia en Zacharia. Waar het om gaat is dat het gerekend wordt "vanaf de uitgang des Woords om te doen wederkeren en Jeruzalem te bouwen."

Dus vanaf het moment dat Israël via een woord toestemming kreeg om Jeruzalem te bouwen, om terug te keren en Jeruzalem te bouwen. En daar is maar één datum voor: Dat was de eerste dag van de eerste maand in het twintigste jaar van Arthahsasta, volgens Nehemia 1 en Nehemia 2. Op een Israëlitische nieuwjaarsdag was het, feitelijk de eerste dag van de eerste maand in het jaar 445 voor onze jaartelling.

---

### ***Nehemia 2:1,6***

---

*1 Toen geschiedde het in de maand Nisan, in het twintigste jaar van den koning Arthahsasta, [als] [er] wijn voor zijn aangezicht was, dat ik den wijn opnam, en gaf [hem] den koning; nu was ik nooit treurig geweest voor zijn aangezicht.*

---

*6 Toen zeide de koning tot mij, daar de koningin nevens hem zat: Hoe lang zal uw reis wezen, en wanneer zult gij wederkomen? En het behaagde den koning, dat hij mij zond, als ik hem zekeren tijd gesteld had.*

---

Het was het twintigste jaar van Arthahsasta of Artaxerxes, dat is 445 vóór onze jaartelling.

### **69 weken**

En wat moet er vanaf dat moment gerekend worden?

---

## **Daniël 9:25**

---

*25 Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken; de straten, en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden.*

---

"Zeven weken en twee en zestig weken." Dat is samen 69 weken. Die worden vast gerekend vanaf dat jaartal -445 en die worden gerekend "tot op Messias, den Vorst."

Dat wil zeggen dat in totaal 69 weken, 69 maal zeven jaar verlopen was op het moment van "Messias, de Vorst." En het moment van "Messias, de Vorst" is het moment van wat wij noemen "de intocht in Jeruzalem." Palmпасen. Dat was in het jaar 32 van onze jaartelling. Voor de gedetailleerde berekening hiervan verwijs ik u naar andere Bijbelstudies. ("[De Bijbelse tijdrekening](#)" en "[Tijden en gelegenheden](#)") Het komt tot op de dag nauwkeurig uit naar mijn beste weten, naar mijn beste methode van rekenen. Dit is een heel nauwkeurige profetie met héél nauwkeurige data, en dit is tot op de dag nauwkeurig vervuld. In totaal waren 69 maal zeven jaar, dus 483 jaren van de 490 verlopen bij de intocht in Jeruzalem.

## Waar zijn de laatste 7 jaren?

Dan hebben we nog maar één vraag over. Waar is die laatste week gebleven? Waar is de laatste zeven jaar gebleven? Die zeven jaren zijn niet verlopen na de intocht in Jeruzalem, want dan had zeven jaar na de intocht en dus ook zeven jaar na de kruisiging en opstanding dat koninkrijk over Israël gevestigd moeten worden. Dat is niet gebeurd. Maar laten we nou eens kijken wat de profetie zegt in Daniël 9:25. Daar staat namelijk dat het zou zijn zeven weken plus 62 weken tot op, laten we maar zeggen, de intocht in Jeruzalem. En dan staat er:

---

## **Daniël 9:26**

---

*26 En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hem zelve zijn [maar Hij zal niet hebben]; en een volk des vorsten, hetwelk komen zal, zal de stad en het*

*heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromenden vloed, en tot het einde toe zal er krijg zijn, [en] vastelijk besloten verwoestingen.*

---

Er staat niet: in de zeventigste week. Gek hè? Want dat zou je verwachten. Na de 69 komt toch de zeventigste. Dat is normaal, toch? Maar er staat: na die 69e. Dus dan moet de alarmbel allang gaan rinkelen, dat het er zo gek staat. Na de 69e week, of na de 62, dan zou Hij Zijn Koninkrijk oprichten. Maar na 483 verschijnt de Messias en in plaats van dat de zeventigste week komt, staat er "na de 62 weken", dat wil zeggen er zit wat fout, en in plaats van dat Hij Zijn koninkrijk heeft, heeft Hij niks. "Maar Hij zal niet hebben." Wat heeft Hij dus niet? Zijn koninkrijk niet. Na de 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar Hij zal niet hebben, Hij zal zijn koningschap niet hebben. Het Koninkrijk wordt niet geopenbaard. En dat is precies het probleem waar de discipelen mee zaten en de tijdgenoten van de Here Jezus, die wachtten op dat Koninkrijk.

Maar het Koninkrijk kwam niet en de Heer zei zelfs:

---

### ***Johannes 18:36***

---

*36 Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Indien Mijn Koninkrijk van deze wereld ware, zo zouden Mijn dienaren gestreden hebben, opdat Ik den Joden niet ware overgeleverd; maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier.*

---

Nee, nu nog niet en tot vandaag aan de dag nog niet, maar in de toekomst wel. Aan het eind van die totale periode van 490 jaar.

Maar in Daniël 9:26 staat: "En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hem zelve zijn [Hij zal niet hebben]; en een volk des vorsten, hetwelk komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromenden vloed, en tot het einde toe zal er krijg zijn, [en] vastelijk besloten verwoestingen." Dit wordt gezegd over wat gebeurt na de 62 en dus na de 69 weken, maar zonder dat de zeventigste week genoemd wordt. En het feit is dat wat hier staat inderdaad vervuld werd in het verleden na de opstanding van Christus. Want het liep uit, inderdaad in het jaar

zeventig, op de verwoesting van Jeruzalem onder Titus, de legeraanvoerder van de Romeinen. En in plaats van dat de 490 jaren verlopen waren over de heilige stad, was de heilige stad zelfs verwoest. Niet een Messiaans rijk, maar zelfs helemaal niet meer een heilige stad. Dat is wat er gebeurd is.

## **Eén week**

En dan gaan we verder.

---

### ***Daniël 9:27***

---

*27 En hij zal velen het verbond versterken een week; en [in] de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste.*

---

Welke week? Dat is die ene week die we nu al een heel vers lang kwijt zijn. Die periode van zeven jaar die nog ontbrak. En die wordt nu pas genoemd in vers 27. En wat we dus in deze profetie lezen, is dat eerst 483 jaar zouden verlopen en dat daarna die tijdrekening gewoon stil zou staan en dat vervolgens in de toekomst alsnog die laatste zeven jaar zal verlopen.

## **De tijdrekening onderbroken**

De tijdrekening wordt onderbroken. En dit is niet de eerste keer in de geschiedenis dat God de klok stilzet, zodat de tijdrekening wordt onderbroken.

### ***Voorbeelden***

In de tijdrekening van de Bijbel wordt soms de hele periode van Israël in de woestijn vanuit Egypte naar Kanaän niet meegerekend. De periode vanaf de geboorte van Ismaël tot aan de uitdrijving van Ismaël, in de geschiedenis van Abraham, wordt bij sommige gelegenheden niet meegerekend. De perioden in het boek Richteren, waarin Israël zo af en toe ongehoorzaam was aan God en dus in de macht was van de Filistijnen of de Moabieten, worden niet meegerekend. Je vindt af en toe gegevens in de Bijbel waarvan duidelijk is dat ze, als je ze puur letterlijk

interpreteert zoals wij ze normaal zijn te interpreteren, niet kloppen. Eenvoudig omdat God weigert bepaalde dingen mee te tellen. En laten we daar nou maar geen bezwaar tegen maken ...

Want uiteindelijk is het zo dat er hele stukken uit mijn leven zijn die God niet meetelt. Er zijn toch dingen die in ons leven gebeuren die God niet door de vingers ziet, maar Hij telt ze niet, Hij rekent ze niet. Onze ongerechtigheden rekent Hij niet en telt Hij dus weg. Dat heeft Hij op de Here Jezus doen aanlopen. Op een of andere wijze kent de Heer ze wel. Ze zijn niet onbekend. Je kunt ze wel terugvinden, maar op een bepaalde manier worden ze niet geteld.

### ***De klok staat stil***

De klok staat stil vanaf de intocht in Jeruzalem, tot aan het moment van de opname van de Gemeente. De tijdrekening is gedurende deze periode niet doorgegaan. En dat is waarom ik kan zeggen dat wij al bijna 2000 jaar leven in de laatste dagen. Die klok is geen spat verder gekomen. In bijna 2000 jaar niet. En waarom zou God geen klok stilzetten? Schakers en dammers doen het hier bij ons. Die doen een zet en slaan nog even een klap op de klok. Zo, tegenstander is aan zet. En hun tijd loopt niet. De tijd van de tegenstander wel. Dus er is wel tijd. Maar hun tijd loopt niet. En zo is het met de wereld ook.

### **Gods tijd in relatie tot Israël**

Er is wel tijd, maar de tijd van God in relatie tot Israël, die loopt niet, die is onderbroken. En er blijft dus een periode over van zeven jaar, een periode van één week, voor de toekomst. En die zal verlopen na de opname van de Gemeente. Wat hier gezegd wordt in Daniël 9:27 is dat er een periode van zeven jaar nu nog steeds te gaan is voor Israël. Zeven jaren scheiden Israël van het Messiaanse rijk, van de wederkomst van Christus. Dat is al bijna 2000 jaar lang zo, dat Israël maar zeven jaar verwijderd is van het Messiaanse rijk.

Dat is Gods methode van rekenen en dat moeten wij ons gewoon aanleren. Want als je dat niet doet, geloof je ook nooit dat je verlost bent. Dat moet je leren. Dat kun je alleen geloven als je gelooft dat God op een andere wijze rekent dan wij. Dat God geloof rekent tot rechtvaardigheid. Diezelfde God die zo goed rekent, die rekent deze tijd voor Israël niet mee. En dat is het antwoord op al die vragen die



altijd gesteld worden in verband met de historie van het Joodse volk gedurende de afgelopen 2000 jaar: God rekent er niet mee.

### ***Een vredesverbond***

Zeven jaar zijn er voor Israël te gaan tot aan het Messiaanse rijk, zeven jaar tot aan hun bekering. Alleen die zeven jaren beginnen niet vandaag te tellen, maar die beginnen te tellen ná de opname van de Gemeente. En in ieder geval, zoals Daniël 9:27 zegt: Wanneer de velen, de velen van Israël, een sterk verbond maken of een verbond sterk maken met een andere vorst die komen zal.