

# De gedachte is...

## Romeinen 1 : 16

16 Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is [een] kracht Gods tot zaligheid een ieder die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.

Als er een God is, waarom is er dan zoveel ellende in de wereld? Als er een rechtvaardig God is, waarom is er dan zoveel onrecht? Veel mensen vragen zich af waar God is en waarom we niets van Hem merken. Filosofen, theologen, religieuzen en zelfs Christenen denken na over deze vragen.

Het punt is dat God Zich 4.000 jaar lang met de wereldgeschiedenis bemoeid heeft. In die periode heeft Hij ingegrepen in de gebeurtenissen van de mensheid. Uiteindelijk heeft Hij Degene gezonden, die Hij van begin af aan beloofd heeft: de Here Jezus.

De Here Jezus kwam om te lijden, te sterven en weer op te staan. Vervolgens ging Hij naar de hemel en Hij zit nu aan de rechter[hand] van God. Maar de wereld, met name het volk Israël, wilde Hem niet en verwierp Hem. Hij, Die het Licht van de wereld is, werd officieel afgewezen.

Als reactie daarop zei God dat de wereld het dan zelf maar een tijdje moest uitzoeken. God zou Zich voor de wereld verbergen en gaan kijken wat ervan terecht komt. Hij bemoeit Zich in onze tijd niet met de gang van zaken in de wereld. Toch doet de Heer nu een werk in het verborgene. Hij verzamelt Zich een volk voor Zijn Naam.

Als wij aan God serieus de vraag stellen: "Heer, waar bent u?" en Hem oprecht zoeken, dan maakt Hij Zich bekend. Dan ontvangen wij eeuwig leven en krijgen wij deel aan Zijn zegeningen. Dan zijn wij met God verzoend.

De in deze serie verschenen titels zijn door anderen bewerkte en op schrift gestelde uitgaven van opgenomen Bijbelstudies van Ab Klein Haneveld.



## Stichting Vlichthus

Stichting Vlichthus  
(KvK: 65348230)

heeft een ANBI-erkenning  
(RSIN: 856075334)

en kan haar activiteiten uitvoeren  
mede dankzij zeer gewaardeerde  
financiële bijdragen.

U kunt ons steunen via:

NL92 RABO 0166 3657 18  
t.n.v. Stichting Vlichthus.

# God, waar bent U?



Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig tot lering voor diegene die in de Rechtvaardigheid is.

Opdat de mens Gods volwassen zal zijn, toegerust tot elk goed werk.

(vrij naar 2 Timótheüs 3 : 16, 17)

nr. 90

Bijbelstudie

# God, waar bent U?

1.	<a href="#">Inleiding</a>	2
2.	<a href="#">God lijkt dood te zijn</a>	2
	<a href="#">Waar blijft de Messias?</a>	3
	<a href="#">Het Evangelie</a>	3
	<a href="#">De mens wil de Waarheid niet kennen en wijst Christus af</a>	4
	<a href="#">De Heer heeft de wereld losgelaten en verbergt Zich</a>	5
3.	<a href="#">De Heer laat Zich vinden</a>	7
	<a href="#">God neemt een volk uit de heidenen</a>	8
	<a href="#">Geloven in de Here Jezus Christus</a>	8

# 1. Inleiding

De vraag "Waar is God?" is het onderwerp van alle theologie. Iedere godsdienst zoekt immers de mens tot God te brengen.

Dat valt niet mee als men niet weet waar men Hem moet zoeken. Men gaat ervan uit dat God ergens in de hemel is. Maar volgens het algemene wereldbeeld is de aarde niet meer dan een klein object in het heelal, en woont God ergens in de grenzeloze ruimte. **Zie zijlijn 1** Hij is dus nog moeilijker te vinden dan een speld in een hooiberg. Hoe kan men die God in dat onmetelijke, zich uitzettende, oneindige heelal vinden?

Niet alleen binnen de andere wereldgodsdiensten, maar ook binnen het Christendom stelt men zich de vraag waarom de mens zo weinig van God merkt. Als er een God is, waarom is er dan zoveel ellende in de wereld? Waarom staat Hij zoveel rampen toe? Als er een rechtvaardige God is, waarom is er dan zoveel onrechtvaardigheid?

Men weet niet waar God is. Wel meent men enig idee te hebben over hoe men als "goede christen" zou moeten leven, om God te kunnen behagen. Men heeft voor zichzelf een manier van leven bedacht, waarmee God maar genoeg moet nemen. Dat is in strijd met wat de Bijbel daarover zegt. De Bijbel leert namelijk dat God niet met mensenhanden gediend kan worden.

## Handelingen 17 : 24, 25

24 De God, Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is; Deze, zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt;

25 En wordt ook van mensenhanden niet gediend, als iets behoevende, alzo Hij Zelf allen het leven, en den adem, en alle dingen geeft;

In Handelingen 17 bevond de apostel Paulus zich in Athene, de Griekse stad die vernoemd was naar de godin van de wijsheid. Er stonden tientallen tempels voor allerlei goden. Toen Paulus het woord nam op de markt (*illustratie rechts*), zei hij het volgende:

## Handelingen 17 : 22

22 [...] Gij mannen van Athene! ik bemerkte, dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt.



De Grieken waren het meest religieuze volk ter wereld. Athene staat tegenwoordig nog steeds bekend om de filosofie, die daar min of meer is uitgevonden. In de praktijk bestaat er geen verschil tussen filosofie en godsdienst. Men noemt het "filosofie" als men ervan uitgaat dat er geen God is, en het heet "godsdienst" of "religie" als men wel in het bestaan van God gelooft.

In beide gevallen is God maar een theorie. Binnen de filosofie probeert de mens zélf antwoord te geven op de bekende vragen des levens, zoals: Waarom bestaan we? Wat is het nut van dit alles?

Wat religie betreft is de grondvraag precies dezelfde: Waarom zijn wij hier op aarde en wat is de zin van ons leven? Wat een atheïst makkelijk vaststelt, wil de religieuze mens dikwijls niet constateren. Als er dan een God is, waarom merken we niets van Hem?

\* Tenzij anders vermeld, komen de aangehaalde Bijbelteksten uit de Statenvertaling.

### Zijlijn 1

Voor meer informatie zie Bijbelstudie nr. 17 "[Het Bijbels wereldbeeld](#)" uit de serie "De gedachte is" van Stichting Vlichthus.

## Zijlijn 2

[Wikipedia:](#)

God is dood (Duits: "Gott ist tot") is een filosofische uitspraak, die met name door de Duitse filosoof Friedrich Wilhelm Nietzsche bekend is geworden. Zo kwam op 8 april 1966 "Is God Dead?" op de cover van Time Magazine en behandelde het aansluitende artikel het thema van de "God is Dood-theologie". Bekende namen in deze theologische stroming zijn o.a. John Robinson, Gabriel Vahanian, Paul van Buren, William Hamilton, Thomas J. J. Altizer en John D. Caputo.

## 2. God lijkt dood te zijn

In de jaren 60 deed een uitspraak van de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche een felle discussie oplaaien. Hij beweerde dat God dood is. **Zie zijlijn 2** In de zin van: God was er vroeger wel, maar inmiddels niet meer, want we moeten het blijkbaar al heel wat jaren zonder Hem stellen. Dan is natuurlijk de vraag: Wanneer heeft God de mensheid verlaten? Of wanneer is God overleden? Wat er precies gebeurde weet men niet en er is ook onenigheid over het exacte tijdstip. Het probleem is dat men in de filosofie en in de religie zelf theorieën bedenkt. Binnen het kader van de filosofie ontwikkelt men een wereldbeschouwing en binnen het kader van religie een God met zijn veronderstelde hoedanigheden en wensen. Ook binnen het zogenoemde Christendom gebeurt dit.

Maar in het Nieuwe Testament, in het boek Handelingen, wordt de vraag: "Waar is God?" met een paar woorden duidelijk beantwoord. In dat verband is het van belang om te weten hoe het Nieuwe Testament in elkaar steekt. De vier evangelisten Matthéüs, Markus, Lukas en Johannes hebben ons een verslag gegeven van het leven van de Here Jezus hier op aarde. Die vier Evangeliën komen samen in Handelingen en gezamenlijk vormen ze "de vijf historische Boeken van het Nieuwe Testament". Op de overgang van deze vier Boeken naar dit vijfde Boek, gaat het over de opstanding van de Here Jezus Christus uit de dood en daarna is Zijn hemelvaart. De laatste verzen van het Matthéüs-evangelie liggen tegen Handelingen 1 aan. Daar zei de Heer:

### **Matthéüs 28 : 20**

20 En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.

### **Handelingen 1 : 9**

9 En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen.

Dat is bijzonder: de Messias en Verlosser kwam om Zijn volk zalig te maken van hun zonde, maar op Hemelvaartsdag verdween Hij voor het oog van Zijn discipelen weer naar de hemel. Sindsdien heeft nauwelijks iemand iets van Hem vernomen.

### **Waar blijft de Messias?**

De vraag is dus: Waar is die God en Messias dan gebleven? Het Oude

Testament beloofde toch dat Hij de troon van Zijn vader David zou hebben in Jeruzalem? Wat is er aan de hand?

Het antwoord op die vraag volgt later, want na afloop van de geschiedkundige boeken komen we bij de Romeinen-brief, de eerste brief in het Nieuwe Testament. Daar zegt de apostel Paulus:

### **Romeinen 1 : 1-4**

- 1 Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het Evangelie van God,
- 2 (Hetwelk Hij te voren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften)
- 3 Van Zijn Zoon, Die geworden is uit het zaad van David, naar het vlees;
- 4 Die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God, naar den Geest der heiligmaking, uit de opstanding der doden) namelijk Jezus Christus, onzen Heere:

Paulus is een dienstknecht van de Here Jezus Christus en afgezonderd en gewijd aan het Evangelie van God. (Vers 1) Hij zegt dat het zijn taak is om het Evangelie te prediken. Het Evangelie is de blijde boodschap dat de Verlosser, de lang beloofde Messias, gekomen is. 4.000 jaar lang heeft God Hem aangekondigd en beloofd door Zijn profeten in de heilige Schriften. (Vers 2) De vraag van iedere Jood is daarom ook: Als Jezus van Nazareth de Messias is, waar is Hij dan? Zij weten vanuit de Joodse traditie heel goed dat de Messias zou komen om in ieder geval het Joodse volk, maar feitelijk alle twaalf stammen van Israël, te verzamelen uit de heidenen en ze te zetten in een land waaruit ze daarna nooit meer verwijderd zouden worden. (Zie o.a. Hoséa 2 : 18-25, Jeremia 32 : 37) De Messias zou over hen Zijn Koninkrijk oprichten.

Omdat niemand de Heer meer gezien heeft, concluderen zij vervolgens dat Hij vermist is en dat Hij niet de Messias is, want anders zou Hij een troon hier op aarde hebben gehad. En dan zou Hij het niet toegelaten hebben dat in de laatste holocaust 6.000.000 slachtoffers gevallen waren. De vraag is dus: Waar was dan in de afgelopen 2.000 jaar die God en Messias, Die Zich geopenbaard heeft in de Here Jezus Christus? Waar is die Heer nu? Het antwoord staat iets verder in Romeinen 1.

### **Het Evangelie**

Paulus heeft het vervolgens uitgebreid over het Evangelie, dat hij hieronder nader toelicht en verklaart.

### Romeinen 1 : 16

16 Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een ieder, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.

Paulus schaamt zich niet voor het Evangelie van Christus. Als je je voor iets schaamt, dan zorg je dat er een bedekking overheen is. Alles wat je hoort te bedekken heet "schaamte". Paulus zegt dat hij geen bedekking over het Evangelie legt. Dat zegt hij ook met andere woorden in 2 Korinthe 4.

### 2 Korinthe 4 : 2

2 Maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in arglistigheid, noch het Woord Gods vervalsende, maar door openbaring der waarheid onszelven aangenaam makende bij alle gewetens der mensen, in de tegenwoordigheid Gods.

Wij hebben niet een boodschap die bedekt moet worden. Wij hebben geen Evangelie waarvoor wij ons hoeven schamen. Integendeel! het is een boodschap waar we achter kunnen staan, omdat dit het Woord van God is en niet onze eigen filosofie of theologie. Daarom bedekt Paulus het Woord van God niet en brengt het zonder aarzelen. **Zie zijlijn 3** Het Evangelie is namelijk "kracht Gods tot zaligheid". **Zie zijlijn 4** Zaligheid is, datgene wat God geeft.

### 2 Petrus 1 : 3

3 Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd;

Het eeuwige leven wordt bewerkstelligd door het Woord van God, door het Evangelie. Omdat het Evangelie "kracht Gods tot zaligheid is", predikt de apostel Paulus dat ook zo nadrukkelijk.

### Romeinen 1 : 18

18 Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.

"Ten onder houden" betekent "bedekken". Dat stond ook al in vers 16. Je niet schamen voor het Evangelie van Christus, betekent dat je geen bedekking legt over het Evangelie van Christus. De wereld doet

dat in tegenstelling tot Paulus wel. Daarom staat er in vers 18 dat "de toorn Gods wordt geopenbaard". Het staat in de tegenwoordige tijd. De toorn van God wordt nu geopenbaard en niet ooit een keer in de toekomst. "Van den hemel" betekent "van bovenaf".

### De mens wil de Waarheid niet kennen en wijst Christus af

Gods toorn rust op de wereld. Met "wereld" (Grieks: "kosmos", Strongnr. G2889, κόσμος) wordt hier de "mensenwereld" oftewel de mensheid bedoeld. De toorn van God wordt vanuit de hemel geopenbaard over de mensheid. Dat gebeurt vanwege de goddeloosheid en ongerechtigheid van de mens. Waarom wordt de mens als goddeloos en onrechtvaardig beschouwd? Wat doet hij verkeerd? Het antwoord op deze vraag lezen we in hetzelfde vers: De mens houdt "de waarheid in ongerechtigheid ten onder". Dit houdt in dat hij de Waarheid kent, maar deze opzettelijk, met kwade wil, bedekt. Hij gooit er als het ware zand over. Hij wil de Waarheid niet kennen. Hij wil het niet weten. Paulus legt dat uit in de volgende verzen.

### Romeinen 1 : 19-23

- 19 Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is; want God heeft het hun geopenbaard.
- 20 Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn.
- 21 Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden;
- 22 Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden;
- 23 En hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens, en van gevogelte, en van viervoetige en kruipende gedierten.

Vanaf het begin van de schepping had de mens de Goddelijke kracht kunnen kennen. Men kan God dus kennen, niet alleen vanuit de Bijbel, maar ook vanuit de schepping. Dus wordt de mens geacht God te kennen, maar hij wil dat niet. De mens redeneert God weg uit de schepping. Daarom staat er in vers 21 dat de mens God kennende Hem niet als God heeft verheerlijkt of gedankt. In plaats daarvan is de mens verijdeld geworden in zijn overleggingen. Het hart van de mens

### Zijlijn 3

In de wereld is het advies om de waarheid bedekt te vertellen, maar zo hoort het niet. Zeker niet waar het gaat om dé Waarheid.

### Zijlijn 4

Het woord "een" in Romeinen 1 : 16 staat er niet in het Grieks, maar is ingevoegd door de vertalers. Het is niet "een" kracht Gods in de zin van: er zijn er meer. Het is kracht Gods tot zaligheid.

is onverstandig, omdat het een ongelovig hart is. Het is verduisterd geworden. De mens doet alsof hij wijs is, maar eigenlijk is hij dwaas. De mens wil wel van alles weten, ook over de natuur zogenaamd, maar alleen om de dingen naar zijn hand te kunnen zetten. Om de natuur een plaats te geven in de economie. Het gaat alleen om materieel gewin. Men wil God er niet in zien, want men wil geen God kennen.

Op het moment dat men tot de erkenning van een levende God komt, is men aan die Schepper van hemel en aarde onderworpen. Dat wil een mens niet. Hij wil wel theologiseren en religieus zijn, want hij wil God uitvinden. Elke atheïst zal tegen religieuze mensen zeggen dat zij zelf hun eigen god uitvinden. In veruit de meeste gevallen heeft de atheïst in de praktijk gelijk. Niet omdat er geen God bestaat, maar omdat de god van veel religieuze en godsdienstige mensen een creatie is van hun eigen filosofie, religie of theologie.



Vanaf de schepping heeft God 4.000 jaar lang actief ingegrepen in de gebeurtenissen van de mensheid. In die periode heeft Hij Zich bemoeid met de wereldgeschiedenis. Uiteindelijk heeft Hij Degene gezonden, Die Hij reeds aan Adam beloofd had. (Zie Genesis 3 : 15) Maar toen Diegene eindelijk kwam, wilde men Hem niet. Nadat God Zich 4.000 jaar lang gemanifesteerd en bewezen had, met name in de geschiedenis van Israël ten aanschouwen van heel de wereld, bleek dat heel de wereld - en met name Israël - Hem niet wilde aannemen. Dat lezen we in Johannes 1.

#### Johannes 1 : 10-11

- 10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend.
- 11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.

Dit is de samenvatting van 4.000 jaar menselijke historie. Uiteindelijk kwam Degene van Wie de wet en de profeten gesproken hadden. Jezus Christus, de Zoon van God, kwam als mens naar deze wereld. Verder leert de Bijbel ook dat de Here Jezus als het Licht in de wereld kwam. (Johannes 1 : 9) En Hij, Die het Licht der wereld was, zei: "Je mag wel opschieten, want nu is het nog licht, maar binnenkort gaat het Licht uit, omdat de nacht komt". (Zie Johannes 12 : 35) En toen zei men: "Neem weg, neem weg, kruis Hem!" (Johannes 19 : 15) En: "Wij willen niet, dat deze over ons koning zij". (Lukas 19 : 14)



De Here Jezus stierf aan het kruis en stond weer op uit de dood. Sinds Zijn opstanding is de Here Jezus Christus uitermate verhoogd en heeft Hij een Naam gekregen boven alle naam. (Filippenzen 2 : 9) Sindsdien zien wij de Heer met eer en heerlijkheid gekroond. (Hebreeën 2 : 9) Omdat Jezus Christus de dood heeft overwonnen, kunnen alle mensen eeuwig leven hebben. Maar in plaats van die genadegift aan te nemen, verwierpen de mensen de Here Jezus. En daarom ging het Licht in heel de wereld 2.000 jaar geleden uit. Eigenlijk zouden we moeten zeggen dat het Licht uit de wereld wegging. Sindsdien is de wereld in duisternis. Maar wat heeft God daarna gedaan?

## De Heer heeft de wereld losgelaten en verbergt Zich

Natuurlijk wist de Heer vanaf het begin al dat het Joodse volk en de wereld niet tot geloof zouden komen. Het heeft Hem dus niet verrast dat het fout ging. Niet omdat het de wil van God was dat het Joodse volk ongelovig zou zijn, maar omdat God wist dat men Hem zou verwerpen. En zo had de Heer van tevoren vastgelegd en aangekondigd dat Hij zou zwijgen en Zich zou verbergen. Daarmee geeft Hij de mensheid de tijd om het een poosje maar zelf uit te zoeken en erachter te komen waartoe een wereld zonder God leidt. In Deuteronomium, in het Oude Testament bij Mozes, zei de Heer letterlijk:

### Deuteronomium 31 : 18

18 Ik dan zal Mijn aangezicht te dien dage ganselijk verbergen, om al het kwaad, dat het gedaan heeft; want het heeft zich gewend tot andere goden.

### Deuteronomium 32 : 20

20 En Hij zeide: Ik zal Mijn aangezicht van hen verbergen; Ik zal zien, welk hunlieder einde zal wezen; want zij zijn een gans verkeerd geslacht, kinderen, in welke geen trouw is.

Er staan nog meer soortgelijke uitspraken in het profetisch Woord. God kondigde reeds in het Oude Testament aan dat er een tijd komt waarin Hij Zich "verbergende zou verbergen". Hij zou Zich verbergen wanneer Israël en de overige volkeren in ongeloof zouden blijven en Hem verwerpen. Hij zou zien hoe het afloopt en "wat hun einde is".

We hebben al gelezen in Romeinen 1 : 18 dat de toorn van God geopenbaard wordt, vanuit de hemel, over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen. Niet omdat ze zo losbandig leven, maar omdat ze de Waarheid niet willen weten. In plaats daarvan keren ze zich tot de filosofie en hun zelfgemaakte beeld van God. Dat is het grootste kwaad in deze wereld. "*Udele verleiding*" noemt de apostel Paulus dat in zijn brief aan de Kolossenzen.

### Kolossenzen 2 : 8

8 Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus;

Er is veel wat de gedachten, de geest, het hart van de mens in beslag neemt en hem opsluit, zodat hij niet kan komen tot aanvaarding van wat God geopenbaard heeft in Zijn Woord. In plaats daarvan wordt de mens meegesleept door allerlei menselijke gedachten of uitvindingen, die aan mode onderhevig zijn en om de zoveel jaar weer achterhaald zijn. Toch worden al deze trends en hypes bloedserius genomen. Maar zoals Maarten Luther zei:



"Gods Woord houdt stand in eeuwigheid, en zal geen duimbreed wijken!" **Zie zijlijn 5**

Luther stond er in zijn dagen net zo voor als wij vandaag. We hebben te maken met een godsdienstige wereld, waar Christus buiten staat. Zelfs in een Christelijke wereld heeft Christus helaas vaak geen plaats. **Zie zijlijn 6** Dat lezen we in Openbaring.

### Openbaring 3 : 20

20 Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.

Dit werd gezegd tegen de gemeente in Laodicea die verondersteld werd Christelijk te zijn. Zij stelde zich tevreden met een Christendom dat uiterlijk vertoon had, maar in de praktijk zonder Christus was. De Heer zei dus niet tot atheïsten, maar tot gelovigen, dat Hij "aan de deur staat en klopt". Omdat men Hem niet wilde, heeft God de wereld losgelaten. De toorn van God wordt daarom geopenbaard over heel de mensheid.

### Romeinen 1 : 24

24 Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid, om hun lichamen onder elkander te onteren;

Wie heeft de wereld losgelaten en de mensen overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid? God, en niet de mens. Veel Christenen strijden tegen de onreinheid waaraan God de wereld heeft overgegeven. In de verzen 26 en 28 wordt dezelfde gedachte nogmaals herhaald:

### Zijlijn 5

[Kerkliedwiki:](#)

Dit is het begin van het vierde couplet van het bekende lied: "Een vaste burcht is onze God". "Een vaste burcht is onze God" is een vertaling, door Jan Jacob Lodewijk ten Kate, van "Ein feste Burg ist unser Gott" [...], één van de bekendste liederen van Maarten Luther, een vrije bewerking van Psalm 46 als troostlied in zware tijden. De melodie is eveneens van Luther.

### Zijlijn 6

In de evangelische kerken dringt een stroming binnen die de Bijbel niet meer ziet als Gods Woord. De autoriteit van de Bijbel wordt op een subtiele manier aangetast. Daarom zouden we kritisch zijn op wat we horen van onze voorganger of dominee, ook in evangelische en charismatische kring. We zouden de informatie toetsen door zélf de Bijbel te blijven studeren. Ieder Christen heeft tegenwoordig een mening over de Bijbel, maar heel weinig mensen hebben hem ooit gelezen. De mensen die de minste belangstelling voor de Bijbel hebben, hebben er de meeste kritiek op.



### Romeinen 1 : 26, 28

- 26 Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature;
- 28 En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkenenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerden zin, om te doen dingen, die niet betamen;

Sinds God de mensheid losgelaten heeft, is de wereld in duisternis. Sindsdien is de wijsheid in de wereld vergaan.

### 1 Korinthe 1 : 19, 20

- 19 Want er is geschreven: Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal Ik te niet maken.
- 20 Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker dezer eeuw? Heeft God de wijsheid dezer wereld niet dwaas gemaakt?

Het is de vervulling van wat in het Oude Testament werd aangekondigd. Het was een duistere filosofische wereld voor de Atheners in Handelingen 17 en een duistere religieuze wereld voor de Joden in Jeruzalem in Handelingen 1 en 2.

Als wij de Waarheid zoeken, moeten wij bereid zijn om de wereld achter ons te laten. De wereld bestaat niet uit vermaak, maar uit filosofie en religie. Er is in deze wereld een bepaalde tijdgeest, die zich uit in de manier waarop mensen denken. Mensen zijn trots en hoogmoedig. Ze kunnen er niet tegen dat er iemand is Die het beter weet dan zij.



## 3. De Heer laat Zich vinden

Wij lezen in de Bijbel dat de gelovigen vanaf Adam, tot waar de Bijbelse geschiedenis ophoudt, altijd werden opgeroepen om "uit te gaan". Over Abraham staat er:

### Genesis 12 : 1

- 1 De HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal.

Dit principe wordt vele malen herhaald in de Bijbel. Gelovigen werden altijd afgezonderd. Het eindigt in de Bijbelse geschiedenis min of meer in Hebreëen 13 waar gezegd wordt:

### Hebreëen 13 : 13

- 13 Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende.

Binnen de legerplaats, namelijk in deze filosofische en religieuze wereld, is de Heer niet. De Here Jezus, Die het beeld Gods is, verdween na Zijn opstanding ook uit deze wereld. Hij zei: "Ik kom weder". Maar intussen moet de mensheid het maar uitzoeken. Hij zei tot Zijn discipelen in Mattheüs 28:

### Mattheüs 28 : 20

- 20 En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.

De discipelen konden Hem niet meer met hun fysieke ogen zien, maar Hij zou met hen zijn. En aan de Atheners schrijft de apostel Paulus:

### Handelingen 17 : 27

- 27 Opdat zij den Heere zouden zoeken, of zij Hem immers tasten en vinden mochten; hoewel Hij niet verre is van een ieder van ons.

De mens zou God zoeken. Daartoe is hij hier op aarde. Hij tast naar God omdat hij van nature blind is. U en ik zijn geboren in een duistere wereld ,waarvan God Zich gedistantieerd heeft, nadat de hele mensheid bewust afstand nam van God. God is Liefde en God is Licht. God is ook rechtvaardig en Hij is Waarheid. Het is niet moeilijk om God te zoeken. De blijde boodschap, het Evangelie is een Woord van God

aan u om alsnog te komen tot het Licht. En daarmee die duistere wereld uw rug toe te keren. Als u de Waarheid zoekt, vindt u de Here Jezus Christus, Die "het beeld Gods is". (2 Korinthe 4 : 4)

### God neemt een volk uit de heidenen

De apostel Paulus zei dat we de Heer zouden zoeken, want "Hij is niet ver van eenieder van ons". Als er gelovigen aanwezig zijn, dan is de Heer in ons midden en is Hij met ons. (Zie Matthéüs 18 : 20) Dat heeft Hij beloofd. Overal waar Zijn Woord gepredikt wordt, is Hij aanwezig. Johannes zei het nog sterker: Het Woord is Christus. (Zie Johannes 1 : 14) Waar het Woord is, is dus Christus. In de wereld hoeven we God niet te zoeken. Daar is Hij niet. God doet op dit moment maar één ding, zo zegt Jakobus in Handelingen:

#### Handelingen 15 : 14

14 Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht, om uit hen een volk aan te nemen voor Zijn Naam.

God verzamelt Zich een volk uit de heidenen. Hij verzamelt Zich dus een volk uit de volkeren voor Zijn Naam. In onze dagen, die van vóór de wederkomst van Christus, komen geen volkeren tot bekering en komt de wereld en de mensheid niet tot bekering.



Maar het gebeurt wel dat individuele mensen, zoals u en ik, ons vertrouwen en geloof stellen in dat Woord dat God ons heeft nagelaten. Ook al vertoont God Zich niet aan en in de wereld, toch heeft Hij ons Zijn Woord nagelaten en dat is compleet. Er hoeft niets meer aan

toegevoegd of afgedaan te worden. Daarin maakt de Heer Zich bekend. Als u straks voor die Heer komt te staan, diezelfde God, Schepper van hemelen en aarde, Rechter maar ook Redder, dan vraagt Hij enkel: "Wat vond je van Mijn Boek?" Heb je Johannes 3 : 16 niet gelezen, waar staat:

#### Johannes 3 : 16

16 Want also lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Heb je die tekst uit Handelingen 16 : 30 niet gelezen, toen de gevangenvaarder vroeg aan Paulus: "Wat moet ik doen, opdat ik zalig worde?" Toen zei Paulus:

#### Handelingen 16 : 31

31 [...] Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis.

Later staat er dat deze gevangenvaarder en zijn huis gelovigen geworden waren. Dat is alles! De Heer vroeg niet meer van hen. Ze werden geen lid van een kerk en volgden ook geen cursus. Ze wisten waarschijnlijk nauwelijks iets van de Bijbel.

### Geloven in de Here Jezus Christus

Het gaat erom dat er een God is, Die Zijn Zoon gezonden heeft in deze wereld om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. (Lukas 19 : 10) Dus als u verloren bent, dan zoekt God u. Niet om u lid te maken van een Christelijke organisatie of religieuze gemeenschap, maar om u te trekken uit de gevangenschap van de filosofie en religie van deze wereld. U kunt beginnen met uw vertrouwen te stellen op Hem Die u zo liefgehad heeft, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft. God heeft met het probleem van de wereld afgerekend en zal er in de toekomst nog mee afrekenen. Maar niet alleen de wereld heeft een probleem; u hebt een probleem! U hebt vergankelijk leven en u bent een zondaar. Daarom wordt tot u gezegd dat u in de Here Jezus Christus moet geloven. Want tot slot nogmaals:

#### Romeinen 1 : 16

16 Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is kracht Gods tot zaligheid een ieder, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.

Het evangelie van Christus "is kracht Gods tot zaligheid". Voor wie? Niet "Voor eenieder die religieus is". Ook niet "voor elke filosoof". En zeker niet "voor iedereen die trouw naar de kerk gaat". Of "voor iedereen die belijdenis gedaan heeft". Of "voor iedereen die gedoopt is" of "voor iedereen die uitverkoren is". We lezen zo gauw wat er níet staat. Wat er wél staat is: "**Voor een ieder, die gelooft**". Het Evangelie is dus kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft in de Here Jezus Christus.

Als u wilt dat de kracht van God in uw hart en in uw praktische leven zal werken, zit er maar één ding op: alle filosofie en religie aan de kant gooien en de rug toekeren. En dan tot de Heer zeggen: "Heer, ik geloof U op Uw Woord; ik geloof dat U een rechtvaardig God bent, Die zondaren rechtvaardigt uit geloof alleen."



Een mens wordt gerechtvaardigd van Godswege door geloof alleen. Dit lezen we op veel plaatsen in de Bijbel.

**Romeinen 5 : 1**

1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus;

**Galaten 2 : 16**

16 Doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo

hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, en niet uit de werken der wet; daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden.

Zo is het vandaag nog. Noch Abraham, noch de Here Jezus, waren lid van een kerk. Kerken bestonden in hun tijd nog niet. Er is maar één lemand aan Wie wij toegevoegd worden, namelijk aan de Heer. (Zie Handelingen 11 : 24) De Here Jezus Christus is de enige weg tot God.

**Johannes 14 : 6**

6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

De Bijbel leert dat als wij tot geloof komen in de Here Jezus Christus, als onze persoonlijke Verlosser en Zaligmaker, wij deel krijgen aan al Zijn zegeningen. Dan zijn wij gezegend met "elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel".

**Efeze 1 : 3**

3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus.

Bijbelse waarheid is niet ingewikkeld. Het is het eenvoudige Evangelie, dat zegt dat God voor u en mij wil zorgen. (Zie Matthéüs 6 : 25-34; 1 Petrus 5 : 7) Hij ontfermt Zich over ons en beschermt ons.



Hij verwacht niet van ons dat wij iets doen, maar dat wij ons laten verzoenen met God. Deze oproep van Paulus is nog steeds actueel:

## **2 Korinthe 5 : 20**

20 Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: **laat u met God verzoenen.**

Als u weigert om bij de Heer te komen, dan blijft u zoeken. Maar als u de vraag "God, waar bent u?" serieus stelt, eerlijk en oprecht, dan zal Hij Zich aan u bekend maken.

U heeft niets te verliezen, maar alles te winnen. Het brengt u van de duisternis tot Zijn wonderbaar licht. (1 Petrus 2 : 9) Het brengt u van een oude schepping in een Nieuwe Schepping. (Zie 2 Korinthe 5 : 17) Het brengt u uit de macht van de boze en het plaatst u in het Koninkrijk van Gods geliefde Zoon. (Kolossenzen 1 : 13)

De Heer brengt u dan naar een erfenis, die Hij voor u bestemd heeft. (1 Petrus 1 : 4)

Hij heeft dit beloofd en daar kunnen we op vertrouwen.

**Amen**