

Openbaring



Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig tot lering voor diegene die in de Rechtvaardigheid is.

Opdat de mens Gods volwassen zal zijn, toegerust tot elk goed werk.

(vrij naar 2 Timótheüs 3 : 16, 17)

nr. 71

Bijbelstudie

De gedachte is...

Openbaring 1 : 1, 3

- 1 De **openbaring van Jezus Christus**, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft;
- 3 Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren, hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij.

Openbaring wordt vaak gezien als een ondoorgrondelijk boek, maar dat is in strijd met de titel. Openbaring betekent: onthulling. Men beschouwt het als verborgenheid, omdat men de voorgaande boeken niet kent en daarom het laatste hoofdstuk van dé Schrift niet begrijpt.

In de door God Zelf, de Schepper van hemelen en aarde, geschreven Bijbel komen in Openbaring alle lijnen bij elkaar, net als in elk ander goed boek. Openbaring handelt met name over het profetisch woord. Het geeft specifiek commentaar op het boek Daniël uit het Oude Testament, dat in die tijd wel verborgen was. Maar nu niet meer. Alles wordt openbaar in het Nieuwe Testament. Openbaring is daarom geen verborgenheid voor de gelovigen die leven in de tijd van het einde. Die begon, in de Bijbelse betekenis, bij de Opstanding van Christus. Sindsdien worden de zegels van de boeken afgehaald. Ook van het boek Daniël. Het laatste hoofdstuk van Gods Woord is geweldig om mee te besluiten. Het geeft in het begin inzicht in "de kerkgeschiedenis" en daarna in wat er allemaal nog te gebeuren staat. Dat is heel veel! De in Genesis begonnen geschiedenis loopt gelukkig in Openbaring goed af. Eind goed, al goed, maar dan wel alleen voor degenen die door persoonlijk geloof toegevoegd zijn aan de geopenbaarde Here Jezus Christus.

