

Gog, Magog en Armageddon

INLEIDING	3
DE 70E WEEK VAN DANIEL 9	4
VERBOND MET VELEN	9
DE GRUWELIJKE VLEUGEL	11
WAAROM 3,5 JAAR VREDE?	12
PROFETIEËN, VERLEDEN OF TOEKOMST?	13
ANTIOCHUS EIPHANES	13
DE 70 WEKEN VAN JUDA	15
DE DAG DES HEEREN	18
DE OLIJFBERG	19
DE HUIDIGE JOODSE STAAT	21
TERUGVERZAMELING IN DE WOESTIJN	22
GOG, MAGOG EN HUN BENDEN	23
WIE ZIJN GOG, MAGOG EN HUN BENDEN?	26
NA DE 70 WEKEN	30
144.000 GETUIGEN	32
BABEL, ANTICHRISTELIJK RIJK	32
ARMAGEDDON, ONDERGANG VAN BABEL	33
ANTICHRIST	36
DE TOEKOMST VAN DE ZOON DES MENSEN	37

Inleiding

Ook met een Bijbel dicht had je dit kunnen zien aankomen. Het is al jaren het streven van het Oostblok, Sovjet-Unie, etc. Naar het noorden een doorgang naar de Baltische zee, bezit van de Baltische staten, Estland, Letland, Finland, etc. Naar het zuiden de toegang tot de Perzische golf en naar de Middellandse zee, dat betekent toegang tot de Zwarte zee. Doorgang via Afghanistan naar de Perzische Golf. Dat hebben de Russen jarenlang geprobeerd. Afghanistan werd gesteund vanuit de NATO om de Russen tegen te houden. Het is nog steeds een zootje in Afghanistan. De Krim hadden ze een paar jaar geleden al ingepikt. Dat gebeurt regelmatig. Zoek maar op: de Krimoorlog.

Als de Heer Zich gaat openbaren: Dan zijn er allerlei machten, legers. Daarin is wel degelijk sprake van legers uit Oost-Europa. Gelovigen in het algemeen hebben geen interesse in het profetisch woord. Apocalyps betekent simpelweg Openbaring. Armageddon staat in 1 tekst, ook wel dal van Megiddo in een paar meer teksten. Dit wordt opgeblazen en dan vergaat de wereld. Dan nog die namen Gog en Magog. Overal kom je die namen tegen omdat men niet weet wat het is. Twee bomen bij Glastonbury bijvoorbeeld.

De 70^e week van Daniel 9

In Daniel 9 gaat het over de 70 weken, dat moet je eerst op een rij hebben, Gog en Magog hebben een plaats in het chronologisch geheel van de profetie.

Daniel 9:24-27

24 Zeventig weken zijn bestemd over uw volk, en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten, en om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht, en den profeet te verzegelen, en om de heiligheid der heiligheden te zalven.

25 Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken; de straten, en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden.

26 En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hem zelven zijn; en een volk des vorsten, hetwelk komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromenden vloed, en tot het einde toe zal er krijg zijn, [en] vastelijk besloten verwoestingen.

27 En hij zal velen het verbond versterken een week; en [in] de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste.

70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw Heilige stad. 70 weken, inclusief de 70^e week zijn bestemd over uw volk, niet de wereld. Uw volk. Welk volk? Het is Juda, het is het Joodse volk. De erfgenamen van het tweestammenrijk Juda. Het was weggevoerd in Babylonische ballingschap. Daniel was de hoogstgeplaatste Jood, afstammeling van het tweestammenrijk. Hij behoorde tot de joodse adel, vorsten van Juda. Daniel krijgt deze profetie. Dat is niet de hele wereld, dat is alleen het Joodse volk.

“Uw heilige stad” is Jeruzalem. “70 weken zijn bestemd over uw volk.” Dat is van belang, want achter deze profetie zit de vraag hoe en wanneer zal het Davidische koningshuis opnieuw gevestigd worden in Jeruzalem. Wanneer komt de Messias? De erfgenaam van het Davidische koningshuis, die zou zijn troon stellen in Jeruzalem. Niet in de Hemel! Dat rijk spreekt de Bijbel al over vanaf de eerste bladzijde. De Koning is Zoon van Adam (weg vertaald naar zoon des mensen). 70 weken heeft betrekking op uw volk en uw heilige stad; het Joodse volk en Jeruzalem. De hoofdstad van Juda, de officiële 2 stammen, op het grondgebied van Benjamin en daarom kreeg Juda de stam van Benjamin mee bij de scheuring van het rijk. Dat staat allemaal in het Oude Testament.

70 weken tot aan de komst van de Messias en daarmee het herstel van de troon van het Davidische koningshuis in Jeruzalem. Dat was beëindigd door de val van Jeruzalem waarbij Zedekia de laatste koning was uit het huis van David en waarbij Jechonias de laatste generatie was uit het huis van David. Er kwam een eind aan in Jeruzalem. Wanneer komt het terug? Zo begint dit hoofdstuk. De Heer had gezegd 70 jaar ballingschap, 70 jaar verwoesting van het land, etc.

Daniel 9:2

2 In het eerste jaar zijner regering, merkte ik, Daniel, in de boeken, dat het getal der jaren, van dewelke het woord des HEEREN tot den profeet Jeremia geschied was, in het vervullen der verwoestingen van Jeruzalem, zeventig jaren was.

Daniel had gevonden in de boeken van Jeremia dat het 70 jaar zou zijn, dat binnenkort die 70 jaren om zijn, en hij bidt dan tot de Heer, doet belijdenis van de zonden van het volk. Dat kan omdat hij de hoogstgeplaatste was. De hoogstgeplaatste kan iedereen vertegenwoordigen die lager geplaatst is. Anders weet je ook niet hoe het kan dat een voor allen gestorven is, de Here Jezus, hoogstgeplaatste mens, afstamming, erfrecht. Hij was de erfgenaam van Adam, Zoon van Adam. In die positie vertegenwoordigde Hij bij God de gehele mensheid. Een stierf en een voor allen gestorven.

2 Korinthe 5:15

15 Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is.

De mens wordt behouden door de opstanding van Christus, anders ben je dood, want een is voor allen gestorven. De mensheid is al bijna 2000 jaar (juridisch) dood voor God. Wereld verbeteren gaat je niet helpen, de wereld is voor God dood. Evangelieprediking is de oproep aan dode mensen. "Jan sta op". Kom eruit! Lazarus. Dochtertje van Jairus, hij zegt het tot u, sta op, dat doe je dan gewoon. Zo word je behouden door geloof, door de opstanding van Christus (lees 1 Kor 15). Als je eenmaal bent overleden ben je voor eeuwig verloren. De Blijde Boodschap is dat Hij leeft. Dat Hij de dood heeft overwonnen. Hij is geworden de vorst des levens, en krachtens onvergankelijk leven is hij de Hogepriester naar de orde van Melchizedek.

70 weken zijn bestemd over het Joodse volk, "van de uitgang des woords om te doen wederkeren." (Dan 9:25) Vanaf dat er een wet wordt uitgevaardigd, wet wordt ondertekend, niet alleen om weder te keren, maar om Jeruzalem te bouwen. Hier bestaat allerlei discussie over, verschillende jaartallen. Gewoon lezen wat er staat: van de uitgang des woords om te **laten** wederkeren en **Jeruzalem** te bouwen. Jeruzalem is een stad, een stad met wallen en muren, rechten, etc. Dat vind je in de Bijbel.

Want wie kreeg toestemming om weder te keren en Jeruzalem te bouwen? Dat is Nehemia. En daarom hebben we het Bijbelboek Nehemia. Als je het verschil tussen het bouwen van woningen van particulieren en een stad niet kent dan krijg je de volgende discussie: je had eerst Nehemia en daarna pas Ezra. En dan krijg je daar weer een discussie over, dan moet Nehemia eerder zijn geweest om eerst een stad te bouwen, klungelen met jaartallen, wat een gedoe. Je moet lezen wat er staat.

Nehemia 2:1-6

1 Toen geschiedde het in de maand Nisan, in het twintigste jaar van den koning Arthahsasta, [als] [er] wijn voor zijn aangezicht was, dat ik den wijn opnam, en gaf [hem] den koning; nu was ik nooit treurig geweest voor zijn aangezicht.

2 Zo zeide de koning tot mij: Waarom is uw aangezicht treurig, zo gij toch niet krank zijt? Dit is niet dan treurigheid des harten. Toen vreesde ik gans zeer.

3 En ik zeide tot de koning: De koning leve in eeuwigheid! Hoe zou mijn aangezicht niet treurig zijn, daar de stad, de plaats der begrafenis mijn vaderen, woest is, en haar poorten met vuur verteerd zijn?

4 En de koning zeide tot mij: Wat verzoekt gij nu? Toen bad ik tot God van den hemel.

5 En ik zeide tot den koning: Zo het den koning goeddunkt, en zo uw knecht voor uw aangezicht aangenaam is, dat gij mij zendt naar Juda, naar de stad der begrafenis mijn vaderen, dat ik ze bouwe.

6 Toen zeide de koning tot mij, daar de koningin nevens hem zat: Hoe lang zal uw reis wezen, en wanneer zult gij wederkomen? En het behaagde den koning, dat hij mij zond, als ik hem zekeren tijd gesteld had.

Er staat ook om Jeruzalem te bouwen, de straten, de grachten zullen wederom gebouwd worden. Een stad, stadsrechten, anders blijf je een dorp. Het gaat om de bouw van de stad. In Nehemia wordt de stad gebouwd. Dat staat uitgebreid beschreven. De hele geschiedenis van Nehemia komt overeen met wat hier staat in Daniel 9. 445 voor Christus, 20^e jaar van Arthasasta. Dit is een datum die betrekkelijk vaststaat als onze kalender klopt.

Dan 9:25: “zeven weken en 62 weken.” Waaruit volgt: 49 weken om die stad te bouwen en dan nog 62 weken x 7 tot op Messias de vorst. Dat is 69 weken, 483 jaar. Jaren van 360 dagen, dat is dan 173.880 dagen.

Dan 9:26: “Na die 62 weken..”, dat is hetzelfde als “na 69 weken”, “zal de Messias uitgeroeid (afgesneden) worden, maar het zal niet voor hemzelve zijn.” Er staat eigenlijk: “maar Hij zal niet hebben”.

Er komt een Messias om Zijn troon te vestigen, nog 1 x 7 jaar te gaan, dan komt Hij maar Hij wordt afgesneden, Hij heeft niet. Wat heeft Hij niet? Geen Koninkrijk dus, althans niet in Jeruzalem, want daar ging het over. Dat betekent dus dat dat Koninkrijk niet komt, niet in Jeruzalem. Dat Hij is uitgeroeid en het was niet voor Hem.

“En een volk des vorsten hetwelk komen zal...”: dus met nog 7 jaar te gaan komt er een volk, die zal de stad en het heiligdom verderven. “...en tot het einde toe...” Einde van wat? Einde van de 70 weken, want de 69^e is al voorbij. Tot het einde toe zal er verwoesting zijn, krijg, oorlog, vastelijk besloten verwoestingen, let op het meervoud, meerdere malen, menigmaal verwoesting van Jeruzalem. We verwachten de beschrijving van de 70^e week van Daniel. Je kunt vers 27 ook weglaten, 69 weken en dan verwoestingen, etc. Je komt alleen in de problemen met je kalender: na de eerste komst van de Messias zoek je naar de verwoesting van Jeruzalem. Die is geweest, maar dat was 35 jaar na de eerste komst door de Romeinen.

Dan raak je in de war, boekenvol. Is de 70^e week nog toekomst of is die al geweest. Jeruzalem is al verwoest en dat betekent eind van de 70^e week. Allemaal achter de rug. Openbaring is in zijn geheel al vervuld in het verleden. Maar: 70^e week van Daniel zitten wij nu nog op te wachten.

Daniel 9:27: wij zitten te wachten op een vermelding van na die 70^e week. Hoe zit het met die 70^e week?

Daniel 6: verbond of wet bekrachtigen betekent: handtekening eronder zetten, dat staat 9 x in Daniel 6. (Dan 6:9, 10, 11, 13, etc)

Dat is niet veranderd in Daniel 9, er staat: hij zal velen het verbond versterken, dwz een verbond ondertekenen. Er staat niet "het" verbond, dan zou het bekend zijn. Er staat: en hij zal met **de** velen verbond bekrachtigen. En met "de velen" gaat over uw volk en uw heilige stad, bekende categorie, vandaar "de" velen, bepalend lidwoord. Met de velen zal hij "een" (bestaat niet) verbond versterken, bekrachtigen, ondertekenen, en dan staat er "week". Dat dat verbond een week geldig blijft? Men denkt dat dat zo is. Er komt een figuur en die is de antichrist denkt men. Maar het is een valse leraar. Men noemt hem de antichrist. Iemand, een vorst die komen zal sluit een verbond met de velen, de Joodse staat. En dan leest men of het een verbond is met een geldigheidsduur van een week, 7 jaar, en na 3,5 jaar wordt dat verbond verbroken. Ik lees dat niet, en ook niet dat het een verbond is voor 7 jaar. Dat staat er ook niet. Het is een rekensom. Je hebt gelezen 7 weken en 62 weken, nog 1 bewaren en dan lees je vers 27. Op het moment dat dat verbond wordt ondertekend begint de 70^e week van Daniel, die laatste week, het markeringspunt, daar ging het toch over?

Dan 9:25: ...van den uitgang des woords...toestemming om Jeruzalem te bouwen. Daar beginnen die 70 weken, gaat over Jeruzalem. De eerste 7 weken de herbouw van Jeruzalem als zodanig, 49 jaar. Daarna nog 62 weken en dan kom je terecht als je het netjes uitreken bij de Here Jezus die op de dag van de zogenaamde Intocht van Jeruzalem (omstreden begrip) verschijnt op de Olijfberg voor Jeruzalem en zegt: Ook op deze dag zou je nog moeten weten hoe laat het is, het was namelijk de laatste dag van de 69 weken van Daniel.

Lukas 19:41-44

41 En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar,

42 Zeggende: Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede [dient]! Maar nu is het verborgen voor uw ogen.

43 Want er zullen dagen over u komen, dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen, en zullen u omsingelen, en u van alle zijden benauwen;

44 En zullen u tot den grond nederwerpen, en uw kinderen in u; en zij zullen in u den [enen] steen op den [anderen] steen niet laten; daarom dat gij den tijd uwer bezoeking niet bekend hebt.

"Och of gij nog bekendet in deze uw dag..." Dat is het eind van de 69^e week, ook Jeruzalem dus. En nu komt er een verbond, nu weet u waar het over gaat: over Jeruzalem. 70 weken zijn bestemd over....tot het eind van de 70 weken zou er verwoesting zijn. Van wat? Van Jeruzalem. Dat wil zeggen, eind van de 70^e week zal er ook verwoesting zijn van Jeruzalem. En die week begint, en dat zegt vers 27, die begint weer met één of ander verbond met betrekking tot Jeruzalem, dat is wat er staat. Na 69 weken heeft God als het ware een klap op de klok gegeven en dan staat de klok stil. Die klok staat nog steeds stil. Het is niet de klok van de wereld, het is niet de klok van de heilsgeschiedenis want die staat helemaal niet stil, het is het klokje van Juda, van het joodse volk. Die klok staat stil. Dat betekent dat God geen werk doet aan het joodse volk, of met betrekking tot het joodse volk. Ja, maar de gemeente dan?

Als je aan de Gemeente deel wilt hebben dan kom je **uit** Juda. De klok staat stil. En de Gemeente wordt niet gebouwd uit Juda maar uit Jozef of Efraim.

Verbond met velen

Die vorst die komen zal in de toekomst, zal met de velen een verbond maken. Een verbond over het beheer van het bouwen van Jeruzalem, het beheer van Jeruzalem. Men is al jaren aan het discussiëren wie het beheer van Jeruzalem moet hebben. Christenen, Joden, Moslims, nog meer partijen? Het hele vredesproces gaat toch alleen maar over Jeruzalem? Zo'n verbond komt er.

Na 3,5 jaar van vrede en geen gevaar staat er:

1 Thessalonicenzen 5:3:

3 Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensood een bevruchte [vrouw]; en zij zullen het geenszins ontvlieden;

Dat dat verbond iets met vrede van doen heeft is duidelijk. Op de helft van de week zal hij het slachtoffer en spijsoffer doen ophouden – dat betekent niet dat er slachtoffer en spijsoffer moet zijn. Dit is een uitdrukking die eerder in Daniel ook al gebruikt werd, het is een stijfiguur, de aanduiding voor de praktisering van de joodse religie. Zoals in het nieuwe Testament 'besnijdenis' gebruikt wordt voor de praktisering van de joodse religie in het algemeen en dus ook voor het leven onder de wet.

De Joodse religie tegenhouden heeft een precedent in de geschiedenis.

Daniel 7: 24-27

24 Belangende nu de tien hoornen: uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan, en een ander zal na hen opstaan; en dat zal verscheiden zijn van de vorigen, en het zal drie koningen vernederen.

25 En het zal woorden spreken tegen den Allerhoogsten, en het zal de heiligen der hoge [plaatsen] verstoren, en het zal menen de tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd, en tijden, en een gedeelte eens tijds.

26 Daarna zal het gericht zitten, en men zal zijn heerschappij wegnemen, hem verdelgende en verdoende, tot het einde toe.

27 Maar het rijk, en de heerschappij, en de grootheid der koninkrijken onder den gansen hemel, zal gegeven worden den volke der heiligen der hoge [plaatsen], welks Rijk een eeuwig Rijk zijn zal; en alle heerschappijen zullen Hem eren en gehoorzamen.

In Daniel 7 wordt aangekondigd wat in de toekomst zou gebeuren en voor een deel al is gebeurd, dat is in de dagen van Antiochus Epiphanes die de joodse religie verbood, die de tempel ontwijdde, die er een beeld liet oprichten gewijd aan Zeus/Jupiter, in de tempel, en hij offerde zwijnen, besnijdenis werd verboden. Dit staat beschreven in de boeken der Makkabeeën. Precedent, zodat je nu weet hoe dat zal gaan. Vanaf Epiphanes wordt in Daniel 8 overgesprongen naar een figuur in de toekomst en gebeurtenissen van gelijke aard.

Daniel 8:9-14

9 En uit een van die kwam voort een kleine hoorn, welke uitnemend groot werd, tegen het zuiden, en tegen het oosten, en tegen het sierlijke [land].

10 En hij werd groot tot aan het heir des hemels; en hij wierp er [sommigen] van dat heir, namelijk van de sterren, ter aarde neder, en hij vertrad ze.

11 Ja, hij maakte zich groot tot aan den Vorst diens heirs, en van Denzelven werd weggenomen het gedurig [offer], en de woning Zijns heiligdoms werd nedergeworpen.

12 En het heir werd in den afval overgegeven tegen het gedurig [offer]; en hij wierp de waarheid ter aarde; en deed het, en het gelukte wel.

13 Daarna hoorde ik een heilige spreken; en de heilige zeide tot den onbenoemde, die daar sprak: Tot hoelang zal dat gezicht van het gedurig [offer] en [van] den verwoestenden afval zijn, dat zo het heiligdom als het heir [ter] vertreding zal overgegeven worden?

14 En hij zeide tot mij: Tot twee duizend en driehonderd avonden [en] morgens; dan zal het heiligdom gerechtvaardigd worden.

De gruwelijke vleugel

In de toekomst zal in Jeruzalem de joodse religie verboden worden. Want terwijl het vrede is en geen gevaar zal een haastig verderf hen overkomen. Er zal ook een beeld worden opgericht net als in het verleden en dat heet dan in Daniel 9:27 de gruwelijke vleugel. Vleugel betekent iets als geestelijke bescherming van bovenaf, van God.

Exodus 19:4

4 Gijlieden hebt gezien, wat Ik den Egyptenaren gedaan heb; hoe Ik u op vleugelen der arenden gedragen, en u tot Mij gebracht heb.

Het kan ook zijn ter aanduiding van de afgoden waarbij het volk bescherming zoekt, een zogenaamde afgod.

Gruwelijk. Zoek het woord gruwel op, afgoderij staat bovenaan de lijst van zaken die God een gruwel vindt.

Zal een verwoester of verwoesting zijn. Of het een ding is of een persoon, dat kun je aan het Hebreeuws niet zien, dat moet uit het verband blijken. Of vertalers doen een gok. Van wat er verder volgt kan ik ook geen zin maken.

Tot de voleinding toe. Voleinding van wat? Van de 70^e week of de 70 weken...zal verwoesting zijn....hoe vaak staat in dit gedeelte "woest". Wat staat er dus? Na 70 weken zal Jeruzalem verwoest worden, die inzet vanaf het midden van de 70^e week. En die periode van 3,5 jaar heet de grote verdrukking, maar alleen in relatie tot uw volk en uw heilige stad: Jeruzalem! Niet Brussel. 3,5 jaar van grote verdrukking over Jeruzalem. Er zal verdrukking zijn, langer en over heel de aarde, ja, maar daar gaat het hier niet over. Vanaf het midden van de 70^e week van Daniel (niet 7 jaar verdrukking) tot aan de ondergang, verwoesting definitief van Jeruzalem, is 3,5 jaar, tijd, tijden en een halve tijd, 42 maanden, 1260 dagen. Dat komt in de Bijbel nog veel vaker voor. Het eindigt met de verwoesting van Jeruzalem. Er zal geen leven overblijven in het hele land. Dan zal het gaan in optocht naar Azal.

Openbaring 12:14

14 En der vrouwe zijn gegeven twee vleugelen eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tijden, en een halven tijd, buiten het gezicht der slang.

Een plaats haar van God bereid. Gereserveerd, is de vertaling van Azal uit Zacharia 14.

Zacharia 14:5

5 Dan zult gijlieden vlieden [door] de vallei Mijner bergen (want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal), en gij zult vlieden, gelijk als gij vloodt voor de aardbeving in de dagen van Uzzi, den koning van Juda; den zal de HEERE, mijn God, komen, [en] al de heiligen met U, [o] [HEERE]!

Waarom 3,5 jaar vrede?

God doet zijn werk aan de Gemeente vooralsnog, daarna aan het Joodse volk. Waarom die 3,5 jaar van vrede? Gewoon doen wat Petrus zei, profetieën naast elkaar en over elkaar leggen. Die periode wordt door de Heer gebruikt om twee profeten alsnog tot voltooiing van hun dienst te zenden naar Jeruzalem:

Openbaring 11:3

3 En Ik zal Mijn twee getuigen [macht] geven, en zij zullen profeteren duizend tweehonderd zestig dagen, met zakken bekleed.

Dat kan de Near East Ministry toch doen? Als het goed is zijn die lui allemaal weg want die gaan mee met de opname van de Gemeente voor de 70^e week. Daarom is er gebrek aan personeel om het evangelie te prediken. Daarom Mozes en Elia, beginnend bij Jeruzalem, in de 1^e helft van de 70^e week van Daniel, daarna volgt 3,5 jaar van verdrukking. Als de Gemeente straks wordt opgenomen, dan gaan wij de hemel binnen, dan wordt hij met zijn personeel eruit geflikkerd, als bliksem, nedergeworpen op aarde. Wij zijn daar en hij met zijn personeel is hier. Dan staan de dingen er ineens anders voor.

Verbond, vrede begint bij Jeruzalem, daar komt ook als eerste het oordeel. Iemand moet eerst het evangelie prediken, de Heer stuurt twee getuigen. Dit leidt tot de val van joodse staat, of de dood van de oude mens, daar is de Heer en vanaf dat moment gaat Hij Zijn Koninkrijk openbaren.

Dan volgen nog 33 jaar van opbouwen van Jeruzalem, van een Israëlitische staat, niet een joodse staat. De terugverzameling officieel van alle stammen van Israël, de prediking van het evangelie aan de rest van de wereld door alle stammen van Israël. De oprichting aan de andere kant van het antichristelijke rijk; niet rondom Rome maar rondom Babel, letterlijk Babel. Omdat dat gewoon in de Bijbel staat, in Jesaja, Daniel en Openbaring. Niet over de hele wereld, want dat staat nergens; het gaat over 10 staten, daar kom je niet mee terecht in heel de wereld, wel in het Midden-Oosten. Dit zijn geen twijfelachtige dingen. Het Joodse volk zal alsnog uit het land gegooid worden en gedood en zal verwoest worden. En dan komt de Heer en die zegt tegen een overblijfsel ga eruit, buiten de legerplaats. Als je in Jeruzalem bent, eruit.

Profetieën, verleden of toekomst?

In de Bijbel zijn er nogal wat profetieën over verschillende volkeren die nog vervuld moeten worden, hoewel die profetieën dan toch al een toepassing hebben gehad in het verleden. Dat is het bekende verschijnsel dat die profetieën een vervulling hebben gehad in het verleden zodat er geen enkele belemmering was om in die tijd te komen tot aanvaarding van Jezus van Nazareth als de Messias. Niemand kon zeggen: “Er moet nog zus en zo gebeuren voordat de Messias zou komen.”

Antiochus Epiphanes

Vandaar dat de profetieën over de hoorn van Daniel bijvoorbeeld, vervuld zijn geworden in de figuur van Antiochus Epiphanes, dat er bepaalde onderdelen van die profetie zo onduidelijk zijn dat je niet kon zeggen dat ze niet vervuld zijn, ook niet dat ze wel vervuld zijn, omdat je gewoon niet weet wat het betekende. Pas achteraf blijkt dat die profetieën hun vervulling gehad hebben maar dat zij alsnog en veel uitgebreider hun vervulling zullen krijgen in de dagen van de wederkomst van Christus.

Dat is een vast beginsel, veralgemeniseerd door te zeggen dat die profeten alleen de toppen van de bergen na elkaar zagen en achter elkaar, dat komt dan voor dat ze van de ene top naar de andere springen. Maar het is veel systematischer. Het is uitdrukkelijk: ze hebben een vervulling gekregen in het verleden zodat niemand kon zeggen ze moeten nog vervuld worden, maar achteraf blijkt dat ze alsnog in de toekomst vervuld zullen worden. Die onduidelijke schriftplaatsen in het Oude Testament die worden minstens voor een deel in het Nieuwe Testament aangehaald. Bijvoorbeeld in Daniel lees je over die ene hoorn, die kleine hoorn die heel groot wordt. In Openbaring 13 leer je dat het niet gaat om één maar om twee figuren die daar worden aangeduid als twee beesten maar ook als die ene hoorn nog steeds. In Daniel was het dan een hoorn en hij heeft een mond die spreekt, in Openbaring 13 blijkt: die mond is de ene figuur en de hoorn is de andere figuur. Dat was vanouds niet geopenbaard in Daniel.

Openbaring 13

- 1 En ik stond op het zand der zee. (13:1) En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van [gods] lastering.*
- 2 En het beest dat ik zag, was een pardel gelijk, en zijn voeten als eens beers [voeten], en zijn mond als de mond eens leeuws; en de draak gaf hem zijn kracht, en zijn troon, en grote macht.*
- 3 En ik zag een van zijn hoofden als tot den dood gewond, en zijn dodelijke wonde werd genezen; en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest.*
- 4 En zij aanbaden den draak, die het beest macht gegeven had; en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is dit beest gelijk? wie kan krijg voeren tegen hetzelfde?*
- 5 En hetzelfde werd een mond gegeven, om grote dingen en [gods] lasteringen te spreken; en hetzelfde werd macht gegeven, om [zulks] te doen, twee en veertig maanden.*
- 6 En het opende zijn mond tot lastering tegen God, om Zijn Naam te lasteren, en Zijn tabernakel, en die in den hemel wonen.*

- 7 En hetzelfde werd [macht] gegeven, om den heiligen krijg aan te doen, en om die te overwinnen; en hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht, en taal, en volk.
- 8 En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelfde aanbidden, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der wereld.
- 9 Indien iemand oren heeft, die hore.
- 10 Indien iemand in de gevangenis leidt, die gaat [zelf] in de gevangenis; indien iemand met het zwaard zal doden, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de lijdzaamheid en het geloof der heiligen.
- 11 En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, des Lams [hoornen] gelijk, en het sprak als de draak.
- 12 En het oefent al de macht van het eerste beest, in tegenwoordigheid van hetzelfde, en het maakt, dat de aarde, en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonde genezen was.
- 13 En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit den hemel doet afkomen op de aarde, voor de mensen.
- 14 En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen, die aan hetzelfde toe doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest; zeggende tot degenen, die op de aarde wonen, dat zij het beest, dat de wond des zwaards had, en [weder] leefde, een beeld zouden maken.
- 15 En hetzelfde werd [macht] gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.
- 16 En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden;
- 17 En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams.
- 18 Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.

Nog moeilijker. Wij lezen in Openbaring over het bestaan van een federatie, een bond van tien staten. De tien staten bond. Met een beetje goeie wil kun je die nog vinden in Daniel, in tien hoorns op dat vierde dier uit Daniel 7, maar verder dan dat kom je niet.

Daniel 7:7

7 Daarna zag ik in de nachtgezichten, en ziet, het vierde dier was schrikkelijk en gruwelijk, en zeer sterk; en het had grote ijzeren tanden, het at, en verbrijzelde, en vertrad het overige met zijn voeten; en het was verscheiden van al de dieren, die voor hetzelfde geweest waren; en het had tien hoornen.

Want dat er sprake is van zo'n bond van tien staten vind je pas in Openbaring. En dan had niemand moeten zeggen: "Nee, voor de Messias komt, komt nog een tien statenbond." Voor zover je hem wel in Daniel vindt komt ie niet voor de komst van de Messias maar daarna.

De 70 weken van Juda

Men probeert alle profetieën te persen in die 7 en dus eigenlijk in die 3,5 jaar. Vandaar dat er chaos ontstaat.

Het Joodse volk zal Jezus aanroepen als de Messias, aan het einde van de 70^e week, dan zullen zij Hem zien die zij doorstoken hebben, op de Olijfberg. Hoe kunnen zij dan het evangelie prediken (144000) in die 70^e week? Niet letterlijk nemen zegt men dan, dat gaat over de Gemeente in onze dagen, maar dan ben je de samenhang helemaal kwijt.

Die 70 weken hebben alleen betrekking op het Joodse volk, omdat het rechtstreeks in verband staat met de openbaring (niet de oprichting) van het Koninkrijk van Christus, dat al 2000 jaar bestaat en nog voor eeuwig mee moet. Want een duizend-jarig rijk bestaat niet. De openbaring van het Koninkrijk is afhankelijk van Juda, Jeruzalem, waar die troon zou staan. De scepter berust bij Juda (Gen 49:10) en dus moet Juda tot bekering komen en dan wordt het Koninkrijk openbaar.

Het Nieuwe Testament maar het Oude Testament ook al zegt uitdrukkelijk: het joodse volk is niet tot bekering gekomen, ze zijn gestruikeld over de steen des aanstoots. Welke steen? Die uit Jesaja 8 want daar staat dat.

Jesaja 8: 14

14 Dan zal Hij [ulieden] tot een Heiligdom zijn; maar tot een steen des aanstoots en tot een rotssteen der struikeling den twee huizen van Israel, tot een strik en tot een net den inwoners te Jeruzalem.

Jesaja 28:16

16 Daarom, alzo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik leg een grondsteen in Sion, een beproefden steen, een kostelijken hoeksteen, die wel vast gegrondvest is; wie gelooft, die zal niet haasten.

Psalm 118:22

22 De steen, [dien] de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden.

In het Oude Testament staat al dat het joodse volk ongelovig zou zijn. Schrift met schrift vergelijken zoals Petrus deed. Die haalt die gedeeltes aan met betrekking tot de steen. Dan weet je hoe dat gaan zou.

1 Petrus 2:4-7

4 Tot Welken komende, [als] [tot] een levenden Steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren [en] dierbaar;

5 Zo wordt gij ook zelve, als levende stenen, gebouwd [tot] een geestelijk huis, [tot] een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus.

6 Daarom is ook vervat in de Schrift: Ziet, Ik leg in Sion een uitersten Hoeksteen, Die uitverkoren [en] dierbaar is; en: Die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.

7 U dan, die gelooft, is Hij dierbaar; maar den ongehoorzamen [wordt] [gezegd]: De Steen, Dien de bouwlieden verworpen hebben, Deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en een steen des aanstoots, en een rots der ergernis;

Als het Joodse volk niet tot geloof komt, komt het Koninkrijk niet op aarde en de vraag van de discipelen enige malen tot in Handelingen 1 aan toe: "Heere, zult Gij in dezen tijd aan Israël het Koninkrijk wederoprichten?" is zo gek nog niet. Dan zeggen we ze zijn dom, ze hadden niet begrepen dat het een geestelijk Koninkrijk is en dat het in je hart moet zitten en zo meer. Dom? Het was niet één vraag, het waren er minstens drie tegelijk en daarom krijgen ze ook geen antwoord met ja of nee. Want dat letterlijke Koninkrijk aan Israël zal wel degelijk wederopgericht worden maar dat is in de toekomst. Neemt niet weg dat Jezus gekroond is tot die Koning, alleen Hij maakt geen haast om dat ook inderdaad te implementeren, in de praktijk. Geen haast. Formatie van de Gemeente (dat is de volksvertegenwoordiging) duurt langer dan die van ons kabinet. ☺ Hij heeft alle tijd, want het is een eeuwig Koninkrijk. Het wachten is op de bekering van het Joodse volk en dat gaat niet spontaan gebeuren.

Daar gaat hij wat aan doen:

1. Verdrukking
2. Prediking van het evangelie

Dat geldt voor u en mij ook. De klassieke evangelist predikt dus het evangelie aan mensen die in verdrukking zitten.

Zo is het met Juda ook: eerst zendingen; twee bekenden, Mozes en Elia, die hun identiteit kunnen demonstreren. Niet met zo'n kaartje maar gewoon door de tekenen die zij doen, dat staat erbij in Openbaring 11.

Openbaring 11:3

3 En Ik zal Mijn twee getuigen [macht] geven, en zij zullen profeteren duizend tweehonderd zestig dagen, met zakken bekleed.

3,5 jaar, staat er ook bij, dat is de eerste helft van de 70^e week van Daniel en dan breekt de hel los. Een afgodsbeeld wordt opgericht in het midden van de week, dat zal die vorst wel doen met wie ze dat verbond hebben. Hoewel dat niet noodzakelijk is, maar dat gaat dan gebeuren. Een boeddhabbeeld?

Dan worden zij overgegeven in de afval: Dat staat al in Daniel 7 en 8. Verplicht. En dan grijpt de Heer in. Het heir wordt in de afval overgegeven.

2 Thessalonicenzen 2:1-4

1 En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem,

2 Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons [geschreven], alsof de dag van Christus aanstaande ware.

3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want [die] [komt] [niet], tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;

4 Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of [als] [God] geeerd wordt, also dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende, dat hij God is.

De dag des Heeren

De afval. De Joodse godsdienst mag niet, maar iets anders wordt verplicht opgelegd, net als in Daniel 3, dat was Babel. Nu alleen Jeruzalem. Dan grijpt de Heer hen. Dan Joel 2:

Joel 2:1-3

1 Blaast de bazuin te Sion, en roept luide op den berg Mijner heiligheid; laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des HEEREN komt, want hij is nabij.

2 Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisterheid, als de dageraad uitgespreid over de bergen; een groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet geweest is, en na hetzelfde niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten.

3 Voor hetzelfde verteert een vuur, en achter hetzelfde brandt een vlam; het land is voor hetzelfde als een luthof, maar achter hetzelfde een woeste wildernis, en ook is er geen ontkomen van hetzelfde.

Blaas de bazuin te Sion. Het begint met een sprinkhanenplaag. Die komen eraan, hemel verduisterd, hele land kaal, oogst verdwenen. Sprinkhanenplaag is de aanleiding, decor voor de profetie van Joel 2. Er komt een leger aan dat het hele land platwalst en platbrandt. Zo wordt het beschreven. Er staat bij wanneer het gebeuren zou: als de dag des Heeren aanbreekt. Dat is het oordeel des Heeren, dag is oordeel. En het oordeel des Heeren; donkerheid en duisternis. Dan komt er een leger: er is nooit zo'n leger geweest en zal er ook nooit meer zijn tot in jaren van vele geslachten. Dat betekent: Later ooit nog een keer, maar dit is nog nooit gebeurd, dat zegt het Nieuwe Testament. Het is de inleiding tot het boek Openbaring 1:10: ik was in de Geest **op de dag des Heeren**. ! (En dat is NIET zondag)

Een actief oordeel van de Heer komt in de toekomst, nu is de tijd van de genade. Het begint bij het huis Gods, bij het Joodse volk, want het gaat om de troon. Er staat in Joel dat dat gaat gebeuren en dat de Heer ook een eind maakt aan die legers van de ene op de andere dag. Die zijn dan in dat land platgewalst en verbrand, dat staat daar allemaal. Dat leger staat geen naam bij, alleen: het is van ouds niet geweest – Joel 2:2. Dus als men gaat roepen de Moabieten, de Filistijnen, de Egyptenaren, dat kan niet. Ze zullen niet meer zijn tot in jaren van vele geslachten, komen dus nog een keer. Meer niet.

De Olijfberg

En Zacharia 14 begint met

Zacharia 14:1,2

1 Ziet, de dag komt den HEERE, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, [o] [Jeruzalem]!

2 Want ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen; en de stad zal ingenomen, en de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen geschonden worden; en de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis; maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden.

3 En de HEERE zal uittrekken, en Hij zal strijden tegen die heidenen, gelijk ten dage als Hij gestreden heeft, ten dage des strijds.

4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, [zodat] er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft deszelven naar het zuiden.

De Heer zegt: Ik zal alle (kan betekenen niet alle, maar dat kan iedereen zijn, wie dan ook) heidenen ten strijde verzamelen tegen Jeruzalem en de stad zal ingenomen worden en te dien dage zal de Here Zijn voeten zetten op de Olijfberg. De Karmel? De Bijbel zegt het is op de Olijfberg. Dat staat ook in Handelingen 1:

Handelingen 1:10-12

10 En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding;

11 Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren.

12 Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, van den berg, die genaamd wordt de Olijf [berg], welke is nabij Jeruzalem, liggende [van] [daar] een sabbatsreize.

Dan zeggen die twee mannen die we al genoemd hebben, die zijn daar anoniem maar het zijn dezelfde. Ze waren al eerder vertoond op een andere berg, de berg der verheerlijking, welke dat maar was. Hoe suffend staat gij daar te kijken. Deze Jezus zal alzo komen gelijk gij Hem hebt zien opvaren en daarna staat er meteen: en dat was op de Olijfberg, een sabbatsreize van Jeruzalem. Daar zal Hij wederkomen op de Olijfberg. Waarna je dringend moet gaan studeren wat is er allemaal met die Olijfberg, ook in het Oude Testament waar het heet "opgang der Olijven". Maar toen David moest vluchten voor Absalom, met de ark des verbonds en alles, ging hij over de Kedron en de opgang der Olijven, Gethsemane, 1000 jaar voor Christus. Hij zei: Breng ze maar terug. Als je me zoekt dan ben ik in Mahanaim, dat heeft te maken met de twee huizen van Israël. Dat is symboliek allemaal.

2 Samuel 15:30

30 En David ging op door den opgang der olijven, opgaande en wenende, en het hoofd was hem bewonden; en hij zelf ging barrevoets; ook had al het volk, dat met hem was, een iegelijk zijn hoofd bedekt, en zij gingen op, opgaande en wenende.

En toen de Heer klaar was met zijn bediening op aarde en de opperzaal verliet, Jeruzalem uitging, zou Hij naar de Olijfberg gaan, zoals elke avond, via Gethsemane, maar verder kwam Hij niet en Hij werd aan de andere kant van de stad gedood. Als dat niet zo gegaan was, was Hij naar Mahanaim gegaan, zoek dat maar eens op in uw Bijbel.

In onze dagen is het zo dat Hij voor het laatst gezien is op de Olijfberg en Hij zal daar terugkeren. Hij komt daar terug als Hij zelf geregeld heeft dat Jeruzalem, heel Judea heel het beloofde land en alles wat daarin is, verwoest is geworden. God is liefde, maar God is rechtvaardig en houdt zich aan Zijn woord, dan weet je waar je aan toe bent.

“Ik zal alle heidenen verzamelen tegen Jeruzalem.” Het zal verwoest worden, de Olijfberg zal scheuren, dwars door die vallei heen zal men de stad uit kunnen vluchten naar een toebereide plaats in de woestijn. Azal. Dat is wat de huidige joodse staat te wachten staat. Het zijn niet Gods vijanden, de Heer zegt het zijn Mijn legers, Ik laat ze dat doen, Ik zal ze verzamelen, tegen Jeruzalem ten strijde. Er staat ook: Ik zal strijden tegen die heidenen, Hij zal ze ombrengen vervolgens. De Heer gebruikt Zijn vijanden voor Zijn doel. Er staat niet wie het zijn, er staat gewoon alle heidenen. Dit is niet de enige profetie: Joel 2 en Zacharia 14 en nog wel wat meer en over hoe de Heer over Jeruzalem denkt. Dat zei de Here Jezus zelf, bloedstad, daarom moest Hij naar Jeruzalem.

Nahum 3:1

1 Wee der bloedstad, die gans vol leugen, [en] verscheuring is! de roof houdt niet op.

Hij gebruikt de heidenen zoals Hij Nebukadnezar gebruikte, sterker nog, Hij bracht Nebukadnezar op de troon. Voor zijn doel. Nebukadnezar meldt het zelf nog in Daniel 4.

De huidige Joodse staat

Wat moeten wij daarmee? Wij zien die dingen aankomen, wij zien het gebeuren, vervulling van Bijbelse profetie dat er weer een joodse staat is rondom Jeruzalem, een ongelovige Joodse staat. Maar zeg niet dat de Heer dat gedaan heeft. Hij heeft het geprofeteerd maar dat is niet hetzelfde als dat Hij het geregeld heeft. De Heer bouwt niet aan het Joodse volk of aan Israël in onze dagen, de Heer bouwt aan Zijn Gemeente. Als je die dingen uit elkaar weet te houden dan weet je ook hoe dat zit met de opname van de Gemeente. God moet eerst een einde maken aan de opbouw van Zijn Gemeente om zich te kunnen bezighouden met het joodse volk. En als het anders zou zijn dan waren die 70 weken niet nodig, dan had de tijdrekening gewoon door kunnen lopen, ook in onze bedeling. Maar nee, die tijd staat stil want in die tijd houdt God Zich niet bezig met het Joodse volk maar met iets anders.

Ezechiël 37, 38 en 39

Ezechiël, beginnend met Ezechiël 37. Het dal van de dorre doodsbeenderen. Er komt weer spieren en huid over. Maar er was geen geest in hen.

Ezechiel 37:1-8

1 De hand des HEEREN was op mij, en de HEERE voerde mij uit in den geest, en zette mij neder in het midden ener vallei; dezelve nu was vol beenderen.

2 En Hij deed mij bij dezelve voorbijgaan geheel rondom; en ziet, er waren zeer vele op den grond der vallei; en ziet, zij waren zeer dor.

3 En Hij zeide tot mij: Mensenkind! zullen deze beenderen levend worden? En ik zeide: Heere HEERE, Gij weet [het]!

4 Toen zeide Hij tot mij: Profeteer over deze beenderen, en zeg tot dezelve: Gij dorre beenderen! hoort des HEEREN woord.

5 Alzo zegt de Heere HEERE tot deze beenderen: Ziet, Ik zal den geest in u brengen, en gij zult levend worden.

6 En Ik zal zenuwen op u leggen, en vlees op u doen opkomen, en een huid over u trekken, en den geest in u geven, en gij zult levend worden; en gij zult weten, dat Ik de HEERE ben.

7 Toen profeteerde ik, gelijk mij bevolen was, en er werd een geluid, als ik profeteerde, en ziet een beroering! en de beenderen naderden, [elk] been tot zijn been.

8 En ik zag, en ziet, en er werden zenuwen op dezelve, en er kwam vlees op; en Hij trok een huid boven over dezelve, maar er was geen geest in hen.

Ze kwamen wel bij elkaar en vormden een lijk. Golem in het Hebreeuws. Zombie. Dood lichaam. Het is niet wat God beloofd heeft, het is niet wat God doet. Heel triest, dat een volk in opstand tegen God terugkeert naar het land. Het was een communistische aangelegenheid, dat vond men tenminste in Rusland, een van de belangrijkste ondersteunende partijen in 1948. Kibboetzim. Gabber. Ze heetten Gabberim. Kameraden. Allemaal gelijk. Dat is per definitie antichristelijk, atheïstisch. De joodse staat is een seculiere staat. Ze hebben nooit de bedoeling gehad Bijbelse profetieën te vervullen. Het orthodoxe jodendom is nooit Zionistisch geweest. Als ze echt orthodox zijn zeggen ze: een joodse staat kan niet, want dat kan pas als de Messias gekomen is. En ze hebben gelijk. In Europa zeggen ze als je tegen het zionisme bent dan ben je antisemitisch. Nog even en dan mag ik dit niet meer zeggen, dan is het strafbaar. Dat is in de maak!

Wat er zou gebeuren is het ontstaan van een ongelovige, goddeloze joodse staat, dat is vandaag. Wat hier in Ezechiël 37 gebeurt, merkwaardig genoeg, is dat dat hele verschijnsel volstrekt genegeerd wordt. Dus wij zouden dat ook moeten doen.

Terugverzameling in de woestijn

Ezechiël 37:9,10

9 En Hij zeide tot mij: Profeteer tot den geest; profeteer, mensenkind! en zeg tot den geest: Zo zegt de Heere HEERE: Gij geest! kom aan van de vier winden, en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden.

10 En ik profeteerde, gelijk als Hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen, en zij werden levend en stonden op hun voeten, een gans zeer groot heir.

Alsnog een profetie met betrekking tot het bijeenkomen van die beenderen, maar nu levend en wel. Dat is in tweede instantie. Een tweede profetie: terugverzameling van Israël vanuit de vier winden met leven. Dat gaat in de toekomst gebeuren. De terugverzameling van een bekeerd Israël vindt pas plaats na de 70 weken van Daniel. Nadat de Heer zijn voeten gezet heeft op de Olijfberg, nadat dit hele land leeg gemaakt is. Dan wordt Israël, beginnend bij de Joden, verzameld in de woestijn, verzamelpunt, toebereide plaats, Petra, Azal, gereserveerde plaats, van daar zal men optrekken langs de “koninklijke weg”.

Numeri 21:22

22 Laat mij door uw land trekken. Wij zullen niet afwijken in de akkers, noch in de wijngaarden; wij zullen het water der putten niet drinken; wij zullen op den koninklijken weg gaan, totdat wij uw landpale doorgetogen zijn.

The Kings Highway, naar waar eens Jeruzalem lag om alsnog Jeruzalem te bouwen, maar nu een Messiaans of Christelijk Jeruzalem. Na de 70^e week van Daniel pas. Dan moet er nog een heleboel gebeuren. Vanaf dat moment is sprake van weer bijeenbrengen van de twee kudden.

Ezechiël 16-22

16 Gij nu, mensenkind! neem u een hout, en schrijf daarop: Voor Juda, en voor de kinderen Israels, zijn metgezellen; en neem een ander hout, en schrijf daarop: Voor Jozef, het hout van Efraim, en van het ganse huis Israels, zijn metgezellen.

17 Doe gij ze dan naderen, het een tot het ander tot een enig hout; en zij zullen tot een worden in uw hand.

18 En wanneer de kinderen uws volks tot u zullen spreken, zeggende: Zult gij ons niet te kennen geven, wat u deze dingen zijn?

19 Zo spreek tot hen: Alzo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik zal het hout van Jozef, dat in Efraims hand geweest is, en van de stammen Israels, zijn metgezellen, nemen, en Ik zal dezelve met hem voegen tot het hout van Juda, en zal ze maken tot een enig hout; en zij zullen een worden in Mijn hand.

20 De houten nu, op dewelke gij zult geschreven hebben, zullen in uw hand zijn voor hunlied en gen.

21 Spreek dan tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik zal de kinderen Israels halen uit het midden der heidenen, waarhenen zij getogen zijn, en zal ze vergaderen van rondom, en brengen hen in hun land;

22 En Ik zal ze maken tot een enig volk in het land, op de bergen Israels; en zij zullen allen te zamen een enigen Koning tot koning hebben; en zij zullen niet meer tot twee volken zijn, noch voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn.

De twee huizen zijn tot vandaag niet verenigd. Dan is sprake van dat Koninkrijk op aarde van David. Lees ook Johannes 10, de goede herder.

Gog, Magog en hun benden

Als aanvulling daarop Ezechiël 38.

Ezechiël 38:1-8

1 Wijders geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende:

2 Mensenkind! zet uw aangezicht tegen Gog, het land van Magog, den hoofdvorst van Mesech en Tubal; en profeteer tegen hem,

3 En zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik [wil] aan u, o Gog, gij hoofdvorst van Mesech en Tubal!

4 En Ik zal u omwenden, en haken in uw kaken leggen, en Ik zal u uitvoeren, mitsgaders uw ganse heir, paarden en ruiters, die altemaal volkomen wel gekleed zijn, een grote vergadering, [met] rondas en schild, die altemaal zwaarden handelen;

5 Perzen, Moren en Puteers met hen, die altemaal schild en helm [voeren];

6 Gomer en al zijn benden, en het huis van Togarma, [aan] de zijden van het noorden, en al zijn benden; vele volken met u.

7 Zijt bereid en maakt u gereed, gij en uw ganse vergadering, die tot u vergaderd zijn; en wees gij hun tot een wacht.

8 Na vele dagen zult gij bezocht worden; in het laatste der jaren zult gij komen in het land, dat wedergebracht is van het zwaard, dat vergaderd is uit vele volken, op de bergen Israels, die steeds tot verwoesting geweest zijn; als hetzelfde [land] uit de volken zal uitgevoerd zijn, en zij allemaal zeker zullen wonen.

Het gaat over een verzameling van volken, benden, die na vele dagen in het laatste der jaren zullen komen tegen Israël, een volk dat vergaderd is uit vele volken, op de bergen Israëls, die steeds tot verwoesting geweest zijn. Zij zullen allemaal zeker, veilig wonen. Dan komen die legers en die trekken op tegen Israël en dan staat er nog een paar keer in het laatst der dagen en staat erbij dat ze daarmee zullen omkomen omdat de Heer voor Israël zorgt. Daarmee zal de Heer Zich demonstreren. Paar keer staat er laatste der dagen, paar keer staat er uit het noorden. Er staat dat zij optrekken tegen een land dat in vrede woont. Veilig woont, terugverzameld is. Dan heb je alle stammen, beide huizen, etc.

Daarna in Ezechiël 39 nog zo'n profetie. Ezechiël 38 begint met wijders en Ezechiël 39 begint met voorts. Beide woorden betekenen ongeveer hetzelfde: koppelen het hoofdstuk aan het voorgaande. Ezechiël 39 is gekoppeld aan Ezechiël 38. Er staat geen nieuwe kop boven Ezechiël 39. Maar er is een groot verschil tussen de beide hoofdstukken: dat is hoe het

afloopt. Ezechiël 38 zegt dat de Heer afrekenet met Gog en zijn benden en Ezechiël 39 zegt dat feitelijk ook, maar daar wordt wel beschreven dat dat land van Israël dat zij betreden en veroveren, dat zij in dat land van Israël om zullen komen. Zij zijn erin gekomen en God heeft hen daar geoordeeld, ze zijn daar dood neergevallen.

Ezechiël 39:9-15

9 En de inwoners der steden Israels zullen uitgaan, en [vuur] stoken en branden van de wapenen, zo [van] schilden als rondassen, van bogen en van pijlen, zo van handstokken als van spiesen; en zij zullen daarvan vuur stoken zeven jaren;

10 Zodat zij geen hout uit het veld zullen dragen, noch uit de wouden houwen, maar van de wapenen vuur stoken; en zij zullen beroven degenen, die hen beroofd hadden, en plunderen, die hen geplunderd hadden, spreekt de Heere HEERE.

11 En het zal te dien dage geschieden, dat Ik aan Gog aldaar een grafstede in Israel zal geven, het dal der doorgangers naar het oosten der zee; en datzelve zal den doorgangers [den] [neus] stoppen; en aldaar zullen zij begraven Gog en zijn ganse menigte, en zullen het noemen: Het dal van Gogs menigte.

12 Het huis Israels nu zal hen begraven, om het land te reinigen, zeven maanden [lang].

13 Ja, al het volk des lands zal begraven, en het zal hun tot een naam zijn, ten dage als Ik zal verheerlijkt zijn, spreekt de Heere HEERE.

14 Ook zullen zij mannen uitscheiden, die gestadig door het land doorgaan, [en] doodgravers met de doorgangers, [om] [te] [begraven] degenen, die op den aardbodem zijn overgelaten, om dien te reinigen; ten einde van zeven maanden zullen zij onderzoek doen.

15 En deze doorgangers zullen door het land doorgaan, en [als] [iemand] een mensenbeen ziet, zo zal hij een merkteken daarbij oprichten; totdat de doodgravers hetzelfde zullen hebben begraven in het dal van Gogs menigte.

Je bent nog niet bij de jongste dag. Ezechiël 38 na Ezechiël 37 spreekt over een terugverzameld Israël in het beloofde land waarna het bedreigd wordt door legers waarvan enige namen hier genoemd worden. Als in de wederkomst ven de Heer sprake is van een herstel en wederopbouw van de staat dan wonen zij niet vredig, dan zijn zij niet veilig. Dat is Ezechiël 39. Het zijn twee profetieën. De eerste heeft betrekking op gebeurtenissen aan het einde of na het einde van de 1000 jaren, dat staat in Openbaring 20.

Openbaring 20:7-9

7 En wanneer de duizend jaren zullen geëindigd zijn, zal de satanas uit zijn gevangenis ontbonden worden.

8 En hij zal uitgaan om de volken te verleiden, die in de vier hoeken der aarde zijn, den Gog en den Magog, om hen te vergaderen tot den krijg; welker getal is als het zand aan de zee.

9 En zij zijn opgekomen op de breedte der aarde, en omringden de legerplaats der heiligen, en de geliefde stad; en er kwam vuur neder van God uit den hemel, en heeft hen verslonden.

Daar staat dat satan alsnog zal worden losgelaten en die zal alsnog de volkeren verleiden, dat is wat hij doet. Wat hij verleidt, die volkeren die in opstand komen tegen Jeruzalem, die worden aangeduid met Gog en Magog. Nadat dat gebeurd is kom je aan de jongste dag. Hemel en aarde voorbij, oordeel over alles dat was. Maar in Ezechiël 39 was sprake van de ondergang van die legers die begraven moeten worden, waar men 7 jaar over doet om alle

lijken te ruimen uit het beloofde land. Dat is niet niks. En dan stoken ze daar nog 7 jaar van. Het hele land was verwoest. Dat komt overeen met wat er zou gebeuren in de tweede helft van de 70^e week van Daniel, zijnde de grote verdrukking, die begint in het midden van de 70^e week van Daniel – zie ook Mattheus 24. Met 3,5 jaar te gaan totdat de Heer Zijn voeten zet op de Olijfberg wanneer heel Jeruzalem verwoest is geworden. Dat is dus Gog en Magog en zijn benden die het beloofde land zullen aanvallen en compleet zullen verwoesten. En dan komt de Heer. Weg met de oude mens, daarna is er ruimte voor de nieuwe mens. Weg met de oude aarde, weg met de joodse staat als zodanig, Hij maakt een nieuwe. Maar dan in de kracht van Zijn Geest en Zijn Woord. Je moet eerst gedoopt worden: de dood in en er weer uit. Eerst de Schelfzee door, eerst de Jordaan door, de zee over, eerst schipbreuk lijden, opgevreten door de grote vis en weer uitgespuwd, dat is dood en opstanding. Dat is Ezechiël 39. Er zit 1000 jaar tussen, Ezechiël 39 komt eerst, dat is in de 70^e week. Aanleiding voor die profetie is Ezechiël 38, die zit aan Ezechiël 37 vast. Het is de herleving van een Israëlitische staat. Begint met een deel maar die is dood, wordt genegeerd, dat is de huidige joodse staat. Daarna, dat is na de 70^e week een nieuwe, dan zal Israël verzameld worden, de beide huizen verenigd, onder een koningschap, 1000 jaren. Aan het eind Gog en Magog, die probeert daar een eind aan te maken en dat gaat ze niet lukken. En nu we het over Gog en Magog hebben, o ja, zij treden ook op voor de 1000 jaren in de 70^e week van Daniel en daarna niet meer in jaren van vele geslachten. Dus nou weet je wie die legers zijn in Joel 2, die van ouds niet geweest zijn en daarna niet meer in jaren van vele geslachten. Dat zijn Gog en Magog, etc. Dan lees je in Joel 2 dat ze zullen omkomen in het land Israël en daar begraven zullen worden. Tussen de Middellandse zee en de Dode zee. Het is de Heer die het zelf doet. Hetzelfde staat in Zacharia 14:2:

2 Want Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen; en de stad zal ingenomen, en de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen geschonden worden; en de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis; maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden.

Wie zijn Gog, Magog en hun benden?

Wie zijn die lui? In Ezechiël 38:2 staat “den hoofdvorst”; dat kan ook zijn “de vorst van Rosh (Rosh is het Hebreeuwse woord voor ‘hoofd’). Ik hou het op een naam.



Ten zuiden van de zwarte zee, het tegenwoordige Turkije, Georgië, Azerbeidjan, Armenie. Daar vind je de namen van Mesech, Gog, Magog. De kaart is commentaar op de volkerentafel van Genesis 10. Daar vind je de indeling van de mensen in drie groepen. Sem, Cham en Jafeth. Van heel vroeger. Maar in die oude dagen bevonden die volkeren zich op die plaatsen, dat is historisch. Je vindt daar Mesech, Gog en Magog, Togarma en Gomer; het tegenwoordige Turkije, Georgië, Armenië, dan over de Kaukasus naar het noorden en dan ben je in Rusland, dan wel Oekraïne. Het is altijd Russisch geweest. Die volkeren zijn van ouds bekend. De namen van Ros, Mesech en Tubal vinden wij terug in Rus, Moskou en Tobolsk. Sk betekent dat het een stad is, Tobol is de rivier waaraan die stad ligt. Tubal. De grote stad in Siberië. Dat duidt erop dat de volkeren die op deze kaart staan naar het noorden getrokken zijn. De kern van het mensdom ligt daar in het oosten, in Mesopotamië, dat is op die kaart iets zuidelijker. Tot aan de Perzische golf. Dat vandaaruit de mens verspreid is geworden, zich ontwikkeld heeft, vermenigvuldigd heeft, vanuit Babel dus, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde, over heel de wereld. Die volkeren zijn naar het noorden verdwenen. Daarom vind je de namen veel noordelijker dan dat ze op deze kaart staan. Daar valt weinig over te discussiëren. Dat we met deze namen van doen hebben met de volken van Oost-Europa, dat lijkt me duidelijk. En dat dat afstamt van Jafeth, dat blijkt uit Genesis 10. Jafeth betekent uitbreiden, groter worden. Dat is wat ze doen. Dit komt uit de Bijbel, dus men vindt dat men dat moet ontkennen. Men zegt dat de Russen uit Scandinavië komen. Dat kan ook wel, ik weet wel dat die namen vandaag op de kaart staan en dat er volken zijn die zich daarmee associëren, zich daarnaar noemen.

Men heeft ons wijs gemaakt dat wij van Jafeth afstammen. Nou schijnt het dat iemand dat gezegd heeft in de oudheid. Dat wij allemaal Jafetieten zijn – ik denk dat dat de Slavische volken zijn. Europeanen, dat is Semitisch, het is namelijk Israël, de tien stammen van Israël. Daar is nogal wat literatuur over, helaas niet op middelbare school. Waar hier over gesproken wordt is Oost-Europese legers.

Samenvattend

1. Het eerste punt op Gods agenda is de opname van de Gemeente, het eind van Gods werk in onze bedeling. Maar omdat er altijd een gelovig overblijfsel moet zijn op aarde stuurt God meteen twee getuigen en die moeten het werk overnieuw doen, beginnende bij Jeruzalem.
2. Wij gaan naar de hemel, maar hij gaat eruit met al zijn personeel. Dat is de duivel die we ook kennen via 1 Johannes en 2 Johannes als de antichrist, de verleider der volkeren, de leugenaar van de beginne, degene die in de waarheid niet is staande gebleven, dat is een engel, de duivel. Die wordt op aarde geworden en ziet eruit als een man. Hij heeft alleen geen rijbewijs. Dan is de Gemeente weg en dat gebeurt niet in het geheim. Denk je niet dat het opvalt? Maar het leidt niet tot bekering van mensen, die zullen zich verder verharderen. Dan verschijnt iemand op aarde die komt uitleggen wat er gebeurd is, dat is de duivel. Die zegt laat mij maar even doen, doet wat tekenen en wonderen want dat moet je tegenwoordig doen als je wat verkondigt. Dat doet hij dan ook. Dat staat in de Bijbel. Dan regelt hij even dat vredesproces in het midden oosten, even rust in de tent brengen. En dan is het vrede en geen gevaar. Hè hè, van die orthodoxe conservatieve christenen zijn we eindelijk af, die spelbrekers en niet mee willen doen, niet willen stemmen maar wel kritiek hebben, geen oplossing hebben, behalve dat je je moet bekeren. De Joodse staat is nu geregeld. 3,5 jaar. Dan heb je nog die twee getuigen die in Jeruzalem prediken.
3. Verplichte afgoderij wordt dan ingevoerd. Dat gaat alleen over Jeruzalem, dat beeld dat wordt opgericht. Dan wordt het grote verdrukking staat er in Mattheus 24, dan moet je wegwezen. Wat gebeurt er dan?
4. Dan zegt die figuur in Rusland, ja, maar als het daar vrede wordt en het boeddhisme of de Islam daar het voor het zeggen krijgt, komst van een alternatieve Messias, nu of nooit als we nog een voet aan de grond willen krijgen in het Midden-Oosten. Die komen met een stelletje schepen door de Dardanellen en de Bosporus, Middellandse Zee, voeren een landing uit in Israël. Gog en Magog. Dat zijn de voorbereidingen die we in onze dagen zien, ze moeten de toegang hebben tot. Dat hebben ze altijd gewild, is niet gelukt bij de oprichting van de joodse staat. Nu gebeurt het alsnog, proberen ze. Komen van de zee in het westen tot de zee van het oosten. Tussen die zeeën komen ze om, maar ze brengen wel het hele land om. Dat gebeurt aan het eind van de 70^e week en dan is heel de joodse staat weg. Dat gebeurt door die legers uit Joel 2, Zacharia 14 dan wel Ezechiël 39, dat zijn Gog en Magog, Oost-Europese legers. Ros, Moskou, Tobolsk. 600 jaar voor Christus, hoe moet je ze aanduiden, Jafetische volken, Slavisch, Oost-Europa, in de 70^e week van Daniel. Dat is een oordeel over deze oude joodse staat. En wat er dan gebeurt?
5. Dan is de wereld, de Islamitische, Boeddhistische, etc. wereld niet alleen verlost van de christenen, maar ook verlost van de joodse staat die inmiddels al een jaar of 100 zorgt voor onrust over de hele wereld eigenlijk. Die is dan ook weg, het land ligt braak. Dit is de tijd voor de antichrist, dit is de great reset, dit is de new age, dit is die

andere tijd waar men de eeuwen door altijd over gesproken heeft. Renaissance. Dat gaat dan gebeuren. Voorbij de 70^e week, 3,5 jaar van verdrukking voor uw volk en uw stad, voorbij de eerste verschijning van de Heer in heerlijkheid, dat antichristelijke rijk moet dan nog beginnen. Dat is niet van Europa, niet een hersteld romeins rijk, niet Gog en Magog want dat is er niet meer. Het moet nog beginnen. Dat is in het Midden-Oosten. Hoe ver dat dan strekt? Ik kom in mijn Bijbel niet verder dan een 10 staten bond en dat is in het Midden-Oosten. En hoe het zit met Zuid Amerika of Nieuw Zeeland, geen idee, dat komt in de Bijbel niet voor. Heel de wereld, de planeet? Ik kom het niet tegen. Wel dat het evangelie over heel de wereld gebracht wordt. En dat de duivel hier een rijk probeert op te richten als tegenhanger van de Heer die hier een rijk opricht, na de 70^e week van Daniel. En terwijl de verleider, het zijn er twee, probeert een rijk op te bouwen met Babel als hoofdstad, probeert de Heer een rijk op te bouwen met Jeruzalem als residentie, hoofdstad. De vraag is wie van de twee gaat dat winnen. Dat duurt bij elkaar 33 jaar. En als er uiteindelijk een rechtstreekse confrontatie komt is het omdat de legers van Babel optrekken naar Jeruzalem, de stad van de grote Koning, en dat heet met één woord Armageddon. Dat heeft niets te maken met Gog en Magog.

Na de 70 weken

Na het optreden van Gog, Magog, Mesech en Tubal, kortom deze Slavische volkeren en hun eventuele metgezellen, hun benden. Voor een deel nog uit een Arabische wereld waarschijnlijk en voor een deel uit een Afrikaanse wereld. Die namen die daar gebruikt worden zijn namen die verschillende toepassingen hebben in de Bijbel. En daarom ga ik er nu liever niet op in. Die treden op, dat is Ezechiël 39, specifiek in de 70^e week van Daniel vanaf of na het midden en tot maximaal het einde. Het leidt tot totale ondergang van de ongelovige joodse staat. Dat is dus alsnog een oordeel, verwoesting van Jeruzalem en al wat daar maar bij hoort. Dat is niet prettig om te vertellen maar dat is het. Dat leidt dan tot de verschijning van de Heer op de Olijfberg, met een aardbeving, de verduistering van de hemel, de verschijning van de Heer met de Gemeente overigens. Dat leidt tot de verzameling van een gelovig overblijfsel ook in de navolgende jaren en van daaruit het herstel, de opbouw van het Koninkrijk van Israël dat de Heer zou weder zou oprichten in Jeruzalem en voor dat doel moeten ze zeven maanden lang het land reinigen, dat staat er. Een paaltje erbij met een vlaggetje, zo wordt het beschreven. En er komt dan een andere groep achteraan. Daar zijn ze zeven maanden mee bezig. Met het afleggen van de oude mens aangaande de vorige wandeling. Overdrachtelijk gesproken, maar dat zit eraan vast.

Openbaring 6

1 En ik zag, toen het Lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag: Kom en zie!

2 En ik zag, en ziet, een wit paard, en Die daarop zat, had een boog; en Hem is een kroon gegeven, en Hij ging uit overwinnende, en opdat Hij overwonne!

3 En toen Het het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom en zie!

4 En een ander paard ging uit, dat rood was; en dien, die daarop zat, werd [macht] gegeven den vrede te nemen van de aarde; en dat zij elkander zouden doden; en hem werd een groot zwaard gegeven.

5 En toen Het het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en ziet, een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand.

6 En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeide: Een maatje tarwe voor een penning, en drie maatjes gerst voor een penning; en beschadig de olie en den wijn niet.

7 En toen Het het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier, die zeide: Kom en zie!

8 En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood; en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde [deel] der aarde, met zwaard, en met honger, en met den dood, en door de wilde beesten der aarde.

9 En toen Het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen, die gedood waren om het Woord Gods, en om de getuigenis, die zij hadden.

10 En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen?

11 En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een kleinen tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknachten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij.

12 En ik zag, toen Het het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving; en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed.

13 En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een groten wind geschud wordt.

14 En de hemel is weggeweken, als een boek, dat toegerold wordt; en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaats.

15 En de koningen der aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten over duizend, en de machtigen, en alle dienstknechten, en alle vrijen, verborgen zichzelf in de spelonken, en in de steenrotsen der bergen;

16 En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en verbergt ons van het aangezicht Desgenen, Die op den troon zit, en van den toorn des Lams. Want de grote dag Zijns toorns is gekomen, en wie kan bestaan?

Openbaring 6 bespreekt de 70^e week van Daniel. De ruiter op het witte paard is de uitbeelding van de vrede. Dat staat er niet, maar er staat wel dat het volgende paard de vrede neemt van de aarde. Hoezo vrede? Dat was de ruiter op het witte paard, de eerste helft van de 70^e week van Daniel, vrede en geen gevaar. Dan komt een haastig verderf, dat zijn die andere drie paarden, dat is de tweede helft van de 70^e week: oorlog, honger en dood. Dan krijg je de verduistering van zon, maan en sterren. De markering van het einde van de 70^e week van Daniel, de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Want er staat in **Mattheus 24: 29-31**:

29 En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden.

30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.

31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van [het] [ene] uiterste der hemelen tot het [andere] uiterste derzelve.

Terstond na de verdrukking van die dagen betekent na de 70^e week van Daniel, 1260 dagen, zal de zon verduisterd worden. Dan zal de Heer verschijnen en vanaf dan zal Israël terug verzameld worden. En Joel 2 spreekt impliciet over Gog en Magog die het land verwoesten in de 2^e helft van de 70^e week van Daniel. En daarna:

Joel 2:31, 32

31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komt.

32 En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen.

Dat markeert dus opnieuw het einde van de 70^e week van Daniel, inclusief verduistering van zon, maan en sterren, dat moet je over elkaar heen leggen, eer dat die grote en vreselijke dag des Heeren komt. Die begint officieel met de val van Jeruzalem aan het eind van de 70^e week van Daniel. En dat is de eerste stad die onder het oordeel van God komt. Het is niet het

eind van de dag des Heeren, het is het begin van de dag des Heeren. Zon, maan en sterren zullen verduisterd worden terstond na de verdrukking van die dagen, Mattheus 24 en Joel 2, eer dat die grote en vreselijke dag des Heeren komt. Dus de dag des Heeren begint na de 3,5-jarige verdrukking over Jeruzalem, maar duurt nog tot het binden van satan alles bij elkaar, officieel. Dat is 33 jaar. En na Openbaring 6, kom je in Openbaring 7 waar staat dat nu eigenlijk oordeel over de wereld moet komen, maar dan staat er: Nee, nu nog niet.

Openbaring 7:1-4

1 En na dezen zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, noch op de zee, noch tegen enigen boom.

2 En ik zag een anderen engel opkomen van den opgang der zon, hebbende het zegel des levenden Gods; en hij riep met een grote stem tot de vier engelen, welke [macht] gegeven was de aarde en de zee te beschadigen,

3 Zeggende: Beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten onzes Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden.

4 En ik hoorde het getal dergenen, die verzegeld waren: honderd vier en veertig duizend waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israels.

144.000 getuigen

Wacht even. Er moet eerst nog wat gebeuren, want er moeten eerst nog 144.000 zendelingen worden verzegeld. Dan moet je eerst nog zoveel bekeerlingen zien te krijgen uit de diverse stammen van Israël waarvan je dus ook moet weten wie het zijn. Niet in het algemeen maar zelfs wie die stammen zijn. En die moeten dan nog worden opgeleid zodanig dat ze bekwaam zijn om hun werk te doen. Na de bekering officieel van het joodse volk en daarmee de officiële bekering met betrekking tot het koningschap van de Messias van Israël moet je eerst 144000 Israëlieten hebben, letterlijk. Hun zijn de woorden Gods toebetrouwd; zij zouden het bewaren en prediken en dat is tot nu toe nooit gebeurd. Het zal gebeuren dan alsnog. Dat is niet van de ene op de andere dag. Eerst nog even wachten, na de 70^e week van Daniel en nadat de Heer Zijn voeten heeft gezet op de Olijfberg.

Babel, antichristelijk rijk

Aan de ene kant de prediking van het Evangelie door de 144.000 uit Israël en aan de andere kant het werk van die figuur, de antichrist, het beest, die valse profeet, de hoorn, om een antichristelijk rijk te vestigen. Nee, niet in Europa, het is niet de roomse kerk, het is ook niet Nero, het is sowieso niet Rome, het is Babel, letterlijk Babel. In Daniel en Openbaring staat dat, het is letterlijk Babel. Dat Babelse beginselen in de loop der eeuwen overal zijn toegepast en ook in Rome, afgoderij namelijk en in het bijzonder de vereniging van wereldse, aardse aangelegenheden en religie, dat is inderdaad zo ja. De Bijbel zegt dat het gaat om een soort heroprichting van het Griekse rijk van Alexander de Grote met Babel als hoofdstad. Dat is de verspreiding van één religie, één politiek, één godsdienstig systeem, één economisch systeem in het hele rijk. Ik heb weleens een kaart genomen, om te kijken hoe groot dat rijk van Alexander de Grote is, en welke landen vallen binnen dat grondgebied, toen kwam ik precies aan een rijtje van 10. Dat zegt niks hoor, want dat kan allemaal nog veranderen. Maar

het is Babel in het Midden-Oosten, het grote gebied van de oorsprong van de Islam. Daar is het een en ander van te verwachten voor wat betreft het antichristelijke rijk. En dat betreft toch niet de hele wereld. Al moge het dan een wereldmacht zijn en al noemen wij het dan een wereldrijk. Maar zo'n rijk waarin de hele wereld betrokken is heeft ook nooit bestaan, het is ook niet een echt goed woord, het is een woord dat wij kennen uit de Bijbel, uit Daniel. Maar een rijk uit het verleden zou herleven en het is niet het Romeinse rijk, dat blijkt uit een vergelijking van schriftplaatsen. Het is het Griekse rijk en dat blijkt expliciet uit Daniel 8. En wordt bevestigd in Openbaring. Dat komt pas tot stand na de 70^e week van Daniel, na de 3,5 jarige verdrukking maar met nog 33 jaar te gaan. Dat is de tijd tussen de 70^e week en het binden van satan voor 1000 jaar. En dat dat 33 jaar duurt, expliciet staat dat niet in de Bijbel, maar het is weer een vergelijking van schriftplaatsen. Maar dat het binnen één generatie is dat staat in Mattheus 24. Daar staat wanneer je zult zien het einde van de 70^e week, de komst van de Zoon des Mensen, teken van de Zoon des mensen, begin van de verzameling van de uitverkorenen uit de 4 winden, daarvan staat als je dit zult zien, deze generatie zal niet voorbijgaan voordat alles geschied zal zijn.

Mattheus 24:32-34

32 En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is.

33 Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat [het] nabij is, voor de deur.

34 Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn.

Zult Gij in deze tijd Uw Koninkrijk oprichten? Jazeker. Een generatie. Bij elkaar 40 jaar, 7 en 33. Het gaat om de volgorde van de gebeurtenissen.

Armageddon, ondergang van Babel

En dat brengt ons na de 70^e week met aan de ene kant Jeruzalem met de opbouw van het Messiaanse rijk door een gelovig overblijfsel, primair uit Israël natuurlijk. En aan de andere kant de opbouw van het rijk van de antichrist. Dat heeft Babel als domicilie en het groeit naast elkaar op. En vanuit Jeruzalem wordt de vrede gepredikt, namelijk het evangelie, van Jeruzalem zal de wet uitgaan. Het onderwijs, de Torah, the truth. En van Babel geweld, legers. En dat is Armageddon. Staat alleen maar in één tekst in **Openbaring 16:16**:

16 En zij hebben hen vergaderd in de plaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Armageddon.

In Openbaring 6 is sprake van het openen van zeven zegels van het Boek. Daar wordt het programma afgerold. zes zegels en dan de zevende. Bij het zesde zegel ben je aan het eind van de 70^e week. Dan komt het zevende zegel en onder het zevende zegel krijg je dan vervolgens zeven bazuinen. Stemmen, getuigenissen, uitwerking van het woord Gods, één voor één. Met verschillende oordelen. Daarna krijg je in Openbaring 16 alsnog zeven schalen, fiolen. Het is een liggende fles, die je gewoonlijk in ziekenhuizen tegenkomt.☺ Een liggende fles, een schaal, met een handvat eraan. Leg de bazuinen en fiolen naast elkaar, dan blijkt dat

het over hetzelfde gaat. En dat ze in elkaar moeten schuiven tot een geheel. Bij de zevende bazuin of fiool ben je in ieder geval bij de volkomen openbaring van het koninkrijk van Christus. En daarom liggen ze niet achter elkaar, maar naast elkaar en over elkaar heen. En onder de zesde bazuin en de zesde fiool heb je hetzelfde verhaal. Onder de zesde bazuin ben je in **Openbaring 9:13**.

13 En de zesde engel heeft gebazuind, en ik hoorde een stem uit de vier hoornen des gouden altaars, dat voor God was,

14 Zeggende tot den zesden engel, die de bazuin had: Ontbind de vier engelen, die gebonden zijn bij de grote rivier, den Eufraat.

Het gaat over de Eufraat en er komen legers over de Eufraat. Bij de zesde fiool ben je in **Openbaring 16:12**.

12 En de zesde engel goot zijn fiool uit op de grote rivier, den Eufraat; en zijn water is uitgedroogd, opdat bereid zou worden de weg der koningen, die van den opgang der zon [komen] [zullen].

Legers van over de Eufraat, vanuit de opgang der zon, het oosten. Dit is niet China of Japan, het betekent gewoon uit het oosten. Meestal komt het uit het noorden, zo lopen de wegen. Van over de Eufraat, niet van over de Ganges, dat is Babel dus. Dan Openbaring 16:16; de enige keer dat dat woord voorkomt. Het gaat over legers van over de Eufraat, daar steekt van alles achter, maar zij vertegenwoordigen Babel, het rijk van de antichrist, het beest, de hoorn, het zijn er twee.

Zij worden vergaderd in de plaats welke in het Hebreeuws genaamd wordt Armageddon. 'Ar' betekent 'Hor'. Het is de berg en Mageddon is Megiddo. Megiddo komt van een wortel die betekent: bijeentrekken, samenpersen, druk uitoefenen, snijden, van bovenaf, met verdrukking. Daar trekt de Heer ze samen, daar komen ze zelf aan. Megiddo is de plaatsnaam, het ligt op een berg, dat kun je bezoeken. Ze zijn er heel trots op, daar kun je de fundamenten bezoeken van de manege van de paardenstallen van Salomo. Het is het natuurlijke slagveld. Een open vlakte, een ideale plek voor een veldslag – koning Josia bijvoorbeeld. Zacharia 12:10 is een profetie over de uitstorting van de Heilige Geest, net als Joel 2. Dat gaat over de bekering van het joodse volk, inwoners van Jeruzalem en in verband daarmee de verschijning van de Heer zelf. Aan wie zij zullen vragen wat zijn toch deze littekenen, wonden in Uw handen, Zacharia 13:6. Dan Zacharia 14:1 – aan het eind van de 70^e week, bekering van het joodse volk, gelovig overblijfsel dan. En dan staat er in Zacharia 12:

Zacharia 12:10,11

10 Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als [met] de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene.

11 Te dien dage zal te Jeruzalem de rouwklage groot zijn, gelijk die rouwklage van Hadadrimmon, in het dal van Megiddon.

12 En het land zal rouwklagen, elk geslacht bijzonder; het geslacht van het huis Davids bijzonder, en hunlieder vrouwen bijzonder; en het geslacht van het huis van Nathan bijzonder, en hun vrouwen bijzonder;

13 Het geslacht van het huis van Levi bijzonder, en hun vrouwen bijzonder; het geslacht van Simeï bijzonder, en hun vrouwen bijzonder;

14 Al de overige geslachten, elk geslacht bijzonder, en hunlieder vrouwen bijzonder.

Ze zullen over hem rouwklagen als over een eerstgeborene, te dien dage zal de rouwklage groot zijn, te dien dage is niet dezelfde dag, het gaat over dezelfde tijd. Dal van Megiddon, dat is Megiddo, is een verwijzing naar de geschiedenis van Josia. De profeet vindt het nodig om te verwijzen naar Megiddo. En dan staat er ook nog: het land zal rouwklagen, het geslacht van het huis Davids in het bijzonder. Zijn er dan nog afstammelingen van David in leven? Jazeker, want hier staat het. Nathan, want ze zijn uit het huis van Nathan die afstammelingen van David. Want Nathan is de tweede overlevende zoon uit David en Bathseba. Want de Heer stamt niet van Salomo af, Hij stamt van Nathan, zijn broer, af. Daar vind je hier bevestiging van. Dan heb je nog apart genoemd Levi, omdat de Levieten in het nieuwe verbond een bevoorrechte positie innemen, volgens Ezechiël de laatste hoofdstukken, vanaf hoofdstuk 40. Het geslacht van Simeï in het bijzonder omdat Simeï ooit de aanvoerder was van de tegenstanders van David. In de dagen van Absalom. Die leven dus ook nog en ze spelen een rol in de dagen van de wederkomst van Christus. Megiddo.

Terug naar Openbaring 16. Wat beschreven wordt is dat legers officieel van Babel, hetgeen nooit betekent dat al die troepen en legers uit Babel komen, maar ze vertegenwoordigen het rijk waarvan Babel de hoofdstad is. Die trekken op tegen Jeruzalem en worden vergaderd in Megiddo, bij de berg Megiddo. Die berg kijkt over de vlakte uit, een van de residenties van Salomo. Van oudsher de plek waar legers elkaar ontmoetten. Hoe loopt dit af? Onder de zesde bazuin. Dit leidt tot de ondergang van de legers.

Openbaring 16: 16,17

16 En zij hebben hen vergaderd in de plaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Armageddon.

17 En de zevende engel goot zijn fiool uit in de lucht; en er kwam een grote stem uit den tempel des hemels, van den troon, zeggende: Het is geschied.

18 En er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen; en er geschiedde een grote aardbeving, hoedanige niet is geschied van dat de mensen op de aarde geweest zijn, [namelijk] een zodanige aardbeving [en] zo groot.

19 En de grote stad is in drie delen gescheurd, en de steden der heidenen zijn gevallen; en het grote Babylon is gedacht geworden voor God, om haar te geven den drinkbeker van den wijn des toorns Zijner gramschap.

Een stem uit de hemel, zo lees ik hem, troon van de Here Jezus Christus. Het is geschied, het is volbracht. Dit is niet een oordeel over de roomse kerk. Dit is de ondergang van Babel, hetgeen besproken wordt uitgebreid in Openbaring 17, 18 en half hoofdstuk 19. Het is een oordeel over dit laatste wereldrijk met Babel als hoofdstad. Dat is niks bijzonders, want alle wereldrijken uit de Bijbel hebben Babel als hoofdstad gehad, behalve het Romeinse. Het was trouwens één beeld: het hoofd heet Babel, de voeten heten Babel en alles wat er tussenin zit

heet ook Babel. En die steen als beeld van Christus dan wel van Israël die de hele aarde zou vullen, zonder handen afgehouden, die valt niet maar op die tien tenen, maar die verwoest, vermaalt het hele beeld inclusief het hoofd. (Daniel 2) Het is één rijk, het is altijd satan geweest, de figuur die in Jesaja 13 en 14 al is de koning van Babel, dat is hij nog. En als hij op aarde geworpen wordt heeft hij het liefst Jeruzalem maar daar steekt de Heer een stokje voor.

Dat begint met de oprichting van een beeld in Jeruzalem. En dan roept de Heer Rosh, Gog, Magog, Mesech en Tubal en Hij zegt kom, ik zal haken in u slaan, hup. Of Ik zal alle heidenen verzamelen tegen Jeruzalem en de stad zal ingenomen worden en wat het maar was (Zacharia 14). Een leger dat van ouds niet geweest was en niet meer zijn zal maar nu wel. En dan wordt de hele joodse staat met beeld en al verwoest. En na de 70^e week van Daniel krijg je dus de duivel, de antichrist die zegt: ja, Jeruzalem is weg, daar valt niks meer aan te doen, maar dat is mooi, dat komt me goed uit want ik heb natuurlijk van oudsher Babel. Nou en dat gaat hij dan doen dus. Zijn rijk vestigen op aarde met wonderen en tekenen waarmee hij indien het mogelijk ware zelfs de uitverkorenen zou verleiden, hij kon zelfs vuur en kracht uit de hemel halen. En hij richt zijn rijk op in Babel. En wat vind je in Babel in de Bijbel, Daniel 2. Een beeld. Daniel 3, een beeld. Daniel 4: een boom met grote schaduw en de vogelen des hemels nestelen daarin en het gedierte des velds en de mens heeft schaduw onder die boom. Maar dat is het koninkrijk Gods volgens Mattheus 13? Dat kan wel zijn, maar het is wel ontaard, het is gewoon Babel.

Antichrist

En dan kom je in Openbaring 13, dan kom je hem ook tegen. En dan krijg je die twee figuren, een aardse koning, een machthebber. Nee, niet uit Rusland, dat is al lang weg, dat is al gebeurd in de 70^e week. Het is na de 70^e week. Dan heb je een Arabische figuur, hij is in ieder geval uit Amalek, een Agagiet (Gog? Magog?). Het is een brede term. Gag is een dak, iets wat zich tamelijk horizontaal uitstrekt, een dak, al of niet met betegeling. Het is de uitbeelding van dat waaronder een mens leeft, een systeem, onder een wereldsysteem. Als je genezen wilt dan moeten die tegels eraf anders kun je er niet door voor de voeten van de Heer. Weet je nog waar Saul gezalfd werd? Op het dak. En weet je wat dat grote lied wordt in de toekomst? ☺ Het dak is een uitbeelding van een cultuur, een samenleving, systeem, dat is wat Babel is. Saul staat voor de wet, dat is ook een systeem, hij werd gezalfd op een dak. Tichelen. Genesis 11, Babel. Dat is Gog en Magog. Koninklijke titel. Agag is de titel van de koning der Amalekieten. En Haman was een Agagiet, de grote Jodenhater uit Esther. En uit die lijn stamt de mens af die als mens aan het hoofd zal staan van de 10 staten bond, niet de hele wereld. Misschien uit Daniel, in ieder geval uit Openbaring. Die komt aan de macht door de duivel. Achter wereldleiders staat iemand anders met ideeën, Raspoetin, Aristoteles. Dat rijk zal zich herstellen, Babel: een dak, een systeem, cultuur, godsdienst, economie. Dat wordt uitgelegd in Openbaring 17, 18 en 19. Het lied van Babel, het grote ideaal van de mensheid. Rijk over heel de wereld. Of van de VN of van de Russische federatie, een wereldrijk met een wereldbestuur en in de naam des Heren moet dat allemaal geregeld worden. Het ideaal van de duivel, de koning van Babel, het ideaal van Nimrod, de koning van Babel in Genesis 11. Dat is waar de wereld naar streeft maar het is onder leiding van de overste, de macht der lucht, de geest die nu werkt in de kinderen de ongehoorzaamheid, de

god dezer eeuw, de verleider der volkeren, de verklager der broederen. De duivel. Dat is Babel. En dat komt tot stand, daar wordt aan gewerkt na de 70^e week van Daniel.

En ik weet het zeker want in **Mattheus 24** staat geschreven:

29 En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden.

37 En gelijk de dagen van Noach [waren], alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.

38 Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging;

39 En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.

De toekomst van de zoon des Mensen zal zijn als de dagen van Noach. Wat dan? Ze gaan gewoon door met leven, eten en drinken en er was nog wat. Ze leefden gewoon door als in de dagen van Noach. De Heer zei: Bouw u een ark want over 120 jaar gaat het regenen. En dat gebeurde. Ze gingen gewoon door, trokken zich er niks van aan en toen ging het regenen en toen was het te laat. De toekomst van de zoon des mensen, Zijn aanwezigheid, zal zijn als de dagen van Noach. Dat zijn niet onze dagen, dat is als de Heer al verschenen is, na de 70^e week van Daniel. Dan is er een gezette tijd totdat het echt afgelopen moet zijn en het leidt tot een gelegenheid dat: er zullen twee op een akker zijn, de een zal genomen en de ander zal gelaten worden. Die genomen wordt is slecht af want die is daarna niet meer op de akker, de ander zal gelaten worden en die is nog op de akker. Wegnemen van de ongelovigen van de aarde net als in de zondvloed. Noach en de acht bleven op aarde en de goddelozen werden van de aarde weggenomen. Dat zal gebeuren. Is niet de opname van de Gemeente, dit gebeurt bij de aanvang van de duizend jaren. Alleen de gelovigen blijven achter.

De toekomst van de zoon des Mensen

De toekomst van de zoon des Mensen is niet maar één dag, het is één dag waarop de wereld vergaat. Maar de wederkomst van Christus beslaat in elk geval een periode van 40 jaar. Beginnend bij de opname van de Gemeente, dat is de eerste akte, de voltooiing van de Christus, Gemeente is het Lichaam. Dan begint het verhaal op aarde waar het gebleven was met de prediking van het evangelie aan de joden in Jeruzalem. En als men het niet wil, dan niet, dat is de 70^e week. Daar worden Gog, Magog en die Slavische volken voor gebruikt. En als daarna dat Babylonische rijk komt is dat primair een semitisch rijk, uit de Arabische, de Israëlitische, dan wel Edomitische wereld. Dat dat een Islamitische wereld is, dat is ook zo. En dat dat beeld iets van doen heeft met de Imam Maghdi, die de Boeddhisten kennen als Boeddha Maitreya, dat kan wel zo zijn. Dat is pas na de 70^e week van Daniel. En als er een beeld in Babel wordt opgericht dan komt dat overeen met Daniel 3, en als je dat niet doet kun je niet kopen of verkopen en word je onthoofd en dat geldt binnen de tien statenbond, rijk van Babel. Niet de hele wereld. Als er iets met de hele wereld van doen heeft dan zijn het die plagen die onder de vijf bazuinen en fiolen beschreven wordt.

Het optreden van Gog en Magog is vanaf het midden van de 70^e week. Wat echt aan de macht komt dat is Babel. En met Moskou reken ik eerder af – 70^e week. Daarna alsnog Sem in verband met de Arabische volken. Dat neemt aardig wat tijd in beslag. Ezechiël 38 is na de duizend jaar – zie Openbaring 20. Ezechiël 39 gaat over voor de duizend jaar.