

Aleph = אַלֶּפֶּי = Het hebreeuwse woord voor “duizend”
= Het Begin, Hoofd, Voorste van het Hebreeuwse woord
En de volgende 21 letters, is het Lichaam van de Stier
Hoofd Christus, en Zijn Lichaam, de Gemeente = De Stier

Stier = Showr = שׁוֹר = Leider, Voorloper, Hoofd der kudde, van grootvee = Volken
En zij worden met de Prikstok onderwezen en opgedreven
En is Herder en Overste Leidsman over kleinvee =Zijn Volk
= Spreekt over kracht, vruchtbaarheid, en potentie.

Os = Showr = שׁוֹר = De Stier (als Hoofd des Woords), in vernedering
Trouwe Dienstbaarheid; Zware arbeid, zoals: Ploegen

Ploegen = Akker voorbereiden, tot ontvangen van Zaad
Oude aardse leventje “omgooien; omwentelen”

Exodus 21 : 32

De mens staat als een rode lap, tot uitdaging v/d Stier. En 2000 jaar geleden, nam Hij ons allen op de Hoorns.

Indien de Os een knecht/slaaf, of een dienstmaagd/slavin (heel de mensheid is slaaf) stoot (met de dood tot gevolg), dan zal de Eigenaar van de Os, Die feitelijk ook de Eigenaar is van allen die slaaf zijn, 30 zilverlingen geven; En de Os zal gestenigd of gekruisigd worden, maar zal na 2 dagen, Opstaan als de Stier; Of als Paard, in Heerlijkheid.

Varren = Pharim = פְּרִימִי = Dubbele vrucht; Vrucht in tweevoud
= Jonge stieren = Mannelijke meervoudsvorm van “vrucht”
Als zij het Hoofd van de Stier omsingelen, doen zij dus een gooi naar de Macht.

Vaars = Egalah = אֵגֶלָה = Jonge koe (en dus vrouwelijk dier); Zoals de Rode Vaars.

Kalf = Egel = אֵגֶל = Rond; Cirkel; Uitbeelding van de Eeuwige in Eeuwigheid
= Mannelijk dier
= Is 1 van de 4 Cherubs op het Verzoendeksel

Koeien = Pharowth = פְּרוֹת = Vrouwelijkmeervoudsvorm voor “vrucht”

Stieren = Abirim = אֲבִירִים = Of: אֲבִי רִימִי = Abi Riem = Mijn Vader Eenhoorn
= Mijn Vader Verhoogd
= Mijn Vader Hoog

Eenhoorn = Ram = ראם; Rum = רומ; Riem = רימ

Eenhoornen = Ramim = ראמים; Ramam = רממ; Ramiem = רמימ
= Mannelijke meervoudsvorm = Christus en de Gemeente, Zijn Lichaam

Numeri 23 : 22

God heeft hen uit Egypte uitgevoerd; **Zijn Krachten, zijn gelijk als die van de Eenhoorn.**

De Kracht van God wordt de Kracht “als van een eenhoorn” genoemd. Door die Kracht werd het volk, dat God Zich uitverkoren had, uit Egypte gevoerd. En Diezelfde Kracht wordt nu aangewend om ons te verlossen uit Egypte Straks zal Die Kracht opnieuw worden aangewend tot wedergeboorte v/h Volk Israël.

Zijn Krachten = תוּפֹת = Thowaphath = Toppunt; Hoogste doel dat bereikt is geworden
= Uitnemender Krachten, gelijk de Eenhoorn
Uitnemender Naam heeft Hij ge-erfd (Hebr.1:4)
Uitnemender Bediening, als Middelaar v/h
Betere Verbond, en betere beloftenissen
(Hebr.8:6)

Eenhoorn = ראם = Ram = Rama = Hoogte; Hoge Plaats; Uitermate Verhoogd
ראם = Ra-am = To rise = Opstaan uit de doden
= Hij is de Opstanding en het Leven

Hoorn = קרן = Qeren = Spreekt ook over de Kracht Zijner Opstanding.

Numeri 24 : 8

Feitelijk hetzelfde als in Numeri 23

ThuwaphathRa-am = ראם תוּפֹת = Krachten des Eenhoorns

God heeft hem uit Egypte uitgevoerd; zijn krachten zijn gelijk die als van de Eenhoorn; Hij zal de heidenen, namelijk Zijn vijanden, verteren, en hun gebeente breken, en met Zijn pijlen doorschieten.

Het mag dan letterlijk wijzen, hoe het Volk Israel in het verleden door de Kracht des HEEREN, verlost uit Egypte; Maar over het hoofd van het Volk Israël, spreekt de Schrift over de Heilige Israels namelijk de HEERE Jezus Christus, Die als de Opgestane HEERE, straks inclusief de Gemeente die Zijn Lichaam is, de Heidenen zal hoeden met een ijzeren roede Hij zal de macht en kracht der Volkeren breken, als zij zich niet in geloof voor Hem buigen

Het breken van hun gebeente = חמ = etsem = de essentie, het wezenlijke, het eigene van die Volkeren, Ze hebben door volharding in ongeloof, straks geen poot om op te staan.

Openbaring 6 : 2

Ook al komt er straks 1 hoorn, vanaf het begin van de 70^e jaarweek, op een wit paard
Met zijn schijnvrede, van vrede, vrede, geen gevaar. Maar die zal verpletterd worden door de
Kracht v/d **Enige Ware Eenhoorn = Christus.**

Openbaring 19 : 11-16

Want dan komt de Ware Eenhoorn. Gevolgd door Hemelse Heirlegers op witte paarden.

Want Christus Jezus de HEERE, is de Kracht Gods, Die van Boven is. En Deze Kracht, werd
niet alleen toen aan het Volk Israel volbracht. En in het heden aan ons. Maar wordt ook straks
in verband gebracht met Verlossing en Opstanding voor Volk Israel; Maar er is ook oordeel
aan verbonden.

Job 39 : 12-15

Zal de Eenhoorn = רימ u **willen = vrijwillig** dienen? Zal Hij vernachten aan uw kribbe?
Zult gij de **Eenhoorn** met zijn touw aan de voren binden? Zal Hij de laagten achter u eggen?
Oftewel Hij zal voor u alle kluiten, en hindernissen op Aarde, breken.
Zult gij op Hem vertrouwen, omdat Zijn Kracht groot is, en zult gij uw arbeid op Hem laten?
Zult gij Hem geloven, dat Hij uw zaad zal wederbrengen, en vergaderen tot Uw dorsvloer?

Ook aan Job, wordt via de Eenhoorn getoond, de Krachten van God in Christus Jezus.

Psalm 22 : 22, 23

Verlos (Jehoshuah = יהושע = Jezus) Mij, uit des leeuwen muil;

Verhoor = נת = Anath = Antwoord Mij, via de Hoornen der Eenhoornen.

Uw antwoord als verhoring op Mijn gebed, wordt uitgebeeld in de hoornen der Eenhoornen
Eenhoornen = רמימ = Ramim = Mannelijk meervoudsvorm

Want door Uw Kracht, zult Gij Mij doen opstaan uit de doden. En zult Gij Mij Verhogen en
Verheerlijken zal tot de Uiterste Maat. Zo zal ik Uw Naam, Mijn broederen vertellen; in het
midden der Gemeente zal Ik U prijzen.

Psalm 29 : 6

Hj doet ze huppelen als een kalf, de Libanon en Sirjon als een jongen (= zoon) eenhoorn.

Huppelen = רקד = Raqad = Springen, dansen = uitbeelding v/h Leven van het N.V.

Kalf = גל = Egel = Rond; Cirkel; Uitbeelding van de Eeuwige in Eeuwigheid
= Mannelijk dier

Libanon = לבנון = Wit, Puur, Zuiver, Rein
לב = Leb = Hart; Spreekt dus over een rein en zuiver hart, door het dragen van het Borstwapen des geloofs.

Sirjon = צריני = Borstwapen des geloofs; Schild der gerechtigheid

Jongen = בן = Ben = Zoon

Eenhoornen = ראמימ = Mannelijk meervoudsvorm

Er staat niet: Gelijk een jongen der Eenhoornen Maar er staat:

Gelijk zoon der Eenhoornen = כמו בן ראמימ = Gelijk Ben Ramim

Jesaja 34 : 4-9

En al het heir der hemelen zal uitteren, en de hemelen zullen toegerold worden, gelijk een boek, en al hun heir zal afvallen, gelijk een blad van den wijnstok afvalt, en gelijk een vijg afvalt van den vijgeboom.

Want Mijn zwaard is dronken geworden in den hemel; ziet, het zal ten oordeel nederdalen op Edom, en op het volk, hetwelk Ik verbannen heb.

Het zwaard des HEEREN is vol van bloed, het is vet geworden van smeer, van het bloed der lammeren en der bokken, van het smeer der nieren van de rammen; want de HEERE heeft een slachtoffer te Bozra, en een grote slachting in het land der Edomieten.

En de Eenhoornen = ראמימ = Ramim = Mannelijke meervoudsvorm = Christus en de Gemeente, zullen met hen afgaan, en de varren met de stieren; en hun land zal doordronken zijn van het bloed, en hun stof zal van het smeer vet gemaakt worden.

Want het zal zijn de Dag der wraak des HEEREN, een jaar der vergeldingen, om Sions twistzaak.