

# 671 - JdH - Welk een omkeer

Eng. tekst: Rufus H. McDaniel, 1914  
 Muziek: Charles H. Gabriel, 1914

Het Schotse opwekkingslied  
 "Since Jesus Came Into My Heart"



Welk een om-keer heeft God in mijn le - ven ge-wrocht  
 'k Benniet lan - ger een zwer-v'ling; 'k Vond rust voormijn voet,  
 In de hoop op Zijn komst ligt mijn an - ker nu vast,  
 Zelfs het dui - te - re dal van de dood is mij licht,  
 'k Ben ver - ze - kerd, aan 't eind wacht m' een kroon na de strijd,



sinds Je - zus nu woont in mijn hart.



Er is vre - d' in mijn ziel, waar 'k zo lang reeds naar zocht,  
 Al mijn schuld is ver-zoend, 'k ben ge - was - sen in 't bloed,  
 En geen twij - fel drukt lan - ger mijn ziel als een last,  
 'k Houd de poor - ten van 't nieu - we Je - ru - z'lem in 't zicht,  
 'k Reis nu blij naar de Stad, die door God is be - reid,



Sinds Je - zus nu woont in mijn hart.



Sinds Je-zus nu woont in mijn hart; sinds Je-zus nu woont in mijn hart



Is mijn blijd - schap en vree als de gol - ven der zee,



Sinds Je - zus nu woont in mijn hart.