

.....  
.....  
.....  
.....

Oss, 27 juni 2001

Geachte heer .....,

In vervolg op uw vraag inzake de stellingen van de Nederlandse Vereniging tot Bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging (NVBZZ), kan ik u - na het lezen van de aan u gezonden brief - het volgende antwoorden.

Het is niet mijn zaak om te bepalen of uw winkels op zondag open moeten zijn of niet. Dat is geheel aan u om dat wel of niet te doen. Het is ook niet een zaak van de NVBZZ, hoewel ze in de aan u gestuurde brief u wel trachten aan te zetten uw winkels op zondagen gesloten te houden. Helaas doet men dat op absoluut verkeerde gronden en als gelovige in de Here Jezus Christus, vind ik het verbijsterend te zien hoe de NVBZZ Gods Woord uit Zijn verband ruikt om haar eigen denkbeelden te "onderbouwen". De manier waarop dit gedaan wordt, toont een ernstige onbekendheid met heel de Schrift. Het lijkt erop dat men niet verder gelezen heeft dan dat ene in Exodus 20 genoemde gebod, zonder overigens te begrijpen wat er met dat gebod bedoeld wordt, laat staan wat er met de tien geboden bedoeld wordt. Over het verdere verloop van Gods Plan zal men ook geen weet hebben, anders is het niet te verklaren waarom de Vereniging u met Gods Woord op deze manier om de oren meent te moeten slaan. Ik zal proberen dit onderwerp zo kort mogelijk te verduidelijken. Het ontstaan, gebruik en typologie van de tien geboden waaruit zo vrijelijk geciteerd is, laat ik, vanwege de omvang, bewust buiten beschouwing. Mocht u daar meer van willen weten, dan is dat altijd mogelijk. Ik ga in op de NVBZZ-stellingen.

"Omdat de zondag, de dag des Heeren..." en: "de zondag is een dag welke door God Zelf is ingesteld".

God heeft alle dagen ingesteld. Alle dagen zijn daarmee in zekere zin "dag des Heeren". In die zin is de zondag als "dag des Heeren" waar. Niet waar is dat God de zondag als een speciale dag ingesteld heeft waarop de mens moet rusten van zijn arbeid. Nergens in de Bijbel is te vinden dat God de zondag noemt als dé "dag des Heeren". De bovengenoemde uitspraken slaan derhalve nergens op. Wie de Schriftgedeelten bestudeert die over dé "dag des Heeren" gaan, kan nooit concluderen dat het over de zondag gaat. Hieronder volgen de teksten waarin de uitdrukking "dag des Heeren" voor komt. Hieruit blijkt een-voudig dat die "dag" nog in de toekomst ligt en dat het niet gaat om een dag van de week, maar om "het openbaren van" of "het aan het licht brengen" of "zichtbaar worden van".

Jesaja 2:12 Want de **dag des HEEREN** der heirscharen zal zijn tegen allen hovaardige en hoge, en tegen allen verhevende, opdat hij vernederd worde;  
Jesaja 13:6 Huilt gijlieden, want de **dag des HEEREN** is nabij; hij komt als een verwoesting van den Almachtige.

Jesaja 13:9 Ziet, de **dag des HEEREN** komt, gruwelijk, met verbolgenheid en hittigen toorn, om het land te stellen tot verwoesting, en deszelfs zondaars daaruit te verdelen.

Ezechiël 30:3 Want de dag is nabij, ja, de **dag des HEEREN** is nabij, een wolkige dag, het zal der heidenen tijd zijn.

Joël 1:15 Ach, die dag! want de **dag des HEEREN** is nabij, en zal als een verwoesting komen van den Almachtige.

Joël 2:1 Blaast de bazuin te Sion, en roept luide op den berg Mijner heiligheid; laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de **dag des HEEREN** komt, want hij is nabij.

Joël 2:11 En de HEERE verheft Zijn stem voor Zijn heir henen; want Zijn leger is zeer groot, want Hij is machtig, doende Zijn woord; want de **dag des HEEREN** is groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen?

Joël 2:31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke **dag des HEEREN** komt.

Joël 3:14 Menigten, menigten in het dal des dorswagens; want de **dag des HEEREN** is nabij, in het dal des dorswagens.

Amos 5:18 Wee dien, die des HEEREN dag begeren! Waartoe toch zal ulieden de **dag des HEEREN** zijn? Hij zal duisternis wezen en geen licht.

Obadja 1:15 Want de **dag des HEEREN** is nabij, over al de heidenen; gelijk als gij gedaan hebt, zal u gedaan worden; uw vergelding zal op uw hoofd wederkeren.

Zefanja 1:7 Zwijgt voor het aangezicht des Heeren HEEREN; want de **dag des HEEREN** is nabij; want de HEERE heeft een slachtoffer bereid, Hij heeft Zijn genoden geheiligd.

Zefanja 1:14 De grote **dag des HEEREN** is nabij; hij is nabij, en zeer haastende; de stem van den **dag des HEEREN**; de held zal aldaar bitterlijk schreeuwen.

Maleachi 4:5 Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke **dag des HEEREN** komen zal.

Handelingen 2:20 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige **dag des Heeren** komt.

1Thessalonicenzen 5:2 Want gij weet zelve zeer wel, dat de **dag des Heeren** alzo zal komen, gelijk een dief in den nacht.

2 Petrus 3:10 Maar de **dag des Heeren** zal komen als een dief in den nacht, in welchen de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden.

Openbaring 1:10 [En] ik was in den geest op den **dag des Heeren**; en ik hoorde achter mij een grote stem, als van een bazuin,

Het bestempelen van de zondag - de eerste dag van de week en dus niet de zevende - tot "dag des Heeren" mist dus elke Bijbelse grond. De gedachte is ontstaan uit de zogeheten "verbondstheologie" die het Christendom zondermeer en vooral zonder kennis in de plaats zet van Israël. Het houden van de sabbat - van vrijdagavond zonsondergang tot zaterdagavond zonsondergang - werd ingeruild voor het "heiligen" van de zondag, zonder dat dit Bijbels te onderbouwen was en is. Het groeide in de jaren uit tot een zeer groot misverstand dat een Christen de zondag zou moeten heiligen door er op te rusten of in ieder geval niet op te werken.

Het enige gebruik dat wij vanuit de Bijbel kennen is de gedenking van de zondag als eerste dag van de week en daarmee de opstandingsdag van de Heere Jezus Christus. Daarmee is het gedenken (in welke vorm dan ook) uiteraard geen moeten, geen wet, geworden. De eenvoudigste reden daarvoor is dat sinds de dood en opstanding van de Here Jezus Christus er nog maar één gebod van kracht is, namelijk God liefhebben "Gij zult den Heere, uw God, liefhebben" (Lukas 10 : 27). De andere geboden en de Wet zijn verdwenen. Christus heeft die Wet volbracht voor (= in de plaats van) de gehele mensheid. Door aanvaarding (geloof, vertrouwen) in Hem is de gelovige deelgenoot geworden aan Zijn dood en opstanding. Een gelovige leeft zodoende in Christus in het nieuwe verbond dat in de

plaats is gekomen voor het oude verbond (de Wet). In dat nieuwe verbond is geen plaats voor offerdieren, noch voor het houden van een bepaalde dag in de week als sabbat- of rustdag. In het nieuwe verbond is de gelovige altijd, elke dag, in de rust (sabbat) van de Heer Zelf.

De regel in de brief “Deze Wet stelt elke mens de eis en verplicht iedereen de zondag af te zonderen tot de eer van God en Zijn dienst”, is derhalve een wel heel sterke verdraaiing van de feiten. De feiten tonen aan dat het in oorsprong gaat over de vrijdag/zaterdag, dat die Wet van toepassing was op Israël en niet op de volken en dat die Wet niet meer van kracht is. Het is daarom onoorbaar om dit zo aan andere mensen op te leggen. Door dit neig ik de schrijvers van de brief te wijzen op een ander gebod uit de tien geboden.

“Gij zult den Naam des HEEREN uws Gods niet ijdelijk (= *leeg, zonder inhoud*) gebruiken; want de HEERE zal niet onschuldig houden, die Zijn Naam ijdelijk gebruikt.”

De rest van de brief borduurt verder op de verkeerde interpretatie van Gods Woord. Conclusies en zelfs een oordeel (“u eenmaal rekenschap afleggen van uw daden in het houden van de eis Gods”) worden zonder enkele terughoudendheid uw kant opgeslingerd. Hoogmoedig wordt u de les gelezen (“Wij willen u het vierde gebod eens doorgeven”) terwijl de brievers de meest elementaire beginselen van het Evangelie van de Here Jezus Christus (het Evangelie van de Genade) niet begrijpen of in ieder geval niet weten door te geven. Waren zij bekend geweest met de Genade dan hadden zij u de zondagswet niet gepredikt. Dan had men u het Evangelie dat leidt tot eeuwig, volmaakt leven als nieuwe schepsel in Christus, voorgehouden in plaats van een Wet waarvan de mens verlost werd doordat die Wet aan het kruis werd genageld. Als er al iets van ons verlang wordt dan is het dat wij dit Evangelie (= goed nieuws) bekendmaken. Dat wij bekendmaken dat Genade in de plaats kwam van Wet. Dat wij eeuwig leven hebben door en uit Genade alleen. Dat zegt heel de Schrift en dat zou de NVBZZ ook kunnen weten als zij energie zou stoppen in het onderzoeken van heel de Schrift in plaats van in het prediken van de door God zelf weggedane Wet. Het verkondigen van de Genade strekt tot Gods eer. Te zeggen dat een winkel gesloten houden op zondag tot Gods eer strekt, is een volkomen belachelijk maken van Gods eer.

Ik sluit af met de brievers te wijzen op het Evangelie en hun eigen woorden: “U zult niet kunnen zeggen als u voor de Rechter van hemel en aarde zult moeten verschijnen, dat u dit nooit hebt geweten.”

Tot zover mijn antwoord dat wellicht een aantal malen scherp is geformuleerd. Het is mij weer niet gelukt zonder - of met ingehouden - emotie te schrijven. Het misbruiken van Gods Woord voor eigen doeleinden, vraagt nu eenmaal een krachtige stellingname. U kunt wat mij betreft dit antwoord doorsturen naar de NVBZZ. Ik hoop dat het hen kan bewegen hun pogingen de gewenste zondagsrust te behouden anders te doen bewerkstelligen dan via het oneigenlijke gebruik van Gods Woord.

Met vriendelijke groeten,  
Vlichthus Bijbelinformatie

Wim de Goeij