

Simson

en de stadspoorten van Gaza

*...toen stond hij op te middernacht, en hij greep de deuren der stadspoort,
met de beide posten, en nam ze weg met den grendelboom,
en legde ze op zijn schouders, en droeg ze opwaarts op de hoogte des bergs,
die in het gezicht van Hebron is.*

Richteren 16:3

1. *Simson nu ging heen naar Gaza; en hij zag aldaar een vrouwt, die een hoer was; en hij ging tot haar in.*
2. *Toen werd den Gazieten gezegd: Simson is hier ingekomen; zo gingen zij rondom, en legden hem den gansen nacht lagen in de stadspoort; doch zij hielden zich den gansen nacht stil, zeggende: Tot aan het morgenlicht, dan zullen wij hem doden.*
3. *Maar Simson lag tot middernacht toe; toen stond hij op te middernacht, en hij greep de deuren der stadspoort, met de beide posten, en nam ze weg met den grendelboom, en leide ze op zijne schouders, en droeg ze opwaarts op de hoogte des bergs, die in het gezicht van Hebron is.*

Richteren 16 : 1-3

Simson = Gelijk de zon (opgaat in haar Kracht)
Rijzing van de zon (*Openbaring 1:16*)

Simson is een machtig type en een machtige verwijzing naar de HEERE Jezus Christus. Want Hij is gelijk de Zon, Die opgaat in zijn Kracht
Als de Mens Jezus verschijnt Hij bij Zijn eerste komst in deze wereld, nog in zwakheid.

Precies zoals Simson is ook Hij in deze wereld ingekomen: machtig in Woorden en in werken.

Hoe?

Galaten 4:4 en 5:

Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijnen Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de Wet, opdat Hij degenen die onder de Wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanstelling tot zonen verkrijgen zouden.

Hij is gekomen tot een overspelige vrouw, een hoer, namelijk het volk Israël, het Joodse volk. Want Gaza (deze Filistijnse stad) is de uitbeelding van het natuurlijke Israël.

En om alvast maar op de betekenis van de Filistijnen in te gaan:

Filistijn = Rollen, wentelen, zwelgen

= Heen en weer bewogen worden door allerlei wind van leer

= Het is een kustvolk; de buitenkant; een beeld van de oude mens

Wentelen in het stof of in de drek

Zwelgen (in zelfmedelijden)

= van Kaftor / Kaftoriet: כַּפְתּוֹר = 200.6.400.80.20

= Verzoendeksel = כַּפֹּרֶת = kaforeth = 400.6.200.80.20

Een volk dus, dat iets met het verzoendeksel te maken heeft, maar waarin dood en vernieling centraal staan (= ת = 400 = kruis)

= Zij worden altijd "de onbesnedenen" genoemd, precies zoals dit ook over Israël, het Joodse volk, gezegd wordt

Ongelovig, namelijk: onbesneden van hart

(*Ezechiël 44:6,7; Handelingen 7:51*)

En ook wel onbesneden van oor (*Jeremia 6:10*)

Stad = Een uitbeelding van een systeem, een koninkrijk

Gaza = 5.400.7.70 = עזתה = azooth = hun kracht; hun sterkte; haar sterkten
7.70 = עז = uz = kracht, sterkte
= Stad der Filistijnen: één van de 5 Filistijnse ofwel Palestijnse steden
= Type van de stad Jeruzalem, als hún stad, hún sterkte, hún Wet
en hún Godsdienstig systeem
In die stad, in dat koninkrijk, in dat systeem, woont deze hoer

hoer = Uitbeelding van het volk Israël, het Joodse volk, wat overspelig is
Zij dient andere mannen (= andere goden), behalve de Levende
Maar Simson (en later de HEERE Jezus) komt tot haar in

Simson komt dus binnen de poorten van Gaza.

Binnen dit volk, dat leeft en gelooft in eigen sterkte.

En zij zeggen:

Simson (als type van het Licht der Wereld) is in onze Stad, in dit systeem
ingekomen.

Zo gingen zij rondom (= omsingelen), en legden Hem de ganse nacht lagen.

Het is nacht, omdat zij zelf in de duisternis leven en zij loeren op Hem, of zij
Hem ook zouden kunnen doden.

Laten wij Hem doden, en Zijn erfenis aan ons behouden. (*Mattheüs 21:38*)

Poort = Spreekt over macht hebben over het ingaan en uitgaan der stad
Spreekt over macht hebben over het in- en uitgaan van het koninkrijk
= Zij **zijn** zelf, en **beheersen** ook zelf, het systeem
= Zij hielden dus de poort gesloten, opdat Hij niet levend aan hun eigen
sterkte (= hun eigen wetten en regels) zou kunnen ontkomen

Zij hielden zich nog stil.

Maar vroeg in de morgen, bij het aanbreken van het Licht, zouden zij Hem
doden, vermoorden, vernietigen, slachten.

Lukas 11:54; Lukas 6:7; Mattheüs 26:59-61

Maar Simson.....(:3):

Voordat we verder ingaan op dít schriftgedeelte, nemen we de gedachte uit Richteren 16 mee en gaan we eerst eens terug naar de wonderlijke geboorte van Simson in Richteren 13. Zijn moeder was namelijk onvruchtbaar.

Richteren 13:1:

En de kinderen Israëls voeren voort te doen, dat kwaad was in de ogen des HEEREN; zo gaf de HEERE hen in de hand der Filistijnen, 40 jaren.

Israël dient de afgoden in plaats van de HEERE.

En de HEERE geeft Israël dan ook over in een verkeerd denken, namelijk in het dienen van de zonde, het vlees en de oude mens. Hij geeft hen over aan een leven onder de eerste beginselen der wereld.

Zij verzochten de HEERE al veel eerder 40 jaar. Namelijk die 40 jaar in de woestijn. Zij vertrouwden de HEERE niet, in plaats van dat zij de HEERE wel trouw waren, waardoor zij deze 40 jaar van verzoeking hadden kunnen zien als beproeving van een levenswandel uit geloof.

De grootste vijand van elke gelovige is zijn eigen vlees, zijn eigen oude mens en zijn eigen overleggingen.

Maar binnen het volk Israël, het volk van God, zijn er toch die wèl trouw zijn aan God en Zijn Woord.

Richteren 13:2:

En er was één man van Zora, uit het geslacht (= stam) der Daniëten, wiens naam was Manoach, en zijn huisvrouw was onvruchtbaar, en baarde niet.

Er was **één** man

= echad

Die in een wespennest woonde, namelijk:

Zora = צרעה = 5.70.200.90 = wespennest; melaatsheid
= de geboorteplaats van Simson
= ligt ten noordoosten van Beth Semes (= Huis der Zon)
= ligt in het gebied van de stam van Dan (= rechter)
maar grenzend aan het gebied van Juda



Zora = צרעה = 5.70.200.90 = wespennest; melaatsheid

= ontmoediging

= wat een bijenvolk had moeten zijn, is een wespennest, want:

Bij = dabar = דבַר = 200.2.4 = dar

Woord = dabar = דבַר = 200.2.4

In het Hebreeuws is "het Woord" en "de bij" hetzelfde.

Het Woord van God brengt ook honing, vast voedsel, hemels voedsel, voort.

En een bij is daarvan een afbeelding.

Een bijenvolk (in het bijzonder de werksters) is een type van het volk Israël.

Aan haar waren de Woorden Gods toebetrouwd. (Romeinen 3:1)

Het volk zou dus een bijenvolk moeten zijn, maar blijkt uit valse bijen te bestaan.

In werkelijkheid was het geen bijenkorf, maar een wespennest.

Deze man is een Daniël = Rechter en een uitbeelding van God Zelf

Zijn Naam is Manoach = Vanwege rust, troost, vertroosting

= מנוח = 8.6.50.40

Hij is de Man van een wespennest.

Want zijn vrouw (= volk Israël) bevindt zich ook in dit wespennest, en is onvruchtbaar.

Veel vrouwen in de Bijbel, zijn onvruchtbaar.

Denk daarbij aan Sarah, Rebecca, Rachel, Hannah, Elisabeth...

Dit is een beeld van het feit dat heel de schepping, die vrouwelijk staat tegenover de levende God, onvruchtbaar is en dus niet in staat is om leven voort te brengen.

Laat staan: Eeuwig Leven!

Maar in heel de Schrift, brengt God troost, vertroosting, namelijk de Trooster. God brengt nieuw leven voort, **uit de dood**.

Maar wel op grond van geloof alleen.

Dit gebeurde dan ook bij de vrouw van Manoach (= De Trooster)

Zijn vrouw is een type van het gelovig overblijfsel, binnen dit “wespenest”.

Zo was het ook bij Maria (ook een type van het gelovig overblijfsel uit Israël), die ook niet kon voortbrengen.

Want als zij de Man niet bekent, namelijk als zij geen gemeenschap heeft met haar man Jozef, blijft ze onvruchtbaar.

Maar ook zij werd door wonderbaarlijk ingrijpen van God vruchtbaar gemaakt. In haar werd nieuw leven verwekt en de Zoon die uit haar geboren zou worden zou, als de Mens Jezus, een begin maken aan de verlossing van Zijn volk en van de gehele schepping.

En als de Verlosser en Trooster zal Hij deze verlossing ook voleindigen.

Wat **de Gemeente** aangaat: dit vindt plaats op de Dag van Christus, bij onze openbaring voor de Rechterstoel van Christus.

En wat **alle andere gelovigen** betreft zal dit plaatsvinden op de Jongste Dag, voor de Grote Witte Troon.

Alle **ongelovigen** zullen worden weggedaan.

Alleen **Hij** kan en alleen **Hij** zal ook voleindigen het werk wat Hij begonnen is.

Richteren 13:2:

De Zoon, het beloofde Zaad van Abraham, de Verlosser, zou eigenlijk niet geboren kunnen worden, omdat de vrouw, de schepping, (en hier de moeder van Simson) onvruchtbaar is.

Maar op grond van geloof, op grond van het feit dat zij **ontvankelijk is voor het Woord van God**, wordt zij vruchtbaar.

En is haar Man haar tot Troost geworden.

En zo ook hier.

Richteren 13:3:

En Engel des HEEREN verscheen aan deze vrouw, en Hij zeide tot haar:
Zie nu, gij zijt onvruchtbaar, en hebt niet gebaard, maar gij zult zwanger worden,
en een zoon baren.

Op dezelfde wijze verschijnt de Engel des HEEREN later ook bij Maria

Engel des HEEREN

Blijkt Niemand Anders te zijn dan Jehovah = 5.6.5.10 = יהוה

In vers 18 dringt het nog niet goed tot Manoach door wat de Engel des HEEREN
tot hem zegt, namelijk: **Ik Ben Wonderbaarlijk.**

Mijn Naam is **Wonderlijk** = פלאי = 10.1.30.80

Maar vanaf vers 19 vallen de schellen van hun ogen.

Voor God is immers niets te wonderlijk.

Zijn Naam is immers Wonderlijk, zegt Jesaja 9:5.

Want voor de ogen van Manoach en zijn vrouw, vindt er iets wonderbaarlijks
plaats.

Namelijk: opstanding uit de dood. (*Psalm 118:23, 24*)

Het geslachte geitenbokje wordt door de Engel des HEEREN als het ware uit de
dood opgewekt en wordt ten hemel gedragen, om te zitten en gesteld te worden
aan de Rechterhand Gods (:23)

Richteren 13:20:

Manoach zegt dan ook: deze Engel des HEEREN **is** de HEERE, en dus zullen wij
stervende sterven, want wij hebben God gezien. (*Exodus 33 : 20*)

Nu dit zal wel niet, want het offer is aanvaard en de belofte over de komst van
de Zoon is ons getoond geworden, zegt de vrouw van Manoach (:23).

Richteren 13:3:

Gij hebt niet gebaard = 4.30.10 = ילד = jeled

Gij hebt geen **kind** = 4.30.10 = ילד = jeled

Maar gij zult een **zoon** (50.2 = בן = ben) baren.
Dit **kind** blijkt de **Zoon en Erfgenaam** te zijn.

Richteren 13:3, 5, 7; Jesaja 7:15; Mattheüs 1:23:

Grote aandacht voor de aankondiging en verschijning van die Zoon, Die ook in Mattheüs 1:23, het beloofde Zaad van Abraham blijkt te zijn.

Die de Verlosser, de Trooster, de Hogepriester, de Koning en Rechter zal zijn.

En Die een Nazireeër wezen zal

Overigens is ook de stam van Dan veelal een type van de Gemeente.

Richteren 13:4:

Zo wacht u toch nu, en drink geen wijn, noch sterke drank, en eet niets onreins.

Wacht = bewaren, bewaken

Wacht = waakt ervoor, dat...

Geen wijn of sterke drank.

Eet niets onreins.

Neem niets wat onrein is.

Heb namelijk geen gemeenschap met de dingen die der Wereld zijn.

Efeze 5:18:

En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de Geest.

Wordt vervuld met datgene waarvan de wijn een type is: namelijk wordt vervuld met de Heilige Geest, opdat de Zoon in uw leven Gestalte zal krijgen.

Richteren 13:5:

Want zie, gij zult zwanger worden, en een zoon baren, op wiens hoofd geen scheermes zal komen, want dat Knechtje zal Nazireeër Gods zijn, van moeders buik af, en Hij zal beginnen Israël te verlossen uit der Filistijnen hand.

Nogmaals: grote aandacht voor de verschijning van deze Zoon.

Simson is een type van de HEERE Jezus Christus in Zijn eerste komst.

In Zijn menswording, in het vlees.

Simson zal niet verder komen, dan dat hij zal **beginnen** met Israël te verlossen uit de hand der Filistijnen.

In Zijn eerste komst zal Hij een begin maken met de verlossing van de Israëlieten uit de hand der Filistijnen.

Dit Kind zal in de toekomst tot Knechtje (= naär = jongeling) en tot Zoon gesteld worden, maar Hij zal in Zijn aardse hoedanigheid Zijn hoofdhaar niet scheren en Hij zal geen aardse wijn drinken.

Want vanaf Zijn geboorte zal Hij een **Nazireër Gods** zijn.

Numeri 6:1-8:

En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende:

Spreek tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: Wanneer een man of ene vrouw zich afgescheiden zal hebben, belovende de gelofte eens nazireeërs, om zich den HEERE af te sonderen,

Van wijn en sterken drank zal hij zich afzonderen; wijnedik, en edik van sterken drank zal hij niet drinken, noch enige vochtigheid van druiven zal hij drinken, noch verse of gedroogde druiven eten.

Al de dagen van zijn nazireeërschap zal hij niet eten van iets, dat van den wijnstok des wijns gemaakt is, van de kernen af tot de basten toe.

Al de dagen der gelofte van zijn nazireeërschap zal het scheermes over zijn hoofd niet gaan; totdat die dagen vervuld zullen zijn, die hij zich den HEERE zal afgezonderd hebben, zal hij heilig zijn, latende de lokken van het haar zijns hoofds wassen.

Al de dagen, die hij zich den HEERE zal afgezonderd hebben, zal hij tot het lichaam eens doden niet gaan.

Om zijnen vader of om zijne moeder, om zijnen broeder of om zijne zuster, om hen zal hij zich niet verontreinigen, als zij dood zijn; want het nazireeërschap zijns Gods is op zijn hoofd.

Al de dagen van zijn nazireeërschap is hij den HEERE heilig.

Als je aan God iets beloofd hebt te zullen doen, dan ben je vanaf dat moment een **Nazireeër** en zal je je vanaf dat moment ook afzonderen, om die beloofde gelofte aan de HEERE te vervullen.

Je zult je haar niet afscheren, en je zult geen sterke drank, en niets van het proces daar naartoe, tot je nemen, namelijk:

Je zult geen deel hebben aan edik = zuurdesem
= het leven van de oude mens

hoofdhaar = de macht en heerschappij van het denken

lang haar = de macht waaronder je jezelf gesteld hebt

Die gelofte aan God **beheerst je denken**, zolang die gelofte nog niet vervuld is.

Oppervlakkig gezien is Simson de enige in de Bijbel die een nazireeër was.

En dit was niet eens een vrijwillig keuze van Simson zelf, want die gelofte aan de HEERE werd hem door de HEERE, van de moederschoot af, opgelegd.

Maar ik moet u zeggen:

Ook de HEERE Jezus Christus is een Nazireeër.

Waarschijnlijk niet tijdens zijn aardse leven, want de HEERE Jezus Christus kwam nogal eens in aanraking met een dode en Hij werd uitgemaakt voor een veelvraat en een wijnzuiper.

De HEERE Jezus verdedigde Zich hier niet tegen, want geestelijk gezien was, en is Hij dit ook. Als er Iemand op aarde wandelde, Die begerig was naar, en die vervuld was met het Brood (= namelijk met het Woord Gods) en vervuld was met de wijn (= namelijk met de Geest van God) dan was **het de HEERE Jezus Christus wel**. Hij was en is **wel** trouw aan het Woord en aan de Beloften van Zijn hemelse Vader,.

Er was niets wat Hem **kon** verontreinigen. (*Mattheüs 15:11*)

Dit tot grote ergernis van de Joden

Daarom scholden de Joden Hem ook uit voor wijnzuiper en veelvraat.

Pas aan het einde van Zijn aardse leven nam Hij de edik tot Zich aan het kruis op Golgotha.

Dat wat in het aarden vat zit van de gehele mensheid, namelijk zonde(n), namelijk: edik, zuurdesem, valse leringen, nam Hij toen tot Zich en daarom keerde God Zich van Hem af.

Hij nam de zonde van de gehele wereld **op** Zich en **in** Zich en Hij stierf daardoor ook.

Zijn **weg van kruisiging en dood** was **geen** vrijwillige gelofte, want dit was de **eis der wet** over elke zondaar. **De ziel die zondigt, zal sterven.**

Maar nu, in het heden, is de HEERE: Nazireeër.

Dat Hij Nazireeër zou zijn in Zijn opstandingsleven werd al uitgebeeld in het feit dat de HEERE Jezus uit Nazareth kwam. (*Mattheüs 2:23; 21:11*)

En in het feit, dat dit van Hogerhand opgeschreven is geworden en boven Zijn hoofd geplaatst is geworden aan het kruis op Golgotha.

Want Pilatus mag dit dan geschreven hebben, maar op bevel van God Zelf uiteraard.

Er werd daar al geschreven over hetgeen Hij ná Zijn Opstanding zijn zou.

Als een belofte van Godswege, werd dit, **daar al**, boven Zijn hoofd geschreven.

Johannes 19:19:

En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis; en daar was geschreven: JEZUS DE NAZARENER, DE KONING DER JODEN

Nazarener en Nazireeër zijn in het Hebreeuws precies dezelfde woorden.

Alleen in het Nederlands schrijven wij het verschillend, maar het is precies gelijk.

Alleen in het Johannesevangelie wordt ons dit op deze manier vermeld.

En terecht.

Want in dit Evangelie wordt de HEERE Jezus Christus ons geschilderd als de Hogepriester van het Nieuwe Verbond.

Nazireeër = iemand die vrijwillig een gelofte doet aan de HEERE

Hij stelt zichzelf onder een door hemzelf gekozen, bepaalde, gelofte

Hij probeert daar niet onderuit te komen

Door bijvoorbeeld zijn haar af te scheren

= Hij verandert niet van gedachte

= Hij is trouw aan zijn gelofte

= Hij is een getrouw Hogepriester
Hij heeft geen **druif** of **wijn** nodig
Want Hij is de **Geest Zelf**
Hij neemt niets meer tot Zich waarin zuurdesem, zonde, verderf,
valse leer of wet is
= gedachten over gisteren

De Geloofte die de HEERE Jezus Christus gedaan heeft is die uit:

Hebreeën 10:5-7:

Daarom, komende in de wereld zegt Hij: Slachtoffer en offerande hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij het lichaam toebereid; Brandofferen en offer voor de zonde hebben U niet behaagd. Toen sprak ik: Zie, Ik kom (in het begin des boeks is van Mij geschreven), om Uw wil te doen, o God!

Komende in de Wereld, namelijk als de Opgestane HEERE, als de Christus, doet Hij aan God deze Geloofte.

En dit in overeenstemming met hetgeen eerder geprofeteerd was:

Psalm 40:7-9:

Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer; Gij hebt mij de oren doorboord; brandoffer en zondoffer hebt Gij niet geëist. Toen zeide ik: Zie, ik kom; in de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God! om Uw welbehagen te doen; en Uwe wet is in het midden mijns ingewand.

In die Geloofte heeft de HEERE **ook ons** (namelijk **Zijn lichaam**), betrokken.

Ook Zijn lichaam heeft Hij daarvoor toebereid!

Nazireeër = De Vorst, Die Zijn leven plengt en uitgiet over allen die Hem gehoorzaam zijn

Iemand die Zijn Leven geeft ten behoeve van andere gelovigen

Hij mag dan Voorste, Vorst, Overste, dan wel Koning zijn

maar Hij verricht nu het werk van **de Hogepriester**

En wij zouden in Zijn werk betrokken zijn

Nazireeër = Afgescheiden van

200.10.7.50 = נָזִיר = nazier = toewijden aan, zich overgeven aan

en Zich daarbij ontdoen van heerlijkheid (uitkleden)

- 200.7 = זֵרָא = Zera
 = Kroon
 = Verschijning/ opgaan van licht (opstanding uit de dood)
- 5.7.50 = נָזַח = Nazah
 = Sprenkelen, plengen, besprengen met water, bloed, olie
 Uitbeeldingen van Leven

Hebreeën 10 : 22:

Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd (besprenkeld) zijnde van het kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water.

Richteren 13:5:

Terug naar Simson, als type van de HEERE Jezus in het vlees.

Simson zal een begin maken met de verlossing van Israël van de Filistijnen.

En ook de HEERE Jezus in het vlees maakte een begin aan de verlossing.

In Zijn opstanding bevrijdt de HEERE ons ook **in de praktijk** van onze oude mens en van de zonde (= ongelooft) en van de werkingen van het vlees.

Richteren 13:6:

Toen kwam deze vrouw in, en sprak tot haar Man, zeggende: Er kwam een Man Gods tot mij, Wiens aangezicht was als het aangezicht van Engel Gods, zeer vreselijk, en Ik vraagde Hem niet van waar Hij was, en Zijn Naam gaf Hij mij niet te kennen.

Er kwam een Man Gods tot mij...

Dat zal vast Gabriël geweest zijn (zei Maria, in Lukas 1:19 en 26)

Gabriël = God is mijn macht/kracht, sterkte en overwinning

Wiens aangezicht is als het Aangezicht, de verschijning van Engel Gods...

Engel = 20.1.30.40 = מַלְאָכַי = malak

= boodschapper

Koning = 20.30.40 = מַלְכָּא = melech

= boodschapper, dienstknecht van God

vreselijk = 1.200.10 = יָרָא = jara

= Ik had grote eerbied en ontzag, toen ik deze Man zag staan, en Zijn wonderlijk Woord hoorde

Hij zei niet vanwaar Hij was en Zijn Naam gaf Hij mij ook niet te kennen.

Richteren 13:7:

Maar Hij zei wel tot mij: Zie, gij zult zwanger worden, en een zoon baren, zo drink nu geen wijn, noch sterke drank, en eet niets onreins, want dat Knechtje zal Nazireer Gods zijn van moeders buik af tot op de dag Zijns doods.

Dit knechtje = 200.70.50.5 = הַנַּעַר = ha na-är = de jongeling

In de Bijbel is "jongeling" altijd een beeld van een wedergeborene

In de eerste plaats van de HEERE Jezus Christus Zelf

= Iemand die Eersteling is van de Nieuwe Schepping

Deze zoon, namelijk Simson, wordt dan ook geboren.

En Simson krijgt lang haar en dat was zijn geheim.

Lang haar = De uitbeelding van onderwerping aan een hogere macht

= Een macht die men boven zich heeft

De uitbeelding van gehoorzaamheid aan die hogere macht

Simson stond dus onder een macht (= zijn gelofte), uitgebeeld in zijn lange haren. Dit was tevens het geheim van zijn kracht, een geheim dat Hij zich later liet ontfutselen.

Ook bij de HEERE Jezus probeerde men Hem te ontfutselen waarin Zijn Kracht lag.

Men vroeg wie Hij was en door welke Kracht Hij dingen deed en sprak.

En uiteindelijk zegt Hij, dat Zijn Kracht gelegen is in het feit dat Hij wèl aan het Woord van God gehoorzaam is; en dat Hij en God de Vader één zijn; en dat Hij de tempel zal afbreken, en na 2 dagen, op de 3^e dag, zal oprichten.

Hierbij sprak Hij over Zijn Eigen Lichaam, maar daarmee sprak Hij tevens over het afbreken van het Joodse godsdienstige systeem, en het bouwen van een andere tempel, namelijk Zijn Gemeente, vanaf de 3^e dag, de dag van Zijn opstanding.

Maar daarmee wordt ook gezegd, dat de Koning en Zijn Koninkrijk, en Zijn Tempel en Zaligheid, gegeven worden aan een ander volk.

Dit was voor de Joden genoeg om de HEERE Jezus de andere morgen te doden. Hij ging deze weg in gehoorzaamheid, omdat Hij zag op de vreugde daarna. Om aan het kruis te sterven en om daarmee een begin te maken aan de verlossing. Om vervolgens in Zijn opstanding een **volkomen** verlossing tot stand te brengen. Hij kwam om te sterven, om zo het Oude Verbond te ontbinden, opdat Hij in Zijn opstanding de wijn van het Nieuwe Verbond zou drinken met de Zijnen, als uitbeelding van het Leven en de gemeenschap en blijdschap van het Nieuwe Verbond.

Simson is een type van Degene die komen zou op aarde, in vernedering en onder een macht.

Galaten 4:4, 5:

Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat Hij degenen die onder de wet waren, verlossen zou en opdat wij de aanstelling tot zonen verkrijgen zouden.

Filipippenzen 2; Hebreëën 12:

Want in onderwerping aan het Woord Gods, is Hij vernederd geworden tot de dood, ja, de dood des kruises.

Ziende op de vreugde die Hem in Zijn opstanding was voorgesteld.

Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven alle naam is.

Om nu maar een flinke sprong te maken naar Richteren 16:

Richteren 14:

Simsons huwelijk met een Filistijnse vrouw, als type van het inwerking treden van het Oude Verbond der wet.

Deze Filistijnse vrouw is een type van het natuurlijke volk Israël.

Dit huwelijk loopt uiteraard op niets uit.

Israël is en blijft onbesneden van hart.

Het volk Israël mag dan naar het **vlees** besneden zijn geweest, maar hun **hart** is onbesneden.

De lichamelijke besnijdenis is slechts een afbeelding van de besnijdenis van het hart.

Ze laten hun hart **niet** besnijden, want ze leven **niet uit geloof**.

Het is een volk met een bedekking op het hart, een volk met een harde nek. Een volk, dat niet wenst te leven uit **het geloof**, dat juist door **de besnijdenis** tot uitdrukking gebracht wordt.

De besnijdenis betekent namelijk, dat **de buitenkant, de omhulling, het vlees, de oude mens, de wet**, wordt weggedaan, en dat **de bedekking** die over het hart ligt wordt weggenomen.

Abraham ontving **de besnijdenis, als teken**: van zijn **geloof** en van de belofte van **eeuwig leven**.

Richteren 14:

Dit huwelijk ging dus niet goed, omdat Israël het geheim van de gescheurde Leeuw niet kende, en eigenlijk ook niet wilde kennen.

En dit kostte Simson dan ook het leven.

De gescheurde leeuw is namelijk een geweldig type van de HEERE Jezus Christus, namelijk van Hem, Die in Zijn eerste komst als een geitenbokje verscheurd werd door Zijn kruisiging en dood op Golgotha.

Maar Hij stond op uit de dood als de Eersteling van een nieuwe schepping, als de Leeuw uit de Stam van Juda.

Openbaring 5:

Johannes zegt dan ook in verband met **Zijn wederkomst**:

Ziet de Leeuw uit de Stam van Juda, maar ik zag het Lam, staande, als geslacht.

Richteren 14:

Maar binnen die gescheurde Leeuw, bevindt zich honing = vaste spijs, in verband met hemelse dingen.

Tussen de twee komsten van de Leeuw uit de Stam van Juda, bevindt zich de Gemeente, het Lichaam van Christus, het hemels Volk.

Richteren 15:

Hier gaat de hele tarweoogst, wijngaarden en olijfbomen naar de Filistijnen.

Door 150 stel vossen, met aan elkaar gebonden staarten, met daartussen fakkelen.

Richteren 15:16 e.v.:

Vervolgens verslaat Simson 1000 Filistijnen met de onderkaak van de ezel.

De ezel spreekt van nederigheid, vrijwilligheid, gehoorzaamheid, dienstbaarheid. De ezel, als type van het Woord Gods in vernedering, namelijk de HEERE Jezus. Die in geloof altijd het kruis met zich meedraagt en die de Naam des Heeren voortdurend op zijn lippen heeft.

Richteren 16:1

Simson nu ging heen naar Gaza en hij zag aldaar een vrouw die een hoer was, en hij ging tot haar in.

Steeds diezelfde waarheden vinden we terug in heel de geschiedenis van Simson. Andere woorden, andere omstandigheden, andere personages, ander decor, maar steeds dezelfde uitbeelding.

Simson zoekt wéér een hoer op. Opnieuw de uitbeelding van het volk Israël.

Nogmaals:

De HEERE Jezus Christus, Die in Zijn eerste komst gemeenschap zocht met een overspelige vrouw, namelijk met het volk Israël, het Joodse volk, de 2-stammen.

Zo'n zelfde gebeurtenis vinden we ook in het Bijbelboek Hosea, die daarin ook een type is van de HEERE Jezus Christus.

Hosea moet naar de markt gaan, om zich daar een vrouw der hoererijen te kopen of te verkrijgen. Het woord verkrijgen of kopen = Kana; Kanaän.

Een volk der hoererijen, wat elke andere man, namelijk elke andere afgod achterna loopt, maar haar eigen Man, de Levende God, versmaadt.

En de HEERE kwam dus tot deze hoer, namelijk tot het volk Israël.

In de geschiedenis van Simson uitgebeeld in deze Filistijnse vrouw.

Het was in de stad Gaza, een stad der Filistijnen.

Gaza = Hun sterkte; haar sterkten

Gaza = Type van Jeruzalem en van heel het godsdienstig systeem der Joden

Wat hun vermeende sterkte was

Richteren 16:2:

Toen werd de Gazieten gezegd: Simson is hier ingekomen, zo gingen zij rondom

en legden hem de ganse nacht lagen in de stadspoort. Doch zij hielden zich de ganse nacht stil, zeggende: tot aan het morgenlicht. Dan zullen wij hem doden.

Zodra men ontdekt dat Simson binnen hun poorten is, stellen zij zich vijandig op.

Ze leven zelf in de duisternis, en willen Hem de volgende dag veroordelen en doden.

De HEERE kwam tot Zijn Volk, en wat beraamden zij?

Zijn dood.

Want als het morgenlicht aanbreekt, dan zullen wij Hem doden.

Zij gingen rondom...:

Psalm 22:13

Vele varren hebben mij omsingeld...

Zij legden hem lagen...:

Lukas 11:54

Mattheüs 12:14; 14:5; 21:28; 26:59; 27: 1

Johannes 11:53

Richteren 16:3:

Maar Simson lag tot middernacht toe. Toen stond hij op te middernacht en hij greep de deuren der stadspoort met beide posten en nam ze weg met de grendelboom en leidde ze op zijn schouderen en droeg ze opwaarts op de hoogte des bergs die in het gezicht van Hebron is.

Maar Simson bleef slapen tot middernacht (= type van de dood van de HEERE Jezus). Maar Hij stond op (uitbeelding van de opstanding van de HEERE Jezus Christus) en bij Zijn opstaan, greep Hij de deuren der stadspoort **met beide posten en de grendelboom**, en legde ze op Zijn schouders neer, en bracht ze tot de top van de berg Hebron.

Men beraamde Hem wel te doden bij het morgenlicht, maar tot hun grote ontsteltenis was Hij bij het aanbreken van het morgenlicht reeds opgestaan. Want ziet, de deuren der stadspoort zijn ontzet, en van standplaats veranderd geworden. De deuren van het graf zijn geopend, en Simson is daaruit verdwenen.

Want wij denken hierbij namelijk aan **die andere morgen**, voordat het licht aanbrak, op die 1^e dag der week, na Pasen.

Toen had de HEERE Jezus Christus de poorten der hel, namelijk die van het dodenrijk, opengebroken.

De macht van de dood was gebroken, en als de Eersteling van de Nieuwe Schepping had Hij het Leven en de onverderfelijkheid, aan het Licht gebracht.

Jesaja 42 : 9-16:

Ziet, de voorgaande dingen zijn gekomen en nieuwe dingen verkondig ik, eer dat zij uitspruiten, doe ik ulieden die horen. Zing de HEERE een nieuw lied. Zijn lof van het einde der aarde. Gij die ter zee vaart en al wat daarin is. Gij eilanden en hun inwoners. Laat de woestijn en hare steden de stem verheffen, met de dorpen die Kedar bewoont. Laat hen juichen die in de rotsstenen wonen en die van de top der bergen afschreeuwen.

Laat ze de HEERE de eer geven en Zijn lof in de eilanden verkondigen.

De HEERE zal uittrekken als een held. Hij zal de ijver opwekken als een krijgsman. Hij zal juichen, ja, Hij zal een groot getier maken. Hij zal Zijn vijanden overweldigen.

Ik heb vanouds gezwegen, Ik heb mij stil gehouden en mij ingehouden. Ik zal uitschreeuwen als één die baart. Ik zal ze verwoesten en tezamen opslokken.

Ik zal bergen en heuvelen woest maken en al hun gras zal ik doen verdorren, en ik zal de rivieren tot eilanden maken en de poelen uitdrogen. Ik zal de blinde leiden door de weg die zij niet geweten hebben. Ik zal ze doen treden door de paden die zij niet geweten hebben. Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken en het kromme tot recht. Deze dingen zal Ik hun doen en Ik zal ze niet verlaten.

De dood kon Hem niet gevangen houden!

Er is een andere, **Levende Deur**, opengegaan!

En de sleutel en grendel van die Deur is de Petra, namelijk het getuigenis van Petrus.

Mattheüs 16:16:

Gij zijt de Christus, de Zoon van de Levende God.

En in Zijn opstanding en hemelvaart, heeft Hij ook voor ons vrije toegang gemaakt tot in het binnenste Heiligdom, tot de Troon der Genade.

Nogmaals: **de dood kòn Hem niet vasthouden.**

Hoewel men van plan was om bij het aanbreken van het morgenlicht definitief met Hem af te rekenen, was Hij reeds opgestaan en had Hij de macht van dood en hel overwonnen.

Hij was de grote Overwinnaar geworden over elke vijandschap.

Hij had de poorten opengebrouwen, en bovendien was Hij met poorten en al voor hen uit het zicht verdwenen.

Ze zullen waarschijnlijk nog naar Hem gezocht hebben, maar Hij hield Zich voor hen verborgen.

Hoe Simson, het voor elkaar gekregen heeft om poorten, posten en grendel, op Zijn schouders te nemen en 60 kilometer verderop (want dat is de afstand tussen Gaza en Hebron), op de top van de berg neer te zetten en daarbij zelf uit het zicht te blijven, is onbegrijpelijk.

Maar ja, ik weet net zo min hoe een natuurlijk mens de poorten van het dodenrijk zou kunnen openbreken.

Of hoe je een mens uit de dood tot leven zou kunnen verwekken.

**Maar we weten wel, Wie dit wèl kan, en Wie dit ook gedaan hééft
Namelijk: DE LEVENDE GOD.**

En wij weten ook op welke wijze Hij dit gedaan heeft.

Namelijk: door Zijn Levenbrengend en Zijn Levengevend Woord.

Hij spreekt, en doden komen tot leven.

Hij roept de dingen die níet zijn, alsof zij waren.

Hij roept met grote stem: Lazarus, kom uit.

En Lazarus (= Eleazar, de 2^e Hogepriester), is opgestaan uit de dood.

Nog maar eens: Een stad is een systeem, een maatschappij, een koninkrijk.

Gaza = dus een type van Jeruzalem
als zijnde "hun eigen sterkte"

Poorten = spreken over kracht, macht, heerschappij
over de zeggenschap over ingaan en uitgaan

De beide posten = 400.6.7.6.7.40.5 = **הַמְּזוּזוֹת** = ha mezuzoth

De mezuzah is een kokertje aan de deurpost, met daarin een briefje waarop de geloofsbelijdenis is geschreven:

Deuteronomium 6:4:

Hoor Israël, hoor! De HEERE onze God is één HEERE.

Dus:

Als de deuren der stadspoort worden weggenomen, wordt het koninkrijk en de heerschappij van de stad (namelijk van Jeruzalem en het Joodse volk) weggenomen.

Het Koninkrijk van de Messias wordt naar een andere stad gebracht.

De Koning, de Messias en Zijn Koninkrijk, worden op een andere hoogte voor hen verborgen gehouden.

De heerschappij over de volkeren wordt van het volk Israël weggenomen en wordt gegeven aan een volk, dat wel zijn vruchten voortbrengt.

(Mattheüs 21:43)

En ook het Woord Gods, de verantwoordelijkheid aangaande het Woord Gods, wordt door het wegnemen van de deurposten (= de mezuzah), van hen weggenomen.

Romeinen 3:1, 2

Het Woord, wat aan Israël was toebetrouwd, wordt nu gegeven aan een ander volk. En door de poort (= de macht van stad, wet, aards koninkrijk) van Israël weg te nemen, raakt het Koninkrijk van David volledig in verval.

Handelingen 15:14-16

Simeon verhaalt, hoe God eerst de heidenen heeft bezocht, om uit hen een volk aan te nemen voor Zijn Naam, en hiermee stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is: Na deze zal Ik wederkeren en weder opbouwen de tabernakel van David, die vervallen is en hetgeen daarvan verbroken is weder opbouwen en Ik zal die weder oprichten.

Simson draagt het Koninkrijk en de Heerschappij die op Zijn schouders ligt, weg.

Jesaja 9:5

De Heerschappij ligt op de schouders van de Engel des HEEREN, namelijk op Christus, Wiens Naam Wonderlijk is.

Hij heeft ze van de 2 stammen weggenomen en gebracht naar een nog Hogere Berg, dan de berg waarop Jeruzalem gebouwd is. Namelijk naar Hebron.

Hij droeg ze opwaarts, namelijk hemelwaarts.

Tot op heden geen geopenbaard Koninkrijk, maar een verborgen Koninkrijk in de hemel.

Op de top van de Berg, als een uitbeelding van de Hemel der Hemelen.

Top = 300.200 = $\mathbf{V}\mathbf{I}$ = Rosh = Hoofd, Begin, Eersteling.

Het Koninkrijk wordt gebracht bij de Eersteling, namelijk bij Christus.

Simson brengt daar ook de grendel.

Met de grendel = 8.10.200.2.5 40.70 = עַמ־הַבְּרִיחַ = am ha beriech

Deze zelfde uitdrukking vinden we in Exodus 36:33.

Daar wordt er de verborgen, middelste roede of richel van de tabernakel mee aangeduid.

Exodus 36:32: daar wordt gesproken over de vijf roeden/ richelen.

Daar staat de Hebreeuwse uitdrukking: 40.8.10.200.2.5 40.70 = am ha bariechem

am = volk

ha = de

bariechem = reuk

riech = lieflijk

roeach = geest

Simson neemt als het ware die vijfde, die onzienlijke, verborgen roede of richel mee, die een beeld is van de Gemeente van Christus.

Je zou ook kunnen zeggen dat hij een volk, dat tot een lieflijke reuk voor de HEERE is, meeneemt naar de Top van de Berg.

Meeneemt naar het Hoofd, namelijk naar de Eersteling Christus, Die in de Hemel is.

Hij droeg ze opwaarts = Opstijgen, omhoog gaan
= Als een vrijwillig brandoffer

In het aangezicht van Hebron...

Waarom naar Hebron?

Hebron is de stad van de beloften, die God met eedzwering gedaan had aan de vaders. (*Genesis 13:1; Hebreëën 6:13*)

De HEERE deed beloften aan Abraham en aan Zijn Zaad, **met eedzwering**.

Genesis 13:18:

Abraham sloeg daarna zijn tenten op en kwam en woonde bij de eikenbossen van Mamre, bij Hebron, en Abraham bouwde de HEERE aldaar een altaar.

Abraham zocht daarna altijd de eikenbossen op, om daar te verblijven.

Die eikenbossen herinnerden Abraham namelijk aan deze eedzwering van Jehovah.

De eik spreekt over onverzettelijkheid, standvastigheid, onbeweeglijkheid.

Eik = 10.50.30.1 = אֱלֹנִי = alnie
Eedzwering = 5.30.1 = אֱלֹהִים = alah

Eikel = Als vrucht van de eik, is een type van de besnijdenis

Als vrucht van de eik, is een type van geloof

Als vrucht van de eik, is een type van wedergeboorte

De HEERE beloofde aan Abraham ook eeuwig leven, op grond van geloof

Hebron = de hoogste stad ten westen van de Jordaan

ligt op 927 meter hoogte boven de zeespiegel

(Jeruzalem ligt op een hoogte van 818 meter)

= 50.6.200.2.8 = חֶבְרוֹן = chevron

= spreekt over gemeenschap, verbinding, samenvoeging

= deelgenoot, medegenoot, vriend, gabber, deelachtig

Psalms 45:8; Hebreëën 1:9:

Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid.

Daarom heeft u, o God, Uw God gezalfd met vreugdeolie boven uw **medegenoten** = 40.10.200.2.8 = **חַבְרִימוֹ** = chavriem

Hebreeën 3:1; 6 : 4; 12: 8; Lukas 5:7:

Hemelse roeping **deelachtig**

Genesis 13:18

Abraham brengt in Hebron een offer

Genesis 25:10; 47:30; 49:31:

Abraham, Sarah, Isaïc, Rebecca, Jacob en Lea worden daar begraven in de spelonk van Machpelah

Hebron is de uitbeelding van de grote overwinning van Simson over al zijn vijanden

Hij stelt de poorten met de posten en de grendel op de top van de berg

Hoger kan niet en daar heeft Simson (overdrachtelijke de Heere Jezus Christus) het embleem neergezet van zijn overwinning over de zonde, de zonden, de dood, het dodenrijk, het vlees, de oude mens, de wet en over degene die het geweld des doods had.

Daar in Hebron, in het aangezicht van de aartsvaders en in het aangezicht van al zijn medegenoten.

Als de aartsvaders hun ogen hadden kunnen opslaan, dan zouden zij de tekenen van zijn overwinning hebben kunnen zien.

De grote Overwinnaar, Die in gehoorzaamheid, weliswaar de weg van vernedering gegaan was, maar op grond van Zijn geloof, vroeg in de morgen opgewekt werd uit de dood en als hoofd, als eerste, als begin van een nieuwe schepping is gezeten aan de rechterhand Gods op de troon Zijner genade en die wij mogen kennen als onze gabber, vriend, medegenoot, namelijk als de Hogepriester naar de ordening van Melchizedek

De beloften aan de aartsvaders met eedzwering gedaan, zijn zo vervuld geworden in het Zaad van Abraham, namelijk in Jezus Christus onze Heere, in Wie alle geslachten des aardrijks gezegend zullen worden.

Nog niet vanuit Jeruzalem, maar vanuit Hebron.

Alle dingen zijn Hem wel onderworpen, maar wij zien nog niet dat alle dingen aan Hem onderworpen zijn.

Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond door de ogen des geloofs.
(*Hebreeën 2:7 en 8*)

Op de top van de berg, want Hij is het Hoofd, het Begin, de overste Leidsman van ons geloof.

Genesis 23:2:

Hebron heette eerst Kirjath Arba.

= uitbeelding van een stad of koninkrijk in de 4, de zienlijke wereld

= Maar het is nu een Koninkrijk in de 5

= Een Verborgen, Geestelijk, Hemels Koninkrijk

Jozua 14:

Hebron werd tot persoonlijk erfdeel van Kaleb = hond = heiden.

Kaleb was tevens de eerstgeborene van de stam van Juda.

Jozua 20 en 21:

Hebron was één van de 6 vrijsteden.

= een priesterstad.

En zolang de hogepriester leeft is men in die stad veilig.

De vrijsteden zijn een type van de gemeente.

2 Samuël 2:

David is in Hebron 7 jaar en 6 maanden koning over alleen Juda en Benjamin.

2 Samuël 5:

De 12 stammen van Israël zalven David hier, in Hebron, tot hun koning.

Richteren 16:22 e.v.:

Simson maakte dus een begin aan de verlossing.

Maar helemaal aan het eind van deze geschiedenis, maakt Simson een definitief einde aan al het vlees, en aan heel de oude mens.

Maar voordat dit plaatsvindt is Hij nog doof en blind voor de wereld.

Hij bereidt een maaltijd voor de HEERE, namelijk: graan wordt tijdens zijn gevangenschap vermalen tot fijn meel.

Zij roepen Hem uiteindelijk uit Zijn gevangenis (= opname van de Gemeente). Maar in plaats van alsnog voor hen tot vermaak te zijn, grijpt hij de twee pilaren van het huis van de god en overste dezer wereld (hier genoemd de tempel van Dagon = de vissengod (god van de onderwereld)), en Hij dondert heel de oude schepping ineen.

En heel de oude mensheid, en alle machthebbers dezer wereld, verliezen daarbij het leven.

3000 Mannen en vrouwen (als type van de Gemeente, het Lichaam van Christus), die **op het dak**, en dus **boven** de tempel van Dagon, en dus **boven de wereld van de overste dezer wereld**, geplaatst zijn, kijken toe.

Want het “spelen” (= 100.6.8.300 = שִׁחֲוֹק) van Simson,
is het “lachen” (= 100.6.8.300 = שִׁחֲוֹק) van Simson.

De wereld dacht met een niet-horende en een niet-ziende, met een onmachtig HEERE te maken te hebben.

Psalm 2:1-12:

Maar Die in de Hemel zal lachen (= 100.6.8.300 = שִׁחֲוֹק), en de HEERE zal hen bespotten!

3000 = Uitbeelding van de Gemeente

Exodus 32:28:

Omtrent 3000 stierven omwille van het Gouden Kalf

2 Kronieken 4:5:

= De inhoud van de Koperen Zee, die tot reiniging is van de 12 runderen

Handelingen 2:41:

Op 1 dag werden omtrent 3000 zielen toegedaan, omdat zij het Woord gaarne aangenomen hadden