

Psalm 23

De HEERE is Mijn Herder, Mij zal niets ontbreken.

Psalm 23:1

Ad Leeuwenhage

1. *Een psalm van David.
De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.*
2. *Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtjes
aan zeer stille wateren.*
3. *Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid,
om Zijns Naams wil.*
4. *Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad
vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten
mij.*
5. *Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegen-
partijders; Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is over-
vloeiende.*
6. *Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen
mijns levens; en ik zal in het huis des HEEREN blijven in lengte
van dagen.*

Psalm 23 is één van de meest bekende Psalmen.

De Herders Psalm.

En net zoals alle Psalmen, is uiteraard ook deze Psalm: Messiaans.

Het zijn woorden die eigenlijk gesproken worden door de mond van de HEERE Jezus Christus.

Lukas 24:25, 26, 27, 44-46:

“Al wat er in het Oude Testament ook gesproken is, het is het Getuigenis over Mij”.

Handelingen 2:29:

“Ik mag nu vrijuit spreken, dat David niet over zichzelf, maar over Christus, gesproken heeft”.

Deze 23^e Psalm valt in 3 delen uiteen (elk van 2 verzen):

- A De Herder en Zijn schapen (:1 en :2)
- B De Gids en degenen die door Hem geleid worden (:3 en :4)
- C De Herder en de Zijnen (:5 en :6)

Ook de plaats die deze Psalm inneemt is belangwekkend

Hij staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een groep van 3:

Psalm 22

De HEERE
in Zijn lijden en dood
Galaten 4:4, 5

Mijn Verlosser

Het kruis
Verleden:
Onder de Wet,
maar leven in geloof
en uit Genade

Psalm 23

De goede Herder
in Zijn Opstanding
Hebreeën13:20

Mijn Herder

De staf
Heden:
Onder de Genade,
leven uit Geloof
en geleid worden
door Zijn Geest

Psalm 24

De Overste Herder,
in Zijn Heerlijkheid
1 Petrus 5:4

Mijn Hogepriester
en Koning

De kroon
Toekomst:
Eeuwige Heerlijkheid

Psalm 23

:1 Een psalm van David.

De openingswoorden van deze Psalm vormen tevens het sleutelvers:
“Mij zal het aan niets ontbreken, want: Mijn HEERE, is Mijn Herder”.

Want Ik heb:

Geen gebrek aan voedsel, want Hij doet mij nederliggen in grazige weiden

Geen gebrek aan rust en vrede, want Hij voert mij aan zeer stille wateren

Geen gebrek aan herstel, want Hij verkwikt (= herstelt) mijn ziel

Geen gebrek aan Zijn leiding, want Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid

Geen gebrek aan moed, want in Hem, zal ik geen kwaad vrezen

Geen gebrek aan troost, want Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij

Geen gebrek aan bescherming, want Gij richt de tafel toe, tegenover mijn tegenpartij

Geen gebrek aan blijdschap en aan gemeenschappelijk leven, want Gij zalft mijn hoofd met olie

Geen gebrek aan zegeningen, want mijn beker is overvloeiende

Geen gebrek aan Gods genade, want het Goede en de Weldadigheden zullen mij volgen

En geen gebrek aan het hemels thuis, want in het Huis des HEEREN mag ik blijven, voor Eeuwig

We vinden in deze Psalm één van de “samengestelde” Namen, van Jehovah die tevens een titel en wezenskenmerk is van Jehovah:

Jehovah Ra-ah = יהוה רעה = 5.70.200 5.6.5.10 = Jehovah is Herder

En hoewel er in deze Psalm verder geen titels, danwel wezenskenmerken van de HEERE (letterlijk) genoemd worden, liggen er toch minstens 7 andere titels, danwel wezenskenmerken van Jehovah in de verschillende teksten opgesloten. Maar dit zullen we zo wel zien.

Aangezien het woordje “is, zijn, zal” nooit in de grondtekst staat, staat het er dus eigenlijk als een uitroep van blijde ontdekking:

“Jehovah, Mijn Herder”.

יהוה = Herder, vriend, naaste, metgezel, behouder, bewaarder, voedsel
= Leven, voeden, weiden, onderwijzen (= leren); Kwaad, vijand

Lukas 11:23:

“Wie met Mij niet is, die is tegen Mij, en wie met Mij niet vergadert (zoals een goede herder behoort te doen), die verstroot”. (Mijn schapen).

De HEERE zal Zich straks vijandig gedragen, ten opzichte van hen die Hem op wat voor wijze ook, dan zullen “tegenstaan”. Voor hen zal Hij geen Herder, maar Rechter en Wreker zijn.

Maar we komen zo nog op het woord “vijand” terug.

Als de Herder voor de kudde uitgaat, neemt Hij de verantwoording voor Zijn kudde.

Hij brengt Zijn kudde bij het juiste Voedsel (= Het Woord Gods).

Nehemia 9:9-15:

Ook de Wolkkolom en de Vuurkolom gingen immers vóór het volk Israël uit?

Ezechiël 34:6-26:

De Meest Volkomen Herder wordt ons hier beschreven.

Namelijk, Die uit Psalm 23 en uit Johannes 10.

Johannes 10:4:

De Goede Herder Zelf, **gaat vóór**, Hij leidt de schapen en zij zouden Hem volgen.

Als de Herder **achter de kudde is**, is dit om het tempo te bepalen ter wille van de achterblijvers. En om de achtergeblevenen, de zwakken, de geraakten, weer bij de kudde te brengen of hen te redden uit hun benauwdheden. (*Deuteronomium 25:17 e.v.; Exodus 17:8 e.v.*)

Lukas 15:4:

Hij laat dan de 99 schapen op de weideplaats, goed verzorgd achter, om het 100^e te zoeken en weer tot Zijn kudde terug te brengen.

1 Samuël 17:

David (= de Geliefde) gaat omwille van de schapen Israëls de strijd aan met de Filistijn Goliath. Goliath met harnas, helm, lans en zwaard, maar David met herderstas, slinger en stok. Dit tot vermaak, maar tevens tot ergernis van Goliath.

1 Samuël 17:34:

David zegt: “Toen ik de kudde van Mijn Vader weidde, heb ik omwille

van een schaap, een leeuw en een beer moeten verslaan, maar nu zal ik omwille van de kudde Israëls deze onbesneden Filistijn verslaan, omdat hij de slagorde van de Levende God gehoond heeft.

Johannes 10:12:

De huurling zal vluchten, maar de Goede Herder stelt Zijn Leven (**op grond van Zijn Opstanding**) garant voor het leven van Zijn schapen.

Johannes 18:8:

De HEERE Jezus was nog geen Herder, maar als het Lam Gods dat ter slachting geleid werd, deed Hij wel wat Hij als Goede Herder in Zijn Opstanding zou doen:

“Als gij Mij zoekt, om Mij gevangen te nemen en te doden, laat dezen dan heengaan.”

Jesaja 44:28:

Ook (of beter: “juist”) de Koning behoort “Herder” te zijn:

Abel, Abraham, Izaäk, Jacob, Jozef, Mozes, David, de HEERE Jezus Christus.

Handelingen 20:28; Efeze 4:11:

Ook opziemers in de Gemeente zouden toezien op zichzelf en op de gehele kudde.

1 Petrus 5:2; Johannes 21:15-17:

“Hoedt de kudde Gods, die bij u is”.

:1 Een Psalm van David

גזזמר = 200.6.40.7.40 = Psalm

זמר = 200.6.40.7 = Lied, zingen, lofzang, prijzen, snoeien

David = דוד = 4.6.4 = Geliefde, Liefste

Gods meest Geliefde Zoon is de HEERE Jezus Christus, de Zone Davids.

En vervolgens zegt deze Geliefde:

“De HEERE is Mijn Herder, Mij zal niets ontbreken”.

“De HEERE is Mijn Herder, Mij ontbreekt niets”.

Want de HEERE zal “voorzien” in alles wat Hij vindt dat Mij ontbreekt.

En de HEERE voorziet ook, want dit blijkt uit de volgende verzen.

Ook voor de HEERE Jezus in Zijn aardse omwandeling is Jehovah “Zijn Herder”, Die Hem zou leiden (dwars door het lijden, en de dood heen) naar Zijn Opstanding en Verheerlijking. En vervolgens hebben deze woorden hun vervulling aan allen die in Christus Jezus zijn.

Sinds de hemelvaart van onze Heiland hebben vele gelovigen (in navolging van de HEERE Jezus Christus) ook grote vertroosting gevonden in de woorden van deze Psalm.

Deuteronomium 2:7:

Ook het volk Israël had het in die 40 jaar door de woestijn aan niets ontbroken.

Jozua 14:11; Deuteronomium 34:7; Nehemia 9:19-21:

Als een Goede Herder was Hij hun Leidsman en hun Achtertocht.

Hij ging het Volk voor en beschermde hen van achteren.

(door middel van de Wolk- /Vuurkolom)

De HEERE had en heeft beloofd dat Hij voor de Zijnen zal zorgen.

Wij zouden Hem in ons dagelijks leven dan ook als onze Herder en HEERE aanvaarden, erkennen en kennen. Onszelf in de praktijk van ons leven onderwerpen aan Hem, Zijn Woord, Zijn Geest.

- :2 Hij doet Mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert Mij zachtjes aan zeer stille wateren.
- :2 De Herder Die onze Leidsman is, doet ons nederliggen in grazige weiden. Hieruit blijkt Zijn grote zorgzaamheid en geduld voor ons.

De weg naar die “grazige weiden” gaat wel door diepe dalen en over hoge heuvelen, maar via die weg (waarin Hij overigens Zelf voorop gaat) brengt Hij ons naar Zijn voedsel.

Hij leidt ons namelijk in “grazige weiden”.

Hij leidt ons naar die Grote Voedsel Voorraad.

Dit Voedsel, namelijk Zijn Woord.

De schapen, grazen vanaf dat het Licht wordt tot ongeveer 12 uur in de middag.

Tot in het volle Licht.

Daarna gaan ze 3 uur liggen om uit te rusten en herkauwen.
In rust, vrede en in het volle Licht overdenken zij het Woord van de Goede Herder, opdat zij tot de Geestelijke wasdom van het Nieuwe Verbond zouden komen.

2 Petrus 1:4:

We zouden overdenken alle dierbare **beloften** (= 3) Gods, die ons in Christus Jezus geschonken zijn.

:2 “Nederliggen”, spreekt van “rust”.

De HEERE Jezus Christus is namelijk onze “Rust”.

Hij heeft ons als onze Hogepriester in de “Rust” gebracht.

Hij leidt ons niet naar “werken der Wet”.

Maar naar de “rust” en naar het priesterschap van het Nieuwe Verbond.

Genesis 49:10:

Hij is de Wetgever uit Juda en alle Volken zullen Hem uiteindelijk gehoorzaam zijn.

Silo = שִׁילֹ = 6.30.10.300 = Rustbrenger, Rustgever

Het wachten was dan ook op Deze Beloofde Wetgever, Herder, Rustbrenger, en Rustgever.

Ezechiël 34:6-31; Johannes 10:

Maar men kon niet wachten, men wilde zelf herder en wetgever zijn om zichzelf te kunnen weiden. In tegenstelling tot deze beloofde en inmiddels gekomen “Goede Herder”.

:2 Hij doet Mij nederliggen in grazige weiden (als een continuïteit).

Hij doet Mij nederliggen, zodat ik mij kan uitstrekken naar Zijn grazige weiden.

Hij doet Mij verlangen naar Zijn grazige weiden, namelijk naar Zijn Woord.

Grazige = גֶּשֶׁן = 1.300.4 = dasja = Groen, nieuw, jong, teder

= afgeleid van: Uitspruiten, voortbrengen

= Het voedsel, het Leven, het Woord van het Nieuwe Verbond

Hij plaatst ons in de rust en in de vrijheid van het Nieuwe Verbond. We hebben daarin geen gebrek aan voedsel. We kunnen dan ook Leven vanuit Zijn Rust en vanuit Zijn Woord en worden geleid door Zijn Geest.

Jesaja 63:14:

Gelijk een beest, dat afdaald in de vallei, heeft hun de Geest des HEEREN,
Rust gegeven.

Johannes 10:10:

De Goede Herder is ook gekomen om te geven: "Leven en Overvloed".

2 Petrus 1:3:

Hij zal ons geven, alles wat tot het Leven en de Godzaligheid behoort.

Het zal ons daarin namelijk aan niets ontbreken.

Daarmee komen we aan de volgende titel en wezenskenmerk van Jehovah,
gekoppeld aan dit vers:

Genesis 22:14:

יהוה יראה = 5.1.200.10 5.6.5.10 = Jehovah Jireh
= De HEERE zal Voorzien

- :2 Hij voert Mij zachtjes aan zeer stille Wateren (als een continuïteit).
Hij voert (= leidt) ons naar en in Zijn Rust en Vrede.

Hij leidt ons door Zijn Woord (= Water) en door Zijn Geest (zoals de
Wolkkolom), naar Zijn Woord, om Zijn Rust in te gaan. Het Voedsel voor
Zijn schapen is dan ook het kostbare Woord van God.

Daarin zouden we ons verlustigen.

Daardoor zouden we de Herder en de kracht van Zijn Opstanding ook
leren kennen.

Stille = 400.6.8.50.40 = מנחות = menachot
= Vanwege rust en vertroosting
= Als naam: Menoach, vader van Simson
(*Richteren 13:2, 3*)

Noach = XII = 8.50 = Noach

"Rustige Wateren" zegt dan ook de NBG.

De Rust van de Vredevorst, de Zoon van David, de Messias
(*Jesaja 9:5; Ezechiël 34:25, 26*)

En de vertroosting (zoals voorzegt in *Jesaja 40:1*) van de Zoon van Noach;
(David)

Johannes 14:16, 26-27; 15:26; 16:7, 12-15:

“Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welke de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb. Vrede laat Ik u, Mijn Vrede geef Ik u.....”

Efeze 2:14: “Christus is onze Vrede”.

Hebreeën 13:20:

De God nu des Vredes, Die de Grote Herder der schapen, door het bloed des eeuwigen Testaments, uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze HEERE Jezus Christus, Die volmake u in alle goed werk, opdat gij Zijn wil moogt doen, werkende in u, hetgeen voor Hem welbehaaglijk is, door Jezus Christus, Denwelken zij de Heerlijkheid in alle eeuwigheid, Amen.

En zo komen we bij de volgende titel, danwel een wezenskenmerk van Jehovah:

Richteren 6:24:

Jehovah Shalom = יהוה שלום = 40.6.30.300 5.6.5.10
= De HEERE is Vrede

- :3** Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt Mij in het spoor der Gerechtigheid, om Zijns Naams wil.
- :3** Er is niets, wat het leven van een mens (een gelovige in Christus) zo verkwikt, als de gemeenschap met de Levende God.

Verkwikken = gebeurt met water (= type van het Woord Gods)

Verkwikken = שׁוּבָב = 2.2.6.300 = sjobab = terugbrengen

Zoals hier naar het spoor der gerechtigheid.

Jesaja 59:8:

De natuurlijke mens is het Spoor der Gerechtigheid “bijster geraakt”.

Van de Weg der Rechtvaardigheid en de Weg der Gerechtigheid is men afgeweken.

Romeinen 3:17:

En ook de Weg des Vredes, hebben zij niet gekend.

Lukas 1:79:

Daarom kwam het Licht der Wereld, om te verlichten degenen die gezeten

zijn in duisternis, en schaduw des doods, om onze voeten te richten op den Weg des Vredes

Verkwikken = Ook: ergens van af keren (*Jesaja 57:17; 59:8*)

= Herstellen, terugbrengen in vorige toestand, en positie

De Goede Herder doet mij wederkeren om nu de Gerechtigheid te dienen.
De Herder geneest ons.

En zo komen we bij een andere Titel, danwel een Wezenskenmerk van Jehovah.

Exodus 15:26:

De HEERE is Heelmeester = יהוה רפא = 1.80.200 5.6.5.10
= Jehova Rafa

De HEERE heeft ons nu genezen naar de Geest

(= Roeach = רוּחַ = 8.6.200).

Vervolgens (als wij dit willen) zal de HEERE ons ook genezen naar onze ziel.

“Naar mijn ziel” = Nephesh = נפש = 300.80.50

= In mijn dagelijkse levenswandel.

- :3** Leiden = נחן = 50.8.50 = nachan = brengen
Spoor = מעגל = 30.3.70.40 = magal = Weg, pad, gang
= Vanwege het “cirkelen”; het “rondgaan”

Psalm 19:8:

De onderwijzingen des HEEREN zijn volmaakt, bekerende de ziel (= praktische leven). De onderwijzingen des HEEREN leiden naar de “Volmaaktheid”. De Getuigenis des HEEREN is gewis, aan de dwazen, wijsheid gevende.

- :3** Spoor der Gerechtigheid = De Weg die naar de Gerechtigheid leidt
= Een leven uit geloof

Romeinen 6:16-20:

We zouden de Gerechtigheid (weer) dienen, namelijk dienaren zijn van het Nieuwe Verbond.

Efeze 6:14:

We zouden aandoen, het borstwapen der Gerechtigheid.

Filippenzen 1:10:

We zouden vervuld zijn, met vruchten der gerechtigheid.

1 Timotheüs 6:11:

Jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid; Strijd de goede strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, (om dit ook te leven), tot hetwelk gij ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen.

Hebreeën 12:11:

Kastijding geeft een vreedzame vrucht der gerechtigheid, voor degenen die door dezelve geoefend zijn.

2 Petrus 3:13:

Wij verwachten naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.

De Weg zou terug leiden door en naar de gerechtigheid.

Opdat Zijn Naam groot gemaakt zou worden.

Zijn Goede Naam en Zijn Eer zouden aangetast worden als de Herder één van Zijn schapen zou verliezen.

En de volgende titel, danwel het wezenskenmerk van Jehovah is:

Jeremia 23:6:

De HEERE, onze Gerechtigheid = 6.50.100.4.90 5.6.5.10 = יהוה צדקנו
= Jehovah Tzidkenu

Genesis 14:18; Hebreeën 7; Psalm 110:

Denk daarbij aan Melchizedek = 100.4.90 20.30.40 = מלך צדק

Melech Tzadiek = Koning des Vredes, Koning der Gerechtigheid,
Hogepriester des Allerhoogsten Gods

Johannes 16:13:

Hij, als onze Trooster, zal ons leiden naar de Gerechtigheid en ons leiden in heel de Waarheid. En over die vertroosting wordt dan ook in het volgende vers gesproken.

- :4** Al ging Ik ook in een dal der schaduw des doods, Ik zou geen kwaad vrezén, want Gij zijt met Mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten Mij.

- :4** Ook een gelovige, kan door diepe dalen gaan. Zoals ernstige of ongeheelrijke ziekten; het verlies van geliefden; eenzaamheid; zorgen; nood; verwerping.

Maar zegt de Psalmist: "Al ging ik ook door een dal... Ik zal geen kwaad vrezen."

We zouden in dit alles toch opzien naar onze Overste Herder. Opdat we dan zouden mogen ervaren, en kunnen zeggen: "Maar Gij zijt met mij. Gij HEERE, vertroost mij."

Johannes 16:33:

"In de wereld zult gij verdrukking hebben (om Mijns Naams wil), maar hebt goeden moed, want Ik heb de wereld overwonnen."

- :4** "In" = Heeft de betekenis van: "dwars door de dood" heen, namelijk: "In en uit".

Door deze wereld heen, waarin de dood en waarin de overste van deze wereld heerst.

Psalm 94:14:

De HEERE zal ons nooit meer begeven en nooit meer verlaten.

Psalm 48:15:

"Tot de dood toe, zal Hij ons leiden" = "Over de dood heen, zal Hij ons leiden".

Jesaja 49:10:

De Ontfermer zal hen leiden, en hen voeren naar waterbronnen.

- :4** Kwaad = 70.200 = רָחַם = rah = herder
= (valse) herder; (valse) prediking; (vals) voedsel; (valse) leringen
= Schaduw des doods
= In ieder geval een leven onder het Oude Verbond, en haar principes

Zoals de Wet:

- Die een schaduw is, van toekomstige goederen (*Hebreeën 10:1*)
- Als een bediening des doods (*2 Korinthe 3:7*)

- :4** Maar Ik zal geen kwaad vrezen (zoals de dood, en zoals leringen der Wet), want Ik mag leven onder het Nieuwe Verbond, en uit de Rijkdom van Uw Genade. "**Gij zijt met mij**".

Mattheüs 28:20:

Want zegt de HEERE:

“Ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld (aion), Amen.”

Andere titels of wezenskenmerken van Jehovah in dit vers zijn dan ook:

Psalm 7:17:

Jehovah de Allerhoogste = יהוה עליון = 50.6.10.30.70 5.6.5.10

= Jehovah Elyon

De HEERE staat “boven” alle dingen

Genesis 17:1:

Jehovah, de Almachtige God = יהוה אל שדי = 10.4.300 30.1 5.6.5.10

= Jehovah El Shadai

= De HEERE is Almachtig

Ezechiël 48:35:

Jehovah, de alom Tegenwoordige = יהוה שמה = 5.40.300 5.6.5.10

= Jehovah Shammah = De HEERE is

= Jehovah is Zijn Naam (40.300)

:4 Uw Stok en Uw Staf, die vertroosten Mij

Stok = 9.2.300 = שבט = sjabat

= Scepter (*Genesis 49:10*);

= Roede (Die de Herder gebruikt als aanvalswa-
pen tegen de vijanden, tot verdediging van
Zijn schapen)

1 Samuël 17: David gebruikt hem, om een leeuw en een beer te slaan.

1 Korinthe 4:21: Zal ik met de roede komen?

= Stam

= De 11^e maand (*Zacharia 1:7*)

Staf = 400.50.70.300.400 = תשענת = tasjanot

= Tot Leven, en Vruchtbaarheid

Jesaja 3:1:

Door ongeloof zal de HEERE de Stok des Broods en de Stok des Waters wegnemen (namelijk het Woord; het Leven, wegnemen).

Deze attributen heeft de Herder dus bij Zich, tot verdediging, tot opvoeding

en tot “vruchtbaar leven” van Zijn schapen. Als uitbeelding van de Kracht, het Leven en de Vruchtbaarheid van de Herder Zelf.

- :4** Via deze voorwerpen geeft de Herder ons Zijn Woord, Zijn Kracht, Zijn Leven, veiligheid, opvoeding, bescherming, overvloed en vertroosting.

Verstroosting = 40.8.50 = נחמ = nachum
= Denk aan: Kaphar Nachum = Kapernaüm
= Stad der Verzoening en Verstroosting
= Plaats waar de HEERE Jezus woonde

- :4** Stok en Staf wijzen dus naar Bescherming, naar Voedsel en naar Leven. En dus naar “Opstandings Leven”
Naar een Opgerichte Stam, zoals een Banier, waarbij de HEERE, als onze Hogepriester, voor ons strijdt. Hij bidt voor ons, in de strijd die wij te voeren hebben.
Namelijk de strijd des geloofs, om staande te blijven in Zijn Overwinning.

Numeri 21:8:

De Slang aan de Stang = Nisi

En zo komen bij nog een Titel, danwel een Wezenskenmerk van Jehovah.

Exodus 17:15:

De HEERE is Mijn Banier = יהוה נסי = 10.60.50 5.6.5.10
= Jehovah Nisi

- :5** Gij richt de tafel toe voor Mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders; Gij maakt Mijn hoofd vet met olie, Mijn beker is overvloeiende.

- :5** Tafel = 50.8.30.300 = שלחנ = sjalachan
= Het leven als zodanig; en speciaal de wijze van leven
= Gemeenschap, praktisch leven
= 8.30.300 = שלח = sjalach
= Zenden, uitzenden, meebrengen, uitstrekken, geven
= Dus alles wat je ontvangt, wat je tot je neemt en wat je uitdeelt

- :5** De tafel, namelijk de weide, wordt tevoren door de Herder gereinigd van giftige planten, van roofdieren en van slangen. Slangen, die het schaap bij de neus nemen en zo vergifigen. En ondanks de tegenstanders en in

het zicht van de tegenstanders om hen heen, kunnen de schapen rustig genieten van het Voedsel dat de Herder hen aanreikt.

Natuurlijk is dit tot ergernis van alle vijanden, maar ja:

Romeinen 8:31, 32:

“Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn; Die ook Zijn Eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons overgegeven, hoe zal Hij ook (nu Christus opgestaan is) ons met Hem, niet alle dingen schenken.”

:5 Tegenpartijders = 200.200.90 = צַרַר = tsarar
(40.10.200.90.40 = מִצְרַיִם = Mitsrajiem = Egypte)
= Heeft met strijd, tegenstand, en lijden, te maken

Maar de HEERE geeft leven, overvloed, bescherming, in het aangezicht van hen die “tegenstaan”. Het is een soort strijd, maar dan een Geestelijke Strijd.

Efeze 6; Hebreëen 12:

Van ons wordt verwacht, dat wij de Overste Herder zouden nawandelen, en op Hem zouden blijven zien. Dat wij de goede strijd zouden voeren, namelijk de “Goede Strijd des Geloofs”, en zouden blijven staan in, en zouden leven, vanuit de Overwinning in Christus. Waardig zouden wandelen de roeping, waarmede wij geroepen zijn.

(Efeze 4:1; Filippenzen 1:27; Kolossensen 1:10; 1 Thessalonicenzen 2:12)

Een aantal van die overheerlijke spijzen op de tafel van de Herder, die wij nuttigen en herkauwen (namelijk “overdenken”), zijn:

- Dat wij in Christus vergeving van zonden hebben ontvangen
- Dat wij in Christus kinderen Gods geworden zijn
- Dat wij uitverkoren zijn in Christus
- Dat wij in Christus gerechtvaardigd zijn
- Dat wij in Christus verzegeld zijn met de Heilige Geest
- Dat wij in Christus de zekerheid des geloofs hebben
- Dat wij Vrede met God hebben door onze HEERE Jezus Christus
- Dat wij in Christus gesteld zijn in de Vrijheid van het Nieuwe Verbond
- Dat wij grote blijdschap hebben in de HEERE Jezus Christus
- Dat wij in Christus leven uit de Rijkdom van Gods Genade
- Dat wij gezegend zijn met elke Geestelijke zegening, in de Hemel, en in Christus
- Dat wij gesteld zijn in de dienst van onze Hogepriester, naar de Ordening van Melchizedek

- Dat wij door de Geest van Christus,geleid worden tot Zoonschap, Erfenis en stralende Toekomst
- Dat wij in Christus het Onderpand ontvangen hebben van onze toekomstige erfenis
- Dat wij bij de verlossing van dit lichaam een verheerlijkt lichaam zullen ontvangen, bij Zijn verschijning aan ons in de nabije toekomst

:5 En over het ontvangen van dit Onderpand des Geestes zegt het volgende gedeelte van dit vers ook: “Gij maakt Mijn Hoofd vet met Olie”.

Olie = Type van de Heilige Geest; Het Leven, danwel de Geest van Christus
 = Type van de Vreugde en van de Blijdschap van het Nieuwe Verbond

Het Leven is mij dan ook: Christus: Het Leven van de Gezalfde; De Messias. De eerste Die Gezalfd werd is het Hoofd, namelijk de HEERE Jezus Christus. De verdere betekenis hiervan is: dat ons hoofd, namelijk dat al ons denken en doen, bepaald zal worden door het Leven van de Gezalfde, namelijk door de Geest van Christus, Die in ons woont.

Olie : Is tot vreugde, blijdschap, reiniging, ontsmetting, en tot heling van wonden
 : Is tot voorkoming dat vliegen eitjes of larven in de oren van het schaap leggen, waardoor het schaap tot razernij komt
 (Vliegen = geestelijke machten, met hun valse leringen)

In zo'n weg naar “volwassenheid” lopen we dus van allerlei verwondingen op, stof in de ogen en gepiep en gemompel in de oren.

Daarom zouden we het door Hem aangereikte Voedsel tot ons nemen en ons onderwerpen aan het Woord van Christus, aan Zijn Geest, aan Zijn Leven.

1 Thessalonicenzen 5:23, 24:

En de God des Vredes Zelf, heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen HEERE Jezus Christus.

Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal.

1 Johannes 2:20:

Doch gij hebt de zalving van den Heilige, en gij weet alle dingen.

En zo komen we bij een andere Titel, of Wezenskenmerk van Jehovah:
Hij zalft, Hij heiligt ons, omdat Hij is:

Exodus 31:13:

De HEERE, de Heilige = 300.4.100 5.6.5.10 = יהוה קדש
= Jehova Qodesj

:5 Mijn beker, is overvloeiende.

De HEERE heeft ons overvloedig gezegend met elke Geestelijke zegening
in de hemel.

Beker = 60.6.20 = כוס = koes

Het Wasvat voor de Tempel was als een beker (2 *Kronieken* 4:5)

De beker der Verlossing (*Psalms* 116:13)

Mijn beker is "overvloeiende" en tevens "reinigend" (Koperen Zee, Wasvat).

De Herder geeft Zijn trouw, Zijn zorg en Zijn zegeningen in een overlopende
maat.

:5 Zalven = 50.300.4 = דשן = dasjan = Vet maken; vet worden

Overvloeiende = 5.10.6.200 = רויה = rojah

= dronken (niet letterlijk van water of wijn)

dronken van: liefde; vettigheid; bloed

:6 Immers zullen Mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen Mijns
levens; en Ik zal in het huis des HEEREN blijven, in lengte van dagen.

:6 Al het goede = Goedheid

Weldadigheid = Genade

Zijn Goedheid en Zijn Genade zijn mijn deel geworden.

De Genade gift Gods is het Eeuwige leven, te leven

Volgen = Achtervolgen, najagen

= Onontkoombaar, je komt er niet meer vanaf

Totdat het einddoel bereikt is

Deuteronomium 31:8; *Hebreeën* 12:1, 2; 13:20:

Degene, Die voor(aan) is, is:

De HEERE, onze Overste Leidsman, en Grote Herder der schapen

Jesaja 58:8:

En tevens is de Heerlijkheid des HEEREN, onze Achterhoede.

Psalm 139:1, 2:

De Herder omringt ons.

En dit, alle dagen van ons leven.

En Hij brengt ons veilig naar Zijn Huis.

Zoals de Herder Zijn schapen brengt naar de Stal.

Ik wil de hemel, niet met een stal vergelijken, maar wel de gemeente:
Het Huis des HEEREN

Wij zijn Zijn Huis (*Hebreeën 3:6; Johannes 10:16*)

Wij, de Gemeente, het Lichaam van Christus

En ook in ons persoonlijk heeft de HEERE woning gemaakt

Blijven = wonen

Lengte van dagen = Dag, die nooit meer zal ophouden

We zijn in het volle Licht geplaatst

Wij, die “verre waren”, zijn in Christus Jezus onze HEERE, nabij gebracht.
Wij, heidenen (en het belangrijkste deel daarvan, de 10 stammen), hebben
deel gekregen aan de zegeningen van Israël.

Deel gekregen aan het Leven van De Goede Herder.

De HEERE is dan ook niet God der Joden alleen, maar ook der heidenen.

Hij is HEERE, van alle volken.

En alle volkeren krijgen op dezelfde wijze deel aan Zijn zegeningen,
namelijk op grond van geloof in Hem en Zijn wonderdaden.

Vandaar nog de volgende Titel, danwel Wezenskenmerk van Jehovah:

1 Samuël 1:3:

HEERE der Heirscharen = 400.6.1.2.90 5.6.5.10 = יהוה צבאות
= Jehova Tsebaoth

Deze Titel, vinden we veelal in de Schrift genoemd, daar, waar de HEERE
een oordeel geeft (of gegeven heeft) over Israël. Om het Volk Israël, als het
ware te “prikkelen”. En om Jood en heiden te zeggen, dat Hij HEERE is van
een ieder die Hem gelooft. Ongeacht ras of afstamming.

We vinden in deze Psalm 4 grote vijanden van de mens, tegenover 1 Herder.

Gebrek = Nood, ellende, honger, ziekte, dorst, verdriet, pijn

Zonde = Van het rechte spoor afdwalen, een dwaalziek hart hebben

Dood = Dal van diepe duisternis; schaduw des doods, leven onder de Wet

Tegenstander = Ander woord voor "satan"

Met de beeldspraak over Herder en schapen wordt uitdrukking gegeven aan het feit dat de HEERE, in de hoedanigheid van Herder in alles voor Zijn schapen zorgt en ons leidt, voedt, draagt en bewaart. In Hem zijn wij volkomen veilig en hebben wij rust, vrijheid, vrede en genade ontvangen.

Nog even iets over het schaap:

- : Volgens Nederlandse uitdrukkingen, vindt men het schaap over het algemeen een nogal "dom" beest. Maar zo is het met alles, het gaat er maar om aan welke kant je daarbij gaat staan, want:
- : In typologische zin is het helemaal geen dom beest.
- : Het zegt ook niets als het geschoren wordt en ter slachting geleid wordt. (= van zijn macht ontdaan worden en te moeten sterven)
Het schijnt overigens dat bij slachting van een schaap, er alleen maar grote dikke tranen uit zijn ogen rollen.
Dus geen strijd, maar overgave.
- : Een schaap kan niet voor zichzelf zorgen en heeft dus verzorging en leiding nodig.
- : Als een schaap op z'n rug ligt, is het ten dode opgeschreven.
- : Als een schaap in het water terechtkomt, zonder vaste grond onder de voeten, verdrinkt het, want z'n vacht (zijn buitenkant) verzwaart het.
- : Zonder herder dwaalt het. (*Jesaja 53:6; Ezechiël 48:11*)
Het weet de weg ook niet meer terug te vinden als het verdwaald is en de Herder zal het dan ook moeten zoeken en vinden.
- : Een schaap heeft geen enkel natuurlijk afweermiddel, geen wapen ter verdediging en is dus volkomen afhankelijk van de bescherming van de Herder.
- : Het enige wat het kan (en dit is het meest verstandige) is vluchten voor de wolf.
- : Want het kent en herkent alleen de stem van zijn eigen Herder.
En die stem volgt het schaap dan ook na. (*Johannes 10:3-5; 10: 27, 28*)

En hoe herkennen wij de Goede Herder?

Door te luisteren naar Zijn Stem.

Door zijn Woord te geloven en ons daaraan te onderwerpen.

Met Zijn Woord vertrouwd te raken zodat wij geoefend zijn om de Stem van onze Herder te onderscheiden van al die andere stemmen, die leringen en filosofieën der mensen zijn.

De Psalm spreekt over de Rijkdom en de Genade, die de Herder voor Zijn schapen (voor ons, de Zijnen) heeft.

We zouden daar dan ook in staan en zouden ons dit ook toeëigenen.

En in bijzonderheid spreekt de Psalm over hoe de HEERE ons omringt met Zijn grote Liefde, en Zorgzaamheid

- | | |
|----------------------------|--|
| :1 Van mij | Hij is ook mijn Herder |
| :2 Onder mij | Bevinden zich de (door Hem gegeven) grazige weiden
(Het voedsel ligt zo voor het oprapen, ik hoef me
alleen maar te bukken, te buigen voor Zijn Woord) |
| :3 Naast mij | Zijn zeer stille Wateren (Gods Woord over vrede) |
| :4 Met mij | Is de Herder Zelf |
| :5 Voor mij | Heeft de Goede Herder, een overvloedige tafel toe-
gericht |
| :5 Tegenover mij | Zijn (weliswaar) mijn vijanden, maar:
ze zijn door Hem overwonnen |
| :6 Wat mij achtervolgt | Is Zijn goedheid en Zijn Genade |
| :6 Boven, en tevens in mij | is het Huis des HEEREN, waarin ik nu al voor
eeuwig wonen mag |

Amen.