

# HET WERK VAN DE GEEST

## Inleiding

Dit lijkt een mystiek onderwerp, omdat Geest vaak als een vaag begrip ervaren wordt. Het is evenwel een onbegrensd onderwerp.

Als we het hebben over het werk van de Geest, dan gaat het gewoon over het werk van God. Dat werk gebeurt nu en in het verborgene en daarom heet het nu het werk van de Geest. Geest kun je immers niet zien en daarom heeft het werk van de Geest met onzienlijke verborgen dingen te maken.

Hetzelfde geldt voor het werk van Christus. Dat gebeurt ook in het verborgene. Daarom is het tegenwoordige werk van Christus zo onbekend. Het wordt weggeredeneerd naar het verleden. Men weet domweg niet wat de Heer doet in deze tegenwoordige bedeling. Toch is het niet zo moeilijk om daar achter te komen, want je kunt het gewoon in de Bijbel vinden.

## Waaruit bestaat het werk van de Geest?

**Voor de statistiek:** (er wordt alleen aangegeven hoe vaak bepaalde uitdrukkingen in het Nieuwe Testament voorkomen)

- De Geest brengt leven voort (17 x).  
Bijvoorbeeld: de Heilige Geest komt over Maria;  
iemand die tot geloof komt ontvangt leven = Geest;
- De doop met/van/in/door de Heilige Geest (7 x).  
Bijvoorbeeld: 'Ik doop u wel met water tot bekering, maar Die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens schoenen ik niet waardig ben *Hem na* te dragen; Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen (Mattheüs 3: 11).  
Wij zijn door één Geest in één lichaam gedoopt (1 Korinthe 12: 13).  
Doopt betekent: vereenzelviging met ..., één lichaam of één plant worden met ... De Geest geeft ons dus leven en plant ons in dat ene lichaam;
- De Geest geeft gaven (8x)  
Bijvoorbeeld: 'En er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde Geest (1 Korinthe 12: 4). Die gaven dienen tot opbouw van de Gemeente en dus tot opbouw van dat ene lichaam.  
Het komt wel vaker voor dan 8x, maar dan komt óf Geest óf gaven er niet in voor;
- De Geest geeft kracht (5x).  
Bijvoorbeeld: 'De God nu der hoop vervulle ulieden met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop, door de kracht des Heiligen Geestes (Romeinen 15: 13);

- De Geest leidt (18 x).  
Bijvoorbeeld: 'Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet (Galaten 5: 18). De Geest geeft leiding aan degenen die eerst leven van die Geest ontvangen hebben, en eventueel gaven. Waarheen leidt de Geest je? Altijd naar zoonstelling;
- De Geest vervult (10x).  
Bijvoorbeeld: 'Want hij (Johannes de Doper) zal groot zijn voor den Heere; noch wijn, noch sterken drank zal hij drinken, en hij zal met den Heiligen Geest vervuld worden, ook van zijner moeders lijf aan. En hij zal velen der kinderen Israëls bekeren tot den Heere, hun God (Lukas 1: 15, 16).  
Wat gebeurt er als iemand met de Heilige Geest vervuld wordt? Dan gaat hij spreken;
- De Geest spreekt (61x). Synoniemen zijn: onderwijzen, leren, zeggen, getuigen, verkondigen, bekendmaken, voorzeggen, te kennen geven, bevelen geven, overtuigen  
Bijvoorbeeld: 'Ziet, Mijn Knecht, Welken Ik verkoren heb, Mijn Beminde, in Welken Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik zal Mijn Geest op Hem leggen, en Hij zal het oordeel den heidenen verkondigen (Mattheüs 12: 18).

Het tegenovergestelde van het spreken van de Geest is het spreken tegen de (Heilige) Geest. Synoniemen zijn: zonde tegen-, bedroeven van-, verwerpen van-, uitblussen van-, lastering tegen-, wederstaan- en verzoeken van de Heilige Geest.

Bijvoorbeeld: 'Daarom zeg Ik u: alle zonde en lastering zal den mensen vergeven worden; maar de lastering tegen den Geest zal den mensen niet vergeven worden (Mattheüs 12: 31).  
Het lasteren van de Heilige Geest of zonde tegen de Heilige Geest is het tegenspreken van de Heilige Geest (komt 11 x voor);

- De Geest draagt vrucht (7 x)  
Bijvoorbeeld: 'Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid (Galaten 5: 22).  
De Geest produceert en brengt iets blijvends voort. In 1 Petrus 1: 23 staat dat wij zijn wedergeboren, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.  
De Geest spreekt en dus is Woord Geest. Dat Woord is levend en eeuwig blijvend, want het is onvergankelijk Zaad;
- De Geest heiligt (5 x).  
Bijvoorbeeld: 'Van Zijn Zoon (*Paulus, als dienstknecht van...*) (Die geworden is uit het zaad van David, naar het vlees; Die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God, naar den Geest der heiligmaking, uit de opstanding der doden) *namelijk* Jezus Christus, onzen Heere; (Romeinen 1: 3, 4).

Hoe heiligt de Geest? Door Zijn spreken en onderwijzen, want door het Woord worden wij geheiligd. Christus Heiligt ons ook, want in Hebreë 2: 11 staat: 'Want en Hij, Die heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn allen uit één; om welke oorzaak Hij Zich niet schaamt hen broeders te noemen'. De Heilige Geest is daarom ook de Geest van Christus. (Deze gedachte komt verderop nog nader ter sprake.);

- De Geest verzegelt, is onderpand (4 x)  
Bijvoorbeeld: 'Maar Die ons met u bevestigt in Christus, en Die ons gezalfd heeft, is God;  
Die ons ook heeft verzegeld, en het onderpand des Geestes in onze harten gegeven (2 Korinthe 1: 21, 22).  
De Geest is onderpand van de erfenis en logischerwijs leidt Hij ons dan ook naar die erfenis;
- De Geest werpt demonen uit (1 x)  
Bijvoorbeeld: 'Maar indien Ik door den Geest Gods de duivelen (demonen, van daimonia) uitwerp, zo is dan het Koninkrijk Gods tot u gekomen (Mattheüs 12 : 28).  
Als je je overgeeft aan het werk van de Geest, dan is er voor Beëlzebub geen plaats meer;
- De Geest vertroost (1 x)  
Bijvoorbeeld: 'De Gemeenten dan, door geheel Judéa, en Galiléa, en Samaria, hadden vrede, en werden gesticht; en wandelende in de vreze des Heeren, en de vertroosting des Heiligen Geestes, werden vermenigvuldigd (Handelingen 9: 31);
- De Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel (1x)  
Bijvoorbeeld: 'En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen, van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel' (Johannes 16: 8).

### **Naar de Geest wandelen en geleid worden**

In de brief aan de Romeinen wordt voor het eerst het Evangelie uiteengezet. Onze positie is duidelijk: er is niemand rechtvaardig, niemand die God zoekt; iedereen is afgeweken. Daarom is, op grond van de wet, de gehele wereld verdoemelijk voor God. Maar nu zijn wij, op grond van het werk van de Heere Jezus Christus en door geloof, één plant met Hem geworden. Wij hebben van de Geest nieuw leven ontvangen. Daarom zouden zonde en wet niet meer heersen in ons leven, maar worden wij geacht naar die Geest te wandelen.

Romeinen 8: 1           Zo is er dan geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.

Wij leven dus niet meer onder de heerschappij van zonde en wet, maar onder de leiding van de Geest. Heerschappij is opgelegd, terwijl je een leider uit vrije wil volgt. De leider gaat voorop en de rest volgt. Wij zijn dan ook navolgers van Christus, want Hij is onze overste Leidsman en Voleinder des geloofs (Hebreë 12: 2).

Dat het om leiding gaat blijkt uit het vervolg van Romeinen 8.

- Romeinen 8: 8      En die in het vlees zijn kunnen Gode niet behagen.  
 9                      Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in **den Geest**, zo anders **de Geest Gods** in u woont. Maar zo iemand **den Geest van Christus** niet heeft, die komt Hem niet toe.  
 10                     En indien **Christus** in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil.  
 11                     En indien **de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft**, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest.

Het woordje 'in' van 'in het vlees' en 'in de Geest' betekent: verbonden met en behorend tot....

Uit deze verzen blijkt ook dat als je in de Geest bent, je verbonden bent met en behoort tot de Geest Gods, de Geest van Christus en dus tot Christus. In vers 11 lezen we zelfs dat diezelfde Geest Jezus uit de doden heeft opgewekt. De drie-eenheid van God is hier ver te zoeken, want er is maar één God, zoals de Bijbel Zelf ook keer op keer aangeeft.

'In de Geest zijn' is hetzelfde als 'de Geest toekomen' en dus 'de Geest hebben'.

Als je in het vlees wandelt, dan maak je dus deel uit van de wereld en behoort je tot die wereld. En andersom, als je in de Geest wandelt, dan is je wandel in de hemel en maak je dus geen deel uit van de wereld en behoort je ook niet tot die wereld.

Als wij de Geest Gods hebben, dan maakt Hij ook onze sterfelijke lichamen levend. De Geest maakt dus levend. Het gaat hier niet over dode lichamen, maar over sterfelijke lichamen die Hij levend maakt vóórdát wij gestorven zijn, opdat wij Zijn leven zouden leven.

- Romeinen 8: 12      Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven.  
 13                      Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven.

Het wedergeboren leven staat tegenover het vleselijke leven. Dat nieuwe leven doodt de werkingen van het lichaam. Je bestrijdt dus niet de oude mens, maar als je het nieuwe wedergeboren geestelijke leven leeft, dan worden daardoor vanzelf de werkingen van de oude mens gedood.

- Romeinen 8: 14      Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods. *(In de Staten Vertaling staat 'kinderen', maar dat moet vertaald worden met 'zonen' – hui'os.)*

Als je in de Geest leeft, dan word je door de Geest geleid en groei je op tot zoon van God en dus tot erfgenaam van God.

Romeinen 8: 15      Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreeze; maar gij hebt ontvangen den Geest der zoonstelling, door Welken wij roepen: Abba, Vader. (*'Aanneming tot kinderen' moet 'zoonstelling' zijn: van het Griekse woord 'huios' – zoon, the'sia – stellen.*)

Wij zijn geen slaven van de Geest der dienstbaarheid of van de wet of van wat dan ook, maar wij worden in vrijheid door de Geest geleid tot zoonstelling. Wij worden geleid door het spreken van de Geest der Waarheid. En Hij leidt ons naar de erfenis. Daarom heet Hij ook de Geest der zoonstelling.

Romeinen 8: 22      Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen in barensood is tot nu toe.  
23      En niet alleen *dit*, maar ook wij zelve, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelve, *zeg ik*, zuchten in onszelve, verwachtende de zoonstelling, *namelijk* de verlossing onzes lichaams.

Maar ook wij die geloven zuchten. God heeft ons naar Zijn wil gebaard door het Woord der Waarheid, opdat wij zouden zijn eerstelingen Zijner schepselen (Jakobus 1: 18). Wij verwachten de zoonstelling, namelijk de verlossing van ons lichaam.

Als wij in de Geest wandelen, hebben wij de eerste vruchten van de Geest, maar zijn we ook de eerste vruchten van Geest. Met andere woorden, wij hebben Christus en wij zijn Christus.

Als we verlost worden van ons lichaam, dan wordt het resultaat van de werken die door het lichaam geschied zijn openbaar. Zie ook 2 Korinthe 5: 1 – 5.

2 Korinthe 5: 1      Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, *maar* eeuwig in de hemelen.  
2      Want ook in dezen zuchten wij, verlangende met onze woonstede, die uit den hemel is, overkleed te worden.  
3      Zo wij ook bekleed *en* niet naakt gevonden zullen worden.  
4      Want ook wij, die in dezen tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde; nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worde.  
5      Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, Die ons ook het onderpand des Geestes gegeven heeft.

Romeinen 8: 25      Maar indien wij hopen, hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid.

Lijdzaamheid is met passie, met volledige inzet. Lijdzaamheid is activiteit die wordt gestuurd en bewerkt door iemand anders. Petrus noemt dat levende hoop:

1 Petrus 1: 3      Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.

- 4 Tot een onverderfelijke, en onbevlekkelijke, en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u.

Wij verwachten die onbederfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis met lijdzaamheid, want de verwachting van die erfenis is de levende hoop die in ons is. Tot die tijd zijn wij verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte; Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner heerlijkheid (Efeze 1: 13, 14).

- Romeinen 8: 26 En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.  
27 En Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening des Geestes zij, dewijl Hij naar God voor de heiligen **bidt**.

De Geest komt onze zwakheden te hulp en bidt voor ons. Bidden is hier: woorden samenvoegen tot tekst voor of over iets. Spreken dus.

De Geest bidt met onuitsprekelijke zuchtingen omdat Hij de woorden niet hardop uitspreekt. Bij de Geest komen de woorden niet via de tong en de mond naar buiten en hebben dus geen klank. Daarom gaat het over zuchtingen.

De Geest Zelf leidt ons naar onze zoonstelling. Wij verwachten die zoonstelling met lijdzaamheid, maar we weten niet wat we daarbij zouden doen. Gelukkig weet de Geest dat en doet Hij dat voor ons. Hij is immers onze Voorspraak bij de Vader. In Hem zijn wij verborgen en verzegeld en Hij zou vele zonen tot heerlijkheid leiden.

- Romeinen 8: 34 Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons **bidt**.

De Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven, maar Christus oordeelt ons niet, Hij bidt voor ons. Hij zit aan de rechterhand van God in de positie van Hogepriester naar de ordening van Melchizédek. Dit betekent dat Hij de Middelaar is tussen God en de gelovigen en dat Hij voor ons bidt.

- Hebreëen 7: 24 Maar Deze, omdat Hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap.  
25 Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te **bidden**.  
26 Want zodanig een Hogepriester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgesneden van de zondaren, en hoger dan de hemelen geworden;  
27 Dien het niet allen dag nodig was, gelijk den hogepriesters, eerst voor zijn eigen zonden slachtofferen op te offeren, daarna *voor de zonden* des volks; want dat heeft Hij eenmaal gedaan, als Hij Zichzelven opgeofferd heeft.

Hij heeft een onvergankelijk priesterschap en leeft altijd om voor ons te bidden. Als we Romeinen 8 vergelijken met Hebreëen 7, dan blijkt dat de Heilige Geest en Christus de

Hogepriester Dezelfden zijn. Als de Geest voor ons bidt, dan is Hij de Middelaar tussen God en ons. Diezelfde functie vervult Christus als Hogepriester aan de rechterhand van God.

Hetzelfde Griekse woord voor bidden is in Romeinen 11: 2 vertaald met 'aanspreken':

Romeinen 11: 2      God heeft Zijn volk niet verstoten, hetwelk Hij te voren gekend heeft. Of weet gij niet, wat de Schrift zegt van Elía, hoe hij God **aanspreekt** tegen Israëel, zeggende ...

Wat de Geest ook doet, het gaat allemaal maar om één ding, namelijk dat Hij ons zou leiden naar onze zoonstelling en dus tot heerlijkheid. En dat is niet tot eer van onszelf, maar tot prijs Zijner heerlijkheid.

Hij doet dat door tot ons te spreken. De lijst aan het begin van deze samenvatting over wat de Geest doet, resulteert helemaal in het spreken van de Geest tot ons. Daar zou je dus niet te gering over denken.

De bedoeling van Gods Woord is dat wij kennis der waarheid opdoen. God doet Zijn werk via de Geest, via Zijn Woord aan ons. Dat is een werk aan individuen. Daarom ligt de verantwoordelijkheid voor het leven in de Geest ook bij iedere gelovige persoonlijk. En als je niet weet hoe je in de Geest moet leven of wandelen, geef je dan aan Hem over. Dan heeft Hij de leiding over je leven en bepaalt Hij de route. En als iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk mildelijk geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden (Jakobus 1: 5).

Die oren heeft om te horen die hoort wat de Geest tot de Gemeente zegt.

## De Heilige Geest spreekt en leidt

Mattheüs 4: 1 Toen werd Jezus van den Geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden van den duivel.  
(Zie ook Markus 1: 12 en Lukas 4: 1.)

Hoe de Geest dat gedaan heeft staat er niet bij. Bij Mozes en Elía sprak de Geest tegen hen.

Voordat de Heere Jezus aan Zijn dienst op aarde begon, werd Hij eerst verzocht en dus op de proef gesteld. Dat geldt ook voor ons. Als wij de Heer willen dienen, moet vooraf blijken of we betrouwbaar zijn. Pas dan kun je verantwoordelijkheden dragen.

Verdrukkingen en verzoeken moeten bijdragen aan onze geestelijke groei.

Jakobus 1: 2 zegt:

Jakobus 1: 2 Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoeken valt;  
3 Wetende, dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt.  
4 Doch de lijdzaamheid hebbe een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk.

De duivel doet het werk, want God verzoekt niet, maar dat werk wordt wel door de Geest gebruikt.

Handelingen 1: 8 Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judéa en Samaría, en tot aan het uiterste der aarde.

‘Zult’ is geen gebod, maar een belofte. Als er staat: ‘Gij zult Mijn getuigen zijn’, dan zat er niets anders op; zo zou het gaan. Dat is het werk van de Geest. De discipelen hadden misschien wel de opdracht om te getuigen, maar zo staat het hier niet. Petrus zei later in Handelingen 4: 20 ook niet dat hij een opdracht had, maar dat hij het niet kon laten te spreken.

Soms is het inderdaad verstandiger om je mond te houden, maar vaak kun je het niet laten te spreken van de hoop die in je is.

Het Evangelie moest eerst in Jeruzalem verkondigd worden en in Judéa, naar de twee stammen. Vervolgens ging het naar Samaría en tot het uiterste der aarde, naar de tien stammen. Dat is het werk van de Geest; Hij geeft daar leiding aan.

Handelingen 13: 1 En er waren te Antiochië, in de Gemeente, die daar was, enige profeten en leraars, namelijk Bárnabas en Simeon, genaamd Niger, en Lucius van Cyrene, en Máhanen, die met Heródes den viervorst opgevoed was, en Saulus.  
2 En als zij den Heere dienden, en vastten, zeide de Heilige Geest: Zondert Mij af beiden Bárnabas en Saulus tot het werk, waartoe Ik hen geroepen heb.  
3 Toen vastten en baden zij. En hun de handen opgelegd hebbende, lieten zij hen gaan.

De Heilige Geest zeide... Hij gaf dus leiding en stuurde Bárnabas en Paulus (die toen nog Saulus heette) op zendingsreis.  
Het tegenovergestelde vinden we in Handelingen 16.

- Handelingen 16: 6 En als zij Frygië, en het land van Galatië doorgereisd hadden, werden zij van den Heiligen Geest verhinderd het Woord in Azië te spreken.
- 7 En aan Mysië gekomen zijnde, poogden zij naar Bithynië te reizen; en de Geest liet het hun niet toe.
- 8 En zij, Mysië voorbij gereisd zijnde, kwamen af tot Tróas.

Hier worden Paulus en Silas verhinderd door de Heilige Geest. Zij hadden plannen gemaakt, maar de Heilige Geest was het daar kennelijk niet mee eens. Gelovigen hebben in de eerste plaats hun eigen verantwoordelijkheid en behoren daarom ook hun eigen keuzes te maken. En als de Geest een ander plan met je heeft, dan maakt Hij dat wel duidelijk en verhindert je in de uitvoering van je eigen plannen. Als je verhinderd wordt, wil dat dus niet per definitie zeggen dat de satan daarachter zit en dat jij dus de verkeerde keuze hebt gemaakt. Het kan net zo goed zijn dat de Heer iets anders met je voor heeft.

- Handelingen 16: 9 En van Paulus werd in den nacht een gezicht gezien: er was een Macedónisch man staande, die hem bad en zeide: Kom over in Macedónië, en help ons.
- 10 Als hij nu dit gezicht gezien had, zo zochten wij terstond naar Macedónië te reizen, besluitende *daaruit*, dat ons de Heere geroepen had, om denzelven het Evangelie te verkondigen.

Paulus maakt uit het gezicht op dat hij door de Geest geroepen wordt. Het gaat dus weer over leiding.

De zendingsreizen van Paulus zijn één grote demonstratie van hoe het Evangelie eerst aan de Joden, de twee stammen, verkondigd werd en later terechtkwam bij de tien stammen. Het misverstand dat bij deze gedachte optreedt, is dat men dan denkt dat Joden helemaal niet meer tot geloof kunnen komen. Er is echter onderscheid tussen individuele mensen en hele volken. Een Jood kan ook nu simpelweg tot geloof komen, maar het Joodse volk als geheel kan dat niet. Dat volk is verhard geworden en zal pas in de toekomst tot geloof komen, nadat de Gemeente voltooid is. God verzamelt Zich nu immers een volk voor Zijn Naam en eenieder die gelooft wordt aan dat volk toegevoegd. Dat geldt voor ieder individueel mens, dus ook voor Joden. Er is toch ook verschil tussen onze eigen individuele omstandigheden en de omstandigheden van heel het Nederlandse volk.

Paulus reis had voor Jeruzalem geen nut en voor hemzelf ook niet. Dat is een uitbeelding van deze tegenwoordige bedeling, waarin de Gemeente gebouwd wordt.

- Handelingen 20: 21 Betuigende, beiden Joden en Grieken, de bekering tot God en het geloof in onzen Heere Jezus Christus,
- 22 En nu ziet, ik, gebonden zijnde door den Geest, reis naar Jeruzalem, niet wetende, wat mij daar ontmoeten zal;
- 23 Dan dat de Heilige Geest van stad tot stad betuigt, zeggende, dat mij banden en verdrukkingen aanstaande zijn.

Paulus was niet letterlijk gebonden, maar hij werd door de Geest gebonden en naar Jeruzalem gestuurd. Daar werd hij letterlijk gebonden voor een periode van vijf jaar. Eerst in Jeruzalem, vervolgens in Cesaréa en dan nog twee jaren in Rome.

Vervolg teksten over de leiding van de Geest.

Romeinen 8: 14      Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods.

Dit vers is al besproken

Romeinen 8: 26      En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.  
27      En Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening des Geestes zij, dewijl Hij naar God voor de heiligen bidt.  
28      En wij weten, dat degenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, *namelijk* degenen, die naar *Zijn* voornemen geroepen zijn.

Diegenen zijn geroepen tot heiligmaking, tot zoonstelling.

Als God alle dingen doet medewerken ten goede, wat is dan het goede? De aanstelling tot zonen. Alle dingen zouden bijdragen aan onze geestelijke groei. En als Hij zegt dat alle dingen medewerken ten goede, dan is Hij uiteraard ook Degene Die bepaalt wat dat goede dan is. Dit alles heeft dus te maken met de leiding van de Geest.

Galaten 4: 4      Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet;  
5      Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, *en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. ('Aanneming tot kinderen' moet 'zoonstelling' zijn: van het Griekse woord 'hui'os - zoon, the'sia - stellen.)*  
6      En overmits gij kinderen zijt (*hui'os = zonen*), zo heeft God de Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader!  
7      Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon; en indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam van God door Christus.

De Geest Zijns Zoons is de Geest van Christus. Die Geest is in onze harten uitgezonden en roept: Abba, Vader!

Abba is het Hebreeuwse woord voor vader. Hier wordt dus verwezen naar oudtestamentische begrippen en dat is wel een belangrijk detail. De verklaring van deze verzen is namelijk meestal dat wij nu aangenomen kinderen van God zijn. Hij heeft ons dus geadopteerd. In dat geval is er dus helemaal geen sprake van wedergeboorte en is de opstanding van Christus niet noodzakelijk voor ons behoud.

Vanuit Romeins perspectief is deze verklaring wel logisch, want in de tijd dat deze brieven van Paulus geschreven werden, was het heel gebruikelijk dat kinderen geadopteerd werden.

Het is alleen wel merkwaardig dat in een in het Grieks geschreven brief ineens zo'n Hebreeuwse term opduikt. Dat moet een reden hebben en die is er uiteraard ook. Abba verwijst naar het oudtestamentische begrip van zoonchap en eerstgeboorterecht. Niet het kind maar de zoon krijgt de erfenis van de vader. Niet alle kinderen (ook niet als het

over jongetjes gaat) zijn zonen, maar alleen degene met het eerstgeboorterecht is een zoon. En dat hoeft weer niet degene te zijn die het eerst geboren is. Iemand is eerstgeborene als hij aangesteld is als zoon en dus als erfgenaam.

Zolang je een kind bent, erf je niets en zo wordt dat in Galaten 4 ook uiteengezet. Vers 7 zegt dan dat wij zonen zijn en dus ook erfgenamen van God door Christus.

Als 'Abba' niet een verwijzing naar het Oude Testament zou zijn, dan zou het hier volkomen overbodig en misplaatst zijn. Het gaat over de roeping van Israël in het Oude Testament. Daar heeft de Heer gezegd: 'Israël is Mijn eerstgeborene' (Exodus 4: 22). Onder het Oude Verbond was Israël nog een kind en als kind verschil je niets van een dienstknecht. Dan ben je onder voogden en verzorgers gesteld (wet / eerste beginselen der wereld). Maar nu, nu de volheid des tijds gekomen is, staat er: 'Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon en dus erfgenaam van God door Christus'.

- Galaten 5: 16            En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet.
- 17            Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet.
- 18            Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet.

We zouden als gelovigen door de Geest wandelen en de begeerlijkheden van het vlees niet volbrengen. Dat is de vrucht van het wandelen door de Geest.

In vers 18 zie je vervolgens dat het om de leiding van de Geest in je leven gaat.

In Galaten 4 staat dat wet voor kinderen is. Kinderen zijn onmondig en hebben geen recht van spreken. Zij hebben, in meerdere opzichten, niets te zeggen. Ze hebben niets te commanderen en inhoudelijk hebben ze ook weinig te melden. Ze zijn niet in staat verantwoordelijkheid te dragen voor hun daden en hun leven. Daarom staan kinderen onder wet en onder regels.

Maar wij, die door de Geest geleid worden, zijn zonen Gods. Wij staan niet meer onder wetten en regels en worden daarom geacht onze eigen verantwoordelijkheid te dragen. Daarbij kun je je niet verschuilen achter wetten en regels.

Daar gaat het dus om, om verantwoordelijkheid dragen. Dat is volwassenheid.

- Romeinen 6: 23            Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus onzen Heere.

Het loon van de zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven. Dat is het leven nu, van alledag. Opdat wij dat eeuwige leven elke dag zouden leven. En dat kan alleen maar als wij ons laten leiden door de Geest.

Daarom staat er ook in 1 Timotheüs 6: 12: 'Grijp naar het eeuwige leven'. Berg dat leven niet op, maar grijp ernaar. Dat is leven uit genade en onder leiding van de Geest. Met andere woorden: we zouden navolgers van Christus zijn.

De Geest doet ons Christus kennen, opdat wij in heel ons leven Christus als voorbeeld hebben en navolgen. Hij leefde uit het Woord en zei altijd: 'Er staat geschreven...'.  
'

1 Petrus 4: 12            Geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte *der verdrukking* onder u, die u geschiedt tot verzoeking, alsof u *iets* vreemds overkwame;

Het overkomt ons wel, maar zo vreemd is het niet.

1 Petrus 4: 13            Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, *alzo* verblijdt u; opdat gij ook in de openbaring Zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen.

Zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden (Romeinen 8: 17). Met Hem lijden is met Hem delen in Zijn heerlijkheid.

1 Petrus 4: 14            Indien gij gesmaad wordt om den Naam van Christus, zo zijt gij zalig; want de Geest der heerlijkheid, en *de Geest* van God rust op u. Wat hen aangaat, Hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, Hij wordt verheerlijkt.

Waar elders de Geest Gods, of de Geest van Christus, de Geest of Heilige Geest staat, staat hier de Geest der heerlijkheid. Die Geest leidt ons namelijk tot de heerlijkheid.

De essentie van het werk van Christus en dus het werk van de Geest is dat Hij spreekt.

En wij zouden zeggen: 'Spreek Heer, want Uw knecht hoort'.

Dat moet ons geschikt maken voor onze dienst aan Hem. Dat is Gods kracht tot zaligheid voor eenieder die gelooft. Daarom zouden wij trouw zijn en consequenties trekken uit wat Hij zegt!

Christus is onze Hogepriester en over ons staat in 1 Petrus 2: 9

1 Petrus 2: 9            Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht;

Wij zijn dus priesters en staan in dienst van onze Hogepriester, Christus Jezus.

Priesters waren primair verantwoordelijk voor het beheer en het spreken/onderwijzen van het Woord van God. Daarom zouden ook wij de deugden verkondigen Desgenen Die ons uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht. Die deugden vinden wij in het Woord van God, Dat in oudtestamentische tijd tot de vaders gesproken is door de profeten en in deze laatste dagen tot ons door de Zoon.

Hebreë 1: 1            God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaders gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon;

Het vervolg daarop staat in het volgende hoofdstuk:

Hebreë 2: 1            Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is, opdat wij niet te eniger tijd doorvloeien.

En nog verderop:

Hebreë 12: 25      Ziet toe, dat gij Dien, Die spreekt, niet verwerpt...;

God spreekt tot ons door de Zoon. Als dus het Woord verkondigd en onderwezen wordt, dan is het de Heer Zelf Die spreekt. Daarom zouden zeker degenen die het Woord verkondigen zich te meer houden aan hetgeen gesproken is. Zij dragen een enorme verantwoordelijkheid en moeten toezien dat zij Degene Die spreekt niet verwerpen.

Mattheüs 12: 17      Opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken is door Jesaja, den profeet, zeggende:

18      Ziet, Mijn Knecht, Welken Ik verkoren heb, Mijn Beminde, In Welken Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik zal Mijn Geest op Hem leggen, en Hij zal het oordeel den heidenen verkondigen.

Dat is een citaat uit Jesaja 42: 1. In het Nieuwe Testament is die Knecht tot Zoon geworden en Hij zal verkondigen omdat de Geest op Hem ligt. Het één is het gevolg van het ander.

In vers 16 staat dat de Heere Jezus de scharen scherpelijk verbood Hem openbaar te maken. Het was immers de tijd nog niet. Zo deed de Heer in het openbaar een verborgen werk. Profetisch is dat van toepassing op deze tijd.

De Heere Jezus zou in Zijn opstandig de Geest ontvangen en Gods Naam verkondigen. Zie het vervolg van Jesaja 42 over waar Hij zou verkondigen. Dat is het tegenwoordige werk van Christus.

Mattheüs 12: 19      Hij zal niet twisten, noch roepen, noch zal er iemand Zijn stem op de straten horen.

De prediking in de wereld is nu niet ten behoeve van de wereld, maar tot opbouw van de Gemeente. God heeft immers aan de Gemeente gegeven sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouw des lichaams van Christus (Efeze 4: 11, 12).

Pas na de opname van de Gemeente zal het ten behoeve van de wereld zijn.

Mattheüs 12: 20      Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken, en het rokende lemmet zal Hij niet uitblussen, totdat Hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning.

21      En in Zijn Naam zullen de heidenen hopen.

De Heer doet niets aan de wereld, hoe krom die ook is. Daarom zouden wij uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.

Zijn overwinning is Zijn wederkomst. Dan komt Hij in heerlijkheid.

Het Evangelie is naar de heidenen gegaan en daar draagt het vrucht.

Het logische vervolg op dit gedeelte uit Mattheüs 12 is Handelingen 2.

Handelingen 2: 32 Dezen Jezus heeft God opgewekt; waarvan wij allen getuigen zijn.  
33 Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heiligen Geestes, ontvangen hebbende van den Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort.

Dat is de vervulling van Joël 2. De discipelen ontvingen als eersten de Heilige Geest en begonnen als gevolg daarvan te spreken in heidense talen.

In Mattheüs 12: 18 stond dat Christus het oordeel den heidenen zou verkondigen. Oordeel is de vertaling van het Griekse woord 'crisis' en betekent dat er een bocht gemaakt wordt.

De Heer ging een bepaalde weg. Zo heet dat ook in het Nieuwe Testament: zij die van de weg zijn. Oordeel is dus een bepaalde weg gaan of kiezen. Denk ook aan Luz = omweg. Jakob ging via Luz (Beth-el = huis Gods), via een omweg, via Laban (= wit = Albion = Engeland = 10 stammen), via de Gemeente, om vervolgens na 20 jaar weer terug te keren naar het beloofde land.

Zie over oordelen en wegen ook Romeinen 11: 33.

Romeinen 11: 33 O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn **oordelen**, en onnaspeurlijk Zijn **wegen**!

Het gaat over hetzelfde.

### **De Geest vervult en doet spreken**

Als wij met de Geest vervuld worden, dan gaan wij spreken. Wij spreken dan door de Geest. Hoe kunnen we dat controleren, want velen beweren door de Geest te spreken en verkondigen toch niet allemaal hetzelfde.

Dit controleer je door in de eerste plaats oprecht te zijn, zonder voorbehoud en zonder bijbedoeling. Dus niet ter verdediging van je eigen doelstelling en eigen stokpaardjes. Wees daarom zo zuiver mogelijk. De rest doet de Geest, Die ons in heel de Waarheid leiden zou.

De verantwoordelijkheid van degene die het Woord van God spreekt houdt echter niet op bij het spreken van dat Woord. Hij moet ook weten te doseren en het ter bekwamer tijd spreken.

Onze wil zou gevormd moeten worden door de wil van God. Dat kan alleen naarmate wij Hem leren kennen en naarmate wij Hem willen leren kennen. Moeten wij vervolgens allemaal zo nodig spreken? Nee, maar het is een normale reactie op het horen. Wat erin gaat, moet er ook weer uit. En de mens wordt niet geleid door wat hij hoort, maar door wat hij spreekt, door wat hij met de tong zegt; dan ligt het vast en kan hij er niet meer onderuit, dan alleen door zichzelf geweld aan te doen. Jouw verantwoordelijkheid is dat je je houdt aan hetgeen je gehoord hebt en dat actief naleven. Kijk naar de Heer: Hij sprak de woorden die God gesproken had.

Lukas 1: 12 En Zacharías, *hem* ziende, werd ontroerd, en vreze is op hem gevallen.  
13 Maar de engel zeide tot hem: Vrees niet, Zacharías! Want uw gebed is verhoord, en uw vrouw Elizabet zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Johannes.

- 14 en u zal blijdschap en verheuging zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden.
- 15 Want hij zal groot zijn voor den Heere; noch wijn, noch sterken drank zal hij drinken, en hij zal met **den Heiligen Geest vervuld worden**, ook van zijner moeders lijf aan.
- 16 En hij zal velen van de kinderen Israëls **bekeren** tot den Heere, hun God.

Ook hier weer Geest en spreken.

- Lukas 1: 39 En María, opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte, in een stad van Juda;
- 40 En kwam in het huis van Zacharías, en groette Elizabet.
- 41 En het geschiedde, als Elizabet de groetenis van María hoorde, zo sprong het kindeken op in haar buik; en Elizabet werd **vervuld met den Heiligen Geest**;
- 42 **En riep uit met een grote stem, en zeide:** Gezegend *zijt* gij onder de vrouwen, en gezegend *is* de vrucht uws buiks!
- Lukas 1: 67 En Zacharías, zijn vader, werd **vervuld met den Heiligen Geest, en profeteerde, zeggende:**

Iedere keer is het vervulling van de Heilige Geest en vervolgens spreken.

- Lukas 4: 1 En Jezus, **vol des Heiligen Geestes**, keerde wederom van de Jordaan, en werd **door den Geest geleid** in de woestijn;

En als Hij dan spreekt, zegt Hij: 'Er is geschreven...'

- Handelingen 2: 4 En zij werden allen **vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.**

De Geest deed de apostelen spreken zoals de Geest hun gaf te spreken. Het ging niet om de vreemde taal, maar om wát zij spraken. Zij spraken namelijk over de grote werken Gods (vers 11).

- Handelingen 7: 55 Maar hij (Stéfanus), **vol zijnde des Heiligen Geestes**, en de ogen houdende naar den hemel, zag de heerlijkheid Gods, en Jezus, staande ter rechterhand Gods.
- 56 En hij **zeide:** Ziet, ik zie de hemelen geopend, en den Zoon des mensen, staande ter rechterhand Gods.

Hij was vol van de Heilige Geest en had de ogen naar boven gericht. Daar zag hij Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Hij zag op Jezus, de overste Leidsman des geloofs. Toen begon Stéfanus te spreken.

- Handelingen 9: 17 En Ananías ging heen en kwam in het huis; en de handen op hem leggende, zeide hij: Saul, broeder! De Heere heeft mij gezonden, *namelijk* Jezus, Die u verschenen is op den weg, dien gij kwaamt, opdat gij weder ziende en met **den Heiligen Geest vervuld** zoudt worden.
- 18 En terstond vielen af van zijn ogen gelijk als schellen, **en hij werd terstond wederom ziende**; en stond op, en werd gedoopt.

De vervulling met de Heilige Geest heft zijn blindheid op. Hij wordt dus wijs, want de bedekking wordt weggenomen. Paulus werd ontvankelijk voor het Woord van God. Vervolgens heeft hij de rest van zijn leven gesproken.

Handelingen 11: 24 Want hij (Bárnabas) was een goed man, en **vol des Heiligen Geestes en des geloofs**; en er werd een grote schare den Heere toegevoegd.

Bárnabas was één van de leraren uit Antiochië die later met Paulus uitgezonden werd. Vol des Heiligen Geestes en des geloofs lijken twee verschillen dingen, maar het één heeft natuurlijk alles met het ander te maken.

- Efeze 5: 18 En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt **vervuld met den Geest**;
- 19 **Sprekende** onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmende den Heere in uw hart;

Kolossensen 3: 16 Het Woord van Christus **wone rijkelijk** in u, in alle wijsheid; **leert en vermaant** elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart.

Die dingen gaan samen. Als je vervuld bent met de Heilige Geest, dan woont het Woord van Christus rijkelijk in je en dan spreek, leer en vermaan je en zingt psalmen en dergelijke met aangenaamheid in je hart.

Het komt natuurlijk ook voor dat je de Heer om Zijn leiding vraagt omdat het slecht gaat in je leven. Hij leidt je dan in heel de Waarheid, terwijl jij bedoelde te vragen of Hij jouw problemen op wilde lossen. Maar dat is niet het werk van de Geest. Hij leidt je in Zijn Woord. Wij zouden vol van geloof zijn in het Woord van God. Dan onderwijst Hij ons en leidt ons in het licht.

Handelingen 13: 9 Doch Saulus (die ook Paulus *genaamd is*), **vervuld met den Heiligen Geest, zeide**:

Paulus was vervuld met de Heilige Geest en hij sprak.

Hier spreekt hij tot Elymas die een type is van heel de religieuze wereld. Paulus spreekt over de rechte wegen des Heeren (dat doe je als je vervuld bent met de Heilige Geest) die door Elymas verkeerd worden. Elymas wordt vervolgens blind. Eerst was Paulus blind en nu Elymas. Zie ook het verhaal van de blindgeborene. Hij werd ziende en de vraag is wie er nu eigenlijk blind was. Al die geschiedenissen zijn een uitbeelding van de twee- en de tien stammen.

Handelingen 13: 47 Want alzo heeft ons de Heere geboden, *zeggende*: Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde.

52 En de discipelen werden **vervuld met blijdschap en met den Heiligen Geest**.

Dat was nadat zij gezien hadden dat de zaligheid naar de heidenen zou gaan. Als je ineens bepaalde dingen uit de Bijbel begrijpt, als het kwartje valt, dan geeft dat blijdschap.

Blijdschap komt voort uit zekerheid en daarom is het Evangelie ook een blijde boodschap. Ook wij zijn vervuld met blijdschap over het Woord van God, omdat wij dat Woord geloven, helemaal. We zijn niet alleen orthodox, maar ook vrolijk: vrolijk orthodox dus.

God heeft ons Zijn Geest gegeven opdat wij zouden weten wat Hij ons geschonken heeft. Daarom:

Efeze 5: 1               Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen;  
          2               En wandelt in de liefde, gelijkewijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelve voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden reuk.

Als je God navolgt houdt dat in, zoals het woord al aangeeft, dat je wandelt.

Efeze 5: 15             Ziet dan, hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijken, maar als wijzen.  
          16             Den tijd uitkopen, dewijl de dagen boos zijn.

Het is niet de bedoeling dat je op je stoel gaat zitten wachten, maar je zou voorzichtiglijk wandelen. Dat is met vóórzicht. Dan wandel je wijs.

Je wordt opgeslokt door de dingen van alledag. Het is daarom moeilijk tijd te vinden om de Heer te dienen. Dat kost misschien wel geld omdat je die tijd moet kopen; je kunt dan geen andere dingen doen waaraan je eventueel had kunnen verdienen.

Efeze 5: 17             Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil des Heeren zij

Je zou verstaan welke de wil des Heeren is, of, zoals Paulus het in Romeinen 12: 1 en 2 zegt: 'Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige Gode welbehagelijke offerande, *welke is uw* redelijke godsdienst. En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij'.

Dat kan alleen door verandering van je denken, door net zo te denken als God denkt. En dat kan alleen wanneer je de Woorden Gods tot je neemt en wel in die mate dat het je denken gaat bepalen.

Efeze 5: 18             En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest;

Vervuld worden van de wijn plaatst je buiten de realiteit van deze wereld. Dat is weliswaar de bedoeling, maar dan door de vervulling van de Heilige Geest. Wij zijn met Christus in de hemel geplaatst en onze wandel zou daarom ook in de hemel zijn in plaats van in de roes van alcohol.

Die wandel in de hemel is het gevolg van de vervulling met de Heilige Geest en de vraag is niet of Hij je wil vervullen met de Geest, maar of wij dat willen. Dat is namelijk onze eigen verantwoordelijkheid. En als wij dat willen, dan zál Hij ons vullen.

Efeze 5: 19                Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en  
                                 geestelijke liederen, zingende en psalmende den Heere in uw hart;  
                                 20                Dankende te allen tijd over alle dingen God en den Vader, in den  
                                 Naam van onzen Heere Jezus Christus;

Dan spreken wij onder elkander met psalmen en lofzangen enzovoort. Bovendien is dat ook een uitdrukking van dankbaarheid. De mond is daarin het meest bruikbare lichaamsdeel, maar daarna ook alle andere lichaamsdelen, want: 'Al wat gij doet met **woorden** of met **werken**, doet het alles in den Naam van den Heere Jezus, dankende God en den Vader door Hem' (Kolossensen 3: 17).

De uitwerking van de Geest is dat wij ons bewust zijn van wie we zijn, namelijk dienstknechten van God en eigendom van Christus (wij zijn duur gekocht). Dan kunnen we alles wat we doen, doen in de Naam van onze Heere Jezus Christus. Dat is tot eer van God. Het gaat er niet om wát we doen, maar hóe en met welke gezindheid; of het is om de Heer te dienen.

Dat betekent dat we een grote verantwoordelijkheid hebben en dat we ons daarom zouden laten onderwijzen door de Geest. Alleen zo kunnen we weten wat God van ons verwacht en alleen zo kunnen we Gode welbehagelijk leven. Ons hele leven zou op Hem gericht zijn omdat Hij ons levend gemaakt heeft. Je bent buiten de legerplaats geplaatst en je hoeft het juist daarom niet buiten te zoeken. Dat kan een hele troost zijn.

## Alle teksten in het Nieuwe Testament die over het werk van de Geest gaan

Deze telling is niet noodzakelijk compleet en sommige teksten vallen in meerdere categoriën.

### De Geest brengt leven voort

- Mattheüs 1: 18 De geboorte van Jezus Christus was nu aldus; want als María, Zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit den Heiligen Geest.
- Mattheüs 1: 20 En alzo hij deze dingen in den zin had, ziet, de engel des Heeren verscheen hem in den droom, zeggende: Jozef, zone Davids! Wees niet bevreesd María, uw vrouw, tot u te nemen; want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit den Heiligen Geest.
- Lukas 1: 35 En de engel, antwoordende, zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwten; daarom ook, dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden.
- Johannes 3: 5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.
- Johannes 3: 6 Hetgeen uit het vlees geboren is, *dat* is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, *dat* is geest.
- Johannes 3: 8 De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, van waar hij komt, en waar hij heen gaat; alzo is een iegelijk, die uit den Geest geboren is.
- Johannes 6: 63 **De Geest is het, Die levend maakt;** het vlees is niet nut. De woorden, die Ik tot u spreek, zijn Geest en zijn leven.
- Johannes 6: 63 De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is niet nut. **De woorden, die Ik tot u spreek, zijn Geest en zijn leven.**
- Johannes 7: 39 (En dit zeide Hij van den Geest, Denwelken ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.)
- Romeinen 8: 11 En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.
- 1 Korinthe 15: 45 Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel' de laatste Adam tot een levendmakenden Geest.

- 2 Korinthe 3: 6 Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, *om te zijn* dienaars des Nieuwen Testaments, niet der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.
- Galaten 5: 25 Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.
- Jakobus 2: 26 Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood.
- 1 Petrus 3: 18 Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door den Geest.
- 1 Petrus 4: 6 Want daartoe is ook den doden het Evangelie verkondigd geworden, opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar den mens in het vlees, maar leven zouden naar God in den Geest.
- Openbaring 11: 11 En na die drie dagen en een halven, is een Geest des levens uit God in hen gegaan; en zij stonden op hun voeten; en er is grote vrees gevallen op degenen, die hen aanschouwden.

### **De Geest doopt in één lichaam**

- Mattheüs 3: 11 Ik doop u wel met water tot bekering; maar Die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens schoenen ik niet waardig ben *Hem na te dragen*; Die zal u met den Heiligen Geest en met vuur dopen.
- Markus 1: 8 Ik heb ulieden wel gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met den Heiligen Geest.
- Lukas 3: 16 Zo antwoordde Johannes aan allen, zeggende: Ik doop u wel met water; maar Hij komt, die sterker is dan ik, Wien ik niet waardig ben den riem van Zijn schoenen te ontbinden; Deze zal u dopen met den Heiligen Geest en met vuur;
- Johannes 1: 33 En ik kende Hem niet; maar Die mij gezonden heeft, om te dopen met water, Die had mij gezegd: Op Welken gij den Geest zult zien nederdalen, en op Hem blijven, Deze is het, Die met den Heiligen Geest doopt.
- Handelingen 1: 5 Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met den Heiligen Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen.
- Handelingen 11: 16 En ik werd gedachtig aan het Woord des Heeren, hoe Hij zeide: Johannes doopte wel met water, maar gijlieden zult gedoopt worden met den Heiligen Geest.

- 1 Korinthe 12: 13    Want ook wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot één Geest gedrenkt.
- (Efeze 4: 3)        U benaastigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes.
- (Filippenzen 2: 1)    Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des Geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn;

### **De Geest geeft gaven**

- 1 Korinthe 12: 4    En er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde Geest;
- 1 Korinthe 12: 7    Maar aan een iegelijk wordt de openbaring des Geestes gegeven tot hetgeen oorbaar is.
- 1 Korinthe 12: 8    Want dezen wordt door **den Geest gegeven** het woord der wijsheid, en een ander het woord der kennis, door denzelfden Geest;
- 1 Korinthe 12: 8    Want dezen wordt door den Geest gegeven het woord der wijsheid, en een ander het woord der kennis, **door denzelfden Geest;**
- 1 Korinthe 12: 11    doch deze dingen alle werkt een en dezelfde Geest, delende aan een iegelijk in het bijzonder, gelijkewijs Hij wil.
- 1 Korinthe 14: 1    Jaagt de liefde na, en ijvert om de geestelijke *gaven*, maar meest, dat gij moogt profeteren.
- 1 Korinthe 14: 12    Alzo ook gij, dewijl gij ijverig zijt naar geestelijke gaven, zo zoekt dat gij moogt overvloedig zijn tot stichting der Gemeente.
- Hebreë 2: 4        God bovendien medegetuigende door tekenen, en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen des Heiligen Geestes, naar Zijn wil.

### **De Geest geeft kracht**

- Lukas 1: 80        En het kindeken wies op, en werd gesterkt in den geest, en was in de woestijnen, tot den dag Zijner vertoning aan Israël.
- Lukas 2: 40        En het Kindeken wies op, en werd gesterkt in den geest, en vervuld met wijsheid; en de genade Gods was over Hem.  
(Dit is een foute vertaling, want 'geest' komt in dit vers helemaal niet voor; het is geleend uit Lukas 1: 80. De vertaling moet zijn: 'Hij werd gesterkt en vervuld met wijsheid').

Handelingen 10: 38 *Belangende* Jezus van Názareth, hoe God Hem gezalfd heeft met den Heiligen Geest en met kracht; Welke *het land* doorgedaan is, goedgeoede, en genezende allen, die van den duivel overweldigd waren; want God was met Hem.

Romeinen 15: 13 De God nu der hoop vervulle ulieden met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop, door de kracht des Heiligen Geestes.

Romeinen 15: 19 Door kracht van tekenen en wonderen, *en* door de kracht van den Geest Gods, zodat ik, van Jeruzalem af, en rondom, tot Illyrikum toe, het Evangelie van Christus vervuld heb.

Efeze 3: 16 Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendigen mens;

### **De Geest leidt**

Mattheüs 4: 1 Toen werd Jezus van den Geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden van den duivel.

Markus 1: 12 En terstond dreef Hem de Geest uit in de woestijn.

Lukas 2: 27 En Hij kwam door den Geest in den tempel. En als de ouders het Kindeken Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet met Hem te doen;

Lukas 4: 1 En Jezus, vol des Heiligen Geestes, keerde wederom van de Jordaan, en werd door den Geest geleid in de woestijn;

Handelingen 1: 8 Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judéa en Samaría, en tot aan het uiterste der aarde.

Handelingen 13: 2 En als zij den Heere dienden, en vastten, zeide de Heilige Geest: Zondert Mij af beiden Bárnabas en Saulus tot het werk, waartoe Ik hen geroepen heb.

Handelingen 13: 4 Dezen dan, uitgezonden zijnde van den Heiligen Geest, kwamen af tot Seleucië, en van daar scheepten zij af naar Cyprus.

Handelingen 16: 6 En als zij Frygië, en het land van Galatië doorgereisd hadden, werden zij van den Heiligen Geest verhinderd het Woord in Azië te spreken.

Handelingen 16: 7 *En* aan Mysië gekomen zijnde, poogden zij naar Bithynië te reizen; en de Geest liet het hun niet toe.

- Handelingen 19: 21 En als deze dingen volbracht waren, nam Paulus voor in den Geest, Macedónië en Acháje doorgedaan hebbende, naar Jeruzalem te reizen, zeggende: Nadat ik aldaar zal geweest zijn, moet ik ook Rome zien.
- Handelingen 20: 22 En nu ziet, ik, gebonden zijnde door den Geest, reis naar Jeruzalem, niet wetende, wat mij daar ontmoeten zal;
- Romeinen 8: 14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen (zonen) Gods.  
(Hij leidt tot zoonstelling. Vgl. vers 15.)
- Romeinen 8: 26 En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.  
(Hij leidt tot zoonstelling. Vgl. vers 29.)
- Galaten 4: 6 En overmits gij kinderen (zonen) zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader!  
(Hij leidt tot zoonstelling.)
- Galaten 5: 16 En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vlees niet.
- Galaten 5: 18 Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet.  
(Hij leidt tot zoonstelling.)
- Galaten 5: 25 Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.
- 1 Petrus 4: 14 Indien gij gesmaad wordt om den Naam van Christus, zo zijt gij zalig; want de Geest der heerlijkheid, en *de Geest* van God rust op u. Wat hen aangaat, Hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, Hij wordt verheerlijkt.  
(Hij leidt tot zoonstelling.)

### **De Geest vervult**

- Lukas 1: 15 Want hij zal groot zijn voor den Heere; noch wijn, noch sterken drank zal hij drinken, en hij zal met den Heiligen Geest vervuld worden, ook van zijner moeders lijf aan.
- Lukas 1: 41 En het geschiedde, als Elizabeth de groetenis van María hoorde, zo sprong het kindeken op in haar buik; en Elizabeth werd vervuld met den Heiligen Geest;
- Lukas 1: 67 En Zacharías, zijn vader, werd vervuld met den Heiligen Geest, en profeteerde, zeggende:

- Lukas 4: 1 En Jezus, vol des Heiligen Geestes, keerde wederom van de Jordaan, en werd door den Geest geleid in de woestijn;
- Handelingen 2: 4 En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.
- Handelingen 7: 55 Maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes, en de ogen houdende naar den hemel, zag de heerlijkheid Gods, en Jezus, staande ter rechterhand Gods.
- Handelingen 9: 17 En Ananías ging heen en kwam in het huis; en de handen op hem leggende, zeide hij: Saul, broeder! De Heere heeft mij gezonden, *namelijk* Jezus, Die u verschenen is op den weg, dien gij kwaamt, opdat gij weder ziende en met den Heiligen Geest vervuld zoudt worden.
- Handelingen 11: 24 Want hij was een goed man, en vol des Heiligen Geestes en des geloofs; en er werd een grote schare den Heere toegevoegd.
- Handelingen 13: 9 Doch Saulus (die ook Paulus *genaamd is*), vervuld met den Heiligen Geest, en de ogen op hem houdende, zeide:
- Handelingen 13: 52 En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met den Heiligen Geest.
- Efeze 5: 18 En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest;  
(Vgl. Kolossensen 3: 16.)

### **De Geest spreekt, onderwijst**

- Mattheüs 12: 18 Ziet, Mijn Knecht, Welken Ik verkoren heb, Mijn Beminde, in Welken Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik zal Mijn Geest op Hem leggen, en Hij zal het oordeel den heidenen verkondigen.
- Mattheüs 22: 43 Hij zeide tot hen: Hoe noemt Hem dan David, in den Geest, *zijn* Heere? Zeggende:
- Mattheüs 28: 19 Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.
- Markus 2: 8 En Jezus, terstond in Zijn geest bekennde, dat zij also in zichzelf overdachten, zeide tot hen: Wat overdenkt gij deze dingen in uw harten?

- Markus 12: 36      Want David zelf heeft door den Heiligen Geest gezegd: De Heere heeft gezegd tot Mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten.
- Markus 13: 11      Doch wanneer zij u leiden zullen, om u over te leveren, zo zijt te voren niet bezorgd, wat gij spreken zult, en bedenkt het niet; maar zo wat u in die ure gegeven zal worden, spreekt dat; want gij zijt het niet, die spreekt, maar de Heilige Geest.
- Lukas 2: 26          En hem was een Goddelijke openbaring gedaan door den Heiligen Geest, dat hij den dood niet zien zoude, eer hij den Christus des Heeren zou zien.
- Lukas 2: 40          En het Kindeken wies op, en werd gesterkt in den geest, en vervuld met wijsheid; en de genade Gods was over Hem.  
(Dit is een foute vertaling, want 'geest' komt in dit vers helemaal niet voor; het is geleend uit Lukas 1: 80. De vertaling moet zijn: 'Hij werd gesterkt en vervuld met wijsheid').
- Lukas 4: 18          De Geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden, om den armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van hart;
- Lukas 10: 21        Te dier ure verheugde Zich Jezus in den geest, en zeide: Ik dank U, Vader! Heere des hemels en der aarde; dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard; ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor U.
- Lukas 12: 12        Want de Heilige Geest zal u in dezelve ure leren, hetgeen *gij* spreken moet.
- Johannes 3: 34      Want Dien God gezonden heeft, Die spreekt de woorden Gods; want God geeft *Hem* den Geest niet met mate.
- Johannes 4: 23, 26    Maar de ure komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders den Vader aanbidden zullen in geest en waarheid; want de Vader zoekt ook dezulken, die Hem *alzo* aanbidden.  
Jezus zeide tot haar: Ik ben het, Die met u spreek.
- Johannes 14: 17      *Namelijk* den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn.
- Johannes 14: 26      Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.

- Johannes 15: 26 Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal van den Vader, *namelijk* de Geest der waarheid, Die van den Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen.
- Johannes 16: 8 En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel:
- Johannes 16: 13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, *namelijk* de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.
- Handelingen 1: 2 Tot op den dag, in welken Hij opgenomen is, nadat Hij door den Heiligen Geest aan de apostelen, die Hij uitverkoren had, bevelen had gegeven.
- Handelingen 1: 16 Mannen broeders, deze Schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door den mond Davids voorzegt heeft van Judas, die de leidsman geweest is dergenen, die Jezus vingen;
- Handelingen 2: 17 En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen.
- Handelingen 2: 18 En ook op Mijn dienstknechten, en op Mijn dienstmaagden, zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten, en zij zullen profeteren.
- Handelingen 4: 8 Toen zeide Petrus, vervuld zijnde met den Heiligen Geest, tot hen: Gij oversten des volks, en gij ouderlingen van Israël!
- Handelingen 4: 25 Die door den mond van David, Uw knecht, gezegd hebt: Waarom woeden de heidenen, en hebben de volken ijdele dingen bedacht?
- Handelingen 4: 31 En als zij gebeden hadden, werd de plaats, in welke zij vergaderd waren, bewogen. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en spraken het Woord Gods met vrijmoedigheid.
- Handelingen 5: 32 En wij zijn Zijn getuigen van deze woorden; en ook de Heiligen Geest, Welken God gegeven heeft dengenegen, die Hem gehoorzaam zijn.
- Handelingen 6: 3 Ziet dan om, broeders, naar zeven mannen uit u, die *goede* getuigenis hebben, vol des Heiligen Geestes en der wijsheid, welke wij mogen stellen over deze nodige zaak.

- Handelingen 10: 44 Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen, die het Woord hoorden.  
46 Want zij hoorden hen spreken met *vreemde* talen, en God groot maken.
- Handelingen 11: 28 En een uit hen, met name A'gabius, stond op, en gaf te kennen door den Geest, dat er een grote hongersnood zou wezen over de gehele wereld; dewelke ook gekomen is onder den keizer Claudius
- Handelingen 15: 28 Want het heeft den Heiligen Geest en ons goed gedacht, ulieden geen meerderen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen:
- Handelingen 18: 25 Deze was in den weg des Heeren onderwezen; en vurig zijnde van Geest, sprak hij en leerde naarstiglijk de zaken des Heeren, wetende alleenlijk den doop van Johannes.
- Handelingen 19: 6 En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij spraken met *vreemde* talen, en profeteerden.
- Handelingen 28: 25 En tegen elkander oneens zijnde, scheidden zij; als Paulus *dit* éne woord gezegd had, *namelijk*: Wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja, den profeet, tot onze vadersen,
- Romeinen 8: 16 Dezelve Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.
- 1 Korinthe 2: 10 Doch God heeft *het* ons **geopenbaard door Zijn Geest**; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods.
- 1 Korinthe 2: 10 Doch God heeft *het* ons geopenbaard door Zijn Geest; want de **Geest onderzoekt** alle dingen, ook de diepten Gods.
- 1 Korinthe 2: 12 Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn.
- 1 Korinthe 2: 13 Dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met *woorden*, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende.
- 1 Korinthe 12: 3 Daarom maak ik u bekend, dat niemand, die door den Geest Gods spreekt, Jezus een vervloeking noemt; en niemand kan zeggen, Jezus den Heere *te zijn*, dan door den Heiligen Geest.
- 1 Korinthe 14: 2 Want die een *vreemde* taal spreekt, spreekt niet den mensen, maar Gode; want niemand verstaat *het*, doch met den geest spreekt hij verborgenheden.

- Efeze 1: 17 Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis;
- Efeze 3: 5 Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest;
- 1 Timótheüs 4: 1 Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen (demonen),
- Hebreëen 3: 7 Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt: Heden, indien gij Zijn stem hoort,
- Hebreëen 9: 8 *Waarmede* de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had;
- Hebreëen 10: 15 En de Heilige Geest getuigt het ons ook:
- 1 Petrus 1: 11 Onderzoekende, op welken of hoedanigen tijd de Geest van Christus, Die in hen was, beduidde en te voren getuigde, het lijden, *dat op Christus komen zou*, en de heerlijkheid daarna *volgende*.
- 1 Petrus 1: 12 Denwelken geopenbaard is, dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden deze dingen, die u nu aangediend zijn bij degenen, die u het Evangelie verkondigd hebben door den Heiligen Geest, Die van den hemel gezonden is; in welke dingen de engelen begerig zijn in te zien.
- 2 Petrus 1: 21 Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door den wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben *ze* gesproken.
- 1 Johannes 2: 20 Doch gij hebt de zalving van den Heilige, en gij weet alle dingen.
- 1 Johannes 4: 6 Wij zijn uit God. Die God kent, hoort ons; die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij den Geest der waarheid, en den geest der dwaling.
- 1 Johannes 5: 6 Deze is het, Die gekomen is door water en bloed, *namelijk* Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het, Die getuigt, dat de Geest de waarheid is.
- Openbaring 2: 7 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van den boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is.

- Openbaring 2: 11 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, zal van den tweeden dood niet beschadigd worden.
- Openbaring 2: 17 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van het manna, dat verborgen is, en Ik zal hem geven een witten keursteen, en op den keursteen een nieuwen naam geschreven, welken niemand kent, dan die hem ontvangt.
- Openbaring 2: 29 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.
- Openbaring 3: 6 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.
- Openbaring 3: 13 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.
- Openbaring 3: 22 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.
- Openbaring 19: 10 En ik viel *neder* voor zijn voeten, om hem te aanbidden, en hij zeide tot mij: Zie, dat gij *dat* niet *doet*; ik ben uw mededienstknecht, en uwer broederen, die de getuigenis van Jezus hebben; aanbid God. Want de getuigenis van Jezus is de Geest der profetie.
- Openbaring 22: 6 En hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig; en de Heere, de God der heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden, om Zijn dienstknechten te tonen, hetgeen haast moet geschieden.

***(Tegenspraak, zonde, bedroeven, verwerpen, uitblussen, (tegen) de Heilige Geest)***

- Mattheüs 12: 31 Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal den mensen vergeven worden; maar de lastering tegen den Geest zal den mensen niet vergeven worden.
- Mattheüs 12: 31 En zo wie *enig* woord gesproken zal hebben tegen den Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar zo wie tegen den Heiligen Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomstende.
- Markus 3: 29 Maar zo wie zal gelasterd hebben tegen den Heiligen Geest, die heeft geen vergeving in der eeuwigheid, maar hij is schuldig des eeuwigen oordeels.
- Lukas 12: 10 En een iegelijk, die *enig* woord spreken zal tegen den Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar wie tegen den Heiligen Geest gelasterd zal hebben, dien zal het niet vergeven worden.
- Handelingen 5: 3 En Petrus zeide: Ananías, waarom heeft de satan uw hart vervuld, dat gij den Heiligen Geest liegen zoudt, en onttrekken van den prijs des lands?

Handelingen 5: 9 En Petrus zeide tot haar: Wat is het, dat gij onder u hebt overeengestemd te verzoeken den Geest des Heeren? Zie, de voeten dergenen, die uw man begraven hebben, zijn voor de deur, en zullen u uitdragen.

Handelingen 6: 10 En zij konden niet wederstaan de wijsheid en den Geest, door Welken hij sprak.

Handelingen 7: 51 Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd den Heiligen Geest; gelijk uw vaders, *alzo* ook gij.

Efeze 4: 30 En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der verlossing.

1 Thess. 4: 8 Zo dan, die *dit* verwerpt, die verwerpt geen mens, maar God, Die ook Zijn Heiligen Geest in ons heeft gegeven.

1 Thess. 5: 19 Blust den Geest niet uit.

### **De Geest draag vrucht**

Romeinen 14: 17 Want het Koninkrijk Gods is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid, en vrede, en blijdschap, door den Heiligen Geest.

Romeinen 15: 13 De God nu der hoop vervulle u met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop, door de kracht des Heiligen Geestes.

Romeinen 15: 30 En ik bid u, broeders, door onzen Heere Jezus Christus, en door de liefde des Geestes, dat gij met mij strijdt in de gebeden tot God voor mij;

Galaten 5: 22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.

Kolossensen 1: 8 Die ons ook verklaard heeft uw liefde in den Geest.

1 Thess. 1: 6 En gij zijt onze navolgers geworden, en des Heeren, het Woord aangenomen hebbende in vele verdrukking, met blijdschap des Heiligen Geestes;

2 Timótheüs 1: 7 Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht, en der liefde, en der matigheid.

(Jakobus 4: 5) Of meent gij, dat de Schrift tevergeefs zegt: Die in ons woont, heeft Die lust tot nijdigheid?

## **De Geest heiligt**

- Romeinen 1: 4 (... Die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God, naar den Geest der heiligmaking, uit de opstanding der doden), *namelijk* Jezus Christus, onzen Heere;
- Romeinen 15: 16 Opdat ik een dienaar van Jezus Christus zij onder de heidenen, het Evangelie van God bedienende, opdat de offerande der heidenen aangenaam worde, geheiligd door den Heiligen Geest.
- 1 Korinthe 6: 11 En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd, in den Naam van den Heere Jezus, en door den Geest onzes Gods.
- 2 Thess. 2: 13 Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van den Heere bemind zijt, dat u God van den beginne verkoren heeft tot zaligheid, in heiligmaking des Geestes, en geloof der waarheid;
- 1 Petrus 1: 2 Den uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus; genade en vrede zij u vermenigvuldigd.

## **De Geest verzegelt, is onderpand**

- 2 Korinthe 1: 22 Die ons ook heeft verzegeld, en het onderpand des Geestes in onze harten gegeven.
- 2 Korinthe 5: 5 Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, Die ons ook het onderpand des Geestes gegeven heeft.
- Efeze 1: 13 In Welken ook gij *zijt*, nadat gij het Woord der waarheid, *namelijk* het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte;
- Efeze 1: 14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner heerlijkheid.
- 2 Timótheüs 1: 14 Bewaar het goede pand, dat *u* toebetrouwd is, door den Heiligen Geest, Die in ons woont.

## **De Geest werpt demonen uit**

- Mattheüs 12: 28 Maar indien Ik door den Geest Gods de duivelen (demonen) uitwerp, zo is dan het Koninkrijk Gods tot u gekomen.

## **De Geest vertroost**

Handelingen 9: 31 De Gemeenten dan, door geheel Judéa, en Galiléa, en Samaría, hadden vrede, en werden gesticht; en wandelende in de vreze des Heeren, en de vertroosting des Heiligen Geestes, werden vermenigvuldigd.