

DE WERELD EN DE WAARHEID

DE GODDELOZEN EN DE WAARHEID

De filosofie beweert dat als we bijvoorbeeld tegenover elkaar zitten, dit nog niet wil zeggen dat dit ook werkelijk zo is. Dat is een aanname en kan net zo goed een hallucinatie zijn. Je kunt dus wel aannemen dat als je tegenover elkaar zit, dit ook werkelijk zo is, maar dat hoeft niet de waarheid te zijn. Het is jouw waarheid omdat jij het zo ervaart. Zo is men tot de conclusie gekomen dat waarheid niet bestaat: waarheid wordt gevormd door onze eigen individuele conceptie. Dit betekent dat we allemaal onze eigen waarheid hebben. Dat is natuurlijk belachelijk en zo is niets meer zeker. Daarom verdragen de wereld en de waarheid elkaar ook niet echt. De waarheid is aan de wereld voorgehouden, maar niet door haar geaccepteerd.

Als iedereen zo z'n eigen waarheid heeft, dan heeft ook iedereen z'n eigen leugen. En dat is het natuurlijk: door niet aan de waarheid vast te houden, creëer je je eigen leugen. Maar wij die geloven hebben de waarheid gevonden. Dat is niet zomaar een losse kreet, maar een absoluut idee.

2 Thess. 2: 7 Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede
 gewrocht; alleenlijk, Die hem nu wederhoudt, *Die zal hem
 wederhouden*, totdat hij uit het midden zal *weggedaan* worden.
 8 En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de
 Heere verdoen zal door den Geest Zijns monds, en te niet maken
 door de verschijning Zijner toekomst;

Hier wordt de antichrist aangekondigd. Hij is de vader der leugen. Dit betekent dat de leugen bij hem vandaan komt. Hij heeft de leugen uitgevonden, maar werkt nu in het verborgene. In de toekomst zal hij geopenbaard worden en door de Geest van Gods mond verdaan worden. Want als God iets doet, dan spreekt Hij. God heeft altijd gesproken. Zie daarover Johannes 1: 1, 1 Johannes 1: 1 en Hebreë 1: 1. Hij is het Woord (metafoor).

De tragiek van de mensheid is dat hoewel God 4000 jaar lang gesproken heeft, zij daar nooit naar heeft willen luisteren. En als God in de toekomst weer spreekt, dan zal de vader der leugen (de duivel) door de adem van de mond van Christus verdaan worden. Zo wordt de leugen verdaan door de waarheid, want Christus is de Waarheid.

2 Thess. 2: 9 *Hem, zeg ik*, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle
 kracht, en tekenen, en wonderen der leugen;

Toekomst = parousia = aanwezigheid.

Krachten komen niet alleen maar van God, maar net zo goed van de satan. We worden door hem belazerd. Als je met krachten en wonderen en dergelijke (orakels, vreemde verschijnselen, tranende beeldjes) te maken krijgt, dan komt dat bij de vader der leugen vandaan. Hij zou ook de uitverkorenen verleiden.

2 Thess. 2: 10 En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die
 verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde niet aangenomen hebben,
 om zalig te worden.

11 En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven.

Verleiding heeft te doen met onrecht. Als je je laat verleiden, dan ga je verloren. Je bent de weg, het doel, kwijt. Als je in absolute waarheid gelooft, dan ga je niet zomaar op weg, maar weet je waar je naartoe gaat. Zonder waarheid blijft er slechts verdeeldheid over. Dan ben je de norm kwijt, de maat en moet je je maar zien te redden.

‘Omdat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben’: er staat niet dat zij Christus niet aangenomen hebben, of de waarheid, maar zij hebben de liefde voor de waarheid niet aangenomen.

Wij hebben eeuwig leven ontvangen omdat we in Christus geloven. Hij geeft ons dat leven dan. Als het zaad in goede aarde valt, dan heeft het hart de waarheid lief (Matth. 13: 23). Als die liefde er is, dan zoek je de waarheid en laat zij zich vinden. En..., geen wijsheid zonder waarheid. Waarheid is blijvend. Dat is haar kostbaarheid. De leugen bewerkstelligt het tegenovergestelde. Heel veel talen kennen het woord waarheid niet eens. Daarom is de liefde voor de waarheid ook zo dun gezaaid en daarom zendt God een kracht der dwaling aan degenen die de liefde voor de waarheid niet hebben, opdat zij de leugen zouden geloven.

De vader der leugen wordt in de toekomst uit de hemel geworpen omdat hij daar niet langer welkom is. Hier op aarde is hij echter van harte welkom en dan ontstaat het rijk van de antichrist, gebaseerd op de leugen en op ongerechtigheid.

Waarheid = gerechtigheid

Leugen = ongerechtigheid.

Achter de waarheid vinden we God;

achter de leugen vinden we de satan = dooreenwerper.

Waarheid is één, leugen is verdeeldheid.

De consequentie van het erkennen van de waarheid is het aanvaarden van God, want de waarheid komt tot ons via God en als je de waarheid lief hebt, dan kom je dus per definitie bij Hem terecht.

In Jesaja staat dat de waarheid op de straat struikelt. Waar het ter sprake komt, gaat het meteen fout met de waarheid.

In Romeinen predikt Paulus het Evangelie van God, van Zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heere. Dat Evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor eenieder die gelooft.

Rom.1: 17 Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

Rechtvaardigheid is waarheid. Zo wordt dat in Johannes 1 gezegd: ‘vol van genade en waarheid’, want Christus is de Waarheid. De waarheid Gods en daarmee ook het recht Gods worden in het Evangelie geopenbaard.

In de wereld is waarheidsvinding ondenkbaar en niet te vinden. Daarom moet je ook niet zeuren over de rechtspraak, want die faalt per definitie.

Rom. 1: 18 Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, *als* die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.

Hoe houd je de waarheid ten onder? Door de leugen. De slang begon daar al mee in Genesis 3. Men redeneert dat weg door 'de slang' met 'de stralende' te vertalen en de stralende liegt natuurlijk niet.

Satan is inderdaad de stralende (zie daarvoor Jesaja 14 en Ezechiël 28), maar hij zei: 'God heeft wel gesproken, maar Hij heeft het anders bedoeld', of: 'sommige dingen heeft God wel gesproken en andere weer niet'. En wij bepalen wel wat God wel en wat Hij niet gesproken heeft. Zie ook het verhaal van Jeremia en Hanánja, vlak voor de val van Jeruzalem (Jeremía 28).

Er is altijd wel iemand die zegt dat God het niet zo bedoeld heeft of dat God van gedachten veranderd is. Het wordt altijd weggedeneerd. En dus redeneer je God en Zijn werk weg. Als je deze dingen wegedeneert, betekent dit dat je geen liefde voor de waarheid hebt. God is geen figuur uit kunstelijk verdichte fabelen. Wij geloven in de geschiedenis en niet in een fabel, opvatting of zelfs een leer. Wij geloven in de historische Figuur uit een lijn van erfopvolging, Die kwam om te zoeken wie verloren was. Men verwachtte dat Hij een rol zou spelen in de politieke wereld. Hij was een wonderdoener en uit het geslacht van David. Bovendien lag het in de lijn der verwachting dat de Messias binnenkort komen zou; de 70 weken waarover Daniël de profeet gesproken had, waren bijna om. Dat was een tijdrekening die specifiek gold voor het Joodse volk. Het was en is niet zomaar een verhaal!

Hoe men dat toentertijd beleefde? Geen idee. In het algemeen zijn we ook niet zo geneigd ons in te leven in hoe de Heere Jezus de dingen beleefde, maar zijn vooral geneigd ons in te leven in onze eigen dingen. Waarheid bestaat daarom ook alleen uit onze eigen waan. Daarom bestaat de waarheid uit waar wij behoefte aan hebben. Maar de waarheid wordt geopenbaard van de hemel, van Degene Die Zich verborgen heeft (wij leven in de bedeling van de verborgenheid).

De toorn Gods wordt geopenbaard; dat is niet de openbaring van Zijn Koninkrijk, maar van het tegenovergestelde.

Hoe wordt die toorn geopenbaard? God heeft de wijsheid van deze wereld te niet gedaan (1 Korinthe 1: 19 - 21). Hij heeft daar persoonlijk voor zorg gedragen.

Tegenwoordig denkt men dat de mensen vroeger dom waren en dat de mens zich steeds verder ontwikkelt en in wijsheid toeneemt. Het is andersom!

Men is altijd al geneigd geweest de waarheid in ongerechtigheid ten onder te houden. En als men de waarheid fundamenteel niet wil, dan maar helemaal niet.

God heeft die wijsheid dus te niet gedaan. Daarna brak er een tijd van groot verval aan en moest men alles opnieuw uitvinden. En dan gaat het alleen nog maar over technische zaken.

Rom 1: 19 Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is; want God heeft het hun geopenbaard.

God is kenbaar en is in de mensen openbaar. God heeft Zich namelijk geopenbaard; niet **aan** de mens, maar **in** de mens.

Rom. 1: 20 Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn.

God is per definitie onzienlijk. Als we dus iets van God zien, dan zien we Zijn schepping en Zijn werken. En aangezien God de wereld geschapen heeft, kun je Hem dus kennen uit die schepping. We kunnen aan de werken van Van Gogh of Rembrandt toch ook zien welke mensen daarachter schuil gaan. Hun werken zijn duidelijk herkenbaar. Iemand creëert wat en maakt zich daarin bekend. Zo drukt God Zich als Maker van de wereld uit in deze schepping. De hele schepping is een buiten-Bijbelse bron om Hem te leren kennen. Hoe nou evolutie of intelligent design? Als je de wereld goed beziet, dan kom je op z'n minst tot de conclusie dat die wereld door iemand gemaakt moet zijn. En waarom op deze manier? Waarom gaat altijd alles dood en waarom zijn er seizoenen? Waarom? Het water stroomt naar de zee en toch stroomt de zee niet vol. Waarom draaien de winden rond en keren zij weder? Waarom altijd zo'n nieuwe cyclus? God demonstreert voortdurend dat Hij iets nieuws kan maken uit iets ouds. Denk aan de tarwekorrel; kijk naar de lente. En kijk dan eens naar de filosofie!

Nee, Gods eeuwige kracht en Goddelijkheid worden in de schepping verstaan en doorzien. Buiten de Bijbel is dus wel degelijk waarheid te vinden. De Bijbel staat niet los van de wereld. Zij beschrijft de wereld, wat daarin gebeurd is, gebeurt en gebeuren zal.

Waar we liefde voor de waarheid hebben, wordt die niet beperkt tot de lettertjes van de Bijbel. Evangelische christenen hebben over het algemeen geen enkele interesse voor de Bijbel. Het gaat om praise en dergelijke. Bijbelstudie is niet zo hun ding, waarmee ze uitdrukking geven aan het meelopen met de waan van de dag. Dat is geen waarheid, want waarheid is eeuwig en altijd blijvend. De wereld is in duisternis, maar wij die geloven leven niet onder de toorn van God, omdat wij gehoor geven aan het Woord Gods.

Absolute waarheid is een allesomvattend begrip en omvat dus hemel en aarde. Daaraan kun je je niet onttrekken. Wij zouden in die waarheid wandelen en we zouden de waarheid betrachten, bewaren. Dat is een verantwoordelijkheid. Daarin onderscheiden we ons van de wereld, die alleen maar bezig is met het produceren van vele nieuwe leugens om de waarheid in ongerechtigheid ten onder te houden.

Jesaja 59. Rondom dit hoofdstuk vind je allemaal profetieën over de komst van de Messias en wat Hij zou doen, maar hier gaat het over de ondergang van de goddelozen.

Jesaja 59: 12 Want onze overtredingen zijn vele voor U, en onze zonden getuigen tegen ons; want onze overtredingen zijn bij ons, en onze ongerechtigheden kennen wij.

13 Het overtreden en het liegen tegen den HEERE, en het achterwaarts wijken van onzen God; het spreken van onderdrukking en afval, het ontvangen en het dichten van valse woorden uit het hart.

De overtredingen en de zonden zijn in de eerste plaats het liegen tegen Degene Die van den beginne gesproken heeft. Dat is tegenspreken en lasteren (zie ook Handelingen 13: 45).

Het achterwaarts wijken van onze God = het kan wel zijn dat God gesproken heeft, maar wij willen er niets mee te maken hebben. Het is echter niet aan ons om te zeggen: 'Dit wil ik wel aannemen en dit niet'. De waarheid is heel wat breder dan ons uitkomt.

Afval = afgoderij.

Het ontvangen en het dichten van valse woorden uit het hart zijn valse woorden, juist omdat ze uit het hart voortkomen: 'Uit het hart kome voort...' Valse profeten zijn valse profeten omdat ze uit het hart spreken. Denk ook hier bijvoorbeeld aan Hanánja; hij hoopte dat Jeruzalem gespaard zou worden en daarom profeteerde hij overeenkomstig die hoop. Die lui kom je vandaag natuurlijk ook nog tegen. Je kunt wel hopen op van alles en nog wat, maar als God gezegd heeft dat iets zal gebeuren, dan gebeurt dat ook Hij laat Zich niet ompraten. Bovendien, als Hij om te praten zou zijn, hoe zeker kun je dan nog zijn van hetgeen Hij gezegd heeft.

Jesaja 59: 14 Daarom is het recht achterwaarts geweken, en de gerechtigheid staat van verre; want de waarheid struikelt op de straat, en wat recht is, kan er niet ingaan.
15 Ja, de waarheid ontbreekt er, en wie van het boze wijkt, stelt zich tot een roof; en de HEERE zag het, en het was kwaad in Zijn ogen, dat er geen recht was.

Wat hier op aarde voor recht en gerechtigheid doorgaat, komt niet overeen met de waarheid.

16 Dewijl Hij zag, dat er niemand was, zo ontzette Hij Zich, omdat er geen voorbidder was; daarom bracht Hem Zijn arm heil aan, en Zijn gerechtigheid ondersteunde Hem.
17 Want Hij trok gerechtigheid aan als een pantser, en den helm des heils *zette Hij* op Zijn hoofd, en de klederen der wraak trok Hij aan *tot* kleding, en Hij deed den ijver aan als een mantel.

Hij keek herwaarts en gindswaarts en sloeg de Egyptenaar dood (Exodus 2: 12, Hand. 7: 24). Dat lag ook in de lijn der verwachting, want Hij kwam uit de lijn van David en die sloeg Goliath.

'Er was niemand die voorbidder was, daarom deed Hij de ijver aan als een mantel.' Het werk van de Heer is gericht tegen de duisternis, tegen de overtredingen uit de voorgaande verzen. Zijn werk is de verlost en te verlossen van de toorn, de duisternis en de leugen waarin de wereld verkeert. Daarom zouden we extra op moeten passen dat werk niet af te wijzen, want dat is Godslasterlijk.

Men heeft altijd het Woord van God afgewezen, maar hier gaat het over het afwijzen van het Nieuwe Verbond. De komst van de Heilige Geest, de Geest der waarheid, was aangekondigd en is in vervulling gegaan. De wereld heeft Hem niet gewild en is daarom overgeleverd aan de duisternis en wordt geleid door de duisternis. Wij die Hem aangenomen hebben, zijn overgeleverd aan het Licht en worden door het Licht, de Geest, in heel de waarheid geleid. Het is onze verantwoordelijkheid ons ook daadwerkelijk door die Geest te willen laten leiden en dat is een grote verantwoordelijkheid!

Jesaja 28: 15 Omdat gijlieden zegt: Wij hebben een verbond met den dood gemaakt, en met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag

gemaakt; wanneer de overvloeiende gesel doortrekken zal, zal hij tot ons niet komen; want wij hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld, en onder de valsheid hebben wij ons verborgen.

Dit waren andere tijden, de bedreiging van Israël door Assyrië. Maar in de profetische betekenis neemt Israël zijn toevlucht tot Egypte en in de nieuwtestamentische tijd is het de beschrijving van het Joodse volk onder de wet.

Zij hebben zich de leugen tot een toevlucht gesteld. Leugen slaat op religie, op wet. Dat heeft het Joodse volk gedaan, maar in het algemeen de hele wereld. Zij hebben hun toevlucht genomen tot de leugen. Voorbeeld: tegenwoordig beweert de wetenschap dat het rijk van Salomo niet veel groter geweest kan zijn dan de omvang van een paar bedoeïenstammen en dat hij niet zo rijk was als in de Bijbel wordt omschreven. Soms is het nuttig om dat soort dingen te lezen. Als je het dan omkeert, dan heb je meestal de waarheid te pakken.

Religie wordt gebruikt als houvast voor het leven, maar het is een leugen. Waarheid brengt je bij betere beloften enzovoort (zie de Hebreënbrief). De Bijbel zegt dat de Geest ons in die waarheid leidt; dat is in het Woord van God. Daar heeft de duivel een hekel aan en dus ook de wereld, die immers door de duivel geleid en verleid wordt. Daarom is het ook een strijd, een oorlog: de waarheid tegenover de leugen. Wij zouden aan de leugen onttrokken worden en daarbuiten wandelen in het licht.

De leugen is overigens nog lang niet tot een climax gekomen. Dat zal pas in de toekomst gebeuren, wanneer de satan op de aarde geworpen wordt.

Jesaja 30: 7 Want Egypte zal ijdelijk en tevergeefs helpen; daarom heb Ik hierover geroepen: stilzitten zal hun sterkte zijn.

Men zocht altijd steun bij Egypte, maar de Heer had hen juist daaruit verlost.

8 Nu *dan*, ga henen, schrijf voor hen op een tafel, en teken het in een boek, opdat het blijve tot den laatsten dag, voor altoos, tot in eeuwigheid.

Wij zouden er kennis van nemen; daarom is het in een boek opgeschreven.

9 Want het is een wederspanning volk; het zijn leugenachtige kinderen; kinderen, die des HEEREN wet niet horen willen.

Het volk des HEEREN is een wederspanning volk dat des HEEREN wet niet horen wil.

10 Die daar zeggen tot de zieners: Ziet niet; en tot de schouwers: Schouwt ons niet, wat recht is; spreekt tot ons zachte dingen, schouwt ons bedriegerijen.

Zij zijn kittelachtig van gehoor en zoeken iets wat ze zelf het beste uitkomt. Dat is niet de waarheid maar de leugen.

- Jeremía 9: 4 Wacht u, een iegelijk van zijn vriend, en vertrouwt niet op enigen broeder; want elk broeder doet niet dan bedriegen, en elk vriend wandelt *in* achterklap.
- 5 En zij handelen bedrieglijk, een ieder met zijn vriend, en spreken de waarheid niet; zij leren hun tong leugen spreken, zij maken zich moede met verkeerdelijk te handelen.
- 6 Uw woning is in het midden van bedrog; door bedrog weigeren zij Mij te kennen, spreekt de HEERE.

Mensen manipuleren elkaar en vertellen elkaar niet de waarheid, maar iets om ze een bepaalde richting op te duwen. Men noemt dat tegenwoordig beschaving. Maar manipulatie van de waarheid heeft grote gevolgen voor je eigen denken. Waarheid is waarheid, of het nu gelegen komt of niet. God Woord is altijd misbruikt, maar dat heeft God niet belet om tot Zijn volk te spreken.

Wij zouden in heel ons leven trouw zijn aan de waarheid, in de eerste plaats naar de Heer toe, maar verder ook. Dat brengt problemen met zich mee, maar zo leefde de Heere Jezus ook. Men zegt dan ook dat Hij het verkeerd heeft aangepakt. Als Hij het anders had gedaan, met wat meer tact, dan was Hij waarschijnlijk niet gekruisigd geweest. Maar je zou altijd de waarheid onderdanig zijn en daaraan trouw zijn; dat brengt je uiteindelijk het verst. En dat deed de Heere Jezus ook. Hoewel Hij door Zijn gedrag gekruisigd werd, is Hij juist door dat gedrag, namelijk Zich in alle gevallen vasthouden aan de waarheid, het verst gekomen. Want na Zijn kruisiging is Hij uit de dood opgestaan en tot de uiterste maat verhoogd.

- Galaten 3: 1 O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn; denwelken Jezus Christus voor de ogen te voren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde?

Uitzinnig = krankzinnig.

Betoveren komt bij de demonen vandaan. De Galaten kennen de Heer, maar toch zijn zij de waarheid ongehoorzaam. Paulus neemt ze dat enorm kwalijk. Vervolgens verwijst hij naar Abraham. Die verhalen zijn dus toch belangrijk. In de eerste plaats omdat ze letterlijk zijn gebeurd, maar juist ook door de symboliek daarin.

- Galaten 4: 21 Zegt mij, gij die onder de wet wilt zijn, hoort gij de wet niet?

De Galaten werden geacht te weten wat die dingen te betekenen hadden. Ze hadden het moeten weten. In de wet wordt geïllustreerd dat de mens niet uit de werken der wet, maar uit het geloof gerechtvaardigd wordt. Niet door eigen werken, maar door overlevering aan God. En ook al snappen wij niet alles, dan is dat nog geen excuus om ons van tevoren al af te zetten tegen het Woord van God. Wij bepalen niet zelf wat waar is, maar Hij zou ons in heel de waarheid leiden.

- Galaten 5: 7 Gij liept wel; wie heeft u verhinderd der waarheid niet gehoorzaam te zijn?
- 8 Dit gevoelen is niet uit Hem, Die u roept.
- 9 Een weinig zuurdesem verzuurt het gehele deeg.

Als je begint met een stukje van de Bijbel weg te redeneren, dan ben je snel helemaal alles kwijt. Dat is namelijk de werking van zuurdesem.

- 2 Tim. 3: 1 En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden.
2 Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars, den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig.
3 Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden,
4 Verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods;

Dit is een 'prachtige' omschrijving van deze tegenwoordige wereld en de tegenwoordige mens.

- 5 Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze.

Gedaante = uiterlijke vorm. Daardoor is de kracht van die godzaligheid verloochend. Dat is de Heer een gruwel en staat gelijk aan afgoderij. Wij zouden ons daarvan afkeren.

- 6 Want van dezen zijn het, die in de huizen insluipen, en nemen de vrouwkens gevangen, die met zonden geladen zijn, en door menigerlei begeerlijkheden gedreven worden;
7 *Vrouwkens*, die altijd leren, en nimmermeer tot kennis der waarheid kunnen komen.

Deze verzen gaan over een doortrapte manier van verleiden: altijd leren, maar nooit komen tot de kennis der waarheid. Wat leren ze dan? De leugen.

De waarheid is niet altijd even simpel, maar in relatie tot de wijsheid van de wereld is het wel degelijk eenvoudig. Dat het niet eenvoudig lijkt, komt omdat we ons niet ontvankelijk opstellen.

- 8 Gelijkerwijs nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden; also staan ook dezen de waarheid tegen; mensen, verdorven zijnde van verstand, verwerpelijk aangaande het geloof.
9 Maar zij zullen niet meerder toenemen; want hun uitzinnigheid zal allen openbaar worden, gelijk ook *die* van genen geworden is.

Ooit ga je voor gaas, voor schut. Je kunt de Bijbel wel verwerpen, maar eens zal het oordeel over de gelovigen komen. Het niet ontvangen van loon is een schande die je eeuwig met je meedraagt. Zie ook 2 Korinthe 5.

- 2 Korinthe 5: 1 Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezès tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, *maar* eeuwig in de hemelen.
2 Want ook in dezen zuchten wij, verlangende met onze woonstede, die uit den hemel is, overkleed te worden.
3 Zo wij ook bekleed *en* niet naakt gevonden worden.

- 4 Want ook wij, die in dezen tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde; nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worde.

Het is de bedoeling dat je bekleed of overkleed wordt.

- Hebreë 10: 29 Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden, die den Zoon van God vertreden heeft, en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was, en den Geest der genade smaadheid heeft aangedaan?
- 30 Want wij kennen Hem, Die gezegd heeft: Mijn is de wraak, Ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En wederom: De Heere zal Zijn volk oordelen.
- 31 Vreselijk is het te vallen in de handen des levenden Gods.

Het gaat niet om gelijk hebben, maar om wat God openbaart. We laten ons onderwijzen en tuchtigen. Als we dan moeten slikken, beschouw dat dan als tuchtiging van onze Vader, want dan gedraagt God Zich jegens ons als zonen (Hebreë 12: 7).

- 2 Tim. 4: 2 Predik het Woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer.
- 3 Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden;
- 4 En zullen *hun* gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen.
- 5 Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist, maak, dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij.

Tijdelijk of ontijdelijk = gelegen of ongelegen.

Als men de gezonde leer niet verdraagt, is men ongezond. Dat is een vorm van allergie, een uitdrukking van ziekten van de inwendige mens, van het hart. Het is een overmatige reactie op alle dingen die op de mens afkomen. Dus, neem het Evangelie tot je; dat is de gezonde leer en dat maakt je gezond.

Laat je als leraar ook niet opgaderen. Als er geen oudsten in de gemeente zijn, dan is er ook geen enkele reden om ze aan te stellen. Ze zijn er immers niet. En als je geen leraar bent, dan moet je je dat ook niet laten aanleunen. Je laadt dan een verantwoordelijkheid op je die je niet kunt dragen.

En als je niets met Christus te maken wilt hebben, dan stel je toch gewoon zelf iemand in Zijn plaats aan (Paus = vader).

Datzelfde geldt voor oudsten; de Heer wil oudsten aanstellen, maar dat hadden we ondertussen zelf al even gedaan. Of, de Heer wil ons wat leren, maar we hadden zelf al een leer opgesteld en geleerd. De tafel is al vol (zie Jesaja 28: 8). Daar gaat het weliswaar over de Joden die al een godsdienst hebben en waar geen plaats meer is voor Christus, maar dat geldt net zo goed voor het christendom.

Denk bijvoorbeeld aan het chiliasme (leer over de 1000 jaren). Daarover is door de kerkvaders nooit gesproken en het staat niet in de formulieren of belijdenisgeschriften en dus mag er niets over geleerd worden.

Vele leraars leven gewoon volgens de wereldse wijsheid en hebben dat tot waarheid gemaakt.

In Handelingen 20 spreekt Paulus tot de oudsten. De Heilige Geest heeft hen aangesteld en uit hun midden zullen opstaan zware wolven. We zijn gewaarschuwd.

Er komen uiteindelijk steeds weer nieuwe theorieën. Bijvoorbeeld: men heeft lang gedacht dat vrijwel de hele Bijbel in Babylonische ballingschap geschreven is en dat Israël daar haar beschaving vond. Tegenwoordig denkt men dat die beschaving veel ouder is en niet door Israël is meegenomen uit de ballingschap, maar dat die beschaving bij de Kanaänitische volken vandaan komt. Dat blijkt dan uit oudere verhalen die men van die volken gevonden heeft. Zo verzint men steeds weer wat nieuws. Petrus noemt dat kunstelijk verdichte fabelen. Men is geneigd de leugen te volgen en die zelfs te zoeken. Zie 1 Tim. 4: 1.

1 Tim. 4: 1 Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen.

DE WAARHEID WORDT GELOOCHEND DOOR:

De waarheid wordt geloochend door de slang.

Genesis 3: 4 Toen zeide de slang tot de vrouw: Gijlieden zult den dood niet sterven;

5 Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad.

Johannes 8: 44 Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve *leugen*.

De waarheid wordt geloochend door ongelovigen.

1 Johannes 5: 10 Die in den Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf; die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, dewijl hij niet geloofd heeft de getuigenis, die God getuigd heeft van Zijn Zoon.

De waarheid wordt geloochend door afgodendienaars.

Romeinen 1: 25 *Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geëerd en gediend hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid, amen.*

De schepping wordt hoger dan de Schepper gesteld. Denk aan de milieubeweging en de Partij voor de Dieren. Het christendom neemt die dingen over, maar God is heus in staat om Zelf voor Zijn schepping te zorgen. Wij zouden gewoon een beetje fatsoenlijk met die

schepping omgaan, maar niet de illusie hebben dat wij in staat zijn om deze aarde van de ondergang te behoeden.

De mens is niet de kroon der schepping en als die uitdrukking al ergens op slaat, dan is dat op Christus, want Hij is Heer van de schepping. Hij heeft recht op die schepping en zal dat recht in Zijn wederkomst ook opeisen.

Romeinen 1 leert weliswaar dat God de wereld heeft losgelaten, maar dat wil niet zeggen dat Hij de schepping in het algemeen heeft losgelaten. Hij doet een werk in de wereld en dat is de prediking van het Evangelie. Zo verzamelt Hij Zich een volk voor Zijn Naam (Hand. 15: 14). Hij zorgt alleen niet meer voor de mensheid, om die te verbeteren of de beschaving op een hoger peil te brengen. De mensheid wil Hem niet en heeft Hem verworpen. Daarom heeft Hij Zich teruggetrokken, met achterlating van Zijn Boek. De Heer zal een afgebroken zaak doen. Hij zal Zijn plan ten uitvoer brengen. Wij, als kinderen Gods, worden geacht geïnteresseerd te zijn in Zijn Woord, alleen al omdat wij in Zijn plannen betrokken zullen worden. Daarom zouden wij liefde hebben voor de waarheid, de hele waarheid en niets dan de waarheid.

De waarheid wordt geloofend door hem die meent rechtvaardig te zijn.

1 Johannes 1: 10 Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij Hem tot een leugenaar, en Zijn Woord is niet in ons.

WAT GELOVIGEN ZOUDEN MOETEN DOEN MET BETREKKING TOT DE WAARHEID

We zouden God aanroepen in waarheid:

Johannes 4: 24 God is Geest, en die Hem aanbidden, moeten *Hem* aanbidden in geest en waarheid.

1 Korinthe 5: 8 Zo dan laat ons feest houden, niet in den ouden zuurdesem, noch in den zuurdesem der kwaadheid en der boosheid, maar in de ongezuurde *broden* der oprechtheid en der waarheid.

We zouden God dienen in waarheid:

Jozua 24: 14 En nu, vreest den HEERE, en dient Hem in oprechtheid en in waarheid; en doet weg de goden, die uw vaders gediend hebben, aan gene zijde der rivier, en in Egypte; en dient den HEERE.

1 Samuël 12: 24 Vreest slechts den HEERE, en dient Hem trouwelijk met uw ganse hart; want ziet, hoe grote dingen Hij bij ulieden gedaan heeft.

Het woord waarheid kun je ook vervangen door licht. Je dient God in geest en waarheid **en we zouden wandelen in het Licht:**

3 Johannes: 3 Want ik ben zeer verblijd geweest, als de broeders kwamen, en getuigden van uw waarheid, gelijk gij in de waarheid wandelt.

4 Ik heb geen meerdere blijdschap dan hierin, dat ik hoor, dat mijn kinderen in de waarheid wandelen.

Die uitdrukking komt op vele plaatsen voor. Zie bijvoorbeeld 1 Koningen 2: 4, 1 Koningen 3: 6, 2 Koningen 20: 3, Jesaja 38: 3, Psalm 25: 5, Psalm 26: 3, Psalm 119: 30.

We zouden de waarheid ook liefhebben.

Zacharía 8: 19 Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Het vasten der vierde, en het vasten der vijfde, en het vasten der zevende, en het vasten der *tiende* maand, zal den huize van Juda tot vreugde, en tot blijdschap, en tot vrolijke hoogtijden wezen; hebt dan de waarheid en den vrede lief.

De Joden leefden onder het Judaïsme dat ze meegenomen hadden uit de ballingschap.

Het gebrek aan communicatie komt voort uit het niet voldoende in het licht staan. Zolang we de leugen aanhangen, verstoort dat een open relatie omdat we wat voor elkaar te verbergen hebben. Er staat wat tussen.

Datzelfde geldt voor het gebruik van tact. Bij mensen onderling is dat nog tot daar aan toe, maar in onze relatie met de Heer is dat natuurlijk veel erger. Dat uit zich in onze beleving van onze relatie met de Heer.

Als die niet goed is, zegt men dat dit komt door de onbeleden zonden die in ons zijn. Maar zo blijf je je hele leven zoeken naar die onbeleden zonden. Daar ligt het natuurlijk niet aan. Het ligt aan dat we misschien wat te verbergen hebben voor Hem. Maar wij worden geacht in de waarheid te wandelen en die te betrachten. We zouden ons volkomen aan Hem toevertrouwen. Dan word je weliswaar tamelijk onaangepast, maar het is nu eenmaal onze verantwoordelijkheid om zo te leven.

We zouden de waarheid spreken onder elkander.

Efeze 4: 25 Daarom legt af de leugen, en spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste; want wij zijn elkanders leden.

We zouden de waarheid betrachten in liefde

Eerst nog even terug naar het opgaderen van leraars.

Efeze 4: 11 En Dezelve heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars;
12 Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwning des lichaams van Christus;
13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs, en der kennis van den Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus;

De Heere heeft gegeven, zodat je ze niet zelf hoeft op te gaderen. Hij heeft die gegeven tot volmaking der heiligen, met als doel dat we zouden komen tot de eenheid des geloofs. Dat gebeurt niet door onderhandelen, zoals bijvoorbeeld bij de totstandkoming van een politiek programma, of zoals vakbonden een unie sluiten en de kerk samen op weg gaat. Zo kom je misschien wel tot eenheid, maar niet eerder dan dat je eerst flink hebt moeten inleveren, compromissen sluiten.

Maar als jij gelooft wat in de Bijbel staat en ik ook, dan zijn we één. Dan bewegen we ons in die ene richting.

- 14 Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen;

Het gaat hier over leerstellige stromingen.

- 15 Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, *namelijk* Christus;

Betrachten = dragen.

Je bent trouw aan de waarheid omdat je er verantwoordelijk voor bent. Dat is de enige manier om op te wassen in Hem. Dat betekent dat we ons in heel de waarheid laten leiden door het Hoofd, *namelijk* Christus. Zoals de Emmaüsgangers zich lieten leiden door het onderwijs van de Heere Jezus na Zijn opstanding.

- Lukas 24: 25 En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben!
- 26 Moest de Christus niet deze dingen lijden, en *alzo* in Zijn heerlijkheid ingaan?
- 27 En begonnen hebbende van Mozes en al de profeten, legde Hij hun uit, in al de Schriften, hetgeen van Hem *geschreven* was.

Later zeiden ze tegen elkaar dat hun hart brandende was in hun hart toen Jezus tot hen sprak op de weg en hun de Schriften opende.

Wat deed de Heer nu eigenlijk? Hij opende hun de Schriften om ze te laten zien dat al die Schriften over Hem spraken en in deze situatie dan met name over Zijn dood en opstanding. Dat staat echter nergens letterlijk in het Oude Testament en dus moet het er op een andere wijze staan. Een groot gedeelte van taal is nu eenmaal niet letterlijk. Bovendien staat er ook waarom het niet letterlijk in het Oude Testament vermeld wordt. Anders zouden de oversten dezer wereld de Heere der heerlijkheid *namelijk* niet gekruist hebben (1 Korinthe 2: 7 – 9).

Wij zouden de Bijbel niet alleen maar lezen, maar onderzoeken.

- Johannes 5: 39 Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.

De Heer liet de Emmaüsgangers zien hoe dat moest. Paulus laat ons dat bijvoorbeeld zien in Galaten 4, dat de geschiedenissen over Hagar en Sarah andere beduiding hebben. En in Hebreë 10 staat dat God het eerste wegneemt om het tweede te stellen. Die uitspraak heeft alleen betekenis als het ook op andere dingen van toepassing is en dat is ook zo:

Het was niet de eerste Adam, maar de tweede Adam;
Niet Ismaël, maar Izak;
Niet Ezau, maar Jakob;
Niet Salomo, maar Nathan;
Niet deze wereld, maar de nieuwe schepping;
Niet de oude mens, maar de nieuwe mens enzovoort.

Ook profetieën werden eerst vervuld, om later nog eens vervuld te worden en als dat bij de ene profetie gebeurt, dan ligt het voor de hand dat het bij andere profetieën ook gebeurt.

In Mattheüs 13 wordt gezegd dat de gelijkenissen die daar gesproken worden te maken hebben met de verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen. Dan ligt het voor de hand dat alle andere gelijkenissen ook over de verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen gaan. En geen enkele profetie is van eigen uitlegging. Vergelijken dus en niet zelf ergens een uitleg aan geven. Vasthouden aan de waarheid!

Soms vragen mensen aan ons wat er nu zo bijzonder is aan wat wij doen? Wel, wij geloven de Bijbel van kaft tot kaft en vooral dat wat er tussenin zit; wij beschouwen de Bijbel als één geheel. Daarin staan niet allemaal losse, op zichzelf staande boeken of geschriften, maar wij beschouwen het als één boek, als dé Schrift. Als je dat niet doet, dan wordt het een janboel.

Er is maar één manier om de Bijbel te onderzoeken en dat is Schrift met Schrift vergelijken. Doe dat oprecht en de Heer zal je in heel de waarheid leiden. In het begin weet je niet of nauwelijks waar het over gaat, maar gaandeweg krijg je daar inzicht in. Het is net als in een film of een boek: in het begin weet je niet waar het over gaat en moet je 'er in komen', maar gaandeweg krijg je voortschrijdend inzicht.

Neem bijvoorbeeld Melchizédek in Genesis 14. Hij is koning en zorgde voor het eten en Abraham betaalt hem tienden. Daarna gaat het verhaal gewoon weer verder en hoor je niets meer over Melchizédek. Pas in Psalm 110 komt hij weer ter sprake, maar tegen die tijd ben je allang weer vergeten wie hij was. En uiteindelijk, in de Hebreëen brief gaat het er weer over en pas hier leren we Melchizédek echt kennen.

We hoeven ons ook helemaal niet bezorgd te maken over de kennis, want de Heer zou ons immers daarin leiden. Het gaat om onze gezindheid. Hij plaats ons in een levende gemeenschap en wij hebben de verantwoordelijkheid daarin onze positie in te nemen. Wij maken deel uit van één Gemeente en als wij ons daaraan onttrekken, dan doet de Heer ook geen werk aan ons.

We zouden handelen naar de waarheid.

Ezechiël 18: 19 Maar gijlieden zegt: Waarom draagt de zoon niet de ongerechtigheid des vaders? Immers zal de zoon, *die* recht en gerechtigheid gedaan heeft, *en* al Mijn inzettingen onderhouden, en die gedaan heeft, gewisselijk leven.

We zouden de waarheid bedenken.

Filippensen 4: 4 Verblijdt u in den Heere ten allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u.
5 Uw bescheidenheid zij allen mensen bekend. De Heere is nabij.
6 Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;
7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.
8 Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt datzelve;
9 Hetgeen gij ook geleerd, en ontvangen, en gehoord, en in mij gezien hebt, doet dat; en de God des vredes zal met u zijn.

Bescheidenheid = inschikkelijkheid.

Als we ons er altijd van bewust zouden zijn dat de Heere bij ons is en alles ziet, dan zouden we ons waarschijnlijk ook anders gedragen. En als je bezorgd bent, over wat dan ook, vertel het de Heere.

Hoe raken we bezorgd? Omdat we verstand hebben en in staat zijn de dingen te beredeneren. Dat doen we dan ook en gaan ons daardoor zorgen maken. Als dat gebeurt, dan zouden we met die zorgen naar de Heer gaan en ze aan Hem voorleggen. Dat brengt de vrede Gods met zich mee. En hoe meer je God kent door Zijn Woord, hoe zekerder je wordt. We zouden ons wat meer toevertrouwen aan de Heer en dus ook aan Zijn waarheid.

Bedenk datzelve! Dat is hetzelfde als in Kolossensen 3: 1 – 3 staat.

Kolossensen 3: 1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods.
2 Bedenk de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.
3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.

We zouden ons daarop richten, op al wat waarachtig is. Dat is een keuze. Je kiest voor de Heer en Zijn gemeenschap. In die gemeenschap opent Hij onze harten, ons verstand, de ogen en de oren en leren we de enorme rijkdom en wijsheid van de waarheid kennen. De koningin van Scheba had veel over de rijkdom en wijsheid van Salomo gehoord, maar zij zegt: 'De helft is mij niet aangezegd'.

Het belang ligt meestal niet bij Christus en Zijn Woord, maar bij de christen en alles waar hij mee bezig is. Maar wij zouden de waarheid betrachten, elkaar aansporen en diegenen terugbrengen die van de waarheid zijn afgedwaald (Jakobus 5: 19, 20).

De waarheid zal ons leven veranderen. Kinderen worden veranderd door allerlei wind der leer en modeverschijnselen. Maar er zijn nu eenmaal dingen die waarde hebben en waarde houden. Die dingen vind je bij de Heer.

Als het over de kerkhervormers gaat, zegt de Heer in Openbaring: 'Ik heb uw werken niet vol bevonden'. Ze waren aardig op weg, maar... vervolgens hebben ze een uittreksel van de Bijbel gemaakt en de Bijbel aan de kant geschoven. Zij hebben niet vertrouwd op de kracht en de waarheid van heel Gods Woord en Zijn Woord vervat in een eigen leer.

Christus trekt ons uit deze tegenwoordige boze wereld en in Zijn licht zouden wij wandelen, ons niets aantrekkend van de heerschappij van de vader der leugen. De Bijbel en de bestudering daarvan is in deze laatste tijd een stuk eenvoudiger geworden door de boekdrukkunst en zeker ook het internet. En God geeft ons de Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis.

2 Korinthe 13: 8 Wij vermogen niets tegen de waarheid, maar voor de waarheid.

Waarheid is niet discutabel. Er valt niet over te onderhandelen. Die waarheid is tot eer en heerlijkheid van de Waarachtige. Die waarheid betrachten wij en geven die door aan anderen. Dat is de collectieve verantwoordelijkheid van de Gemeente.

Wij zijn een koninklijk en priesterlijk volk en hebben als belangrijkste functie het bewaren van het Woord van God. Daarom zijn wij een pilaar en vastigheid der Waarheid (1 Timothéüs 3: 15).

Liefde voor de waarheid brengt ons bij de Heer en zou de rest van ons leven bepalen. Amen.

Nog enige aanvullende Schriftplaatsen.

GOD WORDT GENOEMD:

- **Waarheid:**
Deuteronomium 32:4; Jeremía 10:10.
- **God der waarheid:**
Psalm 31: 6; Jesaja 65:16.
- **Waarachtig God:**
Johannes 17: 3; 1 Johannes 5: 20.
- **God is geen mens dat Hij liegen zou:**
Numeri 23: 19; 1 Samuël 15: 29; Hebreëen 6: 18.
- **Waarheid gaat voor Zijn aangezicht:**
Psalm 89: 14

GODS WAARHEID IS:

- **Eeuwig:**
Psalm 117: 2; Psalm 146: 6
- **Onmetelijk:**
Psalm 57: 11; Psalm 108: 5.
- **Overvloedig:**
Exodus 34: 6; Psalm 86: 15
- **Onveranderlijk:**
Numeri 23: 19; Titus 1: 2.
- **Gods waarheid heeft zich in de verlossing verenigd met de barmhartigheid:**
Psalm 85: 11.
- **Geopenbaard door Christus:**
Job 1: 17

GODS WAARHEID WORDT GEOPENBAARD IN:

- **Zijn werken:**
Psalm 111: 7; Daniël 4: 37.
- **Zijn wegen:**
Nehemia 9: 33; Psalm 25: 10; Openbaring 15: 3.
- **Zijn geboden:**
Nehemia 9: 13; Psalm 111: 7; Psalm 119: 142, 151.
- **Zijn Woord:**
Psalm 45: 5; Psalm 119: 160; Ezechiël 12: 25; Daniël 10: 25; Johannes 17: 17; Kolossensen 1: 5.
- **De vervulling van Zijn beloften in Christus:**
2 Samuël 7: 28; 2 Korinthe 1: 20; Titus 1: 2.
- **Het houden van Zijn verbond:**
Micha 7: 20.

- **Zijn oordelen:**
Psalm 19: 10; Psalm 54: 7; Psalm 96: 13; Romeinen 2: 2; Openbaring 16: 7; Openbaring 19: 2.
- **De verlossing van Zijn heiligen:**
Psalm 57: 4.
- **Het wreken van het bloed Zijner heiligen:**
Openbaring 6: 10.
- **Het leiden van de gelovigen in licht en waarheid:**
Psalm 43: 3.
- **Het behoeden en bewaren van de gelovigen:**
Psalm 40: 12; Psalm 91: 4.

JEZUS CHRISTUS:

- **Is waarheid:**
Johannes 14: 6.
- **Was vol van waarheid:**
Johannes 1: 14.
- **Sprak met waarheid:**
Spreuken 8: 7; Maleáchi 2: 6; Johannes 8: 45; 1 Petrus 2: 22.

DE HEILIGE GEEST:

- **Is de Geest der waarheid:**
Johannes 14: 17; Johannes 15: 26; Johannes 16: 13; 1 Johannes 5: 6.
- **Leidt in alle waarheid:**
Johannes 16: 13.
- **Het Woord Gods is waarheid:**
Daniël 10: 21; Johannes 17: 17; 2 Timothéüs 2: 15

HET EVANGELIE:

- **Is waarheid:**
Galaten 2: 5; Efeze 4: 21; Kolossensen 1: 5; Jakobus 3: 14.

DE WAARHEID:

- **Is gekomen door Christus:**
Johannes 1: 17.
- **Is betuigd door Johannes de Doper:**
Johannes 5: 33.
- **Is betuigd door Christus:**
Johannes 18: 37.
- **Is in Christus:**
Efeze3 4: 21; 1 Timothéüs 2: 7.
- **Is naar de Godzaligheid:**
Titus 1: 1.
- **Maakt vrij:**
Johannes 8: 32.
- **Reinigt:**
1 Petrus 1: 22.
- **Heiligt:**
Johannes 17: 17, 19.

- **Maakt deel uit van de Christelijke wapenrusting:**
Psalm 91: 4; Efeze 6: 14.
- **Is overvloedig beloofd aan de gelovigen:**
Jeremía 33: 6.
- **Moet geloofd worden:**
2 Thessalonicensen 2: 12.
- **Moet gehoorzaamd worden:**
Galaten 3: 1; 1 Petrus 1: 22.
- **Moet verkondigd worden:**
2 Korinthe 4: 2.
- **Moet zuiver verkondigd worden:**
2 Timothéüs 2: 15.
- **Blijft altijd met de gelovigen:**
2 Johannes: 2.
- **Wordt bemind door God in het binnenste:**
Psalm 51: 8.
- **God wil dat alle mensen tot kennis der waarheid komen:**
1 Timothéüs 2: 4; 2 Timothéüs 2: 25.
- **Is de vrucht des Geestes:**
Efeze 5: 9.
- **Is duurzaam:**
Spreuken 12: 19.
- **Is machtig:**
Job 6: 25.
- **De mens vermag niets tegen de waarheid:**
2 Korinthe 13: 8.

DE GELOVIGEN MOETEN:

- **God aanbidden en aanroepen in waarheid:**
Psalm 145: 18; Johannes 4: 24; 1 Korinthe 5: 8.
- **God dienen in waarheid:**
Jozua 24: 14; 1 Samuël 12: 24.
- **Wandelen in waarheid:**
1 Koningen 2: 4; 1 Koningen 3: 6; 2 Koningen 20: 3; Jesaja 38: 3; Psalm 25: 5; Psalm 26: 3; Psalm 119: 30; 3 Johannes: 3,4.
- **Waarheid liefhebben:**
Zacharía 8: 19.
- **Waarheid spreken onder elkander:**
Psalm 15: 2; Zacharía 8: 16; Romeinen 9: 1; 2 Korinthe 7: 14; 2 Korinthe 11: 10; Efeze 4: 25; 3 Johannes: 12.
- **Elkander liefhebben in waarheid:**
1 Johannes 3: 18.
- **Handelen naar waarheid:**
Ezechiël 18: 9.
- **Waarheid betrachten in liefde:**
Efeze 4: 15.
- **Oordelen naar waarheid:**
Exodus 18: 21; Zacharía 8: 16.

- **Denken aan de dingen die naar waarheid zijn:**
Filippensen 4: 8.
- **Waarheid gehoorzamen:**
1 Petrus 1: 22.
- **Zich verblijden in waarheid:**
1 Korinthe 13: 6.
- **Versterkt zijn in waarheid:**
2 Petrus 1: 12.
- **Trachten hem, die van de waarheid afdwaalt, terug te brengen:**
Jakobus 5: 19.
- **Op waarheid Gods vertrouwen:**
Psalm 31: 6; Titus 1: 2.
- **Door hun geloof getuigenis geven van de waarheid Gods:**
Johannes 3: 33.
- **De waarheid Gods leren:**
Psalm 40: 11; Jesaja 38: 19.
- **De waarheid Gods prijzen:**
Psalm 57: 10, 11; Psalm 71: 22; Psalm 138:2.

DE GELOVIGEN:

- **Kennen waarheid:**
1 Johannes 2: 21.
- **Zijn in waarheid:**
1 Johannes 3: 19.
- **Hebben waarheid in zich:**
2 Johannes: 2.

DE GEMEENTE:

- **Is een pilaar en vastigheid der waarheid:**
1 Timothéüs 3: 15.

DE LERAARS MOETEN:

- **De waarheid zuiver verkondigen:**
2 Korinthe 4: 2; 1 Timothéüs 2: 7; 2 Timothéüs 2: 15.
- **Zich aangenaam maken door het Woord der waarheid:**
2 Korinthe 6: 7.
- **Vermanen om te blijven in de waarheid:**
Spreuken 3: 3; Spreuken 23: 23; Efeze 6: 14.
- **De overheden moeten vervuld zijn van waarheid:**
Exodus 18: 21.
- **De koningen worden bewaard door waarheid:**
Spreuken 20: 28.

HIJ DIE NAAR WAARHEID HANDELT:

- **Is Gode welbehagelijk:**
Psalm 51: 8; Spreuken 12: 22.

- **Zal wonen op de berg der heiligheid:**
Psalm 15: 1, 2.
- **Zal leven:**
Ezechiël 18: 9.

HIJ DIE NIET NAAR WAARHEID HANDELT:

- **Zal gestraft worden op het gebrek aan waarheid:**
Jeremía 9: 5; Hosea 4: 1, 3.

DE GODDELOZEN:

- **Zijn ontbloot van alle waarheid:**
Jesaja 59: 14, 15; Hosea 4: 1; 1 Timothéüs 6: 5; 2 Timothéüs 3: 7.
- **Spreken niet naar waarheid:**
Jeremia 9: 5.
- **Treden niet op voor waarheid:**
Jesaja 59: 4.
- **Hebben de waarheid niet lief:**
2 Thessalonicensen 2: 10.
- **Gehoorzamen niet aan de waarheid:**
Galaten 3: 1; Galaten 5: 7.
- **Wederstaan de waarheid:**
2 Timothéüs 3: 8.
- **Staan op tegen de waarheid:**
Romeinen 2: 8.
- **Keren zich af van de waarheid:**
2 Timothéüs 4: 4.
- **Veranderen de waarheid Gods in de leugen:**
Romeinen 1: 25.
- **Hij die zegt dat hij zonder zonde is, heeft de waarheid niet:**
1 Johannes 1: 8.

DE WAARHEID WORDT GELOOCHEND DOOR:

- **De duivel:**
Genesis 3: 4, 5; Johannes 8: 44.
- **De ongelovigen:**
1 Johannes 5: 10.
- **De afgodendienaars:**
Romeinen 1: 25.
- **Hem die meent rechtvaardig te zijn:**
1 Johannes 1: 10.

DE TOORN GODS KOMT OVER HEM:

- **Die de waarheid verbergt:**
Romeinen 1: 18.
- **Die wederspanning is tegen de waarheid:**
Romeinen 2: 8.
- **Die de waarheid niet geloofd heeft:**
2 Thessalonicensen 2: 12.

VOORBEELDEN VAN DE WAARHEID GODS JEGENS:

- **Abraham:**
Genesis 24: 27.
- **Jakob:**
Genesis 32: 10.
- **Israël:**
Jozua 21: 45; Jozua 23: 14; Nehemia 9: 32, 33; Psalm 98: 3.
- **David:**
Psalm 132: 11.

DE WAARHEID IS EEN VAN GODS ATTRIBUTEN:

- Johannes 7: 28; Johannes 8: 26; Romeinen 3: 4; 1 Thessalonicensen 1: 9; 1 Johannes 5: 20; Openbaring 6: 10.